



Parochie St. Franciscus van Assisië  
Locatie St. Pancratiuskerk

## PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 15, nr. 366 – 17 januari 2016.

Alle informatie is altijd onder voorbehoud!

### Inleiding / overweging

**Uit je hart!?**, door P. Timmermans, pw; bron: 'Informatieblad H. Pancratius, Tubbergen' jrg. 49-17  
's Morgens in de auto hoor ik wel eens een reclame over beveiliging. Je moet je personeel goed in de gaten houden en de internetboeven en eigenlijk alle mensen. Want zeggen ze: 'Vertrouwen is goed, maar ons bedrijf is beter.' Ik vind het lastig om zo te denken. Ik ben wat naïef misschien, maar ik wil uitgaan van het beste in de mens. De mensen in de parochie vallen wel eens over elkaar heen, we hebben wel eens onenigheid... maar diep in mijn hart geloof ik dat, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens, we allemaal het eerlijke verlangen hebben om iets goed van de kerk te maken. Toch is ons hart niet immuun voor rottigheid. Als we jaloers zijn, boos of op onze teen-

tjes getrapt, dan kan er in ons hart ook allerlei narigheid groeien. En als het dan zover gegroeid is dat het eruit moet, dan komen er soms hele heftige woorden of daden voort uit de boosheid van je hart en daar sta je soms zelf van te kijken. Op TV is dat natuurlijk alleen maar leuk. Een spannende moordzaak die opgelost moet worden door de sympathieke speurder van NCIS of een andere club die in de films de moordenaars opspoort. Maar in het leven van elke dag brengt dit soort intense boosheid alleen maar ongeluk. In de familie, in het gezin, tussen vrienden en collega's of in de straat moeten we een andere uitweg kiezen voor de boosheid van ons hart.

Jezus heeft het in het evangelie van Marcus (7, 21 – 23) over dit soort narigheid. Want uit teleurstelling en een gevoel dat we miskend zijn, reageren we door allerlei kwaad te doen tegen groot en klein, dichtbij of ver weg. Jezus haalt de profeet Jesaja er bij: het probleem ontstaat omdat we met ons hart niet dicht genoeg bij Gods hart zijn. Vraag is dan natuurlijk: hoe kun je met een boos hart weer dichtbij Gods hart komen? Als je het niet in de gaten hebt, wordt dat wel erg moeilijk. Als je wel in de gaten hebt hoe boos je hart geworden is, dan kun je uitlaatkleppen zoeken. Sla maar eens flink tegen een stootzak op de sportschool. Ren maar eens een rondje van een kilometer of tien. Misschien kun je het ook stil maken in je hart en zeggen: 'God, wat baal ik van de kwaadheid in mijn hart!' Dat kan een eerste stap zijn naar een omkeer in je hart en in je leven. Misschien komt er ruimte voor vergeving en daardoor nieuwe lucht, nieuw licht, nieuw leven. Biechten komt weer in de mode. Er zijn zelfs sites op internet. Maar ook jonge mensen die bij de kerk willen horen, willen graag biechten. Hun motto? Maak van je hart geen moordkuil.

Laten we ons weer omkeren naar elkaar. Laten we elkaar weer aankijken, sorry zeggen, elkaar de hand reiken en overnieuw beginnen. 'En vergeef ons ook onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven... en verlos ons van het kwade. Amen.'

### De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Gerrie (Gerhardus Bernardus Leo) Nijhof, Eibergsestraat 216, overleden op 82-jarige leeftijd.

José (José) Castilla Roman, Jan Steenstraat 10, overleden op 86-jarige leeftijd.

### Dopen

In de St. Pancratiuskerk zijn de eerstvolgende kinderdoopvieringen op 7 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni 2016.

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

### VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk tot en met 31 januari 2016

►► **Zondag 24 januari: Derde zondag door het kerkelijk jaar; Slot Internationale Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen; H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleeraar; H. Ebertram; Z. Arno; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

*Biebel in de Twentse sproake – Lc. 1, 1: Der hebt der al verscheiden wes, dee prebeerd hebt in 'n verhaal op de riege te zetten wa zich oonder oons ofspöld hef.*

⇒ **09.00 uur - een half uur eerder dan te doen gebruikelijk: Eucharistieviering** met medewerking van de Schola Cantorum Pancratius. De celebrant is pastoor A. Monninkhof; de lectrice is mevrouw L. Dijkhuis; de acoliet is de heer J. Hofhuis; de koster is de heer H. Abbink. Kleur: groen.

- **Jaargedachtenis** van Bernard ten Voorde; van Johan Noordink . ✓

- **Gebedsintenties:** Jan Noordink en familie; Bernhard Hartgerink; ouders Brummelhuis en kinderen; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toe-

- komst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- ➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal!
- ⇒ **10.30 uur: Oecumenische viering in verband met de Internationale Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen / de kerken**, met medewerking van het Pancratius dameskoor. De voorgangers zijn dominee G. Elzenga en pastoor A. Monninkhof; de koster is de heer H. Abbink.
- ➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal!
- ▶▶ **Zondag 31 januari: Vierde zondag door het kerkelijk jaar; H. Johannes (Don) Bosco, priester; Wereld Lepradag; H. Marcella; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**  
*Biebel in de Twentse sproake – Lc. 4, 21: Hee begun eer too te spreken en zea: 'Vandage is 't schriftwoord oetkōmmen dat iejeu net heurd hebt.'*
- ⇒ **09.30 uur: Vormsel-Eucharistieviering voor groep B; project: 'In Vuur en Vlam';** met medewerking van het Pablokoor. De voorgangers zijn vormheer en tevens celebrant vicaris H. Paus (vicariaat Arnhem) en leden van de Werkgroep Vormselviering; de lectrice is mevrouw E. Veltkamp de acoliet is Mark ten Breteler; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: groen.
- **Jaargedachtenis** van Geertruida Aleida Diepemaat; van Antoon Leferink en Grada Leferink – Dwars. ✓
- **Gebedsintenties:** Marinus ten Asbroek; Anton ten Asbroek; Antoon Kamp; Jan Noordink en familie; Herman te Koppele; Riek ter Huurne – Spoler; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- ➔ **Na afloop** van deze viering is er **géén** gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal!

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 13 januari.

### **VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'**

- ▶ **Vrijdag 22 januari: 10.30 uur: Kerkdienst.** Voorganger: geen opgave ontvangen.
- ▶ **Zaterdag 30 januari: 17.30 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor C. van Breemen.  
 Met medewerking van het Ouderenkoor.

### **VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal**

- ▶ **Woensdag 20 januari: 09.00 uur: Communieviering.** Voorganger: pastoraal werker F. de Heus.
- ▶ **Woensdag 27 januari: 09.00 uur: Communieviering.** Voorganger: pastoraal werker F. de Heus.

### **Mijmering,** door pastor Willy Rekveld

Kerst ligt weer achter ons en ook het jaar 2015. Over datgeen wat achter ons ligt mijmer ik wat, nu ik gedwongen door ziekte een pas op de plaats heb moeten maken. Herstellende weliswaar, maar toch. Zoals u denk ik wel weet, heb ik begin december een drietal dagen in het ziekenhuis gelegen. Uit alle onderzoeken blijkt, God Zij Dank, dat het niets ernstig is, wat ik eerst wel dacht en mij ook benauwde. Maar nu gelukkig aan de beterende hand kon ik met Kerstmis en op Nieuwjaarsdag concelebreren in de eucharistie. Ik zal nog wel wat rustig aan moeten doen, maar ik wil u allen hartelijk danken voor de attenties, de kaarten maar in het bijzonder voor uw gebed en het opsteken van een kaarsje. Dat doet een mens goed. Ik wens u en zij die u dierbaar zijn een Zalig 2016 toe. Weer ligt er een jaar van verlangen voor ons, dat het een jaar mag zijn van vrede en liefde, gezondheid en nabijheid. Dat wij samen delen wat ons verbindt en samenbrengt.  
 Emmanuel – God met ons. Hij die redt.

### **Organisatorische mededelingen**

- 1. Pancratiussecretariaat.** Het secretariaat is op de dinsdag-, de woensdag- en de donderdagmorgen geopend en wel van 09.00 tot 10.00 uur.
- 2. Voedselbank.** Houdbare producten, die cliënten van de Voedselbank goed kunnen gebruiken, kunt op de (voedsel)bank in de toreningang van de St. Pancratiuskerk leggen.

### **Ter herinnering**

- Dinsdag 19 januari om 14.00 uur in de Lourdeszaal: Lezing door historicus en schrijver Ton Crijnen (op uitnodiging van de groep Wittem) over zijn boek 'Kardinaal Ad Simonis - kerkleider in de branding', de tijdgeest en de woelige periode in de katholieke kerk van de laatste 50 jaar. Entree: vrij!
- Woensdag 27 januari om 19.00 uur in de Lourdeszaal: Korte Maria-/Lourdesviering en aansluitend informatievertrekking over de busbedevaart naar Lourdes die zal worden gehouden van 15 tot en met 23

september 2016 voor parochianen van de samenwerkende parochies Jacobus de Meerdere, Maria Vlucht en Franciscus van Assisië. Het zal een bijzondere avond worden, ook als u (nog) niet van plan bent om naar Lourdes te gaan. Toegang: gratis!

3. Woensdag 10 februari om 20.00 uur in de Lourdeszaal: Lezing en gesprek over de inzet van sociale media / tips en trics, deel II, onder leiding van sociale media-manager de heer G. Geut. Mogelijkheden van sociale media in een parochie. Vervolg van 30 september j.l. Opgeven vóór 23 januari bij Elles Veltkamp, ☎: 053 – 574 12 50 óf: [e.veltkamp@franciscusparohcie.nl](mailto:e.veltkamp@franciscusparohcie.nl) Kosten: geen!

4. Zondag 14 februari 15.00 uur in de Lourdeszaal: Annie Schreijer – Pierik te gast in het Zondagmiddagcafé. Na de koffie of thee begint om 15.30 uur het gesprek met Annie over haar leven en werk, haar geloof en spiritualiteit, haar passie voor de regio Twente en haar hart voor landbouw en natuurbeheer. Aanmelden via: [zm-cafe@ziggo.nl](mailto:zm-cafe@ziggo.nl) óf: ☎: 06 – 23 09 03 56. Kosten: vrije gift en drankjes!

#### **'Bergrede' uit Afrika, bron: boekje Taizéviering 2 januari 2016**

Gelukkig zij, die om zichzelf kunnen lachen. Ze zullen zich niet vervelen.

Gelukkig zij, die van een molskoop geen berg maken. Hen zal veel irritatie bespaard blijven.

Gelukkig zij, die kunnen zwijgen en luisteren. Zij zullen wijs worden.

Gelukkig zij, die moedig genoeg zijn om zichzelf niet al te ernstig te nemen. De mensen om hen heen zullen dat waarderen.

Gelukkig zij, die dénken vóórdát ze iets doen, en bidden als zij denken. Hen zal veel ongemak bespaard blijven.

En vooral gelukkig zijn zij, die Jezus herkennen in mensen, die ze ontmoeten. Zij hebben het echte licht en de wijsheid gevonden.

#### **Bijbelse Opmerkelijkheden - 38 - JOZEF EN ZIJN BROERS – RACHEL KRIJGT TWEE**

**ZOONS;** door Joop Walhain. (*'Bijbelse Opmerkelijkheden' is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

Toen vond Jahwe het genoeg. Hij had de gewoonte om zijn aartsvaders te beproeven. Maar nu had Hij iets anders in petto. Rachel werd tóch zwanger en baarde Jozef. Jozef was een nakomertje ten opzichte van de andere tien, maar hij was meteen Jacobs lieveling. Het was duidelijk dat Jacob aan dit ventje, dat zo sprekend op Rachel leek – hij had haar gitzwarte lachogen en spontaneïteit – het eerstgeboorterecht en de aartsvaderlijke Zegen zou geven. En dat verdroot de tien oudere broers zeer. Hun kans op Jacobs Zegen en zelfs het eerstgeboorterecht van de oudste, Ruben, waren verkeken. Jacob gaf Jozef een aparte opvoeding. Hij hoefde niet met de kuddes het veld in. Jozef mocht geen ruige herder worden, maar moest het geloof in de Eerste, de Ene, de Enige, begrijpen, dragen en doorgeven. Jozef zou de vierde aartsvader worden. Maar Jahwe beraamde zowel voor Jozef als Jacob gruwelijke tegenvallers.

Jozef leerde de sterrenhemel lezen en de talen van Syrië en Egypte. Hij schreef spijkervormige lettertjes in kleitabletten en zong psalmen. Wanneer 's avonds zijn broers stoffig, dorstig en soms bebloed – ze vochten onderling heel wat af – thuis kwamen, dan zat Jozef met zijn harpje voor de tent en zong over een God waar zij weinig van begrepen, want ze hielden er stiekem kleine eigen godjes op na waaraan ze offerden in de woestijn, buiten het zicht van Jacob.

De eerste klap die Jahwe aan Jacob en Jozef uitdeelde, viel op de weg naar Bethlehem. De karavaan moest halt houden, want Rachel kreeg heftige weeën. Aan de kant van de weg trokken de mannen haastig een tent op, maar het was tevergeefs. Onder verschrikkelijke pijnen en bloedingen baarde Rachel een zoontje. Ze zag het kind, knuffelde het, noemde het Ben-Oni – *zoon van mijn smart* – en stierf. Jozef was zeven jaar. Huilend wikkelde Jacob zijn lieveling in mirre en lijnwaad en begroef haar langs de kant van de weg. Het rotsblok dat Jacob bij haar graf zette en de olijfbomen die hij langs de weg naar Bethlehem voor haar plantte staan er nog steeds.

#### **De kerk moet een rommeltje blijven, door André Lascaris, theoloog, dominicaan; bron: 'Opzien 8-12-15'**

De kerk is een groep mensen die beseffen tekort te schieten, te falen, de barmhartigheid van anderen nodig te hebben. We kunnen geen reclame maken voor de kerk zoals supermarkten wel doen en ook sommige hulporganisaties en verenigingen met ideële doelstellingen.

De kerk is niet het mooiste in deze wereld. Voor de mooiste muziek moet je in de kerk zijn? Nergens anders is het zo rijk aan symbolen en mooie kleding dan in de kerk? Voor de beste architectuur moet je in de kerk zijn?

De kerk bestaat uit mensen die zoeken naar gerechtigheid voor iedereen en niet bereid zijn haar met onrecht en met geweld af te dwingen. De kerk bestaat niet uit helden, uit alleen succesrijke lieden. De kerk is een beetje een rommeltje, zelfs in de liturgie. Dat moet toch maar blijven. Als er maar in de Geest van Jezus gevierd en geleefd wordt!

#### **Is liefde moeilijk?, door José Cornel; bron: 'Geestig, september 2015'**

Zoals meestal, als ik me wil verdiepen in een onderwerp, ga ik zoeken op internet. Handig en praktisch, maar

niet altijd eenvoudig. Zo stuitte ik op een omschrijving van het begrip christelijke liefde. Christelijke liefde bestaat uit het geven van die dingen aan andere mensen, die jij zelf zou willen ontvangen als jij in een vergelijkbare situatie zou verkeren. En dat, zo vermeldde men erbij, zelfs als zij je niet terug kunnen betalen. Sterker nog: vooral als ze je niet terug kunnen betalen! Verder stond er vermeld dat Christelijke liefde respect voor anderen is, genade is en barmhartigheid is.

Toch lijkt liefde niet zo moeilijk. Liefde voor mijn gezin, mijn familie en mijn vrienden. Oké, liefde voor vreemden is al weer een tikkeltje moeilijker en durf ik liefde op te brengen voor mensen die mij onrecht hebben aangedaan? Wat doe ik daarmee? Wat doet u daarmee? Kiezen we dan voor wraak of voor vergeving? Kortom, liefde is nog niet zo eenvoudig als het in eerste instantie lijkt. Er zijn verschillende soorten liefde. Want al resten ons geloof, hoop en liefde, de grootste daarvan is (en blijft) de liefde!

### **Een vraag bij de koffie**, door Joep van Gennip, bron: 'katholiek.nl 17 oktober 2015'

In Nijmegen aangekomen voor de Dag van de Kerkgeschiedenis. Ruimschoots op tijd voor een kopje koffie. Ik krijg er geen koekje bij, maar wel een vraag. Dat vond ik overigens niet erg. Thuis heb ik ook geen koekjes, wel vragen. "U bent kerkhistoricus. Wat vindt u nu van de situatie in de kerk van vandaag? Kardinaal Eijk vindt dat de leer van de Kerk gehandhaafd moet worden, maar anderen zijn het daar niet mee eens. Dreigt er een scheuring te ontstaan in de Kerk?"

De dame die voor de koffie zorgt, maakt zich duidelijk ongerust. Die ongerustheid kan ik niet wegnemen, maar wel relativëren. De discussie over hoe je moet omgaan met de kerkelijke leer is namelijk al eeuwenoud. Ik kon haar dus geruststellen: wat we nu zien is een worsteling met een vraag die misschien al wel vanaf het begin van het christendom de gemoederen heeft beziggehouden. De discussie hoeft niet tot een schisma te leiden, al is dat wel een keer gebeurd. In Nederland nog wel. We moeten dan wel een paar eeuwen terug. Sinds de Tachtigjarige Oorlog was de rooms-katholieke Kerk in de Noordelijke Nederlanden noodgedwongen ondergronds gegaan. De uitoefening van de katholieke eredienst werd oogluikend – en tegen betaling van smeergeld – toegestaan in zogenaamde schuilkerken. Van binnen waren ze ingericht als kerk en dat was in orde zolang het aan de buitenkant maar niet te zien was. Denk aan *Ons' Lieve Heer op Solder* in Amsterdam. Zo slaagden de katholieken in de Noordelijke Nederlanden erin om een min of meer normaal kerkelijk leven te leiden, met de bijbehorende conflicten. Die gingen onder meer over de manier waarop je moest omgaan met de zonden van de gelovigen die aan je zorg waren toevertrouwd. De jezuiteten en andere leden van kloosterordes waren over het algemeen minder streng dan de seculiere geestelijkheid, de priesters dus die niet tot een orde behoorden. Uiteindelijk leidde dit tot een schisma, waaruit de Oud-katholieke kerk is ontstaan: een aantal priesters die strikt in de leer waren, gingen over tot het kiezen van eigen bisschoppen en werden door de paus geëxcommuniceerd.

Zo ver zal het nu niet komen, want er speelden nog andere factoren een rol. Bijvoorbeeld de autonomie van de plaatselijke bisschoppen ten opzichte van Rome. Die autonomie werd destijds vooral benadrukt door de 'strengere' vleugel.

Kardinaal Eijk benadrukt dat katholieken vaak te weinig weten van de leer van de Kerk over bijvoorbeeld het huwelijk. En ook dit is niets nieuws. Dezelfde klacht klonk toen in het midden van de zestiende eeuw de aanhang voor het calvinisme in de Nederlanden toenam. Katholieken fabriceerden zelf een wereldbeschouwing waarin ze onbekommerd de leer van hun eigen kerk vermengden met elementen uit het protestantisme en zelfs met allerlei vormen van bijgeloof. Vandaar dat het Concilie van Trente (1545 – 1563), dat in dezelfde eeuw werd gehouden, zo de nadruk legde op goede catechese. Die zorgde voor een hervorming van de rooms-katholieke Kerk, ook wel aangeduid als de contra-reformatie, met daarin een hoofdrol voor de jezuiteten.

Conflicten over de toepassing van de leer van de Kerk leiden dus vrijwel nooit tot een schisma – maar je weet maar nooit.

### **De weg van de stilte**, door Anselm Grün; bron: 'Boek van levenskunst'

Vroeger dacht ik dat ik moest veranderen, dat ik alles anders moest doen, in verandering ligt iets geweldadigs. Ik wil veranderen omdat ik niet goed ben zoals ik ben. Herscheppen is milder. Alles mag er zijn, maar alles wil herschapen worden.

Herscheppen betekent dat het essentiële door het niet-essentiële heen breekt, dat de persoon begint te stralen die God met mij heeft bedoeld. Juist op oudere leeftijd merken wij dat we niet meer veel kunnen veranderen, dat we menig ideaal niet zullen bereiken. Dan is herschepping de geestelijke weg bij uitstek.

Ik laat alles aan God zien, ook wat arm en misvormd is in mij, wat beschadigd en gewond is, wat is blijven liggen aan de rand van de weg, opdat God het kan herscheppen. Alleen datgene wat wij God laten zien, kan herschapen worden.



Voor Pancratiuscontact nr. 367 kunt ook ù tot dinsdag 26 januari kopij in de brievenbus van het Pancratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 – 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: [pancratius@franciscusparochie.nl](mailto:pancratius@franciscusparochie.nl)

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo – Buurse - Haaksbergen: [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)