



Parochie St. Franciscus van Assisië
Locatie St. Pancratiuskerk

PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 15, nr. 367 – 31 januari 2016.

Alle informatie is altijd onder voorbehoud!

Inleiding / overweging

Wij zijn de tijden, door René Peters; bron: 'De Roerom' jrg. 30 nr. 05

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Tijdens de lange avond voor de jaarwisseling hoort het er een beetje bij natuurlijk: de oudejaarsconference van een bekende Nederlandse cabaretier. Meestal volgt dan een grof verhaal waarbij publieke figuren en heilige huisjes op de hak worden genomen. Herman Finkers deed het anders. En wat mij betreft was dat een verademing. Zijn boodschap: 2015 was het jaar waarin nogal wat heikle kwesties op scheve wijze werden belicht waardoor ze uit het verband zijn gerukt. Maar uiteindelijk overwint de liefde altijd.

Oudejaarsavond, tijd om terug te kijken op het jaar 2015. Het zijn moeilijke tijden. We worden overvoerd met beelden van oorlogen, aanslagen en vluchtelingenstromen. En we weten niet goed hoe we ons daartoe moeten verhouden. Dus mopperen we wat af op God of op een 'almachtige overheid'. De PVV voorop. Finkers: 'Ik mag ze wel, alleen... dat elitaire filosofische gelul ook altijd, stelletje nuanceneukers.' De toon in Nederland is verhard. Hardop beweren dat een mens niet slechts voor zichzelf leeft, is niet meer van deze tijd. Het lijkt meer en meer te gaan om het beschermen van grenzen, welvaart en het eigen kleine gelijk. Laten we ons daar niet bij neerleggen, vindt Finkers. En hij heeft gelijk. Er is een overvloed aan slechte dingen in de wereld. En het heeft geen zin daarover te blijven mopperen – op God. Sommige dingen zijn zoals ze zijn. De omstandigheden zijn de omstandigheden, zegt Finkers. Het gaat er om wat wij er mee doen. En laten we doen wat we kunnen.

Herman Finkers eindigde zijn oudejaarsconference met een positieve boodschap over de kwetsbaarheid, zachtheid, eenvoud en schoonheid van het bestaan. De boodschap werd gevisualiseerd in de vorm van een balletdanseres die haar jas voor de onzichtbare wijzers van een grote klok uittrok waarna de kwetsbaar naakt voor het publiek stond en danste. Finkers: 'Zo hoop ik hoge kijkcijfers én een hoge waardering te krijgen. *Ubi caritas et amor, Deus ibi est.* Waar liefdadigheid is en liefde, daar is God. De wereld is mooier te maken dan dat ze is. Hebt elkander lief, gelijk Ivo Niehe zichzelf.' Finkers was briljant.

De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Lenie (Helena Maria Hubertina) Hamers, Ferdinand Bolstraat 44; overleden op 83-jarige leeftijd.

Annie (Anna Maria Josephina) Eijnsink – Masselink, Marijkestraat 29; overleden op 80-jarige leeftijd.

Bob (Gerardus Albertus) Wezenberg, Kwinkelerweg 47, Boekelo; overleden op 86-jarige leeftijd.

Dopen

Naar alle waarschijnlijkheid zal Gijs Reimerink (Van Heemskerkstraat 33) **zondag 7 februari** het heilig Sacrament van het Doopsel ontvangen en daardoor in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen. De doopgerechtigde is pastoraal werker F. de Heus.

Nadien zijn in de St. Pancratiuskerk de eerstvolgende kinderdoopvieringen op 6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni 2016.

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk tot en met 14 februari 2016

▶▶ **Zaterdag 6 februari: Zaterdag in de vierde week door het kerkelijk jaar; .HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren; H. Amandus, bisschop; H. Dorothea; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

Biebel in de Twentse sproake – Mc. 6, 30: De apostels kwammen tehoop weerum bie Jezus en deuden Um bod van alns wat ze doan hadden en wat ze an onderwies geaven hadden.

⇒ **19.00 uur: Taizéviering** met medewerking van het Taizékoor onder de bevoegen leiding van Yvonne Klarenbeek. De voorgangers zijn mevrouw B. Broekhuis en pastoraal werker F. de Heus; de koster is de heer S. te Bogt. Kleur: rood.

En de oecumenische gemeenschap van Taizé én paus Franciscus hebben als jaarthema 'Barmhartigheid' gekozen. Taizévieringen zijn meditatief; de sfeer wordt mede bepaald door de rustige meenevende en enthousiasmerende zang van het koor, de lichtjes in de kerk en de eenvoudige teksten die rechtstreeks in je hart belanden.

▶▶ **Zondag 7 februari: Vijfde zondag door het kerkelijk jaar; H. Theodorus van Heraclea, martelaar; H. Eugenia Smet; Carnaval; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

Biebel in de Twentse sproake – Lc. 5, 1: Ees gebeurden 'n moal dat Hee an de kaante van 't meer van Genesaret stön en 't volk verdrung zich um Ne hen um noar 't woord van God te lustern.

- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van de Schola Cantorum Pancratius. De celebrant is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw M. van Eyndhoven; de acoliet is Sjors Ordelmans; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: groen.
- **Jaargedachtenis** van Hanna van Rooy - Morssinkhof; van Jan Rupert; van Antoon Somhorst. ✓
 - **Gebedsintenties:** pastoor Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; overleden familie Diepemaat – Lansink; Jan Noordink en familie; Truus Waanders en overleden familie; familie Laarveld – Horstink; Herman Heuzels; Wim Knijff; ouders Verhoef – Mulder; familie Leussink; Gerda Brummelhuis – te Koppele; Marianne Ordelmans – Hofmeijer; overleden ouders Horck – Bomkamp; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- ➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal!
- ⇒ **11.15 uur: Kinderdoopviering** waarbij pastoraal werker F. de Heus de doopgerechtigde is. De koster is de heer S. te Bogt. Zeer waarschijnlijk krijgt Gijs Reimerink deze dag het heilig Sacrament van het Doopsel toegediend.
- ▶▶ **Woensdag 10 februari: Aswoensdag - verplichte vasten- en onthoudingsdag; Begin van de Veertigdagentijd; Begin van de Vastenactie 2016; Heilige Jaar van Barmhartigheid.**
Biebel in de Twentse sproake - Mt. 6, 1: 'Waar der ow veur dat iej nich rechtveerdig haandelt veur 't oog van de leu, um op te vallen. Aans kön iej ow verdeenst bieje ow Vaar in 'n hemmel wa vergetten.'
- ➔➔ **Vasten** is gehele of gedeeltelijke onthouding van voedsel om religieuze motieven. In de Katholieke Kerk houdt het vasten in dat men zich beperkt in het gebruik van spijs en drank. Men dient zich te onthouden van het gebruik van vlees en jus uit vlees.
 - ➔➔ **Op Aswoensdag zal het hongerdoek**, in 2000 in filet-borduurtechniek vervaardigd door leden van het Pancratius dameskoor, vanuit de Triomfboog weer boven het priesterkoor (vóór het kruisbeeld) hangen. Op Paaszaterdag(26 maart) wordt de hongerdoek weer zorgvuldig opgeborgen tot Aswoensdag 2017 (1 maart).
- ⇒ **09.00 uur: Communieviering met asoplegging – rekening houdende met het speciale, sobere karakter van deze dag.** Tijdens deze viering zal de as, afkomstig van verbrande palmtakjes of andere gezegende takken van het vorig jaar, gewijd worden en alle aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om een askruisje op het voorhoofd te ontvangen. Het ontvangen van de as op deze dag heeft de betekenis dat men de eigen broosheid en sterfelijkheid erkent, die door Gods barmhartigheid verlost moeten worden. As reinigt en geeft kracht tot nieuw leven.
- “Gedenk, mens, dat gij stof zijt en eens tot stof zult wederkeren.”*
- De voorganger is diaken F. Peters; de lector is de heer J. Hofhuis; de muzikale medewerking wordt verleend door de Pancratius koorgroep; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: paars.
- **Er zal** in deze viering én in alle weekendvieringen tot en met Palmzondag (20 maart) parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de **Bisschoppelijke Vastenactie 2016: 'Voldoende voedsel voor families in Katakwi'**. Meer informatie hierover kunt u elders in dit Pancratiuscontact lezen.
- ▶▶ **Zondag 14 februari: Eerste zondag van de Veertigdagentijd (zondag 'Invocabit' 'Roept hij Mij aan'- beginwoorden van het introitusgezang van deze zondag); HH. Cyrillus en Methodius, slavenapostelen; Valentijnsdag; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**
Biebel in de Twentse sproake – Lc. 4, 1: Vol van 'n Heiligen Geest gung Jezus weerum, van 'n Jordaan vandan en Hee wörden deur 'n Geest in de weuste brach.
- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dameskoor. De celebrant is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw E. Kleysen; de acoliet is Chantal Belshof; de koster is de heer H. Abbink. Kleur: paars.
- **Gebedsintenties:** Jan Noordink en familie; Bernard Scholten; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- **Er zal** parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de **Bisschoppelijke Vastenactie 2016: 'Voldoende voedsel voor families in Katakwi'**.
- ➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal!
- ⇒ **11.30 uur: Kleuterkerkviering Haaksbergen.**
Het thema is 'Vriendschap' en 't verhaal 'David en Jonathan' wordt voorgelezen. Na de viering wordt

hierover ook iets geknutseld. De kleuterkerkviëring is voor alle kinderen van 3 tot ongeveer 7 jaar, hun ouders, opa's en oma's. En niet alleen voor hen die aan de katholieke kerken zijn verbonden. De kinderen kunnen (houdbare) levensmiddelen meenemen die worden verzameld ten behoeve van het Vluchtelingenwerk Haaksbergen. Na afloop van de viëring wordt er samen ranja, koffie of thee gedronken en zijn er voor de kinderen kleurplaten. Deze viëring staat onder leiding van de Werkgroep Kleuterkerk en de koster is de heer F. Deeterink. Zie voor meer info: www.kleuterkerkhaaksbergen.nl

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 27 januari.

VIëRINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'

- ▶ **Vrijdag 5 februari:** 10.30 uur: Heilig Avondmaal. Voorganger: dominee N. Pronk.
- ▶ **Zaterdag 13 februari:** 17.30 uur: Communieviëring. Voorganger: mevrouw R. Snuverink ook Lansink. Met medewerking van het Ouderenkoor.

VIëRINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal

- ▶ **Woensdag 3 februari:** 09.00 uur: Communieviëring. Voorganger: enkele parochianen.
- ▶ **Woensdag 10 februari:** Géén viëring in de Lourdeszaal maar om 09.00 uur een Aswoensdag-Communieviëring in de St. Pancratiuskerk.

Organisatorische mededelingen

1. **Pancratiussecretariaat.** Het secretariaat is op de dinsdag-, de woensdag- en de donderdagmorgen geopend en wel van 09.00 tot 10.00 uur.
2. **Voedselbank.** Houdbare producten, die cliënten van de Voedselbank goed kunnen gebruiken, kunt op de (voedsel)bank in de toreningang of in de Mariakapel van de St. Pancratiuskerk leggen.

God maakte de mens uit stof, door pastor Linh; bron: 'Informatieblad H. Pancratius Tubbergen'

Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, ook wel Vastentijd genoemd. Het is de tijd waarin we uitgenodigd worden ons voor te bereiden op het paasfeest: het feest van geloof, hoop en liefde. Want het verrijzenisgeloof trekt door het gehele leven van de christen. Daarin ligt de bron van ons geloof, dat onze bestemming van Gods wege verder reikt dan de menselijke grens van de dood. Dit geloof schenkt ons, de christenen, weer hoop. En onze hoop beperkt zich niet tot de komende veertig dagen maar bepaalt onze houding van liefde door alle dagen heen. Hoop en liefde horen bij ons menselijk bestaan, dat belangrijke feiten soms even extra aandacht krijgen, zoals onze geboorte op één verjaardag, terwijl we het hele jaar door dankbaar zijn voor ons leven.

Ook met Aswoensdag maken wij een start met de weg van veertig dagen naar het feest van de nieuwe schepping. Met Aswoensdag herinneren wij ons dat onze Schepper stof heeft genomen, wat aarde, en daaruit de mens heeft gevormd. Met Aswoensdag staan wij erbij stil dat wij gemaakt zijn uit stof, niet meer en niet minder. De palmtakken van het afgelopen jaar ontvangen we daarom als stof, verbrande as. Maar we zijn ook in verwondering samen, omdat de Schepper elk voorjaar opnieuw met ons Zijn schepping wil herbouwen door Zijn genade. Daarom zijn wij van stof en tot stof zullen wij wederkeren en het leven zelf hebben wij te danken aan onze Schepper, ons zeer nabij, maar ook oneindig veel groter dan wij zelf, dankzij Jezus' verrijzenis: het paasfeest!

Bijbelse Opmerkelijkheden - 39 - JOZEF EN ZIJN BROERS – DE BRUIDSMANTEL VAN

RACHEL; door Joop Walhain. ('Bijbelse Opmerkelijkheden' is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.)

Toen ze trouwden had Jacob voor Rachel een bruidsmantel laten maken. Het was niet zo maar een gebreide wollen mantel, maar de wol was fijn als spinrag en zweefde in lagen rond het bruidje. Iedere laag had een eigen kleur en wanneer de zon op haar scheen was het alsof Rachel in een bewegende regenboog liep. Die mantel lag nu onder in een kist waarin Jacob Rachels spulletjes bewaarde. Haar barnstenen kralen. Het bordspel met ivoren kameeltjes. Haar herderinnenstaf. Jozef en Ben Oni maakten die kist graag open om met de hebbedingetjes van hun moeder te spelen. Een keer had Jozef de mantel van Rachel omgeslagen en droeg haar staf. Op dat moment kwam Jacob binnen en verstijfde. Daar stond zijn bruid, opgestaan uit de dood, met gitzwarte ogen en blijde glimlach. Langzaam vervaagde het visioen en daar stond Jozef, het evenbeeld van zijn moeder. Jacob drukte zijn zoontjes tegen zijn borst. Jozef links, Ben Oni rechts en sprak tegen Ben Oni: 'Ik zal je voortaan Ben Jamin noemen, zoon aan mijn rechterhand.'

Jozef, slim, verwend en ijdel, maakte van de gelegenheid gebruik om Jacob te vragen of hij de mantel van Rachel voortaan mocht dragen. En Jozef kon dat niet weigeren. De tien broers stonden perplex. Niet alleen dat de ijdelruit en wijsneus nooit zwaar werk deed. Nu liep hij ook nog rond in een bruidsmantel en vertelde zonder enige gêne dat hij had gedroomd dat de sterren voor hem bogen en dat hun tien zware schoven gierst voor zijn busseltje hadden gebogen. Ze knarsetandden, maar Jacob was altijd nabij en hield Jozef uit hun buurt. Hij voelde de haat.

Om de familieverhoudingen te verbeteren zond Jacob op een dag Josef met een ezeltje beladen met wijn en lekkernijen naar de broers, die in Dothan het vee weidden. Maar Josef vond hun geroosterde geitenvlees vies, hun gierstepap vol vliesjes en toen hij zei dat ze zich voor het eten moesten wassen, brak hun zelfbeheersing. Ze sloegen Jozef helemaal in elkaar en gooiden hem bewusteloos in een put. Rachels mantel lag gescheurd en bebloed in het zand.

11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bron: Themaviering St. Martinuskerk (In 1992 heeft paus Johannes Paulus II de jaarlijks weerkerende werelddag van de zieken op 11 februari ingesteld. In het kader van de Ziekendag het onderstaande:)

Handen maken het verschil.

Iemand bijna niet meer vast kunnen houden. Iemand die jou op handen droeg. Iemand die afhankelijk is geworden van jouw handen. Iemand verlichten die zich een last voelt. Iemand optillen die door zijn ziekte is vermagerd en uitgeteerd. Iemand die zichzelf niet meer kan verleggen. Iemand die handen van vreemden moet toelaten.

Dat alles kan deel van het leven worden. Het doet er dan extra toe hoe die handen zijn, hoe ze voelen, met welk hart ze verbonden zijn. Of je je gewassen of schoongemaakt voelt, is een wereld van verschil. Er zijn handen die aan je doen en er zijn handen die je laten voelen dat je gezien wordt. Verlichtende handen.

Zolang er handen zijn, handen die willen geven, zolang voelt de mens zich veilig, geborgen bij de ander.

Zolang er handen antwoorden op uitgestoken, vragende handen, zolang blijft de mens hopen, verlangen naar uitkomst.

Zolang er handen zijn, handen die laten voelen dat er nog leven in je is, zolang mag je niet wanhopen.

Zolang er handen zijn, handen die je brengen via mensen naar de 'Grote Hand', zolang zal Hij je vasthouden.

Bisschoppelijke Vastenactie 2016: 'Voldoende voedsel voor families in Katakwi'

In het noordoosten van het Afrikaanse Oeganda zijn de mensen voor hun voedselvoorziening afhankelijk van de landbouw, zo ook in Katakwi. Extreme weersomstandigheden zorgen echter voor grote problemen in het straatarme gebied: oogsten mislukken en mensen hebben nauwelijks te eten. In sommige streken sterven mensen in het droge seizoen van de honger, in andere streken bieden boomblaadjes redding. Het campagneproject van de Bisschoppelijke Vastenactie 2016 richt zich op de boeren in het Katakwi-district. Socadido, de ontwikkelingsorganisatie van het bisdom Soroti in het Teso-district in het straatarme noordoosten van Oeganda en tevens de lokale partner van de Stichting Vastenactie, helpt op verschillende manieren. De organisatie richt zich op de sociale en economische aspecten van het leven. Als onderdeel van de katholieke kerk, richt deze organisatie zich met name op armoedevraagstukken en sociale kwesties. De basis van Socadido is een antwoord vinden op de nood van mensen in de marge van de samenleving. Zo krijgen de boeren onderricht in landbouw- en irrigatietechnieken en worden ze op weg geholpen met bijvoorbeeld osen, zaden, een ploeg en andere materialen. Als er eenmaal productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen waarmee Socadido werkt, kunnen inmiddels in hun eigen onderhoud voorzien. Waar ze vroeger misschien één maaltijd per dag hadden, hebben veel families nu twee of drie maaltijden per dag en kunnen ze bijvoorbeeld hun huizen verbeteren en investeren in kippen, geiten en koeien.

Wij, in Nederland, kunnen door ons financiële steentje, bijdragen aan de opdracht van Christus (de hongerigen voeden, de dorstigen laven – Werken van Barmhartigheid) en ons er bewust van zijn dat onze bijdrage verschil kan maken tussen leven en sterven. Wij tijdens de vastenperiode even wat minderen voor anderen! Tot en met Palmzondag (20 maart) zal ook in alle locaties van de parochie St. Franciscus van Assisië tijdens de weekendvieringen voor dit doel een extra collecte worden gehouden.

Eenheid

Eenheid. Misschien een utopie, waarom?

Eenheid vind je waar mensen kunnen luisteren, aandachtig en zachtmoedig de ander en zichzelf laten uitspreken.

Eenheid vind je waar mensen het beste wensen – uit de grond van hun hart – voor elkaar, zo maar, omdat ze trachten elkaar vrolijk en gelukkig in het leven te vergezellen.

Eenheid vind je waar mensen meningsverschillen kunnen uitspreken, in wederzijds geloof en vertrouwen, waar mensen het niet lastig vinden te gaan naar anderen en elkaar te ontmoeten, te ontvangen.

Eenheid begint bij jezelf. Ja, eenheid vinden in je denken en doen: van je woorden je leven maken en van je leven je woorden.

Eenheid begint daar waar hart en handen samen op weg willen naar dat rijk van gerechtigheid en liefde.



Voor Pancratiuscontact nr. 368 kunt ook òt tot dinsdag 9 februari kopij in de brievenbus van het Pancratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 – 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: pancratius@franciscusparochie.nl

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo – Buurse - Haaksbergen: www.franciscusparochie.nl