



Parochie St. Franciscus van Assisië
Locatie St. Pancratiuskerk

PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 15, nr. 371 – 27 maart 2016.

Alle informatie is altijd onder voorbehoud!

Inleiding / overweging

De Geest die ons het licht van de toekomst laat ervaren, door Carin Timmerman; bron: 'Geestig, 04 – 2015'

'Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold.' Het zijn maar enkele woorden, maar ze maken duidelijk dat het om een verhaal van alle tijden gaat, ook van onze tijd. 'Het was nog donker', en dat is het ook vandaag. We leven in een wereld die duisternis vaak verkiest boven het licht. De duisternis van een vreselijke ideologie die kinderen leert dat ze mensen moeten vermoorden, die christenen en andersdenkenden uitmoordt, die hele culturen vernietigt, die wreedheid verplicht als het hoogste goed. De duisternis van miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog en

terrorisme. De duisternis van een wereld waarin Jezus opnieuw een vreselijke dood sterft, omdat Hij 'als wel-doener door het land trok en iedereen genas die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij', zoals Petrus zo treffend zegt. Onze wereld lijkt niet te willen dat mensen in Gods naam goed zijn voor elkaar. Het lijkt alsof die duisternis in onze wereld nooit zal verdwijnen.

Toch vieren we elk jaar opnieuw met Pasen dat de duisternis wél zal verdwijnen omdat de Verrezen Heer is opgestaan. **En daar begint Pasen.** Daar, waar wij ons reeds bij de feiten hebben neergelegd worden er nieuwe mogelijkheden voor ons geopend. Omdat Jezus leeft, mogen ook wij herademem. Dat gebeurt niet in een handomdraai. Pasen is geen toverwoord. Pasen is een weg. Het is steeds opnieuw een weg van het donker naar het licht, een weg die lang kan duren, soms een leven lang. De vrouwen en de leerlingen zetten voor ons de eerste stap, ze blijven niet voor het lege graf staan, zij gaan het graf binnen. Wie Pasen wil ervaren moet bereid zijn in het graf van zijn eigen dagelijkse leven binnen te treden. Leven begint waar ik fouten kan toegeven en zwakheden kan aanvaarden. Leven begint als ik mij kwetsbaar durf op te stellen. Leven begint, waar ik voor mezelf en voor anderen besef dat het goede in ons steeds sterker is dan het kwade.

Als we dat aanvaarden kunnen we een tweede stap zetten. Dan kunnen we in het graf, in het diepste van ons eigen hart, binnentreden om opstanding te ervaren, wij mogen er niet in blijven zitten. 'Hij gaat voor u naar Galilea, daar zult u Hem zien.' Pasen richt onze blik naar de toekomst. Opstandig betekent in opstand komen tegen alle hindernissen die het leven begrenzen of vernietigen. Mijn leven kan veel vrijer en ruimer worden, als ik maar een beetje meer vertrouwen zou hebben in de mogelijkheden en durf te geloven dat het goede in mensen altijd sterker is. We worden uitgenodigd om naar Galilea te gaan en om onderweg, telkens opnieuw, de Verrezen Heer te ontmoeten. Galilea is geen streeknaam, Galilea is het land van het leven, van de hoop, waar Jezus woorden van vrede en verzoening sprak, waar Hij zieken genas, vertwijfelden oprichtte en zondaars heeft vergeven, waar Hij met zijn apostelen gegeten heeft en hen nieuwe moed gaf om hun netten uit te werpen.

Pasen richt onze blik vooruit, over het graf heen, op de toekomst. We weten allemaal dat die weg niet gemakkelijk is, hobbels kent en teleurstellingen. Net als de leerlingen zijn wij ook vaak teleurgesteld in het leven, maar telkens opnieuw mogen wij ervaren dat Jezus zelf naar ons toekomt. Hij komt door de gesloten deuren van ons eigen hart heen en loopt met ons mee naar Emmaus. Als wij die weg durven te gaan, stellen wij ons open om ons door de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren, te laten inspireren. De Geest die ons het licht van de toekomst laat ervaren.

De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Jet (Hendrika Catharina Hasina Albertha Maria) IJsseldijk, Julianastraat 47; overleden op 94-jarige leeftijd.

Marietje (Maria Hendrika) Hoffmann – Kroeze, Ambachtstraat 54; overleden op 84-jarige leeftijd.

Anna (Anna Maria Paulina) Wilmer – ter Braak, zorgcentrum Het Saalmerink; overleden op 92-jarige leeftijd.

Dopen

Naar alle waarschijnlijkheid zullen Lise Brans, dochter van Marha en Arjan (Bachstraat 32); Jelte Molenkamp, zoon van Kirsten en Bart (Sonderenstraat ...) en Sylvia Volmer, dochter van Anna en Antoin (Beethovenstraat 58) **zondag 3 april** het heilig Sacrament van het Doopsel ontvangen en daardoor in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen. De doopgerechtigde is pastoraal werker F. de Heus.

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk tot en met 10 april 2016

►► **Maandag 28 maart: Maandag onder het octaaf van Pasen – Tweede Paasdag; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

Biebel in de Twentse sproake – Mt. 28, 8: En ze gungen rap van 't graf vandan, bang, mer ok slim

bliej en ze leupen hard om 't ziene leerlingen vertellen te können.

- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van de Schola Cantorum Pancratius. De celebrant is pastor C. van Breemen; de lectrice is mevrouw E. Veltkamp; de acolieten/misdienaars zijn Rosalie Hackmann en Chantal Wildenborg; de koster is de heer Wetzelaer. Kleur: wit.
- **Gebedsintenties:** ouders Brummelhuis en kinderen; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- **Er zal** een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de versiering en het onderhoud van de St. Pancratiuskerk.
- **Na afloop** is er **GÉÉN** gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
- ▶▶ **Zaterdag 2 april: Zaterdag onder het octaaf van Pasen; H. Franciscus van Paola, kluizenaar; H. Maria van Egypte, boetelinge; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**
Biebel in de Twentse sproake – Mc. 16, 9: Too Hee 's morns vroom opstoan was, op 'n eersten dag van de wek, leut Hee zich eerst zeen an Maria oet Magdala, woarbij Hee zeuven duvels oetband had.
- ⇒ **19.00 uur: Thomasviering** met medewerking van de Pancratius koorgroep. De voorganger is pastoraal werker F. de Heus; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: wit.
Thomasvieringen zijn vieringen voor mensen die zoeken, voor twijfelaars met verlangens, voor gelovigen met vragen. Het maakt hierbij niet uit tot welke kerk je hoort. De vieringen zijn bedoeld voor iedereen die op zoek is naar ruimte en rust, eenvoud en meditatie, verwondering en verrassing, uitdaging en inspiratie. Belangrijk is een sfeer van warmte, openheid, respect en eigentijdse uitstraling.
- ▶▶ **Zondag 3 april: Tweede zondag van Pasen – Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid; H. Sixtus I, paus; H. Agape; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**
Biebel in de Twentse sproake – Joh. 20, 19: 's Oavends, op 'n eersten dag van de wek, warren de leerlingen tehoop kömmen. Ze hadden de deuren op slot doan omdat ze benauwd warren veur de Jödden. Mer Jezus kwam der toch in. Hee gung tusken eer in stoan en zea teageneer: 'Vrea veur wleu!'
- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De celebrant is pastor W. Rekveld; de lectrice is mevrouw L. Dijkhuis; de acolieten/misdienaars zijn Phoebe ten Breteler en Jill Holtkamp; de koster is de heer S. te Bogt. Kleur: wit.
- **Jaargedachtenis** van Johan ter Braak. ✓
- **Gebedsintenties:** pastoor Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; Truus Waanders en overleden familie; familie Laarveld – Horstink; Herman Heuzels; Wim Knijff; Adele ter Huurne – Termathe; Nardy Somhorst – Scholten; Annie Somhorst; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
- ⇒ **11.30 uur: Kinderdoopviering** waarbij pastoraal werker F. de Heus de doopgerechtigde is. De koster is de heer S. te Bogt. Zeer waarschijnlijk krijgen Lise Brans, Jelte Molenkamp en Sylvia Volmer deze dag het heilig Sacrament van het Doopsel toegediend.
- ▶▶ **Maandag 4 april: Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap); H. Isidorus van Sevilla, bisschop en kerkleraar; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**
Men herdenkt vandaag dat de engel Gabriël aan Maria de boodschap bracht dat zij moeder zou worden van Jezus. Omdat het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (25 maart – negen maanden vóór Kerstmis) dit jaar valt tussen Palmzondag en Beloken Pasen, wordt het feest verplaatst naar de tweede maandag na Pasen.
Biebel in de Twentse sproake – Lc. 1, 26: In de zesde moand wörden 'n engel Gabriël deur God noar ne stad in Galilea, dee ze Nazaret neumt, henstuurd.
- ⇒ **19.00 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De celebrant is pastoor A. Monnikhof; de lectrice is mevrouw M. van Eyndhoven; de acoliet is de heer J. Hofhuis; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: wit.
- ▶▶ **Zondag 10 april: Derde zondag van Pasen; H. Ezechiël, profeet; H. Terentius, martelaar; H. Fulbert van Chartres; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**
Biebel in de Twentse sproake – Joh. 21, 1: Doarnoa hef Jezus zich nog 'n maal zeen loaten an de leerlingen bie 't meer van Tiberias.
- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De celebrant is pastor H. Zegger; de lector is de heer J. Hofhuis; de acolieten/misdienaars zijn Rosalie Hackmann en Chantal Wildenborg; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: wit.

- **Jaargedachtenis** van Rika Otto – Middelhuis; van Marianne Ordelmans – Hofmeijer. ✓
- **Gebedsintenties:** Hans van Sark; Herman Ottink; Annie en Gerrit Put – Hobbenschot; Gerrit Wolferink; Dinie Hannink – Lansing; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓

➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

⇒ **11.30 uur: Kleuterkerkviëring Haaksbergen.**

Het thema is 'Een hart van goud' en het verhaal 'De barmhartige Samaritaan' wordt voorgelezen. Na de viering wordt hierover ook iets geknutseld. De kleuterkerkviëring is voor alle kinderen van 3 tot ± 7 jaar, hun ouders, opa's en oma's. En niet alleen voor hen die aan de katholieke kerken zijn verbonden. De kinderen kunnen (houdbare) levensmiddelen meenemen die worden verzameld t.b.v. de Voedselbank Enschede - Haaksbergen. Na afloop van de viering wordt er samen ranja, koffie of thee gedronken en zijn er voor de kinderen kleurplaten. Deze viering staat onder leiding van de Werkgroep Kleuterkerk en de koster is de heer F. Deeterink. Zie voor meer info: www.kleuterkerkhaaksbergen.nl

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 23 maart.

VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'

▶ **Vrijdag 1 april:** 10.30 uur: **Kerkdienst.** Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

▶ **Zaterdag 9 april:** 17.30 uur: **Communieviering.** Voorganger: de heer L. Lenderink.

Met medewerking van het Ouderenkoor.

VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal

▶ **Woensdag 30 maart:** 09.00 uur: **Communieviering.** Voorgangers: enkele parochianen.

▶ **Woensdag 6 april:** 09.00 uur: **Communieviering.** Voorgangers: enkele parochianen.

Organisatorische mededelingen

1. Voedselbank. De cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen zijn u zeer dankbaar voor de houdbare producten die u op de (voedsel-)bank in de toreningang of in de Mariakapel van de St. Pancratiuskerk legt en hopen dat u hiermee door zult gaan.

2. Ter herinnering. Zondag 10 april gaat Han van Bree, auteur en deskundige bij koninklijke gebeurtenissen, tijdens het Zondagmiddagcafé met de aanwezigen in de Lourdeszaal, in gesprek over o.a. de Oranjes en hun religie. Vanaf 15.00 uur staat de koffie en thee klaar en om 15.15 uur begint het gesprek. Als entree wordt een vrije gift gevraagd; de drankjes zijn voor eigen rekening. U kunt zich tot 3 april aanmelden voor deze bijeenkomst, die zal duren tot uiterlijk 17.00 uur, via zm-cafe@ziggo.nl óf 06 – 23 09 03 56.

Bijbelse Opmerkelijkheden - 43 - JOZEF EN ZIJN BROERS – JOZEF EN DE VROUW VAN

POTIFAR; door Joop Walhain. (*'Bijbelse Opmerkelijkheden' is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

De vrouw van Potifar staat niet best bekend. In de schilderkunst wordt ze meestal afgebeeld als een wellustig secreet, dat zich gulzig opdrong aan Jozef en hem verried. Misschien er is een ander verhaal denkbaar.

Potifar behoorde tot de binnenste kring van Farao's hof. Hij zat bij Farao aan tafel, was opperbevelhebber van een strijdwagencorps. Potifar kende de vrouwen van Farao en zijn dochters. Daarom is het waarschijnlijk dat hij een eunuch was. Zijn vader en moeder hadden hem als baby laten castreren om zijn carrière aan het Hof mogelijk te maken. 'Van biggetje tot barg', zoals dat in Egypte heette.

De vrouw van Potifar, ze heette Mut-em-emet, moet een ontwikkelde, hoogstaande vrouw zijn geweest. Haar zegelring, gedrukt in was of klei, kon grote transacties mogelijk maken. Ze moet van hoge adel zijn geweest en haar rang was priesteres van Isis. Vrouwen van dat niveau hadden vaak ook belangrijke liturgische taken in de tempel bij huwelijken en geboortes. Maar de vrouw van Potifar was ook een eenzame maagd. Ze moet de carrière van Jozef in handelshuis Potifar waargenomen hebben en bespoedigd. Mut-em-emet en Jozef hebben nauw samengewerkt bij de bedrijfsvoering. Mut-em-emet moet langzamerhand verliefd zijn geworden op haar jonge, knappe, procuratiehouder. En het kan zelfs wederzijds zijn geweest, maar Jozef had zijn belofte aan God en de ethiek van Jacob: gij zult uw broodheer niet bedriegen; gij zult zijn vrouw niet begeren; gij zult geen echtbreuk of onkuisheid plegen...

Het eerste jaar van haar grote liefde heeft de vrouw van Potifar Jozef niets laten merken en bleef hun omgang vriendschappelijk en zakelijk. Het tweede jaar heeft Mut-em-emet voorzichtig laten merken wat Jozef voor haar betekende. Toen Jozef niet op haar avances in ging en slechts bordspelen met ezeltjes en kameeltjes van ivoor met haar speelde en vriendelijk maar beleefd bleef weigeren om zijn mantel af te leggen en bij haar te komen liggen, toen heeft zij Jozef, wanhopig van liefde, hartstochtelijk proberen te omhelzen en te kussen. Jozef vluchtte. Verloor zijn mantel. Verloor zijn positie en kwam op een gevangeneiland in de Nijl terecht.

Ik ben u na uw sterven gaan beminnen, door H.W.J.M. Keuls; bron: 'Beleving Eucharistie en Avondmaal'

Ik ben u na uw sterven gaan beminnen, / Gij waart zo ver en schijnt nu zo nabij, / Uw stem klinkt van een heldere overzij / En zonder moeite laat uw hart zich winnen.

Van niets vervreemd dan van mijn moede zinnen / Verrijst gij peinzend, ofwel licht en blij, / Alnaar u raakt het vloeiend aards getij; / Haast tastbaar komt uw beeld mijn wereld binnen.

Het water dat ons scheidt is niet meer diep, / In 't morgenlicht kunt ge den bodem zien, / En 'ik droom dat gij het spoedig zult doorwaden, / Want mijn voet volgt te langzaam wie mij riep; / Maar als 'k u naadren hoor, o dan misschien / Ben ik al stervend door te veel genade.

Een parochie die mensen nabij wil zijn..Wie wilt u zijn voor uw medemens? door Johan Hofhuis

Paus Franciscus roept ons op om in navolging van Jezus Christus het barmhartige gezicht van God te laten zien aan de mensen om ons heen. Hij nodigt ons uit om in beweging te komen en een kerk te zijn die aantrekkelijk is en zich naar de mensen toekeert. Iedereen die omziet in zijn omgeving, ziet ook in onze welvaartstaat mensen die in de knel raken, in stilte lijden, uitzien naar een beetje aandacht, een helpende hand.

Christus vraagt ons in woord en gedachte, in doen en laten er te zijn voor onze kwetsbare medemens. Onze parochie wil de daad bij het woord voegen en een gemeenschap zijn van mensen die troosten, bemoedigen en er voor elkaar zijn als dat nodig is. Dit wordt zichtbaar in de plaatselijke geloofsgemeenschappen als dienende gemeenschappen waarin het geloof handen, voeten en een hart wordt gegeven. Gemeenschappen die dienstbaar zijn aan onze medemens binnen en buiten de kerk.

De wereld om ons heen verandert en is voortdurend in beweging. Denk bijvoorbeeld aan de veranderingen in de gezondheidszorg, de jeugdzorg, de komst van de vluchtelingen, de participatiemaatschappij en klimaatverandering. Veraf maar ook dichtbij komen steeds weer mensen in verdrukking. Op ons als Christenen wordt een beroep gedaan om in beweging te komen en de helpende hand toe te steken. Gelukkig zijn in Boekelo, Buurse en Haaksbergen nog diverse diaconale werkgroepen actief. Denk aan de bezoekgroepen voor zieken en nabestaanden, wijkcontactgroepen en de ziekendagen. Deze diaconale werkgroepen voorzien in een behoefte, ze verdienen ondersteuning en begeleiding en willen ook in de toekomst blijven bestaan. Maar een dienende kerk van Christus vraagt in deze tijd om meer initiatieven, meer betrokkenheid en meer inzet voor onze medemens in nood.

Om het diaconale werk in onze parochie te stimuleren, te coördineren, te faciliteren en verder uit te bouwen, is in september 2015 het Parochieel Diaconaal Beraad (PDB) opgericht. Dit PDB stelt zich tot taak het pastorale diaconale beleid vorm te geven en te faciliteren. Het zal dienstbaar zijn aan de werkgroepen en allen die diaconale taken uitvoeren. Waar nodig en mogelijk zal het helpen, ondersteunen en zo gunstig mogelijke omstandigheden creëren waardoor diaconale werkgroepen en parochianen zo optimaal mogelijk kunnen functioneren en zich zo volledig mogelijk kunnen richten op het diaconale werk.

Het huidige PDB is op zoek naar actieve parochianen. Parochianen – en vooral de jongeren – die zich aangesproken voelen om in beweging te komen voor de medemens die aandacht en hulp nodig hebben, nodigen wij graag uit om eens contact op te nemen met Marga Klein Overmeen (m.kleinovermeen@mariavlucht.nl) of Johan Hofhuis (jan.hofhuis@home.nl) of 06 – 57 87 10 25. Wij gaan graag met u in gesprek om te zien welke bijdrage u kunt leveren voor uw medemens in nood.

Diaconie is de dienst aan de lijdende mens met als doel die mens te bevestigen in zijn menselijke waardigheid en zijn of haar recht er werkelijk te mogen zijn.

Sam's Kledingactie; bron: 'Persbericht', voorjaar 2016

Doe mee met de kledinginzamelactie voor Sam's Kledingactie in Haaksbergen op zaterdag 2 april en steun daarmee Cordaid Mensen in Nood!

Op **zaterdag 2 april** vindt in Haaksbergen de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven van **10.00 tot 12.00 uur** bij de St. Pancratiuslocatie aan de Markt 20 in Haaksbergen.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Al een aantal jaar steunt Sam's het 'Droogte Cyclus Management Project' in Kenia. In dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de droogte. Dit jaar worden 20 nieuwe dorpen voorbereid. Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u bellen naar 070 – 687 10 60 óf kijken op www.samskledingactie.nl

Marijke de Bruijne: "Als het gele, lage licht van de winterzon / wat kleur en warmte geven wil aan kale takken / waarin het leven weggedoken wacht,

zo worden wij warm van hart / als onze leegte, ons verlangen, / innerlijke kilte / wordt getroost door aandacht, hulp / een blik of groet, / van anderen.



Voor Pancratiuscontact nr. 372 kunt ook òt tot dinsdag 5 april kopij in de brievenbus van het Pancratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 – 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: pancratius@franciscusparochie.nl

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo – Buurse - Haaksbergen: www.franciscusparochie.nl