



Parochie St. Franciscus van Assisië  
Locatie St. Pancratiuskerk

## PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 15, nr. 372 – 10 april 2016.

Alle informatie is altijd onder voorbehoud!

### Inleiding / overweging

**Desiderata (=Dingen waar het verlangen naar uit gaat)**, prozagedicht uit 1929 door Max Ehrmann; bron: [www.arendlandman.nl](http://www.arendlandman.nl)

Kies kalm je weg te midden van het rumoer en de haast, en herinner je hoeveel vrede er in de stilte kan zijn. Sta, zoveel mogelijk met behoud van je eigen karakter, met iedereen op goede voet. Spreek rustig en duidelijk de waarheid en luister naar anderen; ook naar hen die onwetend zijn, ook zij hebben hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij zijn een kwelling voor de geest.

Indien je je met anderen vergelijkt, kun je ijdel worden, of verbitterd, want er zullen mensen zijn die minder of groter zijn dan jij. Geniet zowel van wat er bereikt is als van je plannen. Houd belangstelling voor je eigen werk, hoe eenvoudig ook; want onder

de wisselvalligheden van de tijd, is dat een werkelijk bezit. Wees voorzichtig in zaken want de wereld is vol arglist. Maar laat je dit niet blind maken voor de deugd die er is; veel mensen streven naar hoge idealen en het leven is vol heldenmoed.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid, maar wees ook niet cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras. Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren en doe met gratie afstand van de dingen van de jeugd. Kweek de geestkracht aan die je bij plotselinge tegenslag kan beschermen, maar maak jezelf niet bang voor spookbeelden. Veel angsten komen voort uit vermoeidheid en eenzaamheid.

Houd je aan een gezonde discipline. Je bent een kind van de schepping, je hebt het recht er te zijn. En of je het begrijpt of niet, de schepping ontvouwt zich ongetwijfeld naar haar wet. Leef daarom in vrede met God, wat voor beeld je ook van Hem hebt. En wat ook je werk en streven moge zijn, bewaar in de luidruchtige maalstroom van het leven de vrede met je ziel. Ondanks haar veinzerij, gezwoeg en teleurstellingen is de wereld toch mooi. Wees zorgzaam. Streef er naar gelukkig te zijn.

('Desiderata' is geschreven in 1927 door de Amerikaanse schrijver Max Ehrmann (1872 – 1945). In 1956 gebruikte een predikant van de St. Pauls Cathedral in Baltimore, Maryland – Zuidwest Ierland, het gedicht in een verzameling stencils met inspiratiemateriaal voor zijn gemeente. Iemand die het later drukte, zei dat het gevonden was in de oude St. Pauluskerk, gedateerd 1692. Het jaar 1692 is het jaar waarin de St. Pauluskerk gesticht was en heeft niets te maken met het gedicht. - aldus Arend Landman)

### De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Jos (Josef Franciscus Antonius) Lammers, de Wielewaal in Enschede; overleden op 73-jarige leeftijd.

Trudi (Gertrudis) Castilla Pérez – Martin Cabello, Leeuwebek 7; overleden op 57-jarige leeftijd.

Theo (Theodorus Hendrikus Johannes) Semmekrot, Sterrebosstraat 34; overleden op 74-jarige leeftijd.

### Dopen

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

### VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk tot en met 24 april 2016

- ▶▶ **Zondag 17 april: Vierde zondag van Pasen; Roepingenzondag - Zondag van de Goede Herder; H. Robertus van La Chaise Dieu, abt; H. Anicetus; Heilig jaar van de Barmhartigheid.** Biebel in de Twentse sproake – Joh. 10, 27: 'Miene schöape lustert naar miene stem en Ik ken eer en ze komt achter Mij an.'
- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pablokoor. De celebrant is pastor C. van Breemen; de lectrice is mevrouw E. Kleysen; de acoliet is Mark ten Breteler; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: wit.
  - **Jaargedachtenis** van Bernard ter Braak; van Elsbeth Klaver – Groothuis; van André Mars; van Gerard Asbreuk. ✓
  - **Gebedsintenties:** Gerard Bouman; familie Leussink; familie Noordink – Garritsen; Lenie Hamers; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- **Er zal** parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de actie **Roepingenzondag**. Zie elders in dit Pancratiuscontact voor meer informatie hierover.
- ▶▶ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
- ▶▶ **Zondag 24 april: Vijfde zondag van Pasen; Zondag van de Oosterse kerken; H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar; Dag van de Aarde; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

*Biebel in de Twentse sproake – Joh. 13, 31: Too Judas votgoan was, zea Jezus: 'Now wordt 'n Meansenzön verheerlijkt en God wordt in Um verheerlijkt.'*

⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenchoor. De celebrant is pastoor A. Monnikhof; de lectrice is mevrouw D. Laarhuis; de acoliet is Marieke Wildenburg; de koster is de heer H. Abbink. Kleur: wit.

- **Gebedsintenties:** Antoon Kamp; Anton Hollink; ouders Verhoef – Mulder; overleden ouders en Marijke Hammer; Annie Eysink – Masselink; Bep Schilderman; Mia Terhürne – Wantia en overleden familie; de christenen en andere minderheden in Syrië en Irak die in hun voortbestaan worden bedreigd; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓

➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 6 april.

## **VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'**

▶ **Vrijdag 15 april: 10.30 uur: Kerkdienst.** Voorganger: dominee N. Pronk.

▶ **Zaterdag 23 april: 17.30 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor C. van Breemen.  
Met medewerking van het Ouderenchoor.

## **VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal**

▶ **Woensdag 13 april: 09.00 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor C. van Breemen.

▶ **Woensdag 20 april: 09.00 uur: Communieviering.** Voorganger: pastoraal werker F. de Heus.

## **Organisatorische en financiële mededelingen**

**1. Voedselbank.** Iedere keer als de door u gegeven houdbare producten voor de cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen worden opgehaald, is de 'ophaalster' blij verrast en hoopt dat u met het geven door zult gaan. Daarvoor is genoeg ruimte op de (voedsel-) banken in de toreningang of in de Mariakapel van de St. Pancratiuskerk.

**2. Opbrengst collectes.** De opbrengst van de collecte, gehouden tijdens de Eucharistieviering op zondag 14 februari bedroeg € 194,10; op zondag 21 februari € 230,82; op zondag 28 februari € 296,80 en op zondag 6 maart € 171,38. De collecte, gehouden tijdens de Taizéviering op zaterdag 5 maart, heeft €80,95 opgebracht.

## **Roepingenzondag 2016: 'Want Hij had oog voor mij'**

Elk jaar, op de vierde zondag van Pasen (dit jaar 17 april) viert de Rooms-Katholieke Kerk 'Wereldroepingenzondag'. Paus Franciscus spreekt de hoop uit dat iedere gedoopte gedurende het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (8 december 2015 tot 20 november 2016) de vreugde ervaart om tot de Kerk, het huis van barmhartigheid en de bodem voor roepingen, te behoren.

Ook de parochies van het Aartsbisdom Utrecht hebben dringend behoefte aan nieuwe priesters. Die komen er niet vanzelf! We zullen er de Heer om moeten vragen. God roept mensen om in gezin en werk, midden in de wereld, zijn Rijk op te bouwen. Sommige mensen roept Hij om als diaken, priester of religieus de gelovige gemeenschap te dienen en als 'herder' in én voor de gemeenschap werkzaam te zijn. Paus Franciscus: "Elke roeping vereist steeds dat wij uit onszelf treden en ons richten op Christus en zijn Evangelie. God kan zijn plannen met ons niet zonder onze samenwerking doorvoeren."

Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. U kunt daarnaast ook meebidden met de 'Diocesane Gebedskring om Roepingen' waar honderden mensen uit het Aartsbisdom bij zijn aangesloten (zie voor meer informatie: [roepingenraad@aartsbisdom.nl](mailto:roepingenraad@aartsbisdom.nl)).

Naast ons gebed om roepingen is er ook geld nodig voor werving, opleiding en vorming. Daarom wordt in het weekend van Roepingenzondag (16 en 17 april) ook in de parochie St. Franciscus van Assisië, in alle locaties, een extra kerkcollecte gehouden die van harte en warm bij u wordt aanbevolen. Voor de St. Pancratiuslocatie is deze extra collecte op zondag 17 april.

## **Wanneer ben je echt rijk?** door Anton de Wit, publicist; bron: [www.antondewit.nl](http://www.antondewit.nl)

Ons leven wordt beheerst door allerlei bekingen. Je bent pas iemand als je geld genoeg hebt, als je jong bent en krachtig, als je een hoge post bekleedt, als je hebt wat je hartje begeert. Toch blijven al die wensen voor de meesten van ons onbereikbaar. We moeten leven met beperkingen; er blijft zoveel te wensen over. Alles was we hebben is betrekkelijk; het geluk is vaak kortstondig, van voorbijgaande aard.

Rijk ben je pas als je echt mens bent; een mens met een wijs en goed hart, met een mild oordeel en vergevingsgezindheid; iemand die graag gezien wordt om zijn hartelijke belangstelling voor het wel en wee van anderen. Rijk ben je, als je durft te delen van je geld en van je liefde; als je een goede gezondheid geniet en anderen goed gezind bent. Rijk ben je, als je bemind wordt en mag meedelen in andermans hartelijkheid.

Je bent pas echt rijk, als je een mens bent naar Gods hart; als je weet, dat Hij jou liefdevol aankijkt, omdat je meebouwt aan zijn Rijk op aarde, aan een plek waar het goed is om te leven voor iedereen.

## **Geen excuus,** door Marianne Vonkeman; bron: 'Het Vermoeden, nummer 13 - 2015'

Geven zonder iets terug te houden, dat is gul. Zoals de lach van mijn oma, schuddebuikend naast de potkachel, tranen stromend over haar wangen, totaal overgegeven aan haar pret. Heerlijk gul is de omhelzing van mijn kleindochter 'vol schaduwloze liefde, nog onvermengd met menselijk erbarmen, dat later komt – en redenen en grenzen heeft', om het met Vasalis te zeggen. Mijn vader is gul op zijn eigen manier, altijd klaar om een centje bij te dragen als het nodig is. Zijn zoon, mijn broer, was ook vrijgevig. Of het nu een taxiritje was, een maaltijd klaarmaken, boodschappen doen of klusjes, hij stond klaar. Vragen hoefde niet, hij bood het vanzelf aan. Onverstandig, zei zijn hart onlangs en hield het voor gezien. Onverstandig vrijgevig gul. Gul is als de geur van kamperfoelie in de zomeravond, zonder enige terughoudendheid alles doordringend. Of zoals de smaak van de kersen. Gul is de druif die zich slingerend langs de schutting heeft uitgebreid, erg zwaar beladen met trossen. Gul is de scherpte van een citroen en gul met zachtheid is de huid van een baby. Het groen van het riet is gul met groen, net als het rood van rode herfstbladeren. Gul is de zon die opkomt en weer ondergaat, vrijuit licht gevend aan alles wat leeft, goeden en kwaden evenzeer. De aarde is gul met haar bedreigingen en met haar geschenken, in de zee die rijst en daalt, in het zand dat verstuift in de wind, in de weerbarstige bergen en het vuur dat alles verslindt. De vulkanen houden niets terug als ze uitbarsten, het onweer knettert zonder enige bedenkingen. Elke lente barst uit in overvloed van leven en elke herfst is zwaar van oogst. Er is geen terughoudendheid in de natuur. En altijd gul is de dood, die niemand overslaat. Al die aardse vrijgevigheid is nog maar een schamele weerspiegeling van een 'hemels reservoir van goedheid' (Marilynne Robinson), even onuitputtelijk als de Bron ervan. We hebben gewoon geen excuus voor een benepen en miezerig bestaan.

## **Bijbelse Opmerkelijkheden - 44 - JOZEF EN ZIJN BROERS – JOZEF EN FARAO**

**ECHNATON;** door Joop Walhain. (*'Bijbelse Opmerkelijkheden' is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

Jozef en de Farao. Het is een weer een ijzersterk verhaal. Weer een Bijbelse thriller. Mensen hebben vierduizend jaar, tot 2016 toe, Bijbelse verhalen verteld en er stug aan geschreven. Op papyrus en perkament. Kruiden propvol boekrollen, werden bewaard. Er is door duizenden vertellers en schrijvers geploeterd op die verhalen. En zo ontstaat een duizelingwekkend boek van Jahwe en zijn uitverkorenen.

Deze rubriek is een uitnodiging om de Bijbel en het verhaal van Jozef en zijn broers weer eens op te slaan en te herlezen. Ik ga het niet navertellen. U moet het zelf lezen. Hoe Jozef ontsnapte aan het gevangeneiland en droomuitlegger werd van de Farao. En niet zo maar een Farao. Maar Amenophis IV. (1351 voor Christus) Dit was een buitengewone, en volgens velen uit die tijd, krankzinnige Farao. Je kunt het ook zien aan zijn standbeelden. Hij heeft een amandelvormige schedel, een dikke buik, uitpuilende ogen, zoenlippen. Hij leed aan epileptische aanvallen, maar hij leed ook aan een unieke vraag: wie was de schepper van de Egyptische godendierentuin? Wie had al die jakhalzen, mestkevers, vruchtbaarheidsgodinnen, Osiris, de Sfinx, Isis, de Nijl, hun goddelijkheid gegeven? Dat moest een Ene, Enige, Eeuwige zijn. De zon zelf misschien. De farao gaf zijn Enige en Unieke een naam: Aton. En hij noemde zich Ech-n-Aton. Zoon van de Enige. Echnaton was getrouwd met iemand die u misschien kent: Nefertete. Het beeldige koninginnetje met de zwanenhals en de cilindrische hoed. Nefertete betekent beeldschoon. Ze was de moeder van Toet-anch-Amon. Juist deze diepzinnige en excentrieke Farao liep een uitzonderlijke droomuitlegger van een gevangeneiland tegen het lijf. En ze herkenden elkaar. Beiden wisten dat er één Scheppend Woord was. Echnaton noemde het Aton. Josef noemde het Jahwe. Maar het was een Idee, een Woord, en een gedachte, die nooit de gedaante kon aannemen van een cobra of kever of jakhals of valk. Hoogstens de Zon.

Jozef van zand, kamelen en woestijn ontmoet Echnaton van water, hippo's en slib. Ze hadden één God gemeen. Jozef werd Echnatons hoge gevolmachtigde van oogst en economische zaken.

## **Wat een geluk,** aangereikt door mevrouw R. Veldboer

Wat een geluk als je niet vastgeroest zit aan je bezit, niet bezeten bent van hebben en houden.

Wat een geluk als je niet oppervlakkig over de ernst van het leven heen leeft, maar wat dieper durft te graven.

Wat een geluk als je bescheiden kunt zijn en niet meer beweert dan je bent en waar kunt maken.

Wat een geluk als je opkomt voor recht en gerechtigheid en je inzet voor een leefbare samenleving.

Wat een geluk als je een mild mens bent en bereid bent vergeving te geven en te ontvangen.

Wat een geluk als je hart eenvoudig is en je jezelf niet anders voordoet dan je bent.

Wat een geluk als je vrede brengt dáár waar mogelijk is.

Wat een geluk als je voor je overtuiging durft uit te komen en je niet met alle winden meewaait.

Ja, wat een geluk. Want zulke mensen zijn een zaligheid. Zij zijn thuis bij zichzelf, bij God en bij de mensen.

## **Zondagsrust,** door Ineke Evink; bron: 'Christelijk Weekblad, jrg. 64, nr. 6'

Opnieuw sneeft een archaisch wetje dat christenen desalniettemin een ongekende voorsprong geeft op het ongelovige deel der natie. In ieder geval, dat zou je denken, gezien de tijd en energie die D66 in de kwestie steekt. "De Zondagswet is niet meer van deze tijd", stelt D66-kamerlid Fatma Koser Kaya. Minister Ronald Plasterk is het met haar eens en gaat de wet intrekken. Het is een typisch gevalletje schijnargument, want wat is 'niet meer van deze tijd' eigenlijk en wie bepaalt dat? Het suggereert van alles, onder andere dat mensen die een andere mening zijn toegedaan achterlopen, maar is als argument inhoudsloos.

Afschaffing geeft ondernemers volgens D66 de vrijheid om activiteiten op zondag te ontplooiën. Je zou haast denken dat er door de Zondagswet niets gebeurt op zondag en Nederlanders welhaast op hun kop staan van pure verveling. Onzin, natuurlijk. De meeste weekenden staan bol van de activiteiten, Zondagswet of niet. Christelijke politici op hun beurt spreken van christenpesten. SGP-voorman Kees van der Staaij bijvoorbeeld. Hij krijgt een medestander uit onverwachte hoek maar dan met andere bedoelingen. 'Christenpesten, ik vind het een prima zaak. Ze kunnen niet genoeg worden dwarsgezet', schreef Arjan Lubach naar aanleiding van het D66-idee in de Volkskrant. Ik kon een milde glimlach niet onderdrukken. Zó onverbloemd hoor je de frustratie nog maar zelden. Het lijkt me echter weinig zinvol bij alles wat er op dit terrein gebeurt jezelf slachtoffer te wanen. Dat kun je beter bewaren voor voorstellen waarmee echt iets ernstigs aan de hand is. Want D66 heeft in zoverre gelijk dat de Zondagsweg links en rechts is ingehaald door de realiteit.

Interessant is vooral dat er de laatste tijd juist weer stemmen opgaan het eens wat rustiger aan te doen met al die activiteiten, dat gejaag en gejacht, met de 24-uurseconomie die ons lang niet zo veel geweldigs bracht als destijds beloofd maar wel veel verbroekeling en onrust. De hele discussie bracht mijzelf terug naar de jaren '60 toen mijn broertjes zondags in korte broek op straat voetbalden terwijl de buurjongetjes met de neuzen tegen het raam gedrukt jaloers toekeken. We gingen naar dezelfde kerk maar mijn ouders en de burenschilden over dit onderwerp diepgaand van mening. Vijftig jaar later vraag je je af waar het eigenlijk over ging. Het zou mooi zijn als D66 eens zijn best gaat doen met valide argumenten te komen en, wellicht nog veel belangrijker, eens gaat kijken waar de maatschappij echt behoefte aan heeft. Dat is misschien wel aan méér rust in plaats van minder.

### **Liever een thuis dan een pracht van een huis;** door Phil Bosmans; bron: 'Alleen optimisten zullen overleven'

Mensen zijn als thuislozen hun leven lang op zoek naar een thuis, een haven om aan te leggen, om rust en vrede te vinden, op zoek naar geborgenheid, naar iemand, die hen de moeite waard vindt, die van hen houdt, die hen wat menselijke warmte kan geven, die hen kan herbergen!

Mensen zoeken hun leven lang, langs vele wegen, langs vele omwegen en kronkelwegen, naar een thuis-haven, een tafel en een dak, wat brood en wat wijn, een goed en gastvrij mens, een stille aanwezige, met een lied in de avond en in de morgen.

Wat ben je met een pracht van een huis, met een ruime leefkamer, met de nieuwste installaties en donzige draperieën, waar niemand naar je lacht en niemand voor je zingt, waar je het moet doen met de inhoud van de bar en de klanken uit de stereo. Waar iedereen zijn eigen wegen gaat en mensen leven als mummies - gestorven en verkild naast elkaar!

### **24 april: Zondag voor de Oosterse Kerken;** bron: 'www.oecumene.nl'

Het Midden-Oosten is de bakermat van het christendom. Vanaf de 1<sup>e</sup> eeuw van onze jaartelling is het christelijk geloof vanuit Jeruzalem en Damascus in alle windstreken verkondigd. De Kerken in de landen van het Midden-Oosten zelf hebben door de eeuwen heen vanuit een minderheidspositie een belangrijke rol gespeeld in hun samenleving en cultuur. De laatste decennia is hun positie meer en meer onder druk komen te staan.

#### **Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak.**

De oorlog in Syrië en Irak is uitgelopen op een humanitaire ramp. Miljoenen mensen zijn gevlucht. Christenen en andere minderheden worden in hun voortbestaan bedreigd. Daarom organiseren in Nederland Kerken en christelijke organisaties tot 1 juni de campagne 'Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak'. Alle lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland steunen deze campagne. Ook de Konferentie van Religieuzen en organisaties zoals de Bisschoppelijke Vastenactie, Kerk in Actie en Open Doors. Op de vijfde zondag van Pasen wordt in de katholieke parochies aandacht gevraagd voor de Oosterse Kerken. Dit jaar is er op 24 april speciale aandacht voor de dramatische situatie van alle kerkgemeenschappen en minderheden in Syrië en Irak.

Deze campagne vraagt aandacht voor de rampzalige situatie in Syrië en Irak, in het bijzonder die van christenen en ook die van andere minderheden. Nederlandse Kerken en christelijke organisaties willen dat er hoop blijft voor de Kerk in Syrië en Irak. Ook de mensen in Syrië en Irak moeten in vrijheid hun geloof kunnen vieren. Kerken en christelijke organisaties roepen hun leden daarom op om mee te doen aan de campagne en hun bezorgdheid duidelijk te laten horen: in prediking en voorbeden, in bladen, websites en social media. Ook kunnen zij gebruik maken van hun contacten met overheid en media.

### **Raam;** door Vjatsjeslav Koepnjana; bron: 'De voelhorens van de aarde'

Het is mooi een huis te zijn voor het enige hart dat je niet wil achterlaten. Het is mooi een ladder te zijn voor kinderen die op een sombere dag naar de zon willen klimmen. Het is mooi een deur te zijn, zachtjes knarsend maar toch opengaand voor al wie wil binnengaan. Het is goed een raam te zijn waarin het licht niet dooft voor al wie denkt: het is al laat.



Boekelo Buurse Haaksbergen

Voor Pancratiuscontact nr. 373 kunt ook ù tot dinsdag 19 april kopij in de brievenbus van het Pancratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 - 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: [pancratius@franciscusparochie.nl](mailto:pancratius@franciscusparochie.nl)

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen: [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)