



Parochie St. Franciscus van Assisië
Localie St. Pancratiuskerk

PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 15, nr. 373 – 24 april 2016.

Alle informatie is altijd onder voorbehoud!

Inleiding / overweging

Maria is één van hen!, door Roy Clermons; bron: 'Geloven Onderweg, nr.4 – 2015'

Ik vraag me wel eens af wat de mensen in de chronische psychiatrische ouderenzorg nog verwachten van het leven, of waar ze nog op wachten. Wachten en verwachten zijn begrippen die in deze context een heel andere lading krijgen. Wat verwacht iemand nog van het leven, als die persoon al meer dan tweederde van zijn leven doorbrengt in een psychiatrische instelling en lijkt te leven van sigaret naar sigaret of van kop koffie naar kop koffie? Velen wachten op de dood, niet eens bewust, maar ze lijken hun tijd uit te zitten. Het zijn mensen van 70, 80 jaar oud, soms nog ouder. Als je er als buitenstaander naar kijkt, lijkt hun leven niet bepaald vol verwachting. Hun alledaagse leven wordt gekenmerkt door sleur, eenzaamheid en vooral uitzichtloosheid.

In gespreksgroepen, individuele gesprekken en in vieringen in de kapel wordt die alledaagsheid doorbroken en toont zich niet zelden een ander mens. Dan zie ik ontroering, medeleven en betrokkenheid met elkaar. Ze geloven en hopen, vaak tegen beter weten in. Het zijn vaak kinderlijke, bijna naïeve geloofsbeelden die mensen erop na houden.

Maria speelt hierin een belangrijke rol. In september zijn een vijftiental van onze cliënten op bedevaart naar Lourdes geweest. De impact van deze reis is groot geweest, als ik de verhalen beluister. De persoon Maria heeft voor veel mensen iets speciaals, voor mij ook. Als katholieke jongen van de Limburgse grond is Maria mij met de paplepel ingegeven, met name door de vrouwelijke kant van de familie (oma's en moeder). Er werd verder niet over nagedacht: Mariaverering hoorde er gewoon bij. Het had iets nostalgisch. Maar het rotsvaste vertrouwen dat mensen hier in de psychiatrie in Maria hebben, heeft mijn vanzelfsprekendheid in ieder geval doorbroken.

Maria is namelijk één van hen. Een gewone vrouw, die in haar leven overrompeld werd door grootse en vreselijke gebeurtenissen. Zij, die bezoek heeft gehad van een engel en ineens hoort dat God een plan met haar leven heeft. Zij, die de pijn kent en het lijden en die heeft moeten toezien hoe haar zoon heeft moeten lijden en sterven (menig cliënt heeft een of meerdere kinderen verloren in het leven), maar die niet is geweken, maar gebleven en uit eerste hand heeft ervaren dat de dood het laatste woord niet heeft, maar het leven. Dat beeld is zo krachtig, dat veel mensen zich daaraan vasthouden. Bij Maria kunnen ze hun lijden neerleggen, zij luistert en loopt niet weg en ze hopen en geloven dat de dood, waarin velen tijdens hun leven al verkeren, ooit voorbij mag zijn.

De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Miene (Hermina Maria) Sak – Ordelmans, Spanbeddestraat 5; overleden op 91-jarige leeftijd.
Willie (Wilhelmus Franciscus) Blanckenborg, Hibbertsstraat 24; overleden op 73-jarige leeftijd.

Dopen

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk tot en met 8 mei 2016

▶▶ **Zaterdag 30 april: Zaterdag na de vijfde zondag van Pasen; H. Pius V, paus; Z. Hildegard; H. Eutropius, Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

Biebel in de Twentse sproake – Joh. 15, 18: 'As de wereld ow haat, mo'j mer bedeanken dat ze Mij eer haat hef as owleu.'

⇒ **19.00 uur: Muzikaal avondgebed - meditatieve viering met veel ruimte voor muziek en stilte** met medewerking van de Pancratius koorgroep. Bernardie Broekhuis en Liesbeth Dijkhuis van de pastoraatgroep gaan voor en hebben gekozen voor het thema: 'Heilig Jaar van de Barmhartigheid'. Ton ten Hagen heeft weer mooie muziek uitgekozen. De viering volgt het stramien van de vespers en is een aanrader voor iedereen die van klassieke muziek en een mooie, rustige viering houdt, een aanrader. De koster is Jos Wetzelaer. Kleur: wit.

▶▶ **Zondag 1mei: Zesde zondag van Pasen; H. Jozef, arbeider; H. Sigismund, koning en martelaar; Internationale Dag van de Arbeid; Heilige Jaar van de Barmhartigheid.**

Biebel in de Twentse sproake – Joh. 14, 23: Jezus deu um bescheed en zea teagen um: 'Wel Mij leefhef, nemp mien woord in ach en mien Vaar zal um leefhebben en wiej zölt met zien beiden naar Um toogoan en der bie' Um intrekken.'

⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De cele-

brant is pastor W. Rekveld; de lectrice is mevrouw G. te Lintelo; de acoliet is Sjors Ordelmans; de koster is de heer S. te Bogt. Kleur: wit.

- **Jaargedachtenis** van Lies Dijkhuis – Op den Akker en familie Willem Op den Akker – Eijkelkamp; van Gerrit Witbreuk. ✓

- **Gebedsintenties:** Gerard Bouman; pastoor Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; uit dankbaarheid voor Maria; tot zekere intentie; Truus Waanders en overleden familie; familie Laarveld – Horstink; Herman Heuzels; Adele ter Huurne – Termathe; Riek ter Huurne – Spoler; uit dankbaarheid 93^{ste} verjaardag H. ter Huurne; ouders Somhorst – Geesing en kinderen; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓

➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

▶▶ **Woensdag 4 mei: Woensdag na de zesde zondag van Pasen; Laatste van de drie Kruisdagen; H. Athanasius, bisschop en kerkleeraar; H. Gemma Galgani, maagd; H. José Maria Rubio Peralta, priester; Nationale Dodenherdenking; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

Biebel in de Twentse sproake – Joh. 16, 12: 'Ik heb ow fealijk nog völ meer te vertellen, mer dat köj now nog nich verdreagen.'

⇒ **19.00 uur: Jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst 4 mei**, georganiseerd door het 4 mei-comité. Thema 2016: 'Geef vrijheid door' (De vrijheid omarmd). Koster: de heer J. Wetzelaer.

Na afloop van deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de stille tocht.

▶▶ **Donderdag 5 mei: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer; H. Godehard van Hildesheim, bisschop; H. Jutta van Sangerhausen; Bevrijdingsdag; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

Biebel in de Twentse sproake – Lc. 24, 46: En Hee zea teagen eer: 'Zo steet der ja schreaven dat de Christus lieden zol en op 'n derden dag wier opstaan zo loet de doden.'

⇒ **08.00 uur: Dauwtrappersmis in de openlucht op Bon Boys-complex 'De Greune'** met medewerking van het St. Franciscuskoor. De celebrant is pastor W. Rekveld. Kleur: wit. Als het regent wordt uitgeweken naar de HH. Bonifatius en Gezellenkerk.

Deze Eucharistieviering is op Hemelvaart de enige viering in onze St. Franciscusparochie!

Hemelvaart, door Ria Casalod – Brakenhoff; bron: 'Met een hartelijk Adiòs'

Mannen en vrouwen, blijf niet naar de hemel staren. Richt je naar de mensen om je heen, want waar je voeten in de aarde staan geplant, groeit het leven voor je uit. 'Brenge de hemel op aarde' betekent in gewone mensentaal: kom met je beide benen op de grond, zet je in om het goede te doen, geef brood aan mensen die hongeren, breng water naar hen die dorsten, verzacht de pijn van hen die lijden, zet je in voor de gemeenschap die op je rekent. Maak, lief mens, een stukje hemel op aarde, maak van jouw plekje een paradijs, een wereld om te leven voor allen die haar bewonen.

▶▶ **Zondag 8 mei: Zevende zondag van Pasen; H. Acacius, martelaar; H. Ida van Nijvel; Moederdag; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

Zolang je nog een moeder hebt, ben jij jong en is zij oud. Zolang je nog een moeder hebt, is er een die van je houdt. Zolang je nog een moeder hebt, ben jij altijd ergens thuis. Zolang als zij leeft, ben je welkom in haar huis.

Biebel in de Twentse sproake – Joh. 17, 20: 'Nich allenig veur eer vroeg Ik Diej, mer ok veur alle leu dee deur eer getugenis in Miej geleuft.'

⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van de Schola Cantorum Pancratius. De celebrant is pater A. Korterik; de lector is de heer H. Scholten; de acoliet is Chantal Belshof; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: wit.

- **Jaargedachtenis** van Marie Klein Rot; van Herman ten Elsen. ✓

- **Gebedsintenties:** Tonni Vogelsang; Wim Knijff; ouders Verhoef – Mulder; Herman Hengelman; Johanna Berendina Hammer – Heemink; Annie Eysink – Masselink; Bep Schilderman; Gerrit Wolferink; ouders Olthof – Konst; Marietje Hoffmann – Kroeze; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓

➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 20 april.

VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'

▶ **Vrijdag 29 april: 10.30 uur: Kerkdienst.** Voorganger: dominee B. Wijnbergen.

▶ **Zaterdag 7 mei: 17.30 uur: Communieviering.** Voorganger: de heer F. Asbroek.

Met medewerking van het Ouderenkoor.

VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal

- ▶ **Woensdag 27 april:** 09.00 uur: Eucharistieviering. Celebrant: pastor W. Rekveld.
- ▶ **Woensdag 4 mei:** 09.00 uur: Communieviering. Voorgangere: enkele parochianen.

Organisatorische en financiële mededelingen

1. **Voedselbank.** Vergeet u de cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen niet? U kunt de houdbare producten op de (voedsel-) banken in de toreningang of in de Mariakapel van de kerk leggen.
2. **Opbrengst collectes.** De opbrengst van de collecte, gehouden tijdens de Eucharistieviering op zondag 13 maart bedroeg € 190,57, op zondag 20 maart € 380,55 (bestemd voor een paasattentie voor de zieke medegeloofsgenoten van de St. Pancratiuslocatie) en tijdens het Paasweekend € 840,99. De extra collecte tijdens dat Paasweekend bracht € 801,67 op en zal gebruikt worden voor het onderhoud en de versiering van de St. Pancratiuskerk. De totale opbrengst van de extra kerkcollectes, die gehouden werden tijdens de Eucharistievieringen in de hele vastenperiode, bedroeg € 1.606,49 en is bestemd voor de Bisschoppelijke Vastenactie 2016: 'Water, bron van alle leven'.
3. **Busbedevaart naar Lourdes.** Nog tot 1 juli kunt u zich opgeven voor de busbedevaart (15 t/m 23 september) die georganiseerd wordt door de samenwerkende parochies Jacobus de Meerdere, Maria Vlucht en Franciscus van Assisië. U kunt voor informatie contact opnemen met Liesbeth Dijkhuis, ☎: 053 – 572 14 89.

Opbrengst Wereldmissiemaand 2015, bron: 'www.missio.nl'

In oktober vorig jaar heeft Missio in de Wereldmissiemaand bijzondere aandacht gevraagd voor de katholieke Kerk in Pakistan. U heeft ruimhartig gegeven om onze medegelovigen in dit islamitische land te ondersteunen. Hoewel Missio nog steeds bijdragen van parochies binnen krijgt, kunnen we u al wel de voorlopige opbrengst van Wereldmissiemaand 2015 meedelen. Collecte Missiezondag: € 133.001,--. Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen: € 37,300,--. Donateurs via de Missio Berichten: € 117.882,--. In totaal is de voorlopige opbrengst: € 288.183,--. Een deel van de opbrengst wordt besteed aan geloofsonderwijs voor vrijwilligers in de parochies van Faisalabad en een opleiding voor vrouwenrechtshulp in Lahore en Karachi. Ook is een bijdrage gedaan aan een tehuis voor mensen met een geestelijke beperking in Lahore. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Kerk in Pakistan!

Bijbelse Opmerkelijkheden - 45 - JOZEF EN ZIJN BROERS – DE ZONNEHYMNE VAN

ECHNATON; door Joop Walhain. (*'Bijbelse Opmerkelijkheden' is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

Er was eens een unieke Farao die een zeldzame droomuitlegger ontmoette. Echnaton ontmoet Jozef, zoon van woestijnwandelaar Jacob. Beiden waren dragers van het sublieme idee dat er een Scheppend Woord bestond, de Ene God, die zonder beeld kon. Zo werd Jozef, 'de vierde aartsvader' vertrouweling van de wereldvreemde Farao en diens belangrijkste minister. Hoe dicht Echnaton bij Jacobs en Jozefs Jahwe stond blijkt uit diens Zonnelied. Het is een psalm. Deze Egyptische hymne, ode aan de Ene God zou zó in de Bijbel kunnen worden opgenomen. Het lijkt ook op het zonnelied van Franciscus.

Een paar regels ter illustratie: (U moet zich voorstellen dat deze tekst in hiërogliefen, het Egyptische beeldschrift, is teruggevonden.)

*Gij bent het die het kind scheidt in de moederschoot. U stelt het gerust, zodat het niet huilt.
 U geeft het een mond zodat het gaat praten. Gij geeft het moedermelk en al wat het nodig heeft.
 Het kuiken piept al in de schaal. Gij geeft het adem en maakt het donzig.
 Dan komt het uit zijn ei en trippelt op pootjes. Hoe wonderlijk zijn al Uw werken.
 Ooit was U alleen en de Eerste. U bezat alle macht en het scheppende Woord.
 Gij, Ene God, Gij schiep de aarde naar Uw wil. Mensen, dieren, vogels, groot en klein en alles wat groen is.
 De sterrenhemel boven Syrië en Ethiopië. En het land van de rode aarde, Egypte.
 Gij stelde alles op zijn eigen plaats. U heeft alle volkeren op aarde hun land gewezen.
 Hun tongen spreken vele talen. Hun gestalten en huidskleur zijn verscheiden.
 U deed de Nijl ontspringen, diep in de aarde. En U schiep een Nijl aan de hemel.
 Die dauwt op ons neer en golft uit de bergen. Zo wordt de aarde vruchtbaar.*



Zoals U is er geen. Uw werken zijn wonder.

Zo dichtte Echnaton. Een unieke farao. En u begrijpt wie er achter de ontmoeting tussen Jozef en Echnaton en hun vriendschap zit... juist... de God van Abraham, Isaak en Jacob. Toeval bestaat niet in de Bijbel.

Toen schiep God de vrouw; op 18 maart 2016 voorgelezen tijdens de uitvaartviering van Marietje Hoffmann – Kroeze

Toen God de vrouw schiep, was Hij al 6 dagen aan het overwerken. Er verscheen een engel en die zei: "Waarom spendeert U zoveel tijd aan dit model?" En de Heer antwoordde: "Heb je gezien aan welke voorwaarden mijn creatie moet voldoen? Ze moet flexibel zijn, 200 beweegbare delen hebben die allemaal te vervangen zijn, ze moet functioneren op cola light en klikkies, een schoot hebben waar 5 kinderen op kunnen zitten, een kus die alles kan genezen – van een geschaafde knie tot een gebroken hart – én ze mag maar 1 paar handen hebben." De engel was overweldigd door alle voorwaarden. "1 paar handen! Niet te geloven! En dat is het standaard model? Dat is teveel werk voor één dag. Neem op z'n minst morgen erbij om het af te maken." "Maar dat gaat niet," protesteerde de Heer. "Ik ben bijna zover. Ik heb deze creatie die mij zo na aan het hart ligt, bijna afgerond. Ze geneest zichzelf als ze ziek is én werkt 18 uur op een dag." De engel kwam

dichterbij en raakte de vrouw aan. "Wat heeft U haar zacht gemaakt, Heer." "Ze is zacht, maar Ik heb haar ook heel hard gemaakt. Je hebt geen idee wat zij kan doormaken of voor elkaar kan krijgen." "Kan ze ook nadenken?" vroeg de engel. De Heer antwoordde: "Ze kan niet alleen nadenken, ze is ook in staat om zaken te beredeneren en te onderhandelen." Toen viel de engel iets op. Hij raakte de wang van de vrouw aan. "Oeps, ik geloof dat deze lekt. U heeft er teveel ingestopt." "Dat is geen lekkage," corrigeerde de Heer, "dat is een traan." "Waar dient een traan voor?" vroeg de engel. De Heer zei: "De traan is haar manier om uiting te geven aan haar vreugde, haar leed, haar pijn, haar teleurstellingen, haar liefde, haar eenzaamheid, haar droefheid en haar trots." De engel was onder de indruk. "U bent geniaal, Heer. U heeft aan alles gedacht! De vrouw is werkelijk ongelooflijk."

Als het verdriet in de lente valt, bron: 'Kerknet-redactie, 11 april 2016'

Soms valt verdriet in de lente. Als er een aanslag gebeurt en je slachtoffer bent of nabestaande, of gewoon een angstige inwoner van een verder vredig landje. Als je betrokken bent bij een verkeersongeluk en je geluk opeens op de helling komt te staan. Als er een einde komt aan je relatie. Als je ontslagen wordt op het werk. Als je te horen krijgt dat je een ernstige ziekte onder de leden hebt. Als je niet geslaagd bent voor een examen waar je heel hard voor gewerkt hebt. Als je een miskraam krijgt of als er iets aan de hand is met een van je kinderen. Enzovoort. Verdriet valt altijd zwaar. Maar het lijkt beter te passen bij gure oostenwind of bij donker, miezerig weer. Het is een kleine troost als de natuur met je mee lijkt te rouwen.

Wat moet je met je verdriet als de zon het lijkt weg te lachen? Als de vogels vrolijke liedjes fluiten terwijl in je hart alleen sombere tonen klinken? Het lijkt alsof er voor jou geen plaats meer is op de wereld. Misschien moeten we niet vergeten dat er altijd mensen zijn met verdriet in hun hart. Ook als de zon schijnt, ook als de lente niet meer tegen te houden valt, ook als iedereen in vakantiestemming raakt. Voor hen kan het zelfs pijn doen om te glimlachen. Want diep verdriet verdwijnt niet met de zon. Het kan jaar na jaar terugkomen in diezelfde vrolijke periode. Daarom zijn er mensen die bang zijn voor de lente. Met de lente is het zoals met alcohol: *Geniet, maar met mate.*

Laten we samen zorgen dat mensen met verdriet ook deze lente doorkomen. Dat hun verdriet er mag zijn, ook in het midden van deze onstuitbare lente.

Op korte termijn versterking gezocht voor koster Saalmerink, door pastoraal werker Frank de Heus

Na vele jaren het kosterwerk in het Saalmerink te hebben gecoördineerd gaat Annie ter Braak het nu rustiger aan doen. We zoeken daarom voor het Saalmerink een nieuwe coördinator, maar ook koster, die willen helpen bij de vieringen, die door onze parochie in het Saalmerink worden verzorgd. De vieringen vinden eens in de twee weken plaats op zaterdagmiddag om 17.30 uur in de kapel van het Saalmerink.

Allereerst zoeken we een coördinator van de kostersgroep. De coördinator van de koster maakt de lijsten met de vieringen, die op de gang komen te hangen; met vrijwilligers, die de mensen halen en brengen; met de koster, die dienst hebben; én van bewoners, die op de kamer de communie ontvangen. De coördinator moet handig zijn met de computer en het leuk vinden om met mensen om te gaan.

Daarnaast zoeken we ook nog nieuwe koster. Taak van de koster is alles voor de viering klaar te zetten. Daarnaast doet de koster mee in de viering. Zij/hij doet de eerste lezing en bidt de voorbeden.

We willen de bewoners in het Saalmerink niet in de steek laten en de vieringen door laten gaan. Daar hebben we wel uw hulp bij nodig. Voelt u zich aangesproken, neem dan contact op met pastoraal werker Frank de Heus, 06 300 988 33 of f.deheus@franciscusparochie.nl (afwezig tussen 26 april en 6 mei).

Donderdag 12 mei: tentoonstelling Franciscus in Utrecht, door pastoraal werker Frank de Heus

Afgelopen maand heb ik de tentoonstelling over Franciscus van Assisië in het Catharijneconvent in Utrecht bezocht. Donderdag 12 mei ga ik weer. Wie heeft er zin om mee te gaan? We maken er een gezellig dagje Utrecht van. Geef je op bij f.deheus@franciscusparochie.nl (afwezig tussen 26 april en 6 mei). Geef daarbij aan, of je zelf auto wilt rijden, of dat je met iemand mee wilt rijden. Het Catharijneconvent is een museum voor religieuze kunst en zeer de moeite waard. De tentoonstelling is een onderdeel van het museum. Het verhaal bij Franciscus wordt op prettige wijze verteld door Henk van Os. Daarbij heeft Utrecht een aantrekkelijke binnenstad om even rond te lopen. We vertrekken 's ochtends om 9.00 uur bij de Lourdeskerk en zullen rond 18.00 uur weer terug zijn.

Maar waar is God, uit: 'Geduld met God, twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven', door theoloog Tomás Halík

Maar waar is God wanneer er geen liefde is, als er slechts wreedheid, pijn, zonde, dood en lijden is? Daar is Hij in het geduld van het geloof en de hoop van degenen die zich in zo'n situatie niet laten overheersen door kwaad. Wreedheid, pijn en onverschilligheid hebben niet alleen daders, maar ook altijd slachtoffers, ook als we die soms niet zien of niet willen zien.



Voor Pancratiuscontact nr. 374 kunt ook ò tot dinsdag 3 mei kopij in de brievenbus van het Pancratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 - 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: pancratius@franciscusparochie.nl

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen: www.franciscusparochie.nl