



Parochie St. Franciscus van Assisië  
Localie St. Pancratiuskerk

## PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 15, nr. 375 – 22 mei 2016.

Alle informatie is altijd onder voorbehoud!

### Inleiding / overweging

**Verrassende top-tien!**, door Huub Schumacher; bron: 'De Roerom, april 2016'

De wekelijkse Top-10 van de meest verkochte boeken op de website verandert regelmatig van samenstelling. In de Bijbel staat een Top-10 van Geboden, die niet verandert! (Exodus 20, 1 – 17) Er is nog nooit eentje geschrapt vanwege gebrek aan belangstelling. Dit komt omdat ze het werk zijn van een meesterlijke Psycholoog. Al 2500 jaar tot op de dag van vandaag smult men ervan. Alvorens ik de Psycholoog met zijn geboden de revue laat passeren even dit: het gaat om een lijst van geboden, niet van verboden. Geboden gaan over zaken die ons geboden zijn als we het met elkaar plezierig willen hebben. Geboden 'motten' dus niet. Helemaal niet. Al knikker je ze zo de vuilbak in... De Bijbel – Woord van God; dan weet je wie ik met die Psycholoog be-

doel – houdt je niet tegen. Als je er voor jezelf en voor anderen een hel van wilt maken, ga je gang. Je bent een vrij mens. Elk van de tien geboden getuigt van een grandioos inzicht in hoe mensen in elkaar steken. De bedoelde Psycholoog kent onze zwakke plekken en wil er ons tegen beschermen. Het is daarom ook uitdrukkelijk een bevrijdingstekst: 'Ik ben de God die u uit het slavenhuis Egypte heeft bevrijd.' De Aankondiger van de 10 presenteert zich uitdrukkelijk als een Bevrijder. Al wat volgt heeft dan ook alleen maar de uitredding, de bevrijding van de hoorder, lezer op het oog.

**De Aanhef:** Ik ben jouw Bevrijder en duld niets en niemand op gelijke hoogte naast mij. Ik moet bij alles wat je denkt en doet bovenaan staan! Niks en niemand anders. Het moet niet van Mij, maar van jezelf als je het als mens wilt redden!

**1)** En dan: geen afgoden! Vergoddelijk op deze wereld niemand en niks behalve Mij, Bevrijder. Een afgod – het woord zegt het al - voert je van Mij weg. Vandaar: vergoddelijk niets of niemand; helemaal niets, helemaal niemand. Niets en niemand waarvoor je knielt of die je bewierookt. Je mag het doen, maar voor je het weet lig je overhoop met wie toevallig niet knielen waarvoor jij knielt.

**2)** Gebruik mijn Naam niet ijdel; span mijn Naam niet voor jouw karretje. Meen je oorlog te moeten voeren, zeg dan niet dat je dit van Mij moet, want dan gebruik je mijn Naam ijdel. Je bent zélf verantwoordelijk; kruip niet weg achter mijn Naam!

**3)** Ik druk je op het hart wekelijks de sabbat te vieren; één dag per week te reserveren om mijn Naam – Bevrijder – samen met anderen te gedenken. Dit voorkómt te denken dat je je eigen bevrijder bent. Dan zijn alle duvels los!

**4)** Ik druk je voor je eigen bestwil op het hart om te zien naar je ouders. Hoe voortreffelijk je jezelf ook vindt en hoe ver je het misschien ook geschopt hebt – weet, dat je er ook 'maar eentje uit het rijtje' bent. Dit houdt je wél met de beentjes op de grond. Je bent zoals iedereen gegroeid uit de zaad- en eicellen van je vader en moeder. Daarom is het goed je ouders, je afkomst, je traditie te respecteren.

**5)** En dan, vierkant gezegd: Gij zult niet doden. Ik bedoel wat Ik zeg. Ook zonder pistool kun je dodelijk zijn. Wil je er geen puinhoop van maken, dan is het je geboden niet dodelijk te zijn voor je omgeving.

**6)** Mijn gebod 'Pleeg geen echtbreuk' is beslist niet te versmaden. Met 'pleeg geen echtbreuk' – het woord zegt het zelf al – bedoel Ik: Breek wat echt is niet stuk. En wat echt is weet je zelf het best. Dat moet je zelf met je eigen geweten uitvechten. Is een verbintenis volgens jouw geweten echt, maak die dan niet stuk. Want door het echte te breken snijd je voor je zelf de toekomst af.

**7)** Ga ook niet stelen. Stelen komt voort uit een gevoel van tekortgedaan zijn. Maar Ik ben toch al álles voor je! Je komt niks tekort omdat Ik van je houd! Waarom er dan nog een hoop bij schrappen?

**8)** Kwaadspreken is anderen naar beneden duwen om zelf hogerop te komen. Vind je dat je niet genoeg meetelt, dan zit je er wel goed naast. Want je staat bij Mij, Bevrijder, boven in het vaandel! Wil je dan nóg hoger? Je bént al hoog. Het is onzinnig iemand naar beneden te duwen om voor jezelf plaats te maken.

**9)** Rijd in gedachte geen scheve schaats.

**10)** En lest best: Leg die steeds op volle toeren draaiende begeerte-machine nu eens stil. Dáár begint alle ellende! Ik heb allang gezorgd dat je alles hebt en niks extra's van een ander hoeft.

### De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Dine (Gerritdina) van Sark – Morsinkhof, Julianastraat 87, overleden op 89-jarige leeftijd.

### Dopen

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

**Frans Depeuter**, Belgische leraar en dichter: "Een vriend die wegvalt, is een bouwsteen van je leven die uit de muur brokkelt en die de bres waardoor de eenzaamheid binnendringt, nog wat groter maakt."

## VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk tot en met 5 juni 2016

- ▶▶ **Woensdag 25 mei: Woensdag in de achtste week door het kerkelijk jaar; H. Beda de Eerbiedwaardige (Venerabilis), priester en kerkleraar; H. Gregorius VII, paus; H. Maria Magdalena de 'Pazzi, maagd; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**  
*Biebel in de Twentse sproake – Mc. 10, 32: Ze warren op pad, onderweggens noar Jerusalem en Jezus gung eer veuroet. Ze warren 'n luk verwörden en de leu dee met eer trökken, warren benauwd. Hee nöm de twaalf vanniejs an de zied en begun eer oet te leggen wat der almoal met Um gebeuren goan zol.*
- ⇒ **19.00 uur: Rozenkransgebed.** Koster: de heer J. Wetzelaer. Kleur: groen.  
Voor de derde en tevens laatste keer tijdens de meimaand – Mariamaand kunt u samen met anderen een rozenhoedje bidden in de Mariakapel. Als de kerk in verband met een avondwake of afscheidsviering bezet is, zal het rozenhoedje worden gebeden in de Pancratuszaal, tegenover de kerk.
- ▶▶ **Zondag 29 mei: Sacramentsdag - hoogfeest heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus; HH. Sisinnius, Alexander en Martyrius, protomartelaren van Trente; H. Maximinus van Trier; H. Theodosia; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**  
*Biebel in de Twentse sproake – Lc. 9, 11b: Hee wochen eer op en sprök met eer oawer 't Godsriek en dee verlet um hölp hadden, maken Hee wier better.*
- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van de Schola Cantorum Pancratus. De celebrant is pater A. Korterik; de lectrice is mevrouw E. Kleysen; de acoliet is Marieke Wildenburg; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: wit.
- **Jaargedachtenis** van Herman Damveld; van Bernard Scholten; van Annie Somhorst. ✓  
- **Gebedsintenties:** Wim Knijff; overleden ouders en Marijke Hammer; Gerrie en Ingrid Nijhof; Marietje Hoffmann – Kroeze; Tonnie Deursen – Markink; Theo Semmekrot; Herman ten Asbroek; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- ➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratuszaal.
- ▶▶ **Vrijdag 3 juni: Hoogfeest H. Hart van Jezus; vrijdag na de tweede zondag van Pinksteren; HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren; H. Clotildus, koningin; H. Paula; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**  
*Biebel in de Twentse sproake – Lc. 15, 4: 'Wel van owleu den hoonderd schöape hef en der een van kwiet wordt, löt nich dee aandere negen en negentig in 't veald achter en geet net zolang noar 't verleuren schoap zeuken totdat he 't vunden hef?'*
- ⇒ **19.00 uur: Eucharistieviering** met samenzang o.l.v. de heer T. ten Hagen. De celebrant is pastoor A. Monnikhof; de lectrice is mevrouw D. Laarhuis; de acoliet is Loes Ordelmans; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: wit.
- ▶▶ **Zaterdag 4 juni: Onbevlekt Hart van Maria; H. Quirinus, bisschop; Internationale dag van de onschuldige kinderen - slachtoffers van agressie; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**  
*Biebel in de Twentse sproake – Lc. 2, 41: Ziene oalden reisden alle joaren noar Jerusalem hen veur 't Pesach-feest.*
- ⇒ **19.00 uur: Gebedsviering met moderne muziek en liederen** met medewerking van het Inspiration-koor. De voorganger is pastoraal werker F. de Heus; de koster is de heer H. Wetzelaer. Kleur: wit.
- ▶▶ **Zondag 5 juni: Tiende zondag door het kerkelijk jaar; H. Bonifatius, bisschop en martelaar; H. Valeria; H. Adelard; Wereldmilieudag; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**  
*Biebel in de Twentse sproake – Lc. 7, 11: Kort doarnoa gung Hee noar ne stad dee Naïn het. Ziene leerlingen en ne grote koppel volk reisden met Um.*
- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering waarbij leerlingen van de scholen Dr. Ariëns, Paus Joannes en Theo Scholte voor het eerst de heilige Communie zullen ontvangen.** Het Paus Joannesschool-koor zal de muzikale medewerking verlenen. De voorgangers zijn pastor W. Rekveld en pastoraal werker F. de Heus; de lectrice is mevrouw G. te Lintelo; de acolieten/misdienaars zijn Phoebe ten Breteler en Mark ten Breteler; de koster is de heer S. te Bogt. Kleur: groen.
- **Jaargedachtenis** van Herman Leferink. ✓  
- **Gebedsintenties:** familie Laarveld – Horstink; Truus Waanders en familie; Herman Heuzels; Adele ter Huurne – Termathe; pastoor Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; tot zekere intentie; Lies Leferink – Bomers en Ingrid Velthuis – Leferink; overleden families Leferink, Bomers en Abbink; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- **Er zal** parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de **jongste vrijwilligers van de Franciscusparochie**. Zie elders in dit Pancratuscontact voor meer

informatie hierover.

- ➔ **Na afloop** is er géén gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal!
- ⇒ **11.30 uur: Eucharistieviering waarbij leerlingen van de scholen Holthuizen/de Weert, Honesch en Pius X voor het eerst de heilige Communie zullen ontvangen.** Het Pius X-schoolkoor zal de muzikale medewerking verlenen. De voorgangers zijn pastor W. Rekveld en pastoraal werker F. de Heus; de lectrice is mevrouw G. te Lintelo; de acolieten/misdienaars zijn Chantal Wildenburg en Jill Holtkamp; de koster is de heer S. te Bogt. Kleur: groen.
  - **Jaargedachtenis:** zie bij de viering van 09.30 uur. ✓
  - **Gebedsintenties:** zie bij de viering van 09.30 uur. ✓
- **Er zal** parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de **jongste vrijwilligers van de Franciscusparochie**. Zie elders in dit Pancratiuscontact voor meer informatie hierover.
- ➔ **Na afloop** is er géén gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal!

✓ betekent: deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 18 mei.

### **VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'**

- ▶ **Vrijdag 27 mei:** 10.30 uur: Kerkdienst. Voorganger: dominee B. Wijnbergen.
- ▶ **Zaterdag 4 juni:** 17.30 uur: Communieviering. Voorganger: de heer L. Lenderink.  
Met medewerking van het Ouderenkoor.

### **VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal**

- ▶ **Woensdag 25 mei:** 09.00 uur: Eucharistieviering. Celebrant: pastor W. Rekveld.
- ▶ **Woensdag 1 juni:** 09.00 uur: Communieviering. Voorgangers: enkele parochianen.

### **Organisatorische en financiële mededelingen**

**1. Voedselbank.** Vergeet u de cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen niet? U kunt de houdbare producten op de (voedsel-) banken in de toreningang of in de Mariakapel van de kerk leggen.

**2. Busbedevaart naar Lourdes.** Nog tot 1 juli kunt u zich opgeven voor de busbedevaart (15 t/m 23 september) die georganiseerd wordt door de samenwerkende parochies Jacobus de Meerdere, Maria Vlucht en Franciscus van Assisië. U kunt voor informatie contact opnemen met Liesbeth Dijkhuis, ☎: 053 – 572 14 89.

### **Bijbelse Opmerkelijkheden - 47 - JOZEF EN ZIJN BROERS – JOZEF STELT ZIJN BROERS**

**OP DE PROEF;** door Joop Walhain. (*'Bijbelse Opmerkelijkheden' is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

Jozef was meer dan intelligent en wist dat zijn broers ooit de grens zouden oversteken om graan te kopen. Daarom had hij wachtposten hun signalement gegeven en bevolen onmiddellijk te waarschuwen, wanneer ze werden waargenomen.

Daar kwamen de tien broers, met ezels en kamelen, met ruilwaar uit de woestijn, goudklompjes, barnsteen en honingraten. Vijfentwintig jaar ouder. Ruben was in de zestig. Ze gingen steeds dieper gebukt onder de misdaad die ze aan Jozef hadden begaan, naarmate ze dichter bij Egypte kwamen. Benjamin was er niet bij. Jacob was niet bereid zijn laatste levende herinnering aan Rachel en Jozef het risico te laten lopen van een leeuw. Leest u het zelf. De Bijbelse schrijvers zijn meesterlijk.

De tien broers werden onmiddellijk aan de grens gearresteerd en beschuldigd van spionage. Jozef bemoeide zich hoogstpersoonlijk met de zaak. Hij was dolgelukkig zijn broers te zien en te horen dat Jacob en Benjamin nog in leven waren, maar hij verschool zich achter het arrogante wantrouwen van hoge gedeputeerde van Farao. Hij nam Simeon in gijzeling en stuurde de rest terug naar Jacob om Benjamin te halen als bewijs dat ze geen leugenaars waren.

Ze kwamen maanden later weer aan de grens, met hun ezeltjes, kamelen, ruilwaar en... Benjamin. Hij stond voor de hoge gezant van de Farao en zag onder de gesteven linnen hoofddoek gitzwarte ogen en een vrolijke lach. Hij herkende iets uit zijn vroege jeugd, zocht in zijn herinneringen... en toen herkende hij zijn grote broer met wie hij vroeger door de woestijn had gedwaald en gezwommen in cisternen. Hij wilde springen, dansen, zingen en iedereen omhelzen, maar hield zich in. Jozef ontving zijn broers gul, dineerde met hen, schoof Benjamin de malste stukken lamsvlees en de zoetste wijnen toe en bevrachtte hun karavaan met de voedzaamste granen, oliën en wijnen. Op de terugweg werd Benjamin achterhaald en gearresteerd. In zijn bagage bevond zich Jozefs gouden beker. Benjamin had de gulle gezant van Farao bestolen. De broers weigerden Benjamin achter te laten in een Egyptische kerker. Ze lieten hem niet in de steek. Ze toonden een zeldzame broederliefde en solidariteit. Voor Jozef waren ze geslaagd.

### **Het gebod van onderlinge liefde, bron: Weekmeditatie Berne Heeswijk**

Leven is meer dan eigenbelang, meer dan knusse gezelligheid. Het gaat verder dan romantiek en warme geborgenheid. Het gaat om onderlinge verbondenheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid, verregaande solidariteit. Jezus geeft ons dat mee als testament: daaraan moeten wij herkenbaar zijn.

We mogen ons leven toetsen aan het Zijne. Zijn Boodschap was er een van vrede voor alle mensen van goede wil. Liefde voor de minsten loopt als een rode draad door Zijn leven. Als geen ander laat Hij zien dat God een andere naam voor Liefde is. Vandaar zijn oproep aan ons. Als leerlingen van Hem dienen wij goddelijke mensen te zijn met liefde als kenmerk.

### **Ook jongste vrijwilligers zijn onmisbaar!**

En met de jongste vrijwilligers worden de misdienaars én de leden van het Regenboogkoor bedoeld. Het Regenboogkoor staat onder leiding van dirigent Ton ten Hagen en op maandag wordt er gerepeteerd. Het kinderkoor verzorgt ongeveer één keer per maand een viering in een van de kerken in Haaksbergen en dat klinkt erg leuk. Kinderen die ook in het Regenboogkoor willen zingen kunnen contact opnemen met Els Harbers: [elsharbers@live.nl](mailto:elsharbers@live.nl)

De meeste kerkbezoekers vinden het als vanzelfsprekend dat misdienaars tijdens vieringen assistentie verlenen. Geleidelijk aan merken wij echter dát het niet zo vanzelfsprekend is en dát er soms vieringen zijn waarbij maar één of soms helemaal geen misdienaar meer beschikbaar is. Dat is natuurlijk spijtig, maar vrijwilligers kun je nu eenmaal niet dwingen. Kinderen die ook misdienaar willen worden kunnen contact opnemen met Mark ten Breteler: [m.tenbreteler@home.nl](mailto:m.tenbreteler@home.nl)

Om u, als kerkganger, de gelegenheid te geven de misdienaars die actief zijn tijdens de vieringen in onze parochie én de leden van het Regenboogkoor te laten weten/merken hoezeer u hun inzet waardeert, wordt in het weekend van 4 en 5 juni in alle locaties van de St. Franciscusparochie een extra kerkcollecte gehouden. In de St. Pancratiuskerk is dat op zondag 5 juni. Met de opbrengst van deze collecte wordt voor deze jonge vrijwilligers een onvergetelijk uitje georganiseerd. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

### **In de maanden juni t/m september: bezichtiging en rondleiding St. Pancratiuskerk**

Zoals elk jaar gaan ook deze zomer de deuren van de monumentale St. Pancratiuskerk, buiten de tijden van de gebruikelijke vieringen, weer gastvrij open voor rondleidingen. In de maanden juni tot en met september is de prachtige kerk elke dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging. Alle belangstellenden uit Haaksbergen en ook toeristen hier op vakantie, zijn van harte welkom. Een lid van de groep Kerkbezichtiging leidt u rond óf u kunt met behulp van de 'Gids voor bezoekers St. Pancratiuskerk Haaksbergen' de kerk zonder rondleider bezichtigen en bewonderen. De St. Pancratiuskerk is zeer rijk aan historie. Kom uzelf overtuigen van al het wetenswaardige, mooie en serene dat de St. Pancratiuskerk te bieden heeft. De toegang is uiteraard gratis.

### **Mijn droom, mini-speech door Natascha van Weezel, journalist en documentairmaker; bron: tv-programma 'De Nieuwe Wereld'**

Ik heb een droom. Mijn droom is dat er meer verzetshelden op de wereld komen. Verzetshelden die niet wraakzuchtig worden of de andere kant op kijken zodra het moeilijk wordt. Verzetshelden die ons land bij elkaar proberen te houden, juist op de momenten dat we steeds verder uit elkaar gedreven worden. De laatste tijd wordt het woord 'verzet' wel eens aangehaald om op te staan tegen de komst van vluchtelingen of zelfs tegen de zogenaamde 'Islamisering van Europa'. Als kleindochter van vier Holocaustoverlevenden schaam ik me kapot dat dit mooie woord 'verzet' op deze manier misbruikt wordt. Mijn grootouders werden gered door dappere mensen die hen met gevaar voor eigen leven in huis namen of hielpen te vluchten. Door hun moed heb ik de kans gekregen om nu in vrijheid te kunnen leven. Ik heb een droom. Mijn droom is dat iedereen net als ik de kans krijgt om in vrijheid te kunnen leven, ongeacht afkomst of religie. 'Maar hoe kan ik dan op een positieve manier in verzet komen?' hoor ik u nu denken. 'Waar moet ik beginnen?' Het is simpeler dan u denkt. Om in verzet te komen hoeft u niet rijk of machtig te zijn. U hoeft ook niet aan vrijwilligerswerk te doen in uw schaarse vrije tijd. Verzet begint met kleine daden. Luister naar elkaar en sta op als iemand gediscrimineerd wordt. Kijk verder dan uw eigen horizon breed is en u zult zien: binnen een mum van tijd is de wereld een verzetsheld rijker!

### **Ga dan op weg, bron: 'Herademing, nr. 91, maart 2016'**

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden, al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen. Ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen. Houd op het licht altijd je ogen gericht. Dat zal je kracht zijn voor morgen.

Voor Pancratiuscontact nr. 376 kunt ook ù tot dinsdag 31 mei kopij in de brievenbus van het Pancratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur -

ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 - 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: [pancratius@franciscusparochie.nl](mailto:pancratius@franciscusparochie.nl)

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen: [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)



Boekelo Buurse Haaksbergen