



Parochie St. Franciscus van Assisië
Locatie St. Pancratiuskerk

PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 15, nr. 377 – 19 juni 2016.

Alle informatie is altijd onder voorbehoud!

Inleiding / overweging

Eén hartelijk woord kan de hele zomer verwarmen, door Z.P. Nowara, parochie-
vicaris; bron: 'Kerkwijzer nr. 07 – 2016' (niet helemaal overgenomen)

Wanneer u dit leest zijn alle communievieringen achter de rug en kunnen veel kinderen én hun (groot-)ouders terugkijken op een bijzonder moment in hun leven. Heel veel dingen en momenten in ons leven zijn vluchtig en van veel weten we ons, soms al na enkele weken, dagen of zelfs enkele uren, al weinig tot niets meer te herinneren. Maar wanneer je mensen vraagt wat ze zich nog herinneren van het moment en de dag waarop ze voor het eerst de heilige Communie mochten ontvangen, dan komen er meestal nog gedetailleerde beschrijvingen. Over wie er bij waren of wie ze juist gemist hadden. Over de kleding en het eerste horloge om 'bij de tijd te blijven'. Communie-

prentjes en de ogenblikken in de kerk. De pastoor op de groepsfoto ... etc. De prachtige Paastijd geeft ons tussen Pasen en Pinksteren, ieder jaar opnieuw, die bijzondere vieringen. Direct gevolgd door Drievuldigheidszondag en Sacramentsdag. Twee zondagen waarop we opnieuw stil gezet worden bij de ontmoeting met God, zijn Zoon Jezus en de heilige Geest. En dan begint op 21 juni om 00.34 uur de zomer. Op het land staat de oogst te rijpen. In de scholen worden de laatste toetsen afgewerkt en nog even en de vakanties beginnen weer. Heerlijk, een paar weken vrij. Hebt u al plannen gemaakt?

Het mag een tijd zijn van rust om tot jezelf te komen en andere mensen te ontmoeten. We verlangen naar ontspanning en rust. Even de touwtjes laten vieren en het ritme van alledag even loslaten. Tijd en ruimte nemen voor... Maar komen we wel tot rust in de lange files? Komen we wel tot rust op de overvolle stranden of op de afgeladen volle en drukke kampeerterrainen? We verlaten letterlijk huis en haard om enkele dagen tot weken op een andere plek op de wereld andere indrukken op te doen, ander eten te eten, andere zon en regen te ervaren en andere mensen te ontmoeten. Soms best heel fijn, maar komen we echt tot rust? Of kunnen we alleen nog maar rust verwachten na ons pensioen? Maar ik weet dat veel gepensioneerden het drukker hebben dan ooit! De heilige Augustinus zegt over vakantie: *"De mens maakt grote reizen om zich te verbazen over de hoogte van de bergen, over de geweldige golven van de zee, over de lange loop van de rivieren, over de uitgestrektheid van de oceaan, over de eeuwige kringloop van de sterren, maar aan zichzelf gaat de mens zonder verbazing voorbij."*

Waar komt dat woord 'vakantie' eigenlijk vandaag? Het woord stamt af van het woord 'vacare'. En dat Latijnse woord betekent 'vrij zijn van'. Nu is het prettig om in een bepaalde periode niets te móeten! Zoveel dagelijkse beslommeringen vragen je aandacht, dat het heerlijk is om enkele weken te kunnen doen waar je zin in hebt. Maar toch klinkt in dat 'vrij zijn van' iets negatiefs. Je kunt het ook positief uitdrukken en zeggen dat je 'vrij bent voor'! Vrij voor wat? Voor nieuwe indrukken? Nieuwe contacten? Romantische rivieren? Indrukwekkende bergen? Leuke schilderachtige plekjes? Prachtige steden en grote kathedralen? Om dan thuis de foto's te bekijken van waar je geweest bent?

Vrij zijn voor nieuwe dingen is toch wat anders dan het vrij zijn voor elkaar. Want de vakantietijd leent zich er ook uitstekend voor om tijd vrij te maken voor elkaar en voor jezelf. En denkt u ook eens aan de thuisblijvers. Mensen die niet op vakantie kunnen vanwege ziekte, leeftijd, kinderen of geld dat ze dit jaar voor iets anders willen of moeten gebruiken. Zij zullen het zeker op prijs stellen als ze een vakantiegroet krijgen!

Ik wens u een goede, gezonde en veilige vakantie toe waarin u tot rust kunt komen. Dat we ons los maken van ons dagelijks leven, om ons leeg te maken voor God, tijd te maken voor stilte en tijd voor ontmoeting met God en met ons zelf. Om na de vakantietijd het 'normale leven' weer op te pakken.

Een inspirerende en rustige vakantietijd toegewenst.

De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Gerard (Gerardus Bernardus) Natter, Twijnerstraat 45; overleden op 80-jarige leeftijd.

Dopen

In de St. Pancratiuskerk zijn de eerstvolgende kinderdoopvieringen op 7 augustus, 4 september, 6 november en 4 december.

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

Door het heilig Sacrament van het Huwelijk

worden Marloes Nannings en Tim Plattel vrijdag 24 juni in de Haaksbergse St. Pancratiuskerk met elkaar in de echt verbonden. De huwelijksviering begint om 13.30 uur. De celebrant is pastor W. Rekveld, de koster is de heer J. Wetzelaer en de muzikale medewerking wordt verleend door het Pablokoor.

VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk tot en met 3 juli

- ▶▶ **Zondag 26 juni: Dertiende zondag door het kerkelijk jaar; H. Josemaría Escrivá de Balaguer; H. Vigilus, bisschop en martelaar; H. David; Internationale dag tegen foltering; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

Biebel in de Twentse sproake – Lc. 9, 51: 'n Dag dat Hee in 'n hemmel opnömmen worden zol, kwam kortbiej en Hee nöm zich vast veur um noar Jerusalem hen te goan.

- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De celebrant is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw M. van Eyndhoven; de acoliet is Marieke Wildenborg; de koster is de heer H. Abbink. Kleur: groen.
- **Gebedsintenties:** overleden ouders en Marijke Hammer; Bernard en Truus Scholten. voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- ➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

- ▶▶ **Zaterdag 2 juli: Zaterdag in de dertiende week door het kerkelijk jaar; HH. Processus en Martinianus, martelaren; H. Otto van Bamberg; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

Biebel in de Twentse sproake – Mt. 9, 14: Too kwammen de leerlingen van Johannes biej Um en zeaden: 'Woarum mot wiej en de Farizeeërs zovöl vassen hoalden en owwe leerlingen gils nich?'

- ⇒ **19.00 uur: Gezins-Thomasviering / Nakomviering Eerste Heilige Communie** met medewerking van het Pablokoor. De voorganger is pastoraal werker F. de Heus; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: groen.
- Dit is de laatste viering voor de vakantieperiode in de reeks veel-vormig vieren op de zaterdagavond voor de eerste zondag van de maand.

- ▶▶ **Zondag 3 juli: Veertiende zondag door het kerkelijk jaar; H. Thomas, apostel; H. Anatool; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

Biebel in de Twentse sproake – Lc. 19, 1: Doarnea wees 'n Heer nog twee en zeuventing aandern an en stuurden dee twee an twee veur zich oet noar alle steden en dōarpe woar Hee zölf ok hengoan zol.

- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratiuskoor. De celebrant is pastor W. Rekveld; de lector is de heer J. Hofhuis; de acoliet en tevens koster is de heer S. teBogt. Kleur: groen.
- **Jaargedachtenis** van Gerhard Mentink; van Hendrik Wielens. ✓
- **Gebedsintenties:** ouders Wildenborg – Leusink; Truus Waanders en familie; familie Laarveld – Horstink; Herman Heuzels; Wim Knijff; Adèle ter Huurne – Termathe; Bep Schilderman; Gerrie Nijhof; Riek en Mathijs Wielens; pastoor Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; tot zekere intentie; Johan Pieper en ouders Pieper – Wilderink; overleden familie Spenkelink – Lammers; Willy Blanckenborg; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- ➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 15 juni.

VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'

- ▶ **Vrijdag 24 juni: 10.30 uur: Kerkdienst.** Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

- ▶ **Zaterdag 2 juli: 17.30 uur: Communieviering.** Voorganger: de heer F. Asbroek.

Met medewerking van het Ouderenkoor.

VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal

- ▶ **Woensdag 22 juni: 09.00 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor W. Rekveld.

- ▶ **Woensdag 29 juni: 09.00 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor K. van Breemen.

Deze Eucharistieviering is in verband met het hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen én het 150-jarig bestaan van de missionarissen van Mill Hill.

Petrus staat voor de gevestigde kerk en Paulus staat voor de missionerende kerk

Organisatorische mededelingen

1. Voedselbank. Vergeet u de cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen niet? U kunt de houdbare producten op de (voedsel-) banken in de toreningang of in de Mariakapel van de kerk leggen.

2. Bezichtiging St. Pancratiuskerk. Zoals elk jaar gaan ook deze zomer de deuren van de monumentale St. Pancratiuskerk, buiten de tijden van de gebruikelijke vieringen, weer open voor rondleidingen. Tot en met september is de prachtige kerk elke dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging. De St. Pancratiuskerk is zeer rijk aan historie. Kom uzelf overtuigen van al het wetenswaardige,

mooie en serene dat de St. Pancratiuskerk te bieden heeft. De toegang is uiteraard gratis.

3. Pancratiussecretariaat. Het Pancratiussecretariaat is van 4 juli t/m 28 augustus 2016 (week 27 t/m week 34) alleen op dinsdag- en woensdagmorgen geopend van 09.00 tot 10.00 uur.

Vrijdag 24 juni: Benefiet Jubileumconcert 60-jarige Rotary Club Neede - Haaksbergen

Op vrijdag 24 juni om 20.00 uur start in de St. Pancratiuskerk een Benefiet Jubileumconcert dat wordt georganiseerd door de 60-jarige Rotary Club Neede – Haaksbergen. Tijdens dit concert verwerkt 'Symfonia Jong Twente', onder leiding van dirigent Alexander Geluk en met als soliste de Haaksbergse Martine Velthuis, oog en oor met muziek van Tsjajkovski, Grieg en Hubay. De toegangskaarten (€ 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor jeugd) zijn verkrijgbaar bij de Haaksbergse VVV en in de Pancratiuskerk voor de aanvang van het concert, dat ongeveer 2 uur zal duren (inclusief een pauze van een half uur).

De volledige opbrengst van dit benefietconcert komt ten goede aan de stichting Hulp Aan Sri Lanka (HAS). Rotary Neede – Haaksbergen zamelt geld in voor watervoorzieningen in Sri Lanka. In het in een noordelijke provincie van Sri Lanka gelegen Solepura, zijn slechts twee bronnen die drinkwater geven die geen vervuilen- de en zeer toxische stoffen bevatten. De andere bronnen leiden tot ernstige gezondheidsschade. Voor veel Sri-Lankezen in deze regio is er geen mogelijkheid om grote afstanden af te leggen om wél schoon en veilig drinkwater te bemachtigen. En geen water drinken is geen optie. Het doel van het project van Rotary Neede – Haaksbergen is twee zuiveringsinstallaties in deze regio te bouwen. Daarmee is een bedrag van € 34.000,- gemoeid. De opbrengst van dit benefietconcert komt volledig ten goede van dit project. Kijk voor meer informatie: www.symfonia.nl

Bijbelse Opmerkelijkheden - 49 - JOZEF EN ZIJN BROERS (slot) – HET EINDE VAN

ECHNATON EN JOZEF; door Joop Walhain. (*'Bijbelse Opmerkelijkheden' is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

Er bestond een grote geestelijke verwantschap tussen Faraó Amenophis IV (Echnaton) en Jozef. Beide droegen het sublieme idee dat er een Scheppend Woord bestond, de Ene God, zonder beeld. Jozef had Rachels intelligentie en vrolijkheid. Echnaton was een zwaarmoedig mens, geteisterd door visioenen en epileptische aanvallen. Hij voelde de plicht om Egypte te leiden naar die Ene God. Hij noemde zijn Ene God Aton en veranderde zijn eigen naam in Echn-aton, zoon van Aton. Terwijl Jozef de Egyptische samenleving door de voedselcrisis leidde, voerde Echnaton een godsdienstige revolutie door en probeerde het monotheïsme in te voeren. Hij zette grote delen van het goud dat Jozef verdiende door de verkoop van graan, om in nieuwe tempels voor Aton en bouwde een nieuwe stad en bestuurscentrum, Zonnestad, Heliopolis. Hij schiep een nieuwe priesterkaste en omdat politiek en religie in die tijd één waren, ontstond er grote woede bij de priesters van Amon, Osiris en Isis, die zich gepasseerd voelden, ook al respecteerde Jozef hun bezit en hoefden ze geen belasting te betalen.

Toen na de zeven jaren van droogte, de Nijl weer buiten zijn oevers trad en Egypte zijn oude welvaart heroverde, is Echnaton, waarschijnlijk vergiftigd door een complot van de Amonspriesters en Echnatons schoonzoon Horemheb. Horemheb herstelde het veelgodendom en liet de naam Echnaton overal wegbikken.

Heliopolis werd een dode stad, die langzaam onder het stuifzand begraven raakte.

Jozef heeft onder Horemheb waarschijnlijk zijn hoge positie verloren en keerde terug in de buurt van zijn broers en zonen in het land Gosjen. Daar is hij overleden. Er was uiteindelijk in Egypte maar één volkje dat Egyptes godenwereld negeerde. Dat was de stam van Jacob. Die stam was excentriek, niet geïntegreerd en had geen beschermheer meer aan het hof. Zo raakte de stam Israël in slavernij, totdat er een nieuwe 'aartsvader' optrad: Mozes. Die nam het op tegen de Faraó, waarschijnlijk Ramses III (± 1200 v. Chr.). En deze faraó kwam om toen het water van de Rode Zee zich boven hem sloot en het volk van Israël zich door de Sinai spoedde op weg naar het beloofde land Kanaän.

Haaksbergse Processie naar Kevelaer: "Zalig de Barmhartigen"

► **Programma Processie in Kevelaer op zaterdag 10 september 2016: 09.15 uur:** aankomst Genadekapel/Kaarsoffer → Kaarsenkapel. **10.00 uur:** Grote Kruisweg → Mariapark. **10.30 uur:** Kleine Kruisweg → Pax-Christi. **13.30 uur:** H. Mis → Basiliek. **16.45 uur:** Lof → Kaarsenkapel. **18.45 – 19.30 uur:** Eigen Lichtprocessie → Pax-Christi. **19.30 uur:** Afscheidsgebed → Genadekapel.

► **Kevelaerslof zondag 2 oktober 2016 in St. Pancratiuskerk, Haaksbergen – aanvang: 19.00 uur.**

► **Programma Processie in Kevelaer op dinsdag 1 november 2016: 10.00 uur:** Pontificale Hoogmis → Basiliek. **14.30 uur:** Grote Kruisweg → Mariapark. **14.30 uur:** Kleine Kruisweg → Pax-Christi. **16.45 uur:** Afscheidsmoment → Genadekapel. **17.00 uur:** Lof → St. Antoniuskerk.

Opgave voor de bedevaart van 10 september én van 1 november bij de heer B. Klein Rot Haaksbergen, ☎: 053 – 572 46 99 of mevrouw B. Broekhuis, ☎: 074 – 357 54 16.

Elkaar tot zegen, bron: 'Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht – juni 2016'

Heer, maak ons tot mensen naar het beeld van uw Zoon; - met ogen die niet alleen kijken, maar ook kunnen aanzien; - met oren die niet alleen horen, maar ook kunnen luisteren; - met een mond die niet alleen praat, maar ook kan aanspreken; - met een verstand dat niet alleen begrijpt, maar ook kan verstaan; - met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn; - met handen die niet alleen grijpen, maar zich ook kunnen

openen; - met voeten die niet alleen draven, maar ook tegemoet kunnen komen.
Want zó zijn wij gezegend en elkaar tot zegen.

Kerken, naar zuster Franciscanes Paula Copray; bron: 'Trouw'

Natuurlijk zijn Kerken nodig voor jullie en voor Mij, zegt God. Kerken houden Mij bij de mensen. Ze vertellen mijn verhaal verder, iedere Kerk op haar manier. Elk belicht een eigen kant van dat verhaal. Heel belangrijk, die verschillende Kerken, die variatie in religieuze gemeenschappen, onmisbaar gezien de verscheidenheid van mensen en culturen.

Jullie vergissen je als je van de Kerk een soort voetbalclub maakt met voorschriften, statuten en regels waaraan leden zich moeten houden. Kerken zijn geen clubs. Kerken zijn stoeten mensen, lopend op een eigen pad: er zijn kartrekkers, leidinggevers, vooruitlopers en pioniers. Er is een middenmoot die vasthoudt aan de uitgezette richting én er zijn achterblijvers en uitvallers. Er zijn wegwijzers, rode en blauwe borden, tunnels en bruggen – maar die horen niet tot het wezen van het pad.

Hoofdzaak is dat men gaande blijft in gemeenschap met elkaar, op weg naar Mij. De leer van de Kerken geeft de paden een bepaalde richting en ze kan helpen om mensen bijeen te houden, maar de leer is niet de weg, zeker niet de enige weg. Alle wegen komen samen in Mij, hoop Ik, zegt God.

Vakantieviering met zegening vakantiegangers en vervoermiddelen, bron: 'Aartsbisdom.nu'

Aan het begin van de zomervakantie vindt in het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek te Groenlo, voor het derde achtereenvolgende jaar, een bijzondere vakantieviering plaats met een extra zegening van mensen die op reis gaan. De H. Calixtusbasiliek vindt u aan de Kerkwal te Groenlo en is één van de drie kerken in het Aartsbisdom Utrecht met een Heilige Deur in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Na de viering is er de mogelijkheid om op het plein voor de basiliek uw vervoermiddel te laten zegenen. Een ieder is van harte welkom met: motor, auto, fiets, scooter, scootmobiel, loopfiets, rollator, etc. Deze Eucharistieviering op zondag 10 juli 2016, begint om 10.30 uur en de celebrant is pastoor H. de Jong. Na de viering is er de mogelijkheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten. Voor de kinderen is er limonade.

Leeftijd, bron: 'Icon - Kerknet-redactie, 06-06-2016'

Oud worden doen wij elke dag een beetje. Maar wat komt er allemaal bij kijken? Waar vinden wij houvast? Ik ben gevallen. Dat is op zich niets bijzonders. Mijn kleinzoon van bijna 3 jaar valt elke dag wel een paar keer. Hij krabbelt recht en speelt weer verder alsof er niets is gebeurd. Maar op mijn leeftijd heb ik minder dagelijkse ervaring met vallen. Ik gleed uit over een paar blaadjes sla op de vloer van de groentewinkel. Ik klemde me vergeefs vast aan mijn boodschappenmandje, maakte een weinig gracieuze slipper en landde languit op de grond. Halverwege die manoeuvre maaide ik een kist sinaasappels en een stapel dozen met vijgen omver. De sinaasappels dansten nog over de vloer toen ik al geveld was. Behalve een blauwe duim heb ik er niets aan overgehouden, maar toch was het een schokervaring. Sindsdien zet ik mijn voeten behoedzamer neer. Ik pas mijn tempo aan en kijk uit naar handvatten en armleuningen.

"Oud worden gaat vanzelf", zegt mijn moeder. Zij is 89, dus ze kan het weten. Gewoon elke dag een dag erbij, elk jaar een jaartje meer en voor je het weet hoor je bij wat vroeger 'de derde leeftijd' heette en durf je niet te denken aan het volgende stadium. Uiterlijk verander je natuurlijk. Er zijn al lang blijvende rimpels die je niet langer slaapkreukels kunt noemen. Je haren worden grijs of vallen uit. Tot voor kort dacht ik dat ik in wezen, diep van binnen, nog altijd dezelfde was: krachtadig, doortastend, scherp, ad rem. Nu begin ik daaraan te twijfelen. Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat ik me ergerde aan langzame oude vrouwtjes aan de kassa, die de hele file ophouden met hun eeuwige getreuzel bij het opdiepen van hun portemonnee. Nu ben ik stilaan zelf zo'n vrouwtje, minstens in de ogen van anderen.

Ik ben heel geleidelijk aan een ander mens aan het worden. Iemand die ik tot nu toe alleen van buitenaf kende. Stilaan begin ik te weten hoe het voelt van binnen, waarom je zulke belachelijk kleine stapjes neemt, waarom je de leuning van de wenteltrap niet loslaat als er een tegenligger opdaagt, waarom je verontschuldigd glimlacht naar de andere mensen die afstappen van de bus. Oud worden is een les in nederigheid. Van Jezus kun je als bejaarde op het eerste gezicht niet veel verwachten. De arme man is zelf nooit oud mogen worden. Zou onze godsdienst er anders hebben uitgezien als Jezus bejaard was geworden? We zullen het nooit weten. Maar minstens één van zijn uitspraken geldt voor alle leeftijden: *Maak je geen zorgen over morgen*. Het helpt niet en je wordt er alleen maar ongelukkig van. Doe wat God van je vraagt, dan zal God je ook de rest geven. Het maakt het leven verrassend simpel, op welke leeftijd ook.

Voor Pancratiuscontact nr. 378 kunt ook ù tot dinsdag 28 juni kopij in de brievenbus van het Pancratiussecre-



Boekelo Buurse Haaksbergen

tariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 - 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: pancratius@franciscusparochie.nl

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen: www.franciscusparochie.nl