



Parochie St. Franciscus van Assisië
Localite St. Pancratiuskerk

LOURDES- PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 1 (16), nr. 6 (406) – 30 juli 2017.

Alle informatie is altijd onder voorbehoud!



INLEIDING / OVERWEGING

Bereikbaarheid, door Luc Vanmaercke, hoofdredacteur; bron: 'Kerk & Leven - BE'

De neiging is groot om ook op vakantie via allerlei kanalen bereikbaar te zijn. Maar staan we er wel eens bij stil hoe belangrijk bereikbaarheid in onze hedendaagse samenleving is? Het is nog maar enkele generaties geleden dat onze bereikbare wereld niet veel verder lag dan de afstand die we te voet konden afleggen. Toen auto's en openbaar vervoer nog niet bestonden, beperkte de wereld zich voor de meeste mensen tot het dorp of de stad waarin ze woonden. Wat verder weg lag, was onbekend en nauwelijks van betekenis. Ook na de invoering van moderne transportmiddelen bleef onze wereld nog lange tijd beperkt. Ik herinner me nog levendig hoe ik als ventje op de bus werd gezet om met KVLV, toen nog de Boerinnenbond, naar de Efteling te gaan. Dat sprookjespark ligt in Nederland, net over de grens. Vandaag noemen we dat vlakbij, zelfs om de hoek. In de jaren 70 van de vorige eeuw was dat voor de meeste van mijn medereizigers echter een andere wereld. Voor velen was het de eerste keer in hun leven dat ze naar een ander land reisden. Ze waren opgewonden en onzeker, want ze hadden guldens bij zich, een vreemde munt, die ze nog nooit eerder hadden gezien. Als ik dat verhaal aan mijn kinderen vertel, denken ze dat ik opgroeide in de middeleeuwen.

Zo snel is de wereld dus veranderd. Alles is tegenwoordig bereikbaar. Noem een bestemming op aarde, om het even waar, en er is altijd wel iemand die er al geweest is. Overdreven? Nauwelijks. Voor enkele tientallen euro vliegen we naar eender welk Europees land. Wie er wat meer geld tegenaan gooit, reist naar andere continenten alsof het niets is. Exotische landen zijn niet langer onbekend gebied, ze werden bestemmingen op een bucketlist, een verlanglijstje dat we achteloos afvinken. De foto's gooien we op Facebook of Instagram, toegankelijk voor vrienden en kennissen. De sociale media maken de wereld inderdaad nog bereikbaarder. Wie vroeger familie had aan de andere kant van de wereld, schreef brieven op blauw luchtpostpapier en moest weken of maanden wachten op nieuws. Nu sturen wij een mailtje, skypen of whatsappen we even, delen we foto's van verjaardagsfeestjes of huwelijken. We weten meer over een tante in Argentinië of een vriend in Hongkong dan over de mensen die vijf huizen verderop wonen. De digitale bereikbaarheid van de wereld is totaal.

Dat alles is overwegend positief, laten we niet mopperen over al die nieuwe mogelijkheden. Er zit echter ook een keerzijde aan. De wereld is niet enkel bereikbaar geworden voor ons, wij zijn ook bereikbaar voor de wereld. Het gevoel bekruipt ons al eens dat we nooit meer met rust worden gelaten. Ging je vroeger op reis, dan had je een paar weken geen enkel contact met het thuisfront of met je collega's op het werk, op het obligate postkaartje na. Nu blijft de stroom aan berichten gewoon doorlopen op je smartphone. De neiging is groot om permanent in contact te blijven met de buitenwereld. We kennen nauwelijks nog momenten van onbereikbaarheid. En dat is best vermoeiend. Wat zouden we er goed aan doen om af en toe onze eigen onbereikbaarheid te organiseren. Zet die gsm maar uit, laat die e-mails enkele weken ongelezen, neger die tijdslijn op Facebook of Twitter. De wereld stopt niet met draaien omdat we er even helemaal tussenuit knippen. In tijden van extreme bereikbaarheid is onbereikbaar zijn een hemels genoegen. Of misschien moeten we tijdens de vakantie onze bereikbaarheid helemaal anders invullen. Op reis gaan wordt dan bereikbaar zijn voor de mensen die je meeneemt, voor de omgeving waar je naartoe trekt, voor de cultuur die je er ontdekt. Het verre loslaten en je onderdompelen in het nabije. Tijd en aandacht hebben voor je partner, voor je kinderen en kleinkinderen, voor je reisgenoten die op jachtige momenten al eens op de tweede plaats komen. Echt bereikbaar worden door onbereikbaar te zijn – is dat geen mooie vakantiegedachte? En al zetten we tijdens onze vakantie de gsm uit, laten we e-mails ongelezen, negeren we Facebook en Twitter: ook zonder deze nieuwe mogelijkheden is God goddank altijd en overal bereikbaar!

De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Dinie (Berendina Johanna) van der Kuil – Leferink, verpleeghuis Het Wiedenbroek; overleden op 84-jarige leeftijd.

Bennie (Bernardus Marinus) Scholten, Ganzenbree 1; overleden op 74-jarige leeftijd.

Jan (Johannes Gerhardus) Scharenborg, Ruisschenborgh 4; overleden op 78-jarige leeftijd.

Dopen

In de St. Pancratiuskerk zijn de eerstvolgende kinderdoopvieringen op 3 september en 5 november.

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend, behalve van 31 juli tot en met 20 augustus – dan is het gesloten in verband met de vakantieperiode.

VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk tot en met 13 augustus 2017

▶▶ **Zondag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer- Transfiguratie van de Heer.**

Biebel in de Twentse sproake – Mt. 17, 1: Zes dage doarnoa nöm Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich met en brach eer op nen hogen bearg. Doar warren ze oonder mekaar.

⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius vakantiekoor. De celebrant is pastor W. Rekveld, de lectrice is mevrouw E. Kleysen; de acoliet is de heer J. Hofhuis; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: wit.

- **Jaargedachtenis** van Herman Ottink. ✓

- **Gebedsintenties:** Dini Wijlens – Leferink; Wim Knijff; Truus Waanders en overleden familie; Dinant Dijkhuis, Lies Dijkhuis – Op den Akker en hun overleden kinderen; Adele ter Huurne – Termathe; Theo Tenhagen; Theo Ordelmans; uit dankbaarheid bij een 40-jarig huwelijk; Corinda Busschers; Kathelijne Busschers; ouders Busschers – van Sark; Helma Busschers – Koenderink; Jan Busschers; Ben Busschers; ouders Belshof – Konhuurne; Henk ten Thije; pastoor Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; tot zekere intentie; Frans ter Doest en overleden familie; G. Lammers; Tiny Molenkamp – Kouijzer. ✓

➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

▶▶ **Zondag 13 augustus: Negentiende zondag door het kerkelijk jaar; HH. Pontianus en Hippolytus, martelaren; H. Gertrud van Altenberg, novicenmeesters.**

Biebel in de Twentse sproake – Mt. 14, 22: En geliek doarnoa bestelden Hee de leerlingen in de boot te stappen en vus veuroet te goan noar de aandere kaante. Oonderwiel zol Hee 't Volk noar hoes hen sturen.

⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius vakantiekoor. De celebrant is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw D. Laarhuis; de acoliet is Chantal Belshof; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: groen.

- **Jaargedachtenis** van overleden echtgenoot en familie; van Tonni Vogelsang; van Herman Abbink. ✓

- **Gebedsintenties:** Annie ter Huurne – Suythof; Alfons Slotman; Theo Ordelmans; Herman van Sark; Gerda Brummelhuis – te Koppele; pater Johan Brummelhuis; zuster Paulien Brummelhuis; overleden families Abbink; overleden families Asbreuk; Dinie Scharenberg - Middelhuis. ✓

➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 26 juli.

VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'

▶ **Vrijdag 4 augustus: 10.30 uur: Kerkdienst.** Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

▶ **Zaterdag 12 augustus: 17.30 uur: Communieviering.** Voorganger: de heer B. ten Hove.
Met medewerking van het Ouderenkoor.

VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal

▶ **Woensdag 2 augustus: 09.00 uur: Communieviering.** Voorgangers: mevrouw A. Mars en de heer B. ten Hove.

▶ **Woensdag 9 augustus: 09.00 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor C. van Breemen.

Organisatorische mededelingen

1. Voedselbank. Cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen kunnen houdbare levensmiddelen zeer goed gebruiken. U kunt de artikelen op de bank in de toreningang van de St. Pancratiuskerk leggen of op de bank in de Mariakapel. De Mariakapel is alle dagen van 09.00 tot 17.00 uur geopend.

2. Bezichtiging St. Pancratiuskerk. Zoals elk jaar gaan ook deze zomer de deuren van de monumentale St. Pancratiuskerk, buiten de tijden van de gebruikelijke vieringen, weer open voor rondleidingen. Tot en met eind september is de prachtige kerk elke dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging. De St. Pancratiuskerk is zeer rijk aan historie. Kom uzelf overtuigen van al het wetenswaardige, mooie en serene dat de St. Pancratiuskerk te bieden heeft. De toegang is uiteraard gratis.

3. Pancratiussecretariaat. Het Pancratiussecretariaat is tot en met 27 augustus 2017 (tot en met week 34) alleen op dinsdag- en woensdagmorgen geopend van 09.00 tot 10.00 uur.

4. Maria Tenhemelopneming. Dinsdag 15 augustus begint om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk een Eucharistieviering in verband met het feest van Maria Tenhemelopneming.

5. Centraal secretariaat. Het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënshuis aan Sonderenstraat 55, is van maandag 31 juli tot en met zondag 20 augustus gesloten in verband met de vakantieperiode.

De reiskoffer: wat neem je mee en wat niet?, door Kolet Janssen; bron: '2017 Kerknet 2.0 vzw 16 juli 2017'

Op vakantie neem je enkel mee wat je nodig hebt. Maar wat is dat precies? Wie op vakantie gaat, wil zijn gewone leven achterlaten en 'er even helemaal tussenuit gaan'. Dus neem je zo weinig mogelijk dingen mee

van thuis. Alleen het hoogstnoodzakelijke. Al de rest mag thuisblijven. Je neemt wat kleren en schoenen mee waarvan je vermoedt dat ze geschikt zijn voor het klimaat op je vakantieplek. Je medicijnen, toiletspullen, zonnemelk en een hoedje. Een paar boeken om lekker lui te lezen. Je hoofd, dat boordevol gedachten zit, kun je niet thuislaten. Dus gaan die gedachten ook mee, al worden sommige zorgen vanzelf kleiner door de afstand. Vaak neem je een partner, een stel kinderen of een vriend mee. En God, die mag ook mee. Al weet je nog niet wat je daarginds aan Hem zult hebben.

Het merendeel van je bezittingen laat je thuis. Je huis en misschien zelfs je auto. Voor je kamerplanten, je tuin of je huisdieren heb je oppas gezocht. Je favoriete kop laat je in de kast staan. Je makkelijke stoel en je heerlijke bed blijven leeg achter. Je familie reist niet mee, al kun je ze altijd bellen. Je burens moeten het even zonder jou stellen. Je gaat ze allemaal een beetje missen, net als de zondagse broodjes van je eigen bakker. Een hoop gedoe en geregeld van je alledaagse leven zul je niet missen. Je bent blij dat je dat even kunt achterlaten.

Op vakantie zie je nieuwe dingen, spreek je andere mensen, krijg je verse gedachten. Je ontmoet God op verrassende plekken. Je hart wordt geraakt door nieuwe ervaringen, die je zult meenemen naar huis. Als je weer thuis komt, ben je dezelfde en toch ook niet. Je vindt je stoel en je kop en je burens terug, maar je bekijkt ze met andere ogen. Je gras en je planten zijn gegroeid. Zelfs God is groter geworden terwijl je op reis was. Het is fijn om af en toe op vakantie te gaan.

Bijbelse Opmerkelijkheden - 77 - DE GODDELIJKE KOMEDIE - 14:

Dante en zijn tocht door de Hel, naar de Louteringsberg en de Hemel – Beatrice leidt

Dante naar de hemelen - 2, door Joop Walhain. (*'Bijbelse Opmerkelijkheden' is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

De hemel is het moeilijkste van de drie boeken. Dante heeft tal van geleerde ontmoetingen met grote theologen uit de vroege christenheid, zoals Augustinus uit de 4^{de} eeuw en Thomas van Aquino uit zijn eigen 14^{de} eeuw. Hij stelt hun vragen en discussieert. Dat gaat ons boven de pet, tenzij we een dik boek erbij hebben waarin regel voor regel en persoon voor persoon wordt toegelicht. Maar soms is het verhaal ineens begrijpelijk, zelfs grappig. Dante vraagt aan Beatrice, waarom er eigenlijk vlekken op de maan zitten. Is dat een foutje in de schepping? Een onvolmaakt hemellichaam?

'Maar wil mij op een vraag nu antwoord geven:

Wat zijn die zwarte vlekken? Menigeen

Op aarde meent dat Kaïn hier zou leven.

Zij glimlachte welwillend voor zich heen

En zei: 'De mens vergist zich in die zaken

Waarvoor geen zintuig ooit de sleutel scheen.

Dante denkt dat het ligt aan de materie van de maan, er zijn soms ijlle plekken in de maansubstantie die minder zonlicht weerkaatsen. Beatrice legt hem vriendelijk uit dat zoiets niet kan. De maan is niet als spek, met lagen dicht vlees en zacht vet of een boek met dikke en dunne bladzijden.

Nee, zo niet de maan: bij een dier

ligt mager vlees in tussen spek en

In boeken vindt men dun en dik papier.

Als dat waar was, zou men dat ontdekken

Wanneer de maan de zon verduistert,

daar het licht wordt doorgelaten op die plekken.

Nee, de maan is een massieve spiegel. De donkerder plekken op de maan worden veroorzaakt door de weerkaatsing van het licht van de engelen. Omdat er minder engelen zijn in de buurt van de 'planeet' maan, die het dichtst bij de aarde en het verst van God staat, is de lichtsterkte niet altijd eender. Kijk maar eens goed naar de sterren, ook die lijken constant te stralen, maar wanneer je goed kijkt zie je dat de sterren flikkeren, door het voortdurend wentelen en voorbijgaan van lichtbronnen zoals de cherubijnen.

Beatrice brengt ons een stukje middeleeuwse kosmologie bij.

Hebt elkaar lief! (naar Johannes 15:12), door Ds. Gonda Elzenga; bron: 'Kerkblad jrg. 17, nr. 6 - 2017'

Jezelf geliefd voelen maakt een groot deel uit van iemands geluksbeleving. Het tegendeel is ook waar. Elkaar liefdeloos behandelen maakt ongelukkig. Het is dus in ieders belang als mensen liefdevol met elkaar omgaan. Maar zijn wij wel in staat om anderen altijd lief te hebben? Soms heb je persoonlijk niet zo'n goede klik met iemand. En het komt ook regelmatig voor, dat een ander iets doet of nalaat, waar jij moeite mee hebt. Soms heb je ronduit de neiging om een hekel aan iemand te hebben. Zo eerlijk kunnen wij zijn. En dan toch: Liefde voor de medemens is, naast de liefde voor God, de meest centrale gedachte van de bijbel. Maar hoe breng je dat op? Het antwoord op deze vraag kunnen we ontdekken in de betekenis van het Griekse woord voor liefde, nl. agapè. Het is juist deze agapèliefde, waartoe wij worden opgeroepen. Het is een heel belangrijke christelijke leefregel. Dankzij agapèliefde kun je ook diegene liefhebben, in wie je niets aantrekkelijks ziet, die niet beminnenswaard is, tot zelfs je vijand toe. Deze liefde is echter niet in de eerste plaats een zaak van gevoel, maar van de wil en de daad.

Gods onvoorwaardelijke liefde is hierbij voor ons de beste inspiratiebron. Waarom heeft God de wereld eigenlijk lief? Is de wereld zo beminnenswaard, doet de wereld zo aardig naar God toe en leeft de wereld naar Gods geboden? Nee, eigenlijk niet. Integendeel zelfs. En toch toont God als Vader ons zijn scheppende

liefde, als Zoon zijn reddende liefde en als Heilige Geest zijn heiligende liefde. Wie bij God wil horen kan niet anders dan een liefdevol mens zijn door Gods liefde te tonen aan andere mensen. Hierbij valt o.a. te denken aan de concrete mens, met wie je je dagelijkse leven deelt, die je tegenkomt op straat, op je werk, in de gemeente en zelfs de mens die via het televisiescherm je huiskamer binnenkomt, omdat hij honger heeft, in nood verkeert; zelfs de mens die je niet mag, aan wie je je wellicht regelmatig ergert. Hoe brengen we dit op? Goddelijke liefde kan via de Heilige Geest in ons hart worden gestort (Romeinen 5:5). Waar liefde ontvangen en gegeven wordt, zullen wij ook zeker geluk ervaren. Hebt elkaar lief!

Buiten de tijd, bron: 'Leeftocht 2013'

Wie bewust een tijdje afstand neemt van het gewone leven, wie vakantie neemt of zich terugtrekt in de stilte, kan er daarna weer beter tegen. Elke mens heeft dat nu en dan nodig.

Wie ten einde raad, levensmoe of getroffen door pijn of verdriet, wel afstand moet nemen van zijn gewone leventje, gaat door de woestijn. Hij plooit zich terug op zichzelf, hij legt zich neer en verbergt zich. Het is genoeg geweest, hij wil liever sterven. Diep van binnen smeult misschien toch nog het verlangen om te leven. Ook al zijn de geest en de ziel moe, het lichaam vraagt om kracht, om voedsel en drank.

Wie zich daarmee sterken kan kruipt uit het dal en gaat de berg op. Nog aarzelend en onzeker. Maar het leven lokt. Sterk is het appèl, hij moet terug naar buiten.

Wie tot op de bodem is gegaan heeft misschien God ontmoet als een zachte bries doorheen zijn bestaan. Zo iemand kan de draad weer opnemen, gesterkt door die ervaringen.

2017 – Jubileumjaar bedevaartplaats Kevelaer

Op 1 juni 1642 werd door marskramer Hendrick Busman het kleine Mariaprentje, dat bekend staat als de *Consolatrix Afflictorum*, oftewel de 'Troosteres der bedroefden', in het wegkapelletje op de heide van Kevelaer geplaatst; de plek waar nu de Kapellenplatz in Kevelaer is. Sindsdien wordt er door veel pelgrims een bezoek aan het bedevaartsoord Kevelaer gebracht. Kevelaer is uitgegroeid tot één van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen van Europa. En dat nu al 375 jaar!

De jaarlijkse Haaksbergse processie naar Kevelaer wordt dit jaar gehouden op zaterdag 9 september. Het thema is dit keer: "Met Maria het Woord van God leven".

Programma zaterdag 9 september: 09.15 uur: Aankomst Genadekapel/Kaarsoffer →Kaarsenkapel. **10.00 uur:** Grote Kruisweg →Mariapark. **10.30 uur:** Kleine Kruisweg →Pax-Christi. **13.30 uur:** Hoogmis →Basiliek, m.m.v. het dames- en herenchoor uit Bentelo. **16.45 uur:** Lof →Kaarsenkapel. **17.45 uur:** Afscheidsgebed →Genadekapel. **18.00 uur:** Vertrek uit Kevelaer.

Kosten: € 27,00 voor volwassenen; kinderen: € 10,00.

Opgave: o.a. bij de heer B. Klein Rot - ☎: 053 – 572 46 99 / bhakleinrot@kpnmail.nl óf bij mevrouw B. Broekhuis - ☎: 074 – 357 54 16 / bernardie@live.nl

Bij bovenstaande broedermeesters kunt u ook terecht voor informatie over de fiets-bedevaart naar Kevelaer die vrijdag 8 september vertrekt.

Kevelaerslof: het jaarlijkse Kevelaerslof is op **zondag 1 oktober** om 19.00 uur in de HH. Bonifatius en Gezellenkerk aan de Veldmaterstraat in Haaksbergen.

Programma woensdag 1 november – Allerheiligenbedevaart: 10.00 uur: Pontificale Hoogmis →Basiliek. **14.30 uur:** Grote Kruisweg →Mariapark. **14.30 uur:** Kleine Kruisweg →Pax-Christi. **16.45 uur:** Afscheidsmoment →Genadekapel. **17.00 uur:** Lof →St. Antoniuskerk. Deze bedevaart is de afsluiting van het bedevaartseizoen 2017. Opgave: zie bij bovenstaande broedermeesters.

Plek, door Kees van der Zwaard, schrijver, theoloog, theatermaker; bron: www.keesvanderzwaard.nl

Alles wat ik zoek is een plek om te bestaan, een huis om in te wonen, een weg om langs te gaan, een wei, een plein, een tuin, een tent. Ik zoek vooral een stem die zegt: Goed dat je er bent.'

Die stem is mijn bestemming, die woorden zijn mijn doel. Achter mijn beklemming leeft een diep gevoel, een ongehoord verlangen dat zachtjes naar me wenkt en fluistert: 'Laat je niet zo leiden door wat een ander van je denkt.'

Dus ik hoef niet aan te komen met wat ik kan en wat ik doe. Ik hoef niet uit te leggen: Man, ik ben zo moe. Niet reserveren, niet beleggen; geld speelt geen rol. En niemand zal er zeggen: 'Sorry, het is vol.'

Dat is wat ik zoek: een plek om te bestaan, een huis om in te wonen, een weg om langs te gaan, een wei, een plein, een tuin, een tent. Ik zoek vooral een stem die zegt: 'Goed dat je er bent.'

Voor Lourdes- Pancratiuscontact nr. 7 kunt ook ù tot dinsdag 8 augustus kopij in de brievenbus van het Pancratius-

Parochie



Boekelo Buurse Haaksbergen

secretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 – 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: pancratius@franciscusparochie.nl

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo – Buurse - Haaksbergen: www.franciscusparochie.nl