



Parochie St. Franciscus van Assisië  
Localie St. Pancratiuskerk

## LOURDES- PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 1 (16), nr. 7 (407) – 13 augustus 2017. Alle informatie is altijd onder voorbehoud!



### INLEIDING / OVERWEGING

**15 augustus: Maria Tenhemelopneming**, bron: 'Kerkwijzer jrg. 5, nr. 7'

Waar halen mensen de moed vandaan om op te staan, met open ogen, het hoofd rechtop, op weg te gaan, gewoon hun eigen weg... Waar halen mensen de moed vandaan om te spreken, recht op de man af, ongewapend, onbevreesd, gewoon hun eigen woord... Waar halen mensen de moed vandaan om goed te doen, om weg te schenken zonder winst en zonder belang, gewoon hun eigen hart... Waar halen mensen de moed vandaan om op te staan, om te gaan spreken, om goed te doen, om weg te schenken...

Waar haalde Maria de moed vandaan om haar Zoon die ruimte te geven, die Hij nodig had om uit te groeien tot een mens naar Gods hart, om te worden Gods Zoon, om in zijn hele leven te laten zien hoe God onze wereld en ons mensen bedoeld heeft.

Ongetwijfeld heeft Maria het moeilijk gehad met de keuzes die haar Zoon maakte. Ongetwijfeld zal zij Hem wel eens gevraagd hebben of Hij niet wat voorzichtiger kon zijn in zijn uitspraken, want Hij haalde zich daarmee het ongenoegen van de machthebbers op de hals. En toch heeft zij Jezus, haar Zoon, ook zelf op dat pad gezet, op die weg van God, die weg van vrede en gerechtigheid. We horen het in het evangelie, het magificat, waarin zij in een visioen al uitzong wat haar Zoon later zou waarmaken: de hoogmoedigen uiteenjagen, de machtigen van hun voetstuk stoten en de kleinen en geringen verheffen; die hongeren zal Hij voeden en wie rijk zijn met lege handen wegsturen. Het is het levensprogramma van Jezus geworden, dat Hem waarschijnlijk door zijn moeder is aangereikt. En toch: waar haalde zij de moed vandaan? Zou het niet de hoop zijn, de hoop op God die zij 'haar Redder' noemde? Zij voelde zich gedragen en gesteund door die God. Waar halen mensen de moed vandaan? Waar halen jongeren de moed vandaan om uit te komen voor hun geloof? Waar halen zieken en mindervalide mensen de moed vandaan om het vol te houden en vaak zoveel te betekenen voor ons gezonden? Waar halen vluchtelingen de moed vandaan om te blijven geloven in een goede afloop? En al diegenen die opkomen voor hun rechten, ook in ons eigen land... Waar halen zij de moed vandaan?

We zien mensen opstaan, met open ogen en het hoofd rechtop, op weg gaan. We zien mensen spreken, recht op de man af, ongewapend, onbevreesd. We zien mensen goed doen, weg schenken, zonder winst en zonder belang. Dat is het wonder van God: mensen die in alle vrijheid kiezen om voor een ander iets te betekenen; juist in de kleine dingen van het leven zit onze grootheid.

Misschien is het wel om die ene man, die Jezus van Nazareth, die ons op het spoor van vrede heeft gezet en die in de voetsporen van zijn moeder, Zoon van God is geworden.

### Dopen

In de St. Pancratiuskerk zijn de eerstvolgende kinderdoopvieringen op 3 september en 5 november.

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend, behalve van 31 juli tot en met 20 augustus – dan is het gesloten in verband met de vakantieperiode.

### VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk - tot en met 27 augustus 2017

►► **Dinsdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming; Mechthildis van Magdeburg.**  
*Biebel in de Twentse sproake – Lc. 1, 39: Maria maken zich in dee dage hōastig kloar veur de reize noar 't bearglaand, noar ne stad in Judea.*

⇒ **19.00 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius vakantiekoor. De celebrant is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw G. te Lintelo; de acolieten/misdienaars zijn Jill Holtkamp en Chantal Wildenburg; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: wit.

- **Jaargedachtenis** van pater Bernard Koertshuis. ✓

- **Gebedsintenties:** voor Maria uit dankbaarheid; de Nederlandse missionarissen; ouders Koppelman – Keizers en hun overleden familie; Bennie Scholten. ✓

►► **Zondag 20 augustus: Twintigste zondag door het kerkelijk jaar; H. Bernardus van Clairvaux, abt en kerkleraar; Hugo van Tennenbach, kloosterling.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 15, 21: Jezus gung vandoar vot en trök noar de contreien van Tyrus en Sidon.*

⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius vakantiekoor. De celebrant is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw A. Snijders; de acolieten/misdienaars zijn Rosalie Hackmann en Amy van Uem; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: groen.

- **Jaargedachtenis** van Ton Willemsen; van ouders Lammers – Molenkamp ✓

- **Gebedsintenties:** familie Noordink – Garritsen; Tiny Molenkamp – Kouijzer. ✓
- ➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratuszaal.
- ▶▶ **Zondag 27 augustus: Eenentwintigste zondag door het kerkelijk jaar; H. Monica van Thagaste, moeder van de H. Augustinus; H. Gebhard van Konstanz, bisschop.**  
*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 16, 13: Too trök Jezus noar de contreien van Caesarea van Filippus hen. En Hee vreug ziene leerlingen: 'Wel zejt de Ieu wal dat Ik bin?'*
- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratus dames- en herenkoor. De celebrant is pastoor A. Monnikhof; de lectrice is mevrouw E. Veltkamp; de acoliet is Marieke Wildenburg; de koster is de heer H. Abbink. Kleur: groen.
- **Jaargedachtenis** van Gerard Lenderink; van Mia Terhurne – Wantia en overleden familieleden; van Maria ter Braack – Hoek; van Gerhard ter Braack. ✓
- **Gebedsintenties:** Jos Lammers en ouders; Tonnie Veldhuis. ✓
- **Er zal** parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de MIVA. Zie elders in dit Pancratuscontact voor meer informatie hierover.
- ➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratuszaal.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 9 augustus.

### **VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'**

- ▶ **Vrijdag 18 augustus: 10.30 uur: Heilig Avondmaal.** Voorganger: dominee J. Bouwmeester.
- ▶ **Zaterdag 26 augustus: 17.30 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor C. van Breemen.  
Met medewerking van het Ouderenkoor.

### **VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal**

- ▶ **Woensdag 16 augustus: 09.00 uur: Communieviering.** Voorganger: pastoraal werker F. de Heus.
- ▶ **Woensdag 23 augustus: 09.00 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor W. Rekveld.

### **Organisatorische mededelingen**

- 1. Voedselbank.** Cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen kunnen houdbare levensmiddelen zeer goed gebruiken. U kunt de artikelen op de bank in de toreningang van de St. Pancratuskerk leggen of op de bank in de Mariakapel. De Mariakapel is alle dagen van 09.00 tot 17.00 uur geopend.
- 2. Bezichtiging St. Pancratuskerk.** Zoals elk jaar gaan ook deze zomer de deuren van de monumentale St. Pancratuskerk, buiten de tijden van de gebruikelijke vieringen, weer open voor rondleidingen. Tot en met eind september is de prachtige kerk elke dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging. De St. Pancratuskerk is zeer rijk aan historie. Kom uzelf overtuigen van al het wetenswaardige, mooie en serene dat de St. Pancratuskerk te bieden heeft. De toegang is uiteraard gratis.
- 3. Pancratussecretariaat.** Het Pancratussecretariaat is nog tot en met 27 augustus 2017 (tot en met week 34) alleen op dinsdag- en woensdagmorgen geopend van 09.00 tot 10.00 uur.
- 4. Centraal secretariaat.** Het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan Sonderenstraat 55, is nog tot en met zondag 20 augustus gesloten in verband met de vakantieperiode.
- 5. Mariaviering.** Donderdag 7 september, aan de vooravond van het feest van Maria Geboorte, begint om 19.00 uur bij de Mariakapel 'Onze Lieve Vrouw van de Vrede' aan de Veldmaterstraat –hoek Wagnerstraat, een Mariaviering waarbij enkele leden van de Pastoraatgroep Haaksbergen voorgaan.
- 6. Vrijwilligersavond 2017.** Vrijdag 6 oktober: Dank-jullie-wél-avond voor de vrijwilligers van de St. Pancratuslocatie én van de Lourdesgeloofsgemeenschap. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: de Richtershof.

### **Bankjes, door Cathinka; bron: 'Geestig, 05 | juli, augustus 2017**

Ik weet niet of u op vakanties doet wat wij doen. Waar we ook zijn: in de bergen, aan zee of in een merengebied: altijd wanneer we een plaats bezoeken trekken onze voeten naar een of meer kerken. Sommige van die kerken staan in iedere reisgids, anderen ontdekken we toevallig en stappen we zonder verwachtingen binnen. Maar ik heb ontdekt dat welke kerk we ook bekijken, ik het meeste houd van die kleine stille kerkjes waar een enkele kaars brandt, een kruis de centrale plaats inneemt en het licht wordt gezeefd door de gekleurde ramen. Meestal gaan we eerst even zitten op een bankje ergens in het midden van de kerk. We 'drinken' daar de sfeer van de kerk in en ik begroet Onze Lieve Heer in gedachten. En dan zie ik de liefdevolle manier waarop de kerk is ingericht. Je kunt zien dat er mensen komen, er staan bloemen, er ligt een vergeten liedboek in een bank. Ik kan genieten op zo'n bank in een kerk die je niet kent, maar die je door zijn inrichting toch vertrouwd is. Wat een Godsgeschenk. Ik heb iets met bankjes. Voor mij zijn ze symbool voor momenten van tot rust komen, van verwondering en genieten.

Die bankjes zijn niet alleen in kerken te vinden. Je vindt ze overal uitnodigend staan in je vakantie. Een bankje op een bergtop in Oostenrijk, wolken, besneeuwde toppen gras onder het bankje. Daar lijkt het stil... Maar als je er zit, hoor je de wind, een vogel, een bel heel ver weg van de overkant van het dal. Pure schoonheid, puur genieten. Een gevoel van verwondering en dankbaarheid. Een boomstam, bedoeld als bank aan een

meer in Zweden. Het lijkt de meest eenzame plek op aarde. Maar als je er zit, hoor je het water, de vogels. Er springt een vis op, een eend vliegt kwakend weg. Pure schoonheid, puur genieten en ook daar dat gevoel dat je een wonder beleeft. Het strand van de Duitse Waddenzee, een zonsondergang gespiegeld in het water, gespiegeld in de auto, gespiegeld in de ogen van de kijkers. En diepe gevoelens, over schoonheid en vergankelijkheid en een plek waar je blijven wil... als het altijd maar zo mooi zou zijn. Ik blader door de herinneringen aan vakanties. De rust, de stilte van de natuur, de schoonheid van de schepping. Wat een Godsgeschenk!

## **Bijbelse Opmerkelijkheden - 78 - DE GODDELIJKE KOMEDIE - 16:**

### **Dante en zijn tocht door de Hel, naar de Louteringsberg en de Hemel – Beatrice en**

**Dante ontmoeten Franciscus**, door Joop Walhain. (*'Bijbelse Opmerkelijkheden' is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

Dante laat in zijn hele werk blijken dat hij scherpe kritiek had op de katholieke machthebbers in zijn tijd. Met name hun oorlogszuchtigheid, geldzucht, machtswellust moet hem zeer hebben geërgerd. We komen ook tal van pausen, kardinalen, bisschoppen en vette monniken tegen in de hel of zwoegend op de Louteringsberg. In de tijd dat Dante zijn Goddelijke Komедie schreef waren er zelfs twee, soms drie pausen, een in Rome, een in Avignon onder invloed van de Franse koning en soms ook iemand die door de Duitse keizer tot paus werd benoemd. Ze voeren onderling oorlog om grond en belastingen. Een eeuw vóór Dante had Franciscus geleefd en de terugkeer bepleit en gepreekt naar de armoede, eenvoud en zachtmoedigheid, waar Jezus het voorbeeld gaf. Het heeft weinig gescheeld of Franciscus was verbrand als ketter, maar door een speling van het lot, een goddelijke influistering of een intelligente raadgever, brachten de pausen Innocentius III en Honorius III er toe Franciscus onschadelijk te maken door zijn orde te erkennen. 'Wanneer Franciscus zich eenmaal binnen de rijke Kerk bevindt, wordt hij vanzelf corrupt en worden zijn monniken vet.'

En dat is niet gebeurd, zoals we weten. Hoe tekent Dante Franciscus?

Nu wilt u duidelijke taal van mij:

Franciscus is de man van wie wij spreken;

De Armoede was de vrouw van zijn zij.

Hun eensgezindheid en hun liefde bleken

Bewondering te wekken en stilaan

Het heilig vuur in velen te ontsteken.

Als eerste heeft Bernardus zich ontdaan

Van schoeisel, ook verlangen naar de vrede;

Egidius, Silvester volgden gauw

*(Bernardus, Egidius en Silvester waren de eerste Franciscaner broeders)*

Ontshoeid de bruid en bruidegom op hun schreden.

*(de bruid en bruidegom zijn Armoede en Franciscus)*

Later ziet Dante Franciscus in het grote hemeltheater zitten op de hoogste rij der heiligen, tegenover Maria, naast hem zitten Johannes de Doper, Benedictus en Augustinus.

## **27 augustus: extra kerkcollecte, bestemd voor 'Burkina Faso - Brommerproject MIVA'**

Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. De infrastructuur is er slecht. Het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar.

Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang. De organisatie van de veldwerkers, OCADES Burkina Faso, heeft het komende jaar zeker 24 brommers nodig.

Met het project '*Brommers voor Burkina, op zoek naar de meest kwetsbaren*' helpt MIVA veldwerkers om hun bestemming te bereiken. Veldwerker Bernard bijvoorbeeld, rijdt elke dag met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting te geven. Hij spoort kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen. Soms regelt hij ook een operatie. Om de dorpen te bereiken is een motorfiets/brommer het beste vervoermiddel. "De afstanden zijn te groot om te lopen of te fietsen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet doen", benadrukt hij. Met dit 'Brommerproject' helpt MIVA de veldwerkers om hun bestemming te bereiken. Hopelijk kan MIVA met de bijdrage van de collecte een groot aantal veldwerkers van een brommer voorzien en daarmee vele mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst bieden.

In het weekend van 26 en 27 augustus (in de St. Pancratiuskerk op de 27<sup>e</sup>) zal tijdens de viering in alle locaties van de St. Franciscusparochie een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor het MIVA- 'Brommerproject'. Voor meer informatie: zie de flyer in de kerk óf [www.miva.nl/collecte](http://www.miva.nl/collecte)

## **Willibrordprocessie 2017; bron: 'Nieuwsbrief Aartsbisdom Utrecht'**

De 15<sup>e</sup> editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van Utrecht vindt plaats op zondag 10 september 2017. "De Willibrordprocessie is een gebeuren waarbij we publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het motto is ook dit jaar: *Geloof mag gezien worden*," aldus pastoor Huitink van de organiserende Salvatorparochie.

Het pastoraal team van deze parochie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze processie. Pastoor Huitink: "Met de schrijn van Willibrord in ons midden groeperen wij ons rond de Apostel van Nederland. Samen laten wij in vrijheid de vreugde van ons geloof zien. De processie getuigt van onze verbou-

denheid met Christus, met elkaar en met allen die in Zijn geest leiding geven aan de christelijke gemeenschap. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en alle christenen in ons land een blijde geloofsgetuigenis mag zijn. Wij tonen hiermee aan dat wij geen gemeenschap vormen die in zichzelf opgesloten is, maar dat wij leven vanuit een geloof dat –letterlijk- de straat op durft te gaan, opdat velen Jezus Christus en Zijn Evangelie mogen kennen, in verbondenheid met heel de Kerk, in navolging van Willibrord.”

Deelnemers aan de processie verzamelen zich om 15.45 uur rond het beeld van de H. Willibrord op het Janskerkhof. Om 15.50 uur volgt het opstellen op het Janskerkhof, waarna om 16.00 uur de processie begint. Bij het passeren van de processie zullen de klokken van de protestantse Domtoren luiden. De stoet vervolgt de route via het Damplein richting de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36), waar rond 16.45 uur de afsluitende vesperviering is. Na afloop zijn alle processiegangers welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten in het Bonifacius huis (Nieuwegracht 61, de voormalige pastorie achter de kathedraal).

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die meelopen, zijn vanaf 15.00 uur welkom in het Ariënsinstituut (Keistraat (9), waar zij zich ook kunnen omkleden. Zij stellen zich om 15.45 uur in de Keistraat achter de schrijn op en lopen in stille processie naar het Janskerkhof. De achtergelaten kleding zal naar de sacristie van de kathedraal worden gebracht.

### **Uitnodiging vrijwilligers vrijdag 6 oktober a.s.**

Uitnodiging voor een informeel samenzijn voor alle vrijwilligers van de St. Pancratiuslocatie én van de Lourdesgeloofsgemeenschap op vrijdag 6 oktober aanstaande vanaf 19.30 uur in de 'Richtershof' aan de Jhr. Von Heydenstraat 8 te Haaksbergen. Op deze wijze willen wij, leden van de locatieraad, de vrijwilligers hartelijk bedanken voor weer een jaar van grote inzet voor onze geloofsgemeenschap.

Het programma van die avond ziet er als volgt uit: \* Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie/thee. \* Welkomstwoord door een lid van de locatieraad. \* Uitreiking 'Vrijwilligersprijs 2017' door een lid van de Pastoraatgroep Haaksbergen. \* Optreden van de 'Waterlanders' uit Almelo (gemengd smartlappenkoor). \* Korte pauze voor koffie/thee of iets anders. \* Tweede optreden van de 'Waterlanders'. \* Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. Wij hopen alle vrijwilligers te ontmoeten op vrijdag 6 oktober a.s. Een vrijwilliger, Ans van de Wetering – Reith, zal er dan niet bij zijn. De locatieraad heeft op passende wijze afscheid genomen van Ans (en haar man Hans). De leden van de locatieraad hebben haar bedankt voor het vele werk in dienst van de Franciscusparochie en de Pancratiuslocatieraad. Haar inzet voor alle werkgroepen was groot. Ans bedankt!

De locatieraad St. Pancratius: Wim Smits (secretaris), Jan Slotman (penningmeester).

### **Doelgroepenkerk, Ineke Evink; bron: 'CW Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, 23 juni 2017'**

Doelgroepen, je ontkomt er niet meer aan. Was het idee mensen te verdelen in doelgroepen ooit bedacht door marketeers die hun waren zo effectief mogelijk aan de man wilden brengen, inmiddels heeft het doelgroepen denken zich als een olievlek over de samenleving verspreid.

Ook de kerkmens wordt geacht zichzelf eerst in te delen in een doelgroep en daar vervolgens een passende kerk bij te zoeken, dan wel een passende activiteit. En zo is het kerkelijk landschap, van oudsher al een lappendeken aan denominaties, opgedeeld in de meest uiteenlopende doelgroepen: naar leeftijd, levensstijl, liturgische voorkeur en zo meer.

Voorlopig leidt dit doelgroepen denken tot steeds kleinere subgroepjes en tot steeds meer mensen die zich nergens bij vinden horen. Voor deze mensen zijn er festivals waar zij naartoe kunnen gaan om zodoende het tekort dat zij in de loop van het kerkjaar opdoen, weer goed te maken.

Kwalijk is het effect dat mensen van verschillende snit elkaar steeds minder tegenkomen. Waar zien al die verschillende mensen elkaar nog? Het marktplein, de kroeg en de kerk, dat zijn lang de plekken geweest waar dat gebeurde. Maar de markt is een supermarkt geworden waar je zelf alles bij elkaar scharrelt. De kroeg is vervangen door een horeca-lifestyleconcept, en de kerk, de laatste plaats waar de academicus naast de zwakbegaafde in de banken zit, valt steeds meer ten prooi aan doelgroepen denken.

Daarnaast bevordert de doelgroepencultuur het consumentisme. De kerk moet wel iets van jouw gading leveren, anders kom je niet meer. Of je probeert jouw voorkeur erdoor te duwen.

En dan te bedenken dat Paulus Joden en Grieken gebod één gemeente te vormen en elkaar te accepteren. Nota bene, alsof je een bejaarde psalmenliefhebber van het platteland in één zaaltje stopt met een hippe dertiger uit de Randstad... Maar is dat nou niet precies de bedoeling? Dat die mensen ontdekken dat ze dezelfde God aanbidden en dat ze elkaar nog nodig hebben ook?



Boekelo Buurse Haaksbergen

Voor Lourdes- Pancratiuscontact nr. 8 kunt ook ò tot dinsdag 22 augustus kopij in de brievenbus van het Pancratius-secretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 - 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: [pancratius@franciscusparochie.nl](mailto:pancratius@franciscusparochie.nl)

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen: [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)