



Parochie St. Franciscus van Assisië
Locatie St. Pancratiuskerk

LOURDES- PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 1 (16), nr. 10 (410) - 24 september 2017. *Alle informatie is altijd onder voorbehoud!*



INLEIDING / OVERWEGING

Franciscus (1182 – 1226), door Hans Sevenhoven, godsdienstfilosoof; bron: 'Franciscaanse spiritualiteit, maart 2009'

Franciscus van Assisi spreekt tot de verbeelding. Mensen zien in hem iemand die om dieren en andere schepselen geeft. Vooral vogels. Zij kunnen vrijer dan mensen door de lucht zweven. Zo zijn ze dicht bij de hemel.

Mensen zien in hem iemand die zoveel vrede in zich heeft verzameld, dat hij die met zich mee draagt en ze brengen kan naar plaatsen waar oorlog heerst. Mensen zien in hem ook iemand die een zwak voor armen heeft. Hart voor verschoppelingen, ballingen, voor mensen die geen plaats mogen hebben in onze wereld. Mensen herkennen in Franciscus iemand die je je levensweg kan wijzen, een geestelijk leider. Als gelijke, als bloedverwant, als iemand waar je op terug kunt vallen. Hij zoekt je op, als hij hoort

of voelt dat er iets met je is. Hij vertrouwt erop, dat anderen hem dragen, als hij dat zelf nodig heeft.

Franciscus sprak ook in zijn eigen dagen tot de verbeelding. Mensen vertelden elkaar de verhalen door over die zonderlinge broeder van de vogels. Wist je van die eerste keer bij Bevagna? Toen ontdekte hij dat hij niet meer bedreigend voor de vogels was. Ze vertellen ook hoe hij met zijn eerste broeders naar Rome trok. Ze zouden graag zien dat de paus het leven volgens het evangelie dat ze leidden, bevestigde. Was hun armoe-dige leven niet te moeilijk en te zwaar? vroeg de paus. Ken je de parabel die Franciscus toen verteld heeft? Het gaat om een arme vrouw in de woestijn. De koning slaapt met haar. Zij baart hem zonen. Als die volwas-sen zijn geworden, en de vrouw niet meer voor hen kan zorgen, zendt ze hen naar het hof. Jullie vader her- kent jullie vast! Ik ben die vrouw, zei Franciscus tegen de paus. Zo'n verhaal vertellen mensen graag verder: Ken je broeder Franciscus? Weet je wat die de paus verteld heeft?

Er gebeurde in het leven van Franciscus nog iets ongekends wat de mensen toen graag doorvertelden. Het was de tijd van de kruistochten tegen de 'Saracenen'. Zo werden moslims toen genoemd. Daar is Franciscus ook naartoe getrokken. Hij wilde de christenen bewegen geen slag tegen de moslims te leveren. Ze luisterden niet. Franciscus hielp de doden begraven en de zieken verzorgen. Daarna trok hij naar de Sultan toe. Die moet zich door deze vrijmoedige mens aangesproken hebben gevoeld. Broeder Franciscus kreeg een vrijge-leide om de plaatsen te bezoeken waar zijn grote voorbeeld, Jezus van Nazareth, was geboren. Hij zag waar die was rondgetrokken en gestorven.

In de achthonderd jaar die ons nu van Franciscus scheiden, sprak hij tot de verbeelding van velen. Hij is voor-gesteld als de eerste protestant, en als de eerste communist. Werelddierendag is ingesteld op 4 oktober. Dat is Franciscus' sterfdag. Rond een mens die zo tot de verbeelding spreekt als Franciscus, vindt legende-voor-ming plaats. Zo doet er een verhaal de ronde over een wolf die hij bekeerde; over een melaatse die hij genas, terwijl hij hem vaste en verzorgde; een parabel over echte vreugde. Nu nog leveren mensen in Umbrië eeu-wenoude verhalen mondeling over. Over vissen die naar hem toe zwommen in een rivier, omdat ze dicht bij hem wilden zijn; over een dode boom die weer uitliep en nu nog staat te bloeien. Er zijn veel dingen die de mensen daar aan Franciscus doen denken. Zoals je soms in Assisi of omgeving ook zelf het gevoel kunt heb-ben, dat je hem tegenkomt, straks om die hoek, achter dat bosje.

Zoveel beelden en verhalen over een eenvoudig mens, die bekend staat als 'poverello', als kleine arme. Hoe kan dat nou? Dat is waar je op het einde uitkomt: er is in Franciscus iets wat ons ontglipt. De bron van zijn vrijmoedigheid, de bron van zijn vreugde, de bron van zijn vrede. Ook dat was al zo toen hij nog leefde.

Degenen die het dichtste bij hem stonden, ervoeren hem als een mens van een andere, een nieuwe tijd.

Eigenlijk gingen zij toen pas beseffen wie hij was en wat hij betekende, toen hij gestorven was. Hun verhalen houden hem levend!

Dopen

In de St. Pancratiuskerk is de eerstvolgende kinderdoopvieringen op 5 november.

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend

VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk - tot en met 8 oktober 2017

►► **Zaterdag 30 september: Zaterdag in week 25 door het kerkelijk jaar; H. Hiëronymus, pries-ter en kerkleer; H. Konrad van Urach, abt.**

Biebel in de Twentse sproake – Lc. 9, 43: En almoal stunden ze kepleet versteld van God ziene groot-heid en too alle leu zich verwoonderden oawer alns wat Hee deu, zea Jezus teagen Ziene leerlingen: 'Knut ow dizze weure good in de oren: 'n Meanskenzön zal oetleawerd worden in meansenhaande.'

⇒ **19.00 uur: Taizéviering met vormelingen** met medewerking van het Taizékoor. De voorganger is pastoraal werker M. Dijkman; de koster is de heer S. te Bogt. Kleur: wit.

- **Zondag 1 oktober: Zesentwintigste zondag door het kerkelijk jaar; H. Teresa van het Kind Jezus (ook H. Theresia van Lisieux), maagd en kerkleraar; H. Bavo van Gent, kluizenaar; Internationale dag van de ouderen.**

Biebel in de Twentse sproake – Mt. 21, 28: 'Wat döch ow hier van? Nen man had twee zöns. Hee gung noar 'n eersten en zea: "Mien jong, goa vandage in 'n goarden werarken."

Startweekend Franciscusweek 2017. Thema: 'Het gaat om de ontmoeting'.

Zie voor meer informatie over deze Franciscusweek elders in dit Contact.

- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De celebrant is vicaris R. Cornelissen; de lectrice is mevrouw G. te Lintelo; de acoliet is Chantal Belshof; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: groen.
- **Jaargedachtenis** van Bernard Hartgerink; van Maria Baumeister - Blokhorst. ✓
 - **Gebedsintenties:** Wim Knijff; Truus Waanders en overleden familie; Ria Slutter – Waanders; Lies Dijkhuis – Op den Akker, Dinant Dijkhuis en hun overleden kinderen; Adele ter Huurne – Termathe; Theo Tenhagen; Minie Goorden – Botterhuis; Tiny Molenkamp – Kouijzer; Tonnie Veldhuis. ✓
- **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

- **Woensdag 4 oktober: Woensdag in week 26 door het kerkelijkjaar; H. Franciscus van Assisi, belijder, stichter van de Franciscanen, patroon van onze parochie; Werelddierendag.**
- Biebel in de Twentse sproake – Lc. 9, 57: En in de bedrieven dat ze oonderweggens warren, zea der enen teagen Um: 'Ik goa Ow noa, waar as lej ok mer hengoat.'*

- ⇒ **19.00 uur: Rozenkransgebed.** Koster: de heer H. Oortman. Kleur: wit.
- Voor de eerste keer tijdens de oktobermaand – Rozenkransmaand – kunt u samen met anderen een rozenhoedje bidden in de Mariakapel. Als de St. Pancratiuskerk in verband met een avondwake of een afscheidsviering bezet is, zal het rozenhoedje in de Pancratiuszaal, tegenover de kerk, worden gebeden.

- **Zondag 8 oktober: Zevenentwintigste zondag door het kerkelijk jaar; H. Palatias, martelares; H. Reginfrida van Ostrevant, abdis.**

Biebel in de Twentse sproake – Mt. 21, 34: 'Mer too 't zo wied was dat der oogst worden kon, stuurden hee ziene knechte noar dee pachters um zien part van de vruchten op te halen.'

Slotdag Franciscusweek 2017. Thema: 'Het gaat om de ontmoeting'.

Zie voor meer informatie over deze Franciscusweek elders in dit Contact.

- ⇒ **09.30 uur: Gezamenlijke Franciscuseucharistieviering** met medewerking van alle koren van de Franciscusparochie. De voorgangers zijn pastor H. Zegger en pastoraal werker M. Dijkman; van de verschillende locaties zullen lectoren, acolieten/misdienaars en vormelingen hun medewerking verlenen; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: groen.
- **Gebedsintenties:** pastoor Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; tot zekere intentie; Johanna Brendina Hammer – Hemink; Diny Holtschlag – Wiggers en voor de levende en overleden leden van de familie Holtschlag en van de familie Wiggers; ouders Theo en Truus Wildenburg. ✓
- **Na afloop** van deze viering is er in de kerk gelegenheid om 'n kop koffie of thee of limonade te drinken met iets lekkers erbij.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 20 september.

VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'

- **Vrijdag 29 september: 10.30 uur: Kerkdienst.** Voorganger: dominee G. Elzenga.
- **Zaterdag 7 oktober: 17.30 uur: Communieviering.** Voorganger: mevrouw R. Snuverink.
Met medewerking van het Ouderenkoor.

VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal

- **Woensdag 27 september: 09.00 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor W. Rekveld.
- **Woensdag 4 oktober: 09.00 uur: Communieviering.** Voorganger: mevrouw E. Veltkamp.

Organisatorische mededelingen

- 1. Vrijwilligersavond.** De 'Dank-jullie-wél-avond' voor de vrijwilligers van de St. Pancratiuslocatie én van de Lourdesgeloofsgemeenschap is een blijk van waardering voor de vrijwilligersinzet, wordt gehouden op vrijdag 6 oktober, begint om 19.30 uur en vindt plaats in de 'Richtershof'. Voor dit informeel samenzijn worden géén persoonlijke uitnodigen verzonden.
- 2. Voedselbank.** Cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen kunnen houdbare levensmiddelen zeer goed gebruiken. U kunt de artikelen op de bank in de toreningang van de St. Pancratiuskerk leggen of op de bank in de Mariakapel. De Mariakapel is alle dagen van 09.00 tot 17.00 uur geopend.
- 3. Jan van den Bosch.** De lezing door Jan van den Bosch, in het kader van het Franciscuscafé in de Lourdeszaal op woensdag 27 september, gaat helaas niet door.

FRANCISCUSWEEK 2017. Thema: ‘Het gaat om de ontmoeting’

Van 30 september t/m 8 oktober, rond het feest van de H. Franciscus staan wij stil bij de patroon/ de naamgever van onze parochie en wordt de Franciscusweek gehouden.

In het weekend van 30 september en 1 oktober zal in elke viering (ook in de huizen) binnen de Franciscusparochie een kaars worden aangestoken waar het logo van onze parochie op staat en de woorden van Franciscus: ‘Vrede en alle goeds’. We staan stil bij het gegeven dat we op een bijzondere manier verbonden zijn met de andere gemeenschappen.

Op **zondag 1 oktober** wordt een tocht georganiseerd die vanaf 11.00 uur gestart kan worden bij elke locatie waar dat weekend een viering is geweest. Fietsend of met de auto gaan we via een prachtige route door de natuur langs plekken in onze Franciscusparochie waar mensen in het spoor van Franciscus het leven delen in zorg óm en met aandacht voor elkaar en de wereld waarin wij leven. De Franciscussfeer kom je ook tegen bij idealisten die de huidige wereld – ieder op zijn/haar eigen manier- liefdevoller en vrediger willen maken. En daarom wordt in vijf van de Franciscusparochielocaties op zondag 1 oktober iets in de stijl van St. Franciscus aan de mensen aangeboden: ► 1. HH. Bonifatius en Gezellen: standje van hospice ‘Buurtzorghuis Haaksbergen’; ► 2. St. Pancratius: standje van de Wereldwinkel; ► 3. St. Marcellinus: standje van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen; ► 4. Maria Praesentatie Buurse: bezichtiging protestants kerkje; ► 5. Lourdeszaal: tentoonstelling met werken van Yesa Bozoglan, Ans Mars en Jan te Lintelo. In Bonifatius, Maria Praesentatie en Marcellinus zal frisdrank worden aangeboden tegen een kleine vergoeding. Bovendien zijn in verschillende kerken tot 14.30 uur mensen aanwezig die iets over het gebouw kunnen vertellen.

Op **zondag 8 oktober** - Franciscuszondag - vieren we als parochie samen om 09.30 uur in de St. Pancratiuskerk de Eucharistieviering. Uit onze gemeenschappen zullen koren, lectoren, misdienaars/acolieten en vormelingen hieraan meewerken. De in het weekend van 30 september/1 oktober al aangestoken Franciscuskaarsen worden aan het begin van de viering naar voren gebracht en aangestoken.

In die Franciscusviering wordt de Franciscuspenning uitgereikt aan enkele mensen met een bijzondere inzet voor onze parochie. Aan het einde van de Eucharistieviering wordt de hele groep van gastdames en –heren, die door het jaar heen er zorg voor draagt dat de ontmoeting mogelijk gemaakt wordt door een gastvrij ont-haal, in het zonnetje gezet.

Na de viering zal de prijsuitreiking plaatsvinden van het puzzeltje dat verbonden was met de tocht op 1 oktober.

En na dit alles is er in de St. Pancratiuskerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee/limonade met iets lekkers erbij, geheel verzorgd door vormelingen en ouders en hoeven de gastdames en –heren dit keer niets te doen.

Geven en vergeven, door Franciscus van Assisi

Geef dat ik niet zozeer troost wil zoeken als wel bieden, begrip wil vragen als wel opbrengen, liefde wil ontvangen als wel schenken. Want wie geeft zal ontvangen en wie vergeeft, wordt verschoond.

Bijbelse Opmerkelijkheden - 81 - DE PROFETEN: JESAIA 1, door Joop Walhain.

(Profeten hadden in Israël en Judea een aparte status. Ze waren onkwetsbaar en angstaanjagend. Je stond ademloos naar ze te luisteren of te gruwelen. Profeten voorspelden niet de toekomst, maar kraakten de actualiteit. Het waren bittere narren, sarkasten, die de waan van de dag te lijf gingen. Het waren cabaretiers en cartoonisten van hun tijd. Maar het lachen verging je meestal. In de volgende afleveringen komen ze aan het woord.)

De profeet Jesaja was een scherpe criticaster van zijn tijd en (dus) ook van de onze. Luister hoe hij te keer gaat tegen wufte en modieuze vrouwen uit Jeruzalem en dat gaat van dik hout zaagt men planken.

“Kijk eens hoe hooghartig die vrouwen zijn. Hun keel is gestrekt. Zie hen verwaand flaneren en lonkende bliken werpen. Hoor hen rinkelen bij de trippelpasjes die ze maken.

Daarom zal de Heer hen schurftig maken, hun sluiers afrukken en hun voorhoofd ontbloten. Op die dag neemt hij hun al hun opsmuk af. De ringen om hun enkels. Hun zonnetjes, halvemaantjes en oorbellen, armbandjes en sluiers, hun hoofddoeken, enkelkettinkjes, borstlinten, reukflesjes, amuletten en broches. De vingerringen aan hun handjes en de piercings door hun neus. Hun kleurrijke mantels en stola's, hun tasjes en doorschijnende hemdjies, spiegeltjes, poncho's, mutsjes en sjaals. Dan zal er stank zijn in plaats van balsemgeur en touwen in plaats van ceintuurs, kale schedels in plaats van paardenstaarten en krullen. Kameelharen lappen in plaats van galajurken. Een brandmerk op hun blanke wangen.

Hun mannen zullen omkomen in het gevecht... daar gaan hun helden... Vol rouw en droefenis zitten ze bij de poorten. Op die dag storten zeven vrouwen zich op één man en zeggen: *Wij zullen zelf weer eten koken. Wij zullen onze eigen kleren maken. Als we jouw naam maar mogen dragen. Neem de schande van ons weg.*”

Ons woord ‘onheilsprofeet’ komt vast van Jesaja. Sla hem open en je komt terecht in woedend gebulder, tandengeknars en niet mis te verstane dreigementen. “Als jullie zo doorgaan, dan zal Jahwe...” (zie boven wat met de wufte meisjes gebeurde) En Jesaja kreeg gelijk. Jeruzalem werd met Salomons prachtige tempel door de Babylonische koning Nebuchadnessar met de grond gelijk gemaakt en de Joden werden weggevoerd in ballingschap. Dat krijg je nou eenmaal van koopzondagen, rokjesdagen en lonken op terrasjes (volgens Jesaja).

Uit: ‘Laudato Si’ (‘Geprezen zijt Gij’), een encycliek van paus Franciscus – 18 juni 2015

(De titel van deze encycliek is genomen uit het beroemde ‘Zonnelied’ van Franciscus van Assisi.)

“Ik geloof dat Franciscus het voorbeeld bij uitstek is van de zorg voor wat zwak is en van een integrale eco-

logie, doorleefd met vreugde en authenticiteit. Hij is de patroonheilige van al diegenen die studeren en werkzaam zijn op het gebied van ecologie, ook geliefd door velen die geen christen zijn. Hij toonde speciale aandacht voor Gods schepping en voor de armen en de uitgestotenen. Hij had lief en was geliefde om zijn vreugde, zijn gulle toewijding, zijn universele hart. Hij was een mysticus en een pelgrim die leefde in eenvoud en in een wonderlijke harmonie met God, met anderen, met de natuur en met zichzelf. In hem vinden we in hoeverre de zorg voor de natuur, de gerechtigheid voor de armen, het engagement in de maatschappij en de innerlijke rust onafscheidelijk zijn.”

Kleine litanie voor Franciscus, door Hein Stufkens, Nederlands filosoof en dichter; bron: 'Een woord in de wind'

Jij, wonderlijke man, bid voor ons, als dat kan:

dat wij de armen mogen eren en met geen machten samenzweren,
dat wij de wolf in ons herkennen en hem met mededogen temmen,
dat wij in vrede zullen groeten al wie wij onderweg ontmoeten,
dat wij het vuur niet laten doven en in de nacht de zon nog loven,
dat wij zelfs stervend zullen zingen van alle goeds dat wij ontvingen.

Hij wonderlijke man, bid voor ons, als dat kan.

Aan de mannen en vrouwen van vandaag, vertaald door La Cordelle, bezinnings- en retraitecentrum Cadzand *Van de broeders en zusters van de heilige Clara en de heilige Franciscus van Assisi aan de mannen en vrouwen van vandaag!*

Vriend of vriendin, dichtbij of ver weg, wat ook je overtuiging, je geloof of je huidskleur moge zijn: wij, christenen, broeders en zusters van Franciscus en Clara van Assisi, zouden je willen zeggen en telkens weer willen zeggen – in alle bescheidenheid en eenvoud, maar met al de kracht van ons hart:

Alleen het geven en ontvangen van liefde kan de mens doen leven en groeien. Laten we onophoudelijk liefhebben, elke dag een beetje meer. Zo zullen we in onszelf en bij anderen vreugde en geluk zaaien en van onze wereld een universele gemeenschap van broeders en zusters maken.

Moge ieder mens, zelfs de meest ontluiserde en onterechte, in de blik waarmee wij hem of haar aanzien, kunnen ontdekken dat hij of zij uniek is en waard om bemind te worden. Laten we delen wat we hebben. Laten we elke vorm van onrecht weigeren. Dan zal vrede geboren kunnen worden. Laten we in ieder persoon, hoe die ook door het leven gekwetst moge zijn, zijn of haar verborgen schoonheid aanschouwen. Laten we verwonderd luisteren naar het lied van de kinderen, de vogels, de sterren. Laten we de ander nooit gevangen zetten in zijn of haar verleden: moge onze wederzijdse vergevingsgezindheid laten zien dat er altijd toekomst mogelijk is. Laten we samen de geschiedenis schrijven van deze tijd.

In de Mariakapel, door Gerard Geurts; bron: 'Geestif 04 - 2017'

Zij staat met haar dochter aan de arm in de Mariakapel. Zij zijn niet alleen. Een jochie is bezig voor oma een kaarsje aan te steken. Verder is het stil. Haar dochter legt de meegebrachte bloemen aan de voet van het Mariabeeld en zij laat in de zak van haar jack de kralen van de rozenkrans tussen haar vingers doorglijden. Zij staan weer arm in arm, stil. Het zonlicht valt naar binnen, gekleurd door de glas-in-loodramen. Zij zijn blijven staan, gaan niet zitten en knielen ook niet. Met een schuin oog hield zij haar moeder in de gaten. Een getekende vrouw. Haar ogen stijf dichtgeknepen om de tranen tegen te houden. Zij slaat een arm om haar heen en geeft haar zakdoek aan haar moeder.

Op weg naar huis komen de eerste woorden van haar moeder. "Bij Maria hoef ik niets te zeggen. Zij weet wat het is om een zoon te verliezen." Nu laat ze haar tranen de vrije loop. Haar dochter hoefde nu niet te vragen wat er door haar heenging. Ook zij voelde nu het pijnlijke gemis van haar broer. Zonder te praten lopen ze verder. Zo één met haar moeder had ze zich nog nooit gevoeld.

"Zullen wij door het park naar huis lopen?" Haar moeder knikte. Om de stilte verbreken: "Ga jij ook weleens alleen naar deze Mariakapel?" Met haar zakdoek depte ze de tranen. "Ja, als ik boodschappen ga doen en hier langs kom, ga en ging ik altijd even naar binnen. Maria is voor mij een sterke vrouw en een gelovige vrouw. Mij zo nabij. Ze weet wat er in een moeder, in een vrouw, in mensen omgaat. Bij haar kan ik danken en huilen. Dat geeft adem, levenskracht. Zij zegt niets, maar ze troost me wel." Zonder het vragende gezicht van haar dochter af te wachten, ging ze verder: "Zo nu en dan lees ik haar levensverhaal over de geboorte van haar zoon, over haar vlucht voor het geweld om haar kind te redden, over haar zorg en angst toen zij en haar man hem kwijt waren op een bedevaart, en natuurlijk hoe ze erbij was toen ze hem gemarteld en vermoord hebben."

Thuis gekomen valt het haar nu pas op dat de foto van haar broer bij het Mariabeeld staat. Zij zet er een flakkerend waxinelichtje bij. Haar moeder glimlacht door haar tranen heen. Een wonderlijk gebeuren.



Voor Lourdes- Pancratiuscontact nr. 11 kunt ook ù tot dinsdag 3 oktober kopij in de brievenbus van het Pancratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 - 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: pancratius@franciscusparochie.nl

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen: www.franciscusparochie.nl