



Parochie St. Franciscus van Assisië
Localie St. Pancratiuskerk

LOURDES- PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 1 (16), nr. 16 (416) – 17 december 2017. *Alle informatie is altijd onder voorbehoud!*

INLEIDING / OVERWEGING

Richting Kerstmis, door Gert Dirksen, bron: 'Kerk-Krant, jrg. 6 – december 2017

We gaan weer langzaam maar zeker richting Kerstmis, de jaarlijkse viering van de geboorte van Christus die in de wereld kwam om vrede te brengen aan alle mensen van goede wil. Volgens mij is die goede wil aanwezig in allen die zich op een of andere manier bezig willen houden met het tot stand komen van een vredige wereld waar oog is voor de noden van de ander. Dan is het toch erg jammer te moeten constateren dat zodra er sprake is van georganiseerd geloven, er minder vreedzame trekjes boven komen drijven in mensen van goede wil. Enkele weken geleden nam een pastoor ontslag die het als herder nogal eens aan de stok had met de hem toevertrouwde kudde. Dit nieuws werd hier en daar als heuglijk ontvangen, zelfs zodanig dat iemand meende letterlijk de vlag te moeten uitsteken. Hoe begrijpe-



lijk de handelingen van deze pastoor en zijn opponent misschien ook waren, het blijft gedrag dat ver af staat van wat wij met Kerstmis weer hopen te vieren. Een vredig samenzijn met aandacht voor elkaar en met verdraagzaamheid jegens hen die anders denken en doen dan wat wij als ideaal zien.

Over dat woordje 'ideaal' valt trouwens nog wel wat te filosoferen. Enkele van de vele betekenissen bevatten het streven naar een paradijselijke toestand in deze wereld die onder meer bereikt zou kunnen worden door het bestrijden van honger en armoede. Door het geweldloos opkomen voor recht en gerechtigheid. Tegenover dit streven vinden we het cynisme. Dat leidt ertoe dat mensen gaan geloven dat er nooit een betere wereld zal komen, dat er altijd veel ellende zal zijn, veroorzaakt zowel van buitenaf als door de mens zelf. In die opvatting is de mens ook per definitie slecht en niet tot verbetering in staat. Waarschijnlijk zullen allen die in het Kerstfeest meer zien dan een aanleiding tot lekker eten, het uitwisselen van cadeautjes en nog wat van die traditionele wereldse genoegens, zich meer aangetrokken voelen tot het streven naar idealisme dan tot het cynische plaatje van ellende waar niets aan te doen zou zijn. En dan is het goed om elk jaar opnieuw te mogen beginnen aan de moeilijke taak om een steentje bij te dragen aan een beetje meer vrede, een beetje meer medemenselijkheid, een klein stapje richting aardse paradijs, wat we verstaan onder vrede van Christus. Daarvoor moeten we gebruik maken van onze talenten hetgeen de een beter aangaat dan de ander. Hier wat tekst op papier te laten verschijnen is bijvoorbeeld een aanzienlijk geringere bijdrage aan een betere wereld dan wekelijks uren te besteden aan vrijwillige zorg en aandacht voor een hulpbehoevende. En nederigheid is ook op zijn plaats voor de directeur van de instelling die om een of andere reden zoveel beter betaald krijgt in onze maatschappij dan degenen die daadwerkelijk fysieke hulp bieden aan het bed van de behoeftige medemens. Komt bij u nu ook de gedachte op aan 'de eersten zullen de laatsten zijn'?

Het gebruik leren maken van onze talenten dient mijns inziens al op jonge leeftijd te beginnen. Omdat het empathisch vermogen dan nog lang niet voldoende is ontwikkeld, helpt het indien thuis en op school aandacht besteed wordt aan iets over hebben voor een ander. En dat was in elk geval in onze jeugd iets wat van meerdere kanten gestimuleerd werd. Een van de positieve kanten van het rijke roomse leven. Immers, het was toen de tijd waarin talloze missionarissen uitzwermden over de wereldbol en ons werd bijgebracht dat we hen konden helpen. Door het sparen van zilverpapier en ook door geldelijke steun te verwerven. Zo herinner ik me dat ik op een zondagochtend in 1960 bij de mij onbekende Don Boscokerk op het Mimosaplein stond te collecteren voor de missie van de paters en broeders in Bolivia en Papoea. Dit schoot me te binnen toen ik onlangs in het Augustijns Forum een in memoriam las van een van hen. Hij had zijn hele leven in dienst gesteld van de medemens in de binnenlanden van Papoea. Aan het eind van zijn leven hier teruggekeerd bleef hij zich inzetten voor "zijn" mensen daarginds. Honderden van zijn eigen zakgeld opgespaarde euro's stuurde hij naar gezin A, weduwe B, de zieke C, zo lees ik. Uniek? Neen, want uit mijn eigen omgeving ken ik religieuzen die op dezelfde betrokken manier tot hun dood in gedachten en met gebed bezig bleven met "hun" mensen in Congo, Indonesië en Pakistan.

Iemand heilig verklaren schijnt binnen de R.K. Kerk voorbehouden te zijn aan het Vaticaan. Maar de hierboven bedoelde mensen beschouw ik als inspirerende voorbeelden voor ons allen en durf ik derhalve, als leek, heilig te noemen. Zij leren ons wat een mens vermag die wil werken aan de vrede van Christus. Goed om even bij stil te staan in de Heilige Nacht. Ik wens ons allen dan ook een Zalig Kerstfeest.

De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Riek (Rieka) Wildenborg – kleine Slaghekke, Werfheegde 21; overleden op 88-jarige leeftijd.

Wim (Wilhelmus Hermanus Maria) Weegerink, Ds. Van Kriekenstraat 69; overleden op 77-jarige leeftijd.

Dopen

In de St. Pancratiuskerk zijn de eerstvolgende kinderdoopvieringen op 7 januari, 4 maart en 3 juni 2018. Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

Organisatorische mededelingen

- 1. Gebedsintenties.** Zoals te doen gebruikelijk staan alle intenties voor de vieringen van 24 tot en met 26 december, mist opgegeven vóór 13 december, wél vermeld in de parochiepagina 'Op Weg' in het weekblad 'Rond Haaksbergen' en níét in dit Contact.
- 2. Collectes.** Tijdens de vieringen van 24 december tot en met 1 januari is de opbrengst van de 1^e collecte bestemd voor de aan de St. Pancratiuslocatie gebonden doelen. De opbrengst van de 2^e collecte is bestemd voor het onderhoud en de versiering van het kerkgebouw.
- 3. Kribbeke kiek'n.** Ook dit jaar hebben leden van de 'Kerststalgroep' de kerststal/het kersttafereel zorgvuldig opgebouwd. Tot en met 1 januari kunnen u, uw kinderen en uw kindskinderen tot een half uur ná elke viering de Pancratiuskerststal komen bekijken en bewonderen. Bovendien is de St. Pancratiuskerk dankzij toezichhoudende gastvrouwen Eerste Kerstdag van ná de plechtige Hoogmis (die begint om 11.00 uur) tot 17.00 uur geopend.
- 4. Gesloten.** Het Pancratiussecretariaat is van vr. 22 december 2017 t/m ma. 8 januari 2018 gesloten.
- 5. Voedselbank.** Sinds Kerstmis 2015 hebt u houdbare artikelen, die cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen goed kunnen gebruiken, meegenomen naar de kerk. Dit initiatief is zeer geslaagd te noemen. De cliënten zijn er blij mee en u enorm dankbaar. Daarom blijft het mogelijk om houdbare levensmiddelen op de bank in de toreningang van de St. Pancratiuskerk te leggen of op de bank in de Mariakapel. Blijft u ook in 2018 de cliënten van de Voedselbank steunen?
- 6. Centraal Secretariaat.** Het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënshuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen is van 22 december 2017 tot en met 7 januari 2018 gesloten.

VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk - tot en met 1 januari 2018

- **Dinsdag 19 december: Dinsdag in week 3 van de advent; Z. Wilhelmus van Fenoglio, kar-tuizer lekenbroeder; H. Megingoz van Mühlgau, graaf.**
Biebel in de Twentse sproake – Lc. 1, 5: Het gebeurden in de dage van Herodes, könning van Judea, dat der nen priester was den Zacharias hetten. Hee kwam oet de priesterklasse van Abia. Hee had ne vrouw, dee van Aäron ofstamden en heuren naam was Elisabet.
- ⇒ **10.00 uur in de Pancratiuszaal: Eucharistieviering in de advent ter voorbereiding op Kerstmis** voor zieken, ouderen en mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. De celebrant is pastor W. Rekveld, de lectrice is mevrouw L. Dijkhuis; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: paars. De muzikale medewerking wordt verleend door de Pancratius koorgroep. Na afloop van deze viering is in diezelfde Pancratiuszaal gelegenheid voor een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers.

Licht, door Joke de Zwaan; bron: 'Op weg naar Kerstmis 2017'

*De hemel raakt de aarde wanneer Maria en Jezus elkaar aankijken en elkaar zien.
In die blikken komen zij tot hun bestemming als moeder, als zoon.
Zij opent haar handen teder en krachtig om hem te ontvangen, hem te omarmen.
Licht om hen heen, hemels licht en engelen, overal...*

- **Zondag 24 december: Heilige Kerstavond en Kerstnacht.**
Biebel in de Twentse sproake - Lc. 2, 1: En 't gebeurden in dee dage dat der 'n besloet ofkwam van keizer Augustus um alle bewoners van de hele weerld in te schrieven.
- ⇒ **17.30 uur: Gezinskerstcommunieviering** met medewerking van het Regenboogkoor. De voorganger is pastoraal werker M. Dijkman, de lectrice is mevrouw E. Veltkamp; de acolieten/misdienaars zijn Rosalie Hackmann en Amy van Uem; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: wit.
- ⇒ **21.00 uur: Nachtmis** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De celebrant is pastor J. Kortstee; de lectrice is mevrouw G. te Lintelo; de acolieten/misdienaars zijn Jill Holtkamp, Chantal Wildenborg, Chantal Belshof en Mathilde Broekhuis; de koster is de heer H. Abbink en S. te Bogt. Kleur: wit.
- Het koor begint om **20.30 uur** met het zingen van kerstliederen. Tijdens de Nachtmis zingt het koor onder andere aloude Gregoriaanse gezangen, kerstliederen en de vaste gezangen uit de 'Missa Brevis – Kleine Orgelmesse' van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn (1732 – 1809). De uitvoerenden, onder leiding van dirigent Ton ten Hagen, zijn de leden van het Pancratiuskoor, Joop Walhain – orgel, Margo Deterd Oude Weme – fluit, Daniël Nijhof – cello, Liselot Nijhof – viool, Marije Annink – viool en Marijke Waanders – viool.

Transeamus, bron: 'De Zondag Vieren 24/25/26 december 2017 – Media Berne'

*Laat ons naar Bethlehem gaan en het woord aanschouwen dat mens geworden is.
Maria en Jozef en het Kind, in een kribbe gelegd.
Laat ons gaan aanhoren de menigte van Hemelse Heerscharen die God loven.
Maria en Jozef en het Kind, in een kribbe gelegd.
Ere, Ere zij God in den Hoge.*

*Ere, Ere en vrede op aarde voor de mensen van goede wil, en vrede op aarde.
Laat ons gaan en zien wat gebeurd is. (Nederlandse vertaling van de Latijnse Huymne)*

- **Maandag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis – Geboorte van de Heer; Eerste Kerstdag.**
Biebel in de Twentse sproake – Joh. 1, 1: Veurtieds was der 't Woord en 't Woord was bie God, joo, God was zölf 't Woord.

Puer Natus Est Nobis, 'Introitus Eerste Kerstdag'

*Een Kind werd ons geboren, een Zoon werd ons geschonken;
Hem wordt de macht op zijn schouders gelegd.*

Zij naam is: Afgezant van Gods raad.

Zalig Kerstfeest!

Pax et Bonum! – Vrede en alle goeds!

- ⇒ **11.00 uur: Plechtige Hoogmis van Kerstmis** met medewerking van het Pancratius dames- en herenchor. De celebrant is pastor W. Rekveld; de lectrice is mevrouw A. Snijders; de acolieten/misdienaars zijn Marieke Wildenborg, Sjors Ordemans, Johan Hofhuis en Stef te Bogt; koster: de heer H. Oortman (voor de laatste keer). Kleur: wit.
Het koor begint om **10.30 uur** met het zingen van kerstliederen.
Tijdens de Hoogmis zingt het koor onder andere aloude Gregoriaanse gezangen, kerstliederen en de vaste gezangen uit de 'Missa Brevis – Kleine Orgelmesse' van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn (1732 – 1809). De uitvoerenden, onder leiding van dirigent Ton ten Hagen, zijn de leden van het Pancratiuskoor, Joop Walhain – orgel, Margo Deterd Oude Weme – fluit, Daniël Nijhof – cello, Liselot Nijhof – viool, Marije Annink – viool en Marijke Waanders – viool.
- **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
- ⇒ **15.00 uur: Kindje wiegen.** De Kerst-Kleuterkerkviering staat in het teken van de geboorte van Jezus. Het kerstverhaal wordt voorgelezen en dit jaar is het een bijzonder verhaal – het wordt namelijk verteld vanuit de ogen van het ezeltje. Nadien wordt er gezellig gepraat over wie nog wat weet van wat het ezeltje allemaal gezien heeft. Ook worden er samen kerstliedjes gezongen en warme chocolademelk gedronken met wat lekkers erbij. En natuurlijk wordt de kerststal achter in de kerk bewondert. De Werkgroep Kleuterkerk hoopt weer veel kinderen, ouders, opa's en oma's te mogen begroeten. Voor meer informatie zie ook: www.kleuterkerkhaaksbergen.nl

Tussen hoop en vrede, door Herin Stufkens; bron: 'Geef het licht eens door – 2017'

Zoveel strijd voor niets gestreden, zoveel pijn vergeefs geleden, zoveel geloof met bloed beleden – en toch zing ik tussen hoop en vrede.

*Hoor je niet alom de bede dat de oorlog mag verdwijnen, hoe naar vrede wordt gesmacht?
Op het scherpst van de snede zing ik, hoe diep ook de nacht: ruil het slagveld van het verleden voor het land dat op ons wacht.*

*Slecht de grenzen tussen mensen, vul je hart met vredeswensen, strooi je liefde gul in 't rond.
Geef je leven nieuwe zin en laat de dommen je niet deren, noch hun bommen en geweren; laat ons samen het tij keren.*

Laat de vrede in ons dalen. Luister naar elkaars verhalen: hoe we toch zijn doorgedaan toen duizend monsters ons beslopen, angst en wanhoop ons bekroep, dichte mist ons zicht benam en onverwacht de zon doorkwam.

*Laat ons nu opnieuw beginnen, laat ons heilig blijven geloven dat de zachte krachten winnen.
Laat het licht in jou niet doven, breng het beste in je boven. Laat de muren toch verdwijnen, om jouw hart en om het mijne.*

Zoveel strijd voor niets gestreden, zoveel pijn vergeefs geleden, zoveel geloof met bloed beleden – en toch zing ik tussen hoop en vrede.

- **Dinsdag 26 december: Tweede Kerstdag; H. Stefanus, eerste martelaar; Tweede dag onder het octaaf van Kerstmis.**

Biebel in de Twentse sproake – Mt. 10, 17: 'Waar ow veur de meansen. Ze zölt ow oawerloewern an rechtbaanken en ow gieseln in ere synagoges.'

- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van de Schola Cantorum Pancratius. De celebrant is pastoor A. Monninkhof; de lectrice is mevrouw L. Dijkhuis; de acolieten zijn Phoebe ten Breteler en Mark ten Breteler; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: rood.
- **Gebedsintenties:** families Asbreuk en Abbink; Gerhard Rietman. ✓
- **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
- **Zondag 31 december Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef; Zondag onder het octaaf van Kerstmis; H. Silvester I, paus; Oudejaarsdag – laatste dag van het kalenderjaar 2017.**

Biebel in de Twentse sproake – Lc. 2, 22: Too 't zo wied was dat moder en keend reinigd worden mossen noar de wet van Mozes, brachen ze Jezus noar Jerusalem hen um Ne an 'n Heer op te dreagen.

- ⇒ **09.30 uur: Oudejaarsdag-Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en heren koor. De celebrant is vicaris R. Cornelissen; de lectrice is mevrouw M. van Eyndhoven; de acoliet is Chantal Belshof; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: wit.
- **Gebedsintenties:** Benny en Elfriede Emaus – Haveloh; Theo Tenhagen; Diny Holtschlag – Wiggers en voor de levende en overleden leden van de familie Holtschlag en van de familie Wiggers; Jan Hannink; Gerhard Bomkamp; Bennie Scholten; Dine ten Have – Weernink; Sieni Eijnsink – van der Kuil. ✓

➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

- ▶▶ **Maandag 1 januari Hoogfeest heilige Maria, Moeder van God; Octaafdag van Kerstmis; Dag van de vrede; 51^{ste} Wereldgebedsdag voor de vrede; Nieuwjaarsdag – eerste dag van het kalenderjaar 2018.**

Biebel in de Twentse sproake – Lc. 2, 16: En ze gungen der op 'n draf opof en tröffen Maria, Jozef en den kleanen, den in de krub lea.

Zegengebed voor het nieuwe jaar, door Frans Cromphout sj; bron: 'Op weg naar Kerstmis 2017'

Moge de weg je zeggen: volg me maar.

Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij.

Moge de grond je zeggen: bezaai me.

Moge het water je zeggen: drink me.

Moge het vuur je zeggen: warm je.

Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw.

Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt, geen vaste grond meer vindt en dreigt te verdrinken:

als het vuur is gedoofd en je kou lijdt in een nacht zonder sterren;

als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt,

dan moge je zijn STEM je zeggen: 'Wees niet bang, Ik zal er zijn.'

Zalig Nieuwjaar!

Pax et Bonum! – Vrede en alle goeds!

- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van vrijwilligers van het Pancratiuskoor. De celebrant is pastor W. Rekveld; de lector is de heer J. Hofhuis; de acolieten/misdienaars zijn Jill Holtkamp en Chantal Wildenburg; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: wit.
- **Jaargedachtenis** van Marijke Baakman – Hammer; van ouders Klein Rot – Leferink. ✓
- **Gebedsintenties:** Lies Dijkhuis – Op den Akker, Dinant Dijkhuis en hun overleden kinderen; Benny en Elfriede Emaus – Haveloh; Jan Noordink en familie; Truus Waanders en overleden familie; Wim Knijff. ✓

➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 13 december.

VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'

▶ **Zondag 24 december:** 17.30 uur: **Oecumenische Kerstviering.** Voorgangers: dominee G. Elzenga en mevrouw B. Broekhuis. Met medewerking van het Ouderenkoor.

▶ **Zaterdag 30 december:** 17.30 uur: **Communieviering.** Voorganger: de heer F. Asbroek.
Met medewerking van het Ouderenkoor.

VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal

▶ **Woensdag 20 december:** 09.00 uur: **Communieviering.** Voorganger: pastoraal werker M. Dijkman.

▶ **Woensdag 27 december:** 09.00 uur: **Eucharistieviering.** Celebrant: pastor W. Rekveld.

KERST-IN op tweede Kerstdag is er voor iedereen

Voor de achtste keer is er voor iedereen die er zin in en behoefte aan heeft om in een sfeervolle omgeving met muzikale omlijsting andere mensen te ontmoeten, op tweede Kerstdag tussen 14.00 en 17.00 uur in het Gemeentecentrum aan de Enschedesestraat 14 in Haaksbergen een KERST-IN. Ook kinderen zijn hierbij van harte welkom. De toegang, evenals een hapje en drankje, is gratis

Het nieuwe Licht, door de Kerkwijzerredactie; bron: 'Kerkwijzer jrg. 3 – nr. 12, 2015

Sinds mensenheugenis hebben mensen zich geuit en signalen en boodschappen doorgegeven door het

blazen op hoorns van allerhande materialen; oorspronkelijk hoorns van dieren en later van hout en metaal. Het midwinterhoornblazen had in de voorchristelijke tijd al een symbolische betekenis. In de Romeinse tijd dachten de Germanen dat in de winter het licht niet meer terug zou komen. Men blies daarom op een hoorn om de duisternis te verdrijven. Ook de Bataven bliezen op een hoorn tijdens het zogeheten Joelfeest en wilden daarmee hun vruchtbare grond beschermen tegen boze geesten.

Na de kerstening heeft de betekenis van het blazen op de midwinterhoorn plaatsgemaakt voor de aankondiging van de geboorte van Christus en in de donkere decembermaand kijkt men uit naar het langer worden van de dagen, "het nieuwe Licht". De midwinterhoorn verteld daarover. Het weemoedige geluid attendeert op de nadering van het Kerstfeest, maar ook op de terugkomst van het licht door het naderende lengen van de dagen.

Maar waar je het Kerstfeest viert, welke tradities je gebruikt, welke kerstliederen je ook zingt: dit alles draagt bij, is een oproep om de boodschap helder te verkondigen: Heden is u een Redder geboren.

Het leven van de mensen is meer dan wij met het blote oog zien. Het leven van de mensen heeft zegening, bescherming, toewijding en nabijheid nodig. Zolang we dat zoeken in onze gebruiken, liederen, in onze stalletjes en onze kribbetjes zitten we goed. Dan zeggen we nog, dat God met ons leven te maken heeft. Dan belijden we nog de waarheid van ons geloof: wij hebben aan onszelf niet genoeg, we hebben een Redder nodig. Meer is er niet nodig om Kerstmis te vieren.

Emmanuël betekent: God is met ons. Hij is komen wonen waar wij wonen. Hij is thuis bij de mensen.

Licht en warmte, door Phil Bosmans; bron: 'Menslief, ik wens je vrede en alle goeds'

Om gelukkig te zijn in deze kerstdagen heb je eigenlijk geen kalkoen nodig, geen tafel vol eten en drinken. Ook heb je geen duur restaurant nodig, waar je een kerstdiner wordt geserveerd, om een indigestie of hartinfarct van te krijgen! Licht, vrede en vreugde hangen niet als lichtjes in de kerstboom en komen niet over je heen met wat sentimentele muziek!

Om gelukkig te zijn in deze kerstdagen heb je 'licht' en 'warmte' nodig, geen koude neonschittering en niet een warmte die van radiatoren komt. Je hebt een licht nodig in je hart om de zin van je leven te zien en de warmte van iemand die echt van je houdt!

In armoede en kou en in diepe verlatenheid, is plots iemand in de wereld gekomen voor alle mensen om met heel zijn leven 'licht' en 'warmte' te zijn. Aan een kruis heeft Hij de wereld weer verlaten! Als je als kind openstaat voor het mysterie van deze mens, de mens Jezus, dan zul je 'licht' ontvangen en 'warmte' voelen.

Het kerstverhaal als Google Earth, door pastor Henk Ogink; bron: 'Geestig, 08 | december 2017'

U kent misschien wel Google Earth, het computerprogramma waarin je kunt inzoomen op de werelddol naar het werelddeel, land, provincie, plaats, straat en je uiteindelijk zelfs je eigen auto voor je huis ziet staan. En dat stipse in de achtertuin, ben jij dat?

Op eenzelfde manier vertelt de evangelist Lukas ons het kerstverhaal. Hij zoomt als het ware langzaam in. Vanuit het centrum van de macht, van de wereldpolitiek, het keizerrijk van Rome, waar steeds meer landen en volkeren ingelijfd worden en mensen geregistreerd en geteld moeten worden, zoomt hij verder in via de landvoogd van Syrië, waar de meest verschillende groeperingen elkaar betwisten, sommigen meeliftend met de welvaart van het Romeinse Rijk en anderen gewapend vechtend voor de eigen vrijheid. En dan langzaam verder zoomend komt dat kleine plaatsje ergens achteraf, Bethlehem in beeld en dan nog verder... het veld in... een stalletje... een kribbe, een voerbak voor schapen... een kind. Dáár gebeurt het.

Daar geschiedt voor hem het meest wezenlijke, waarbij al het andere in de duistere achtergrond verdwijnt: licht in het duister: Een kind wordt ons geboren, gewikkeld in doeken. Een kind, die te midden van al het gedoe in die grote wereld voor 100 % waar maakt, wat Nelson Mandela zoveel eeuwen later uitsprak:

"Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt. We vragen ons af: Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? Maar wie ben jij omdat niet te zijn? Je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. (...) We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, te openbaren. Die is niet alleen maar in sommigen van ons, die is in iedereen. En als we ons licht laten stralen, nodigen we onbewust anderen uit om hetzelfde te doen. Als we van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen."

Het is alsof Lukas al inzoomend ons wil meetrekken naar dat Licht in die kribbe: in de tijd dat Trump president van Amerika is... met wereldspelers Poetin en Kim Jong-un... naar klimaatafspraken in de Europese Unie... Nederland Rutte 3... vluchtelingen... jouw woonplaats... jouw straat... jouw huis... die stoel... het blad Geestig in de hand... JIJ... kind van God.

Je mag het weten. Durf je het te zijn?

10 punten voor de toekomst van lokale kerken, door KRO-presentator Leo Fijen

Punt 1: Stop met klagen. **Punt 2:** Blijf als gemeenschap geloven in de toekomst en blijf elkaar ontmoeten en opzoeken. **Punt 3:** Doe de deuren van de kerk open en wees als kerk aanwezig in de lokale samenleving.

Punt 4: Laat in de liturgie het leven van alledag meeklinken. **Punt 5:** Gebruik de scharniermomenten van het leven - vreugde en verdriet. **Punt 6:** Doorbreek de sprakeloosheid om te praten over je geloof en kom er voor uit, ook al kun je niet alles onder woorden brengen. **Punt 7:** Zoek de samenwerking met andere christenen.

Punt 8: Organiseer af en toe evenementen, ook voor jonge gezinnen. **Punt 9:** Relatieveer de afwezigheid van jongeren en wees blij met de ouderen die er wel zijn. **Punt 10:** Communiceer meer dan ooit naar buiten met

nieuwsbrieven, een parochieblad en facebook. Communiceer ook binnen de interne organisatie zodat er een open geest is.

Als je deze tien punten in praktijk brengt, is het voor de H. Geest een fluitje van een cent om ons nabij te zijn.

Bijbelse Opmerkelijkheden - 87 - DE PROFETEN: 7 PREDIKER, door Joop Walhain.

(Profeten hadden in Israël en Judea een aparte status. Ze waren onkwetsbaar en angstaanjagend. Je stond ademloos naar ze te luisteren of te gruwelen. Profeten voorspelden niet de toekomst, maar kraakten de actualiteit. Het waren bittere narren, sarkasten, die de waan van de dag te lijf gingen. Het waren cabaretiërs en cartoonisten van hun tijd. Maar het lachen verging je meestal. In de volgende afleveringen komen ze aan het woord.)

Dit stukje gaat over de sombere schoonheid van Predikers taal. Prediker beschrijft op het eind van zijn boek zijn eigen levensavond en dood, maar eigenlijk ook het einde van alles en de terugkeer tot God. Stof tot stof, as tot as, zoals het was.

Goeie, ouwe Prediker. Hij is het zo verschrikkelijk zat. Verkeert u in een midlifecrisis, menopauze? Bent u depressief? Lees Prediker. Hij is uw lotgenoot en zielsverwant.

'Voordat de zon verduistert, de steren en de maan niet langer stralen, de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt en weer betrekt. De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, de gespierde mannen kromgebogen voortgaan, de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken. Wanneer de deuren naar de straat zachtjes worden gesloten, de molen geen geluid meer maakt, het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, wanneer hun lied sterft. De sprinkhaan sleept zich voort, de kapperbes droogt uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, een klaagzang vult de straat.

Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, de gouden lamp gebroken, de waterkruik in stukken valt, het scheprad bij de put wordt stukgeslagen. Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. Lucht en leegte, zegt Prediker, alles is leegte.'

De profeten hebben iets gemeen. Ze zitten opgescheept met een wereld die niet klopt en niet deugt en waarin het kwaad dominant is. Deze Prediker heeft een stille Jahwe, die hem uiteindelijk wacht na zijn reis door de ijdelheid.

Zondagmiddaggroep: Jaarprogramma 2018 bekend, door Leonie Rutte, Bernardie Broekhuis en Joke Poodt.

Je partner, levensgezel, maatje verliezen is ontzettend ingrijpend. Na dit verlies is niets, maar dan ook niets meer hetzelfde. Alles wat je samen deed, is weggefallen: de gezamenlijke plannen, de normale dagelijkse routine. Eigenlijk moet je weer helemaal opnieuw beginnen op een moment dat je heel kwetsbaar bent.

Alleen op pad gaan of het alleen ergens binnenstappen lijkt plotsklaps heel moeilijk. De 'Zondagmiddaggroep voor alleenstaanden', mensen met dezelfde ervaringen, kunnen je tot steun zijn. Niet alleen door een luisterend oor en door begrip, een arm om je heen, oprecht meelevend, maar ook door als 'ervaringsdeskundige' te laten merken dat er (op den duur) ook weer gelachen kan en mag worden, dat je weer plannen kunt maken en dat je ergens naar uit kunt kijken. Dit alles is de basis van wat gedaan wordt tijdens de bijeenkomsten van de 'Zondagmiddaggroep', waarbij samen praten, koffiedrinken, fietsen, musea bezoeken of andere activiteiten ondernemen, een onderdeel is van zo'n middag. Door deze middagen kunnen vriendschappen ontstaan die heel waardevol worden.

De bijeenkomsten van de 'Zondagmiddaggroep' vinden meestal plaats op de laatste zondag van de maand. Het begin van de maandelijkse bijeenkomst is altijd om 14.00 uur in de gemeenschapsruimte van de Bonifatiusparochie aan de Veldmaterstraat.

Vriendelijk verzoek: als u voor de eerste keer deel wilt nemen aan deze bijeenkomsten, meldt u dan aan bij een van de hieronder vermelde contactpersonen.

Beknopt weergegeven ziet het jaarprogramma 2018 er als volgt uit: 28 januari: Nieuwjaarsborrel; 25 februari: Ootmarsum; 25 maart: Paasstukje maken; 29 april: Enter - zompenwerkplaats houtenboot; 10 mei:

Hemelvaartsdag + eten; 24 juni: Jeu de boules; 29 juli óf 26 augustus: Rondvaart zompboot; 30 september: Klompenmuseum Goor; 28 oktober: Stampotmaaltijd; 25 november: Toneel(?); 16 december: Dobbelspel.

Contactpersonen: Leonie Rutte, ☎: 06 – 20 03 70 83; email: l.rutte@gmail.com
Bernardie Broekhuis, ☎: 06 – 12 43 81 54; email: bernardie@live.nl
Joke Poodt, ☎: 053 – 572 40 61; email: jokepoodt@gmail.com

Pater Eymard (stichter van de sacramentijnen): "Ontneem de wereld de Eucharistie en de zon gaat onder."

Voor Lourdes- Pancratiuscontact nr. 17 kunt ook ù tot vrijdag 22 december kopij in de brievenbus van het Pancratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het

spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 – 572 13 53.
E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: pancratius@franciscusparochie.nl
Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo – Buurse - Haaksbergen: www.franciscusparochie.nl



Boekelo Buurse Haaksbergen