



Parochie St. Franciscus van Assisië  
Locatie St. Pancratiuskerk

## LOURDES- PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 1 (16), nr. 8 (408) – 27 augustus 2017. *Alle informatie is altijd onder voorbehoud!*



### INLEIDING / OVERWEGING

**Heeft de tijd jou... of heb jij de tijd?**, door Norbert Swagemakers, pastoor;  
bron: 'Triptiek – parochie H. Drie-eenheid Nijmegen, jrg. 3, september 2015'

De kalender voor het nieuwe werkjaar wordt rap ingevuld met de jaarlijks terugkomende activiteiten en met nieuwe afspraken en vergaderingen.

Herkent u het ook, dat je door de volle agenda de tijd niet meer overziet?

Het is alsof we tijd tekort komen, waardoor een onbehagelijk gevoel van werkdruk en stress weer de modus wordt, die met zoveel moeite tot rust was gebracht in de vakantieperiode. Het doet me denken aan de woorden: *'Tijd van vloek en tijd van zegen'*, in een lied van Huub Oosterhuis naar psalm 86. Het zet me aan het denken dat niet de tijd het probleem is. Tijd kan een vloek zijn, maar het is ook mogelijk dat tijd een zegen is. Net als ik kent u mensen die -gejaagd door de wind- met de tijd omgaan als

een vloek. Zij zijn jachtig, gehaast, hebben geen tijd en doen druk. Soms ook het tegenovergestelde: dat mensen zeurpieten worden wanneer zij teveel tijd over hebben, de verveling toeslaat en aan de dag geen einde lijkt te komen. Objectief zitten er voor alle mensen 24 uur in een dag, maar subjectief kan tijd heel verschillend worden beleefd.

Er zijn ook mensen bij wie tijd altijd een zegen is. Mensen die alle tijd voor je hebben, voor wie altijd alles kan en voor wie nooit iets teveel gevraagd is. Het zijn meestal mensen die de tijd beheersen. Zij laten zich niet gek maken en nemen de tijd voor de dingen waarmee ze bezig zijn. Het valt mij op dat deze mensen vaak vanuit overgave kunnen leven en accepteren dat zij niet alles in eigen hand hebben. Maar wat zij aannemen, dat laten ze niet los tot het is volbracht. Zij nemen niet teveel hooi op hun vork. Zij hebben de moed om een keuze te maken voor dit - waardoor ze dat laten liggen. Misschien komt dat een andere keer. Deze mensen leren mij in de genade van de tijd te leven. Zou het mogelijk zijn om de kalender van het komend werkjaar als een genade te zien en de werkzaamheden als een mogelijkheid om aan de genade mee te werken? Wie weet wordt het jaar dan minder beleefd als vloek en meer als zegen.

In de derde strofe van het lied worden we kernachtig aan het denken gezet en, voor wie wil, zit er een wijze les in:

*Tijd van vloek en tijd van zegen; tijd van droogte, tijd van regen; dag van oogsten, tijd van nood; tijd van stenen, tijd van brood. Tijd van liefde, nacht van waken; uur der waarheid, dag der dagen; toekomst die gekomen is, woord dat vol van stilte is.*

*Tijd van troosten, tijd van tranen; tijd van mooi zijn, tijd van schamen; tijd van jagen nu of nooit; tijd van hopen dat nog ooit. Tijd van zwijgen, zin vergeten; nergens blijven niemand weten; tijd van kruipen angst en spijt; zee van tijd en eenzaamheid.*

*Wie aan dit bestaan verloren; nieuw begin heeft afgezworen; wie het houdt bij wat hij heeft; sterven zal hij – ongeleefd. Tijd van leven om met velen; brood en ademtocht te delen; wie niet geeft om zelfbehoud; leven vindt hij honderdvoud.* (Huub Oosterhuis: 'Tijd van Leven')

Een goed nieuw werkjaar aan de parochie gewenst!

### Dopen

In de St. Pancratiuskerk is de eerstvolgende kinderdoopvieringen op 5 november.

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend

### VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk - tot en met 10 september 2017

▶▶ **Zaterdag 2 september: Zaterdag in week 21 door het kerkelijk jaar; HH. Ambrosius Augustinus Chevreux, Renatus Massey en Ludovicus Barreau de ta Touche, priesters en martelaren; H. Elpidius, abt.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 25, 14: 't Is net as met enen den oawer 'n poal gaan wol. Hee reup ziene knechte bieje um en vertrouwden eer zien geald too.'*

⇒ **19.00 uur: Viering van woord en gebed** met medewerking van een ensemble onder leiding van de heer T. ten Hagen. De voorganger is pastoraal werker M. Dijkman; de koster is de heer H. Abbink. Kleur: groen.

▶▶ **Zondag 3 september: Tweëntwintigste zondag door het kerkelijk jaar; H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar; H. Hildebald van Keulen, aartsbisschop.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 16, 21: Van too ofan begun Jezus ziene leerlingen dudelijk te maken dat Hee noar Jerusalem hengoan mos en vól te lieden kriegen zol van de oaldsten, de oawer-priesters en de schriftgeleerden en umbrach worden en op 'n derden dag zol Hee wier opstaan.*

⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenchor. De cele-

brant is pastor W. Rekveld, de lectrice is mevrouw L. Dijkhuis; de acolieten/misdienaars zijn Mark ten Breteler en Phoebe ten Breteler; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: groen.

- **Jaargedachtenis** van Gerda Brummelhuis – te Koppele; van Dinie Konhuurne – ten Thije ook genoemd Boonkamp; van Ignaz Langela; van Theo Lammers. ✓

- **Gebedsintenties:** Wim Knijff; Gerhard en Marie ter Braak – Jansen; Ria Slutter – Waanders; Truus Waanders en overleden familie; Gerbin Vaanhold; Adele ter Huurne – Termathe; Minie Goorden – Botterhuis; Bernard Hartgerink; pastoor Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; tot zekere intentie; Tiny Molenkamp – Kouijzer. ✓

➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

▶▶ **Zondag 10 september: Drieëntwintigste zondag door het kerkelijk jaar; H. Nicolaas van Tolentino, priester; H. Dominica Orgata, martelares; Nationale Ziekendag.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 18, 15: 'As ow breur wat verkeerds döt, rappeleer um der oawer, mer 't blif allenig tusken ow beiden. En as hee noar ow lustert, heb iej ow breur veur ow wönnen.'*

⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dameskoor. De celebrant is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw M. van Eynhoven; de acoliet en tevens koster is de heer S. te Bogt. Kleur: groen.

- **Jaargedachtenis** van Truus Steggink – Stroot. ✓

- **Gebedsintenties:** ouders Ottink – Middelhuis; Annie Asbreuk – Tuchter; ouders Brummelhuis en kinderen. ✓

➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 23 augustus.

### **VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'**

▶ **Vrijdag 1 september: 10.30 uur: Kerkdienst.** Voorganger: dominee G. Elzenga.

▶ **Zaterdag 9 september: 17.30 uur: Communieviering.** Voorganger: de heer F. Asbroek.  
Met medewerking van het Ouderenkoor.

### **VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal**

▶ **Woensdag 30 augustus: 09.00 uur: Communieviering.** Voorgangers: mevrouw A. Mars en de heer B. ten Hove.

▶ **Woensdag 6 september: 09.00 uur: Communieviering.** Voorgangers: mevrouw E. Veltkamp en mevrouw C. ten Asbroek.

### **Organisatorische mededelingen**

**1. Voedselbank.** Cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen kunnen houdbare levensmiddelen zeer goed gebruiken. U kunt de artikelen op de bank in de toreningang van de St. Pancratiuskerk leggen of op de bank in de Mariakapel. De Mariakapel is alle dagen van 09.00 tot 17.00 uur geopend.

**2. Franciscuscafé.** Woensdag 27 september is Jan van den Bosch de gast. Hij was 25 jaar hoofd van de afdeling jongerenprogramma's van de EO, nam het initiatief voor de EO-jongeredagen en presenteert nu elke zondag 'Hour of Power Nederland'. Op woensdag 27 september zal hij in de Lourdeszaal met de aanwezigen in gesprek gaan over zijn leven, werk en spiritualiteit, maar ook over zijn passie voor reizen naar Bijbelse bestemmingen. Aanvang: 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur. Toegang gratis; voor koffie/thee wordt een kleine bijdrage gevraagd. U dient zich op te geven via [f.beuger@home.nl](mailto:f.beuger@home.nl) óf 06 – 23 09 03 56. Voor meer informatie: zie het blad 'Spiritualiteit 3', blz. 2.

**3. Bezichtiging St. Pancratiuskerk.** Zoals elk jaar gaan ook deze zomer de deuren van de monumentale St. Pancratiuskerk, buiten de tijden van de gebruikelijke vieringen, weer open voor rondleidingen. Nog tot en met eind september is deze prachtige kerk elke dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging. De St. Pancratiuskerk is zeer rijk aan historie. Kom uzelf overtuigen van al het wetenswaardige, mooie en serene dat de St. Pancratiuskerk te bieden heeft. De toegang is uiteraard gratis.

### **Een glas water**, door Frans Kuipers; bron: 'Informatieblad Geloofsgemeenschap H. Pancratius Tubbergen jgr. 51 nr. 16'

Stress komt in onze maatschappij veel voor en de vakantie is een veelbelovende periode geweest waar velen naar uitkeken en graag wilden onthaasten.

Een leraar psychologie loopt rond in het klaslokaal en vertelt over het omgaan met stress. De leraar heeft een glas water in zijn hand. Alle leerlingen verwachten de vraag of het glas half vol of half leeg is. In plaats daarvan vraagt de leraar met een glimlach op zijn gezicht: "Hoe zwaar is dit glas?" De leerlingen geven antwoorden variërend van 25 tot 200 gram.

De leraar antwoordt: "Het absolute gewicht doet er niet toe. De zwaarte hangt vooral af van hoe lang ik het vasthoud. Als ik het een minuut vast houd, is het geen enkel probleem. Na een uur krijgt ik pijn in mijn arm. En als ik het glas een hele dag vasthoud, zal mijn arm gevoelloos worden en verlamingsverschijnselen vertonen. Hoe langer ik het glas vasthoud, hoe zwaarder het wordt."

De leraar vervolgt: "Stress en zorgen zijn als dat glas water. Er even aan denken is geen probleem. Als ik er langer aan denk, zal het me pijn gaan doen. Als ik er de hele dag aan denk, zal het me verlammen. Ik zal tot

niets meer in staat zijn. Het is belangrijk om stress en zorgen los te laten. Zo vroeg als je kunt. Accepteer je situatie en richt je aandacht op wat je wel kunt doen. Vergeet niet, om het glas water op tijd neer te zetten. Probeer met God te praten, laat daar je zorgen achter en ga verder met je leven.”

**In memoriam: BENNIE SCHOLTEN**, door Gerard Hofste op Bruinink, voormalig lid kerkbestuur Lourdesparochie  
In de vroege ochtend van zondag 23 juli overleed in het Haaksbergse Hospice, op het erf Kleinsman in Langelo, Bennie Scholten.

In de afscheidsviering op 27 juli in de Pancratiuskerk hebben wij afscheid van hem genomen. Bennie was een bevlogen parochiaan en ruim 20 jaar als vrijwilliger werkzaam binnen de gemeenschap van de Lourdesparochie, waarvan 15 jaar als penningmeester van het parochiebestuur. In veel werkgroepen werd zijn inzet gewaardeerd. Zijn medewerking voor de organisatie van onder andere de Lourdeszaal, de werkgroep Kerkbijdrage en de Stichting Vrienden van de Lourdes waren van eminent belang. Voor zijn inzet werd hij in 2008 gedecoreerd en geëerd met de onderscheiding van de H. Willibrord. De sluiting van de Lourdeskerk trof hem bijzonder.

Door zijn opgewektheid en vriendelijk karakter wist hij een ieder voor zich in te nemen. Steeds was hij bereid om wie dan ook te helpen met raad en daad.

Moge Ria, zijn vrouw, gesterkt worden met de gedachte dat Bennie in zijn leven veel vrienden had, die hem niet gauw zullen vergeten.

## **Bijbelse Opmerkelijkheden - 79 - DE GODDELIJKE KOMEDIE - 17:**

### **Dante en zijn tocht door de Hel, naar de Louteringsberg en de Hemel – Dante**

**aanschouwt het hemelse theater en het goddelijk licht**, door Joop Walhain. (*‘Bijbelse Opmerkelijkheden’ is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

Na alle ontmoetingen en gesprekken met de hemelbewoners hebben Dante en Beatrice ook de negende hemelsfeer doorkruist en zijn zij God dicht genaderd. Dan toont Beatrice aan Dante een hemels stadion in de vorm van een witte roos en daar verkeren de gelukzaligen beschenen door het goddelijk licht. Het dichtst bij de bron van licht zit Maria; aan haar rechterhand Petrus, Johannes en de apostelen; aan haar linkerhand zitten Adam en Mozes; aan haar voeten Eva en de vrouwen van de aartsvaders, Sarah, Rebekka en Rachel. Anna, de moeder van Maria, houdt haar dochter goed in het oog, en ook Liesbeth, de nicht van Maria kijkt blij naar haar zoon, Johannes de Doper. Dante ziet alle grote voorbereiders van de Messias uit het Oude Testament, David, de profeten, de wijze koning Salomon en alle heiligen uit de eeuwen na Christus. De martelaresen, de belijders, de kerkvaders, Maria Magdalena... Het is één groot feest van oude bekenden die hun Schepper en Verlosser eren, toezingen en bespreken. En er zijn heel veel kinderen op de onderste tribunes; alle gedoopte kinderen uit het Nieuwe en alle ongedoopte kinderen uit het Oude Testament. Er klinkt feestelijk geroezemoes en gezang, als voor een grote wedstrijd. Dante vraagt aan Maria of hij haar Zoon mag aanschouwen en Maria geeft de richting aan waarheen hij moet kijken en dan staart Dante in het eeuwig licht, in de fonkelingen die Gods contouren aangeven en in dat visioen van licht verschijnen langzaam drie ringen, de ringen van geloof, hoop en liefde, maar ook de ringen die samen de Drievuldigheid verbeelden.

Want in die diepe, klare fonkeling  
Verschenen er drie cirkels voor mijn ogen  
Anders van kleur gelijk van tekening.  
Twee waren identiek, als regenbogen,  
Elkaar weerspiegelend; de derde leek  
Een vuur aan beide anderen onttoen.  
O, eeuwig Licht, slechts door Uzelf omgeven,  
Dat slechts Uzelf doorgrondt en, zo doorgrond,  
Uzelf bemint en toelacht, bron van leven.  
Ik bleef aandachtig en met open mond  
Naar de aan U gelijke cirkel kijken  
Die als reflectie binnen U ontstond,  
En zag daarin het beeld van mij gelijke  
De Mens, dat als een cirkel was gekleurd.

Dante ziet op dat moment het beeld van Christus, de mensenzoon, en dan begeven zijn krachten het. *Mijn kracht tot Godsaanschouwing was vervlogen*. En dan, zo plotseling als honderdduizend versregels eerder Dantes tocht begon, is het verhaal uit. De tocht is volbracht. Wij waren er bij. (Volgende keer: slotwoord.)

### **Even begroeten**, door Paulus Tilma

Afgelopen zomer heb ik als priesterstudent drie weken in de parochies van Zuidoost Twente stage gelopen. Wellicht heb ik u in die weken kunnen begroeten of hebt u mij bij een van de vieringen gezien. Graag deel ik hieronder met u wat ik deze weken heb gedaan en beleefd.

Tijdens deze drie weken heb ik gelogeed bij pastoor Monnikhof aan de Oude Markt in Enschede. Daardoor heb ik het leven als pastoor van dichtbij kunnen meemaken. Ik ben veel met pastoor Monnikhof op pad geweest. Verder was het parochiecentrum in Enschede mijn werkplek. Daar kon ik me bezig houden met verschillende opdrachten die mij werden toevertrouwd. Met mijn laptopje kon ik daar werken aan het maken van

bijvoorbeeld een Engels huwelijksboekje, het voorbereiden van verschillende getuigenissen en contacten leggen met verschillende parochianen. Ook was dat parochiecentrum het begin van de vele autorijtjes die ik heb mogen maken naar de verschillende locaties. Ik ben bij veel vieringen geweest in verschillende kerken. Daarin heb ik vaak een getuigenis gegeven of heb als cantor de samenzang voor mijn rekening genomen. Al deze vieringen hebben mij erg geïnspireerd. Ik vond het mooi dat op al die verschillende plekken verschillende mensen, met ieder een eigen verhaal, bij elkaar komen om hun geloof te vieren en een gemeenschap rond het altaar te vormen. Ook ben ik bij verschillende mensen thuis geweest. Ik heb de eer mogen hebben om naar veel levensverhalen te luisteren. U mag van mij weten: priesters zijn er niet alleen om parochianen te inspireren, maar de parochianen inspireren ook de priesters door hun inzet, toewijding en liefde voor de naaste en de geloofsgemeenschap. En die inspiratie heb ik ook mogen ontvangen. Voor mij is het een extra motivatie om door te gaan met de studie. Al met al kijk ik met grote tevredenheid terug op de zomer waarin ik het prachtige Twente heb leren kennen. Bedankt aan u allemaal.

### **Donderdag 7-9-2017: MARIAVIERING bij de Mariakapel 'Onze Lieve Vrouw van de Vrede'**

Op 8 september viert de Katholieke Kerk het feest van de geboorte van Maria (dochter van Joachim en Anna), de moeder van Jezus Christus.

Omdat dit jaar de fietsbedevaart naar Kevelaer op 8 september vertrekt (de busbedevaart naar Kevelaer vertrekt op 9 september) heeft de organisatie van de Mariaviering in goed overleg moeten besluiten de jaarlijkse Mariaviering dit jaar aan de vooravond van het feest van Maria Geboorte te houden. Vandaar dat op donderdag 7 september om 19.00 uur bij de Haaksbergse kapel 'Onze Lieve Vrouw van de Vrede', hoek Veldmaterstraat – Wagnerstraat, de Maria Geboorteviering begint. Als het op dat tijdstip regent, wordt uitgeweken naar de HH. Bonifatius en Gezellenkerk.

Maria wordt niet alleen 'onze lieve Vrouw van de vrede' genoemd, maar ook 'Troosteres der bedroefden'. En dit jaar, waarin het 375jarig Kevelaer-bedevaartjubiläum wordt gevierd, zal tijdens deze Mariaviering niet alleen aandacht worden besteed aan het grote verlangen naar de wereldwijde vrede, maar ook aan het helende effect van troost.

De Mariaviering wordt verzorgd door enkele leden van de Pastoraatgroep Haaksbergen en vele vrijwilligers, die er alles aan zullen doen om het allemaal goed te laten verlopen.

Na afloop van deze viering is er koffie en thee en alle gelegenheid om met elkaar (bij) te praten. Bij dezen worden alle mensen die Maria een warm hart toedragen van harte uitgenodigd om bij die Mariaviering aanwezig te zijn. U bent meer dan welkom!

### **Uitnodiging vrijwilligers vrijdag 6 oktober a.s.**

Uitnodiging voor een informeel samenzijn voor alle vrijwilligers van de St. Pancratiuslocatie én van de Lourdesgeloofsgemeenschap op vrijdag 6 oktober aanstaande vanaf 19.30 uur in de 'Richtershof' aan de Jhr. Von Heydenstraat 8 te Haaksbergen. Op deze wijze willen wij, leden van de locatieraad, de vrijwilligers hartelijk bedanken voor weer een jaar van grote inzet voor onze geloofsgemeenschap. Er worden géén persoonlijke uitnodigingen verzonden.

Het programma van die avond ziet er als volgt uit: \* Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie/thee. \* Welkomstwoord door een lid van de locatieraad. \* Uitreiking 'Vrijwilligersprijs 2017' door een lid van de Pastoraatgroep Haaksbergen. \* Optreden van de 'Waterlanders' uit Almelo (gemengd smartlappenkoor). \* Korte pauze voor koffie/thee of iets anders. \* Tweede optreden van de 'Waterlanders'. \* Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. Wij hopen alle vrijwilligers te ontmoeten op vrijdag 6 oktober a.s.

Een vrijwilliger, Ans van de Wetering – Reith, zal er dan niet bij zijn. De locatieraad heeft op passende wijze afscheid genomen van Ans (en haar man Hans). De leden van de locatieraad hebben haar bedankt voor het vele werk in dienst van de Franciscusparochie en de Pancratiuslocatieraad. Haar inzet voor alle werkgroepen was groot. Ans bedankt!

De locatieraad St. Pancratius: Wim Smits (secretaris), Jan Slotman (penningmeester).

### **Waar is mijn thuis?, geïnspireerd door de Askea-parochie Carlow, Ierland; bron: 'De Roerom, jrg. 31, nr. 9 – 2017'**

Waar ik huilen mag en mijn treurnis wordt gedeeld – daar is mijn thuis.

Waar mijn geest vleugels krijgt en ik hier en mezelf overstijg – daar is mijn thuis.

Waar ik mijn hart kan luchten en mijn zorgen spuien mag – daar is mijn thuis.

Waar mijn gevoelens worden gepeild en ik word verstaan, begrip ontmoet – daar is mijn thuis.

Waar ik gewoon mezelf kan zijn en mag proberen, falen en slagen – daar is mijn thuis.

Waar Gij mij neemt zoals ik ben en ik me door U gedragen weet – daar is mijn thuis.



Boekelo Buurse Haaksbergen

Voor Lourdes- Pancratiuscontact nr. 9 kunt ook ò tot dinsdag 5 september kopij in de brievenbus van het Pancratius-secretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 – 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: [pancratius@franciscusparochie.nl](mailto:pancratius@franciscusparochie.nl)

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo – Buurse - Haaksbergen: [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)