



Parochie St. Franciscus van Assisië  
Locatie St. Pancratiuskerk

## LOURDES- PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 1 (16), nr. 9 (409) – 10 september 2017. *Alle informatie is altijd onder voorbehoud!*



### INLEIDING / OVERWEGING

**Een goed leven**, door Marten van den Poll; bron: 'Monitor – Diensten met belangstellenden, jrg. 52, nr. 2 - 2017'

Ik ben al een paar dagen aan het nadenken over hoe ik 'een goed leven' kan omschrijven. Ik zie het als een boom. Een boom, die stevig en geworteld in de grond staat. Hij krijgt genoeg voeding uit de bodem en genoeg regen om te blijven groeien. Elke dag weer krijg je kansen om te geven en te ontvangen. Ik wordt dit jaar 40. Als ik terug kijk heb ik veel dingen geleerd maar ik heb ook nog zo mijn groei- en verbeterpunten. Een goed leven is niet alleen maar voor jezelf leven of je eigen geluk najagen. Een goed leven betekent ook niet een komedie of in een leugen leven. Het betekent naar jezelf te durven kijken, van jezelf en anderen te mogen houden en vooral van het leven te genieten.

Ik ben een rustig en serieus persoon. Jarenlang heb ik mijzelf en het leven veel te serieus genomen. Ik cijferde mijzelf weg en daarmee ook mijn eigen wensen en geluk. Vooral geen heilige huisjes omschoppen of mensen tegen hun haren instrijken. Gewoon doen wat er van je gevraagd en geëist wordt. Je houden aan wat de omgeving van je verwacht. Niets voor jezelf opeisen en jezelf opofferen voor de meerderheid. Niet eerlijk en open zijn maar je mond houden. Dit was ook mijn ideale beeld van een goed leven. Gelukkig is er veel veranderd in mijzelf en hoe ik nu in het leven sta. Mijn beeld van een goed leven is nu compleet anders. Een goed leven betekent: nu. Eerlijk en open zijn naar anderen en mijzelf. Oog en liefde hebben voor de ander maar ook voor mijzelf. Een goed leven hoeft niet altijd makkelijk te zijn. Een goed leven is voor mij in God te geloven en alles wat er in mijn leven gebeurt aan God toe te vertrouwen. Een goed leven betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je doet. Vergeving geven of ontvangen. Ik probeer geen oordeel te hebben over hoe anderen hun leven inrichten of hoe mensen over mij denken. Ik heb het al druk genoeg met mijzelf. Ik kan mijzelf goed afsluiten of opmerkingen negeren. Een goed leven betekent voor mij ook dat je je eigen geluk eerst bij jezelf zoekt en ontwikkelt.

Met passie je dromen en doelen najagen. Niet met geweld en egoïsme maar in alle kalmte, openheid en liefde. Een goed leven betekent ook geduld hebben en soms lang wachten om je doel te bereiken. Niet lang blijven hangen bij teleurstellingen of pijnlijke momenten in het leven. Ongeachte de situatie of omstandigheden altijd jezelf blijven. Dankbaar zijn voor alles wat je mag betekenen voor je naaste en wat je van andere mensen mag ontvangen. Het glas is nooit half leeg. Een goed leven is voor mij in het hier en het nu leven. Ik ben blij en dankbaar om dit te mogen delen. Vooral om het feit dat ik zelf over het algemeen meer luister naar wat de ander te zegen heeft. Ik laat vaak weinig emotie zien terwijl ik een heel emotioneel en gevoelig persoon ben. Ik wens iedereen een goed en gezegend leven toe.

### De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Wim (Wim Ludwich) Plettenburg, de Nolle 51; overleden op 75-jarige leeftijd.

### Dopen

In de St. Pancratiuskerk is de eerstvolgende kinderdoopvieringen op 5 november.

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderestraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend

### VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk - tot en met 24 september 2017

- ▶▶ **Zondag 17 september: Vierentwintigste zondag door het kerkelijk jaar; H. Hildegard van Bingen, abdis; H. Robertus Bellarminus; H. Lambertus; Vredesweek.**  
*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 18, 21: Too kwam Petrus bij Um en zea: 'Heer, hoo vaak mot ik mien breur vergeaven as hee wat verkeerds teagen mij doan hef? Tot zeuven maal too?'*
- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pablokoor. De celebrant is pastor W. Rekveld, de lector is de heer J. Hofhuis; de acoliet is Sjors Ordelmans; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: groen.
  - **Jaargedachtenis** van Antoon van der Kuil; van Herman Noordink; van Antoon Gerritsen; van families Asbreuk; van Tonnie Diepenmaat. ✓
  - **Gebedsintenties:** familie Noordink – Garritsen; Alfons Slotman; Tiny Molenkamp – Kouijzer; Jan Hannink; Jan Rupert. ✓
- ➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
- ▶▶ **Zondag 24 september: Vijfentwintigste zondag door het kerkelijk jaar; H. Gerardus van Chunad, apostel van Hongarije; einde Vredesweek.**  
*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 20, 1: 't Is met 't hemmelriek net as met den laandheer, den der*

*'s morns heel vroom op oettrök um los wearkvolk veur zienen wiengoarden te huren'*

- ⇒ **09.00 uur – een half eerder dan te doen gebruikelijk: Eucharistieviering** met medewerking van de Schola Cantorum Pancratius. De celebrant is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw E. Kleysen; de acoliet is de heer J. Hofhuis; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: groen.
  - **Gebedsintenties:** de slachtoffers van het monstertrucedrama (28/9/2014) en hun naasten; Richard Leferink; Annie ter Huurne – Suijthof; Gerard Lenderink; familie Spenkelink – Lammers; Diny Holtschlag – Wiggers en voor de levende en overleden leden van de familie Holtschlag en van de familie Wiggers. ✓
- **Er zal** parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de vredesorganisatie **PAX**. Zie elders in dit Pancratiuscontact voor meer informatie hierover.
- ➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
- ⇒ **10.15 uur: Oecumenische Viering in het teken van de Vredesweek** met medewerking van het Pancratius dameskoor. De voorgangers zijn mevrouw J. Dane en pastoor A. Monninkhof; de lectrice is mevrouw D. Laarhuis; de koster is de heer H. Abbink. Kleur: groen.
- ➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 6 september.

### **VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'**

- ▶ **Vrijdag 15 september: 10.30 uur: Kerkdienst.** Voorganger: dominee N. Pronk.
- ▶ **Zaterdag 23 september: 17.30 uur: Eucharistieviering met gemeenschappelijke ziekenzalving.**  
Celebrant: pastor H. Zegger. Met medewerking van het Ouderenkoor.

### **VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal**

- ▶ **Woensdag 13 september: 09.00 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor C. van Breemen.
- ▶ **Woensdag 20 september: 09.00 uur: Communieviering.** Voorganger: pastoraal werker M. Dijkman.

### **Organisatorische mededelingen**

**1. Voedselbank.** Cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen kunnen houdbare levensmiddelen zeer goed gebruiken. U kunt de artikelen op de bank in de toreningang van de St. Pancratiuskerk leggen of op de bank in de Mariakapel. De Mariakapel is alle dagen van 09.00 tot 17.00 uur geopend.

**2. Franciscusweek.** Van 30 september t/m 8 oktober, rond het feest van de H. Franciscus, staan wij stil bij de naamgever van onze parochie en wordt er een Franciscusweek gehouden. Op zondag 1 oktober wordt een tocht georganiseerd die gestart kan worden vanaf elke locatie waar dat weekend een viering is. Fietsend of met de auto gaan we via een prachtige route door de natuur langs plekken in onze Franciscusparochie waar mensen in het spoor van Franciscus het leven delen in zorg óm en met aandacht vóór elkaar en de wereld waarin wij leven. Tot 14.30 uur die dag zijn de kerken te bezoeken en te bekijken. Meer informatie volgt. Op zondag 8 oktober vieren we als parochie samen om 09.30 uur in de St. Pancratiuskerk de Eucharistieviering. Uit onze gemeenschappen zullen koren, lectoren, misdienaars/acolieten en vormelingen hieraan meewerken. Het gaat om de ONTMOETING, dus graag tot 8 oktober!

### **Uitnodiging vrijwilligers vrijdag 6 oktober a.s.**

Uitnodiging voor een informeel samenzijn voor alle vrijwilligers van de St. Pancratiuslocatie én van de Lourdesgeloofsgemeenschap op vrijdag 6 oktober aanstaande vanaf 19.30 uur in de 'Richtershof' aan de Jhr. Von Heydenstraat 8 te Haaksbergen. Op deze wijze willen wij, leden van de locatieraad, de vrijwilligers hartelijk bedanken voor weer een jaar van grote inzet voor onze geloofsgemeenschap. Er worden géén persoonlijke uitnodigingen verzonden.

Het programma van die avond ziet er als volgt uit: \* Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie/thee. \* Welkomstwoord door een lid van de locatieraad. \* Uitreiking 'Vrijwilligersprijs 2017' door een lid van de Pastoraatgroep Haaksbergen. \* Optreden van de 'Waterlanders' uit Almelo (gemengd smartlappenkoor). \* Korte pauze voor koffie/thee of iets anders. \* Tweede optreden van de 'Waterlanders'. \* Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. Wij hopen alle vrijwilligers te ontmoeten op vrijdag 6 oktober a.s.

Een vrijwilliger, Ans van de Wetering – Reith, zal er dan niet bij zijn. De locatieraad heeft op passende wijze afscheid genomen van Ans (en haar man Hans). De leden van de locatieraad hebben haar bedankt voor het vele werk in dienst van de Franciscusparochie en de Pancratiuslocatieraad. Haar inzet voor alle werkgroepen was groot. Ans bedankt!

De locatieraad St. Pancratius: Wim Smits (secretaris), Jan Slotman (penningmeester).

### **Er zijn seizoenen voor bijna alles, ook voor geloven?, door Kolet Janssen; bron: '2017 Kerknet 2.0 vzw'**

Er is een seizoen om te lezen (de herfst en de winter), een seizoen om te sporten (de lente en de zomer), een seizoen om te feesten (rond de jaarwisseling), een seizoen om schoon te maken (het voorjaar). Al die dingen kun je tegenspreken, want je doet ze beter het hele jaar door, maar de focus ligt toch in een bepaalde periode. Dat merk je bijvoorbeeld aan de reclamefolders. Ook al doet niemand nog aan de witgoedweek, toch kun

je in die periode (januari) koopjes doen in lakens en handdoeken.

Is er ook voor geloven zo'n seizoen? En welk seizoen is dat dan wel? Dat is moeilijk te zeggen. Vroeger zag je meer processies in de zomerperiode, maar dat had vooral met het weer te maken. Je ziet meer kerstengelen in de winter, al kun je twifelen aan hun religieuze gehalte. In mei gingen we vroeger met de buurt elke avond bidden bij een Mariakapelletje. In oktober baden we de rozenkrans thuis.

Lenen sommige periodes van het jaar zich meer tot geloven dan andere? Misschien moeten we er in elke tijd van het jaar onze eigen rituelen voor vinden. In de herfst en de winter keren mensen vanzelf wat meer naar binnen en dan richten ze zich makkelijker tot God. Maar het nieuwe leven in de lente en de zon in de zomer openen onze ogen voor de schoonheid van de schepping en dat leidt ook naar God. Zo schommelt ons geloof mee op het ritme van de seizoenen en vormt het een vast onderdeel van ons leven.

Winter of zomer, lente of herfst: God is er altijd. En wij mogen telkens andere wegen gaan om de weg naar Hem toe te vinden.

## **Bijbelse Opmerkelijkheden - 80 - DE GODDELIJKE KOMEDIE - 18:**

**Dante en zijn tocht door de Hel, naar de Louteringsberg en de Hemel – SLOTWOORD**, door Joop Walhain. (*'Bijbelse Opmerkelijkheden' is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

Wat ik opvallend vind aan de Goddelijke Komedie is de meedogenloosheid, waarmee Dante zijn overleden tijdgenoten indeelt in verdoemd, verheerlijkt en boeteling. Wanneer ons werd gevraagd om een groot aantal overleden tijdgenoten in te delen in Hel, Vagevuur en Hemel, dan zouden wij daar (behalve misschien met Hitler en Stalin) grote moeite mee hebben. Wij kunnen het ons niet voorstellen dat ongedoopte kinderen en alle goede en wijze mensen van vóór Christus, voor eeuwig verkeren in het voorgeborchte van de Hel. Zelfs overledenen aan wie wij een gruwelijke hekel hadden, zullen we geneigd zijn de Hel te besparen. Ik was bijvoorbeeld erg verbaasd dat Dante keizer Frederik II van Hohenstaufen in de Hel zet tussen de ketters. Keizer Frederik leefde een eeuw vóór Dante, dus er was heel wat over hem bekend. Daarom vind ik het nogal bot van Dante om deze uiterst originele en geleerde keizer, die Zuid-Italië en Sicilië tot grote bloei bracht, eeuwig in een steenkoud, brandend hellegraf te leggen. Waarom was Frederik een ketter? Frederik vond kruistochten zinloos en samen met de kalief van Egypte organiseerde hij een nep-kruistocht, waarin het bloedvergieten alleen op papier plaatsvond. Frederik maakte Jeruzalem zonder strijd, via een verdrag, toegankelijk voor de pelgrims. Daarvoor werd hij door de paus geëxcommuniceerd, verketterd. Want een kruistocht zonder bloed-dorstige moordpartijen op moslims was volgens de paus geen echte kruistocht. Dante laat deze uitstekende keizer in een ijskoud graf eeuwig snakken naar zijn zonnige Palermo en het circus met valken, flamingo's, pauwen en schone vrouwen, waarmee hij op aarde rondtrok. Wanneer Dante zó oordeelt over Frederik, dan zal hij ongetwijfeld heel wat van zijn tijdgenoten op puur persoonlijke gronden of politieke voorkeur of gemakkelijke vooroordelen hebben misplaatst in het hiernamaals en daarmee hun nazaten hebben gekwetst. Soms lees je ook in de noten, dat historisch onderzoek heeft uitgewezen dat Dante inderdaad bepaalde Florentijnen, bankiers, bisschoppen, verraders, onterecht beschuldigt en veroordeelt... maar het blijft een mooi boek.

## **Om vrede, (tegen ontmoediging), door Simone Bartelds – Lathuilière; bron: 'Kerk-Krant, jr. 5, nr. 8 – 2017'**

Ik heb gelopen, geschreeuwd, gezongen, gehuild. Ik heb geschreven, ondertekend, ben in hongerstaking gegaan. Zij willen mij noch zien noch horen. Mij niet en ook niet de duizenden die met mij hebben gelopen. En hun circus gaat door. Hun circus van trieste clowns; van kinderen huilend onder de vallende bommen, van kinderen verkleed als soldaten, getraind op video's, verbaasd over de geur van bloed en de smaak van vuur. Ik heb geen moed meer om te schreeuwen, geen moed meer voor wat dan ook. Alleen mijn tranen om te huilen. Ik kan natuurlijk mijn TV afsluiten en mijn radio. Mijn krant weggooiden! Ik kan proberen alles te vergeten. Het lukt me niet. Ik heb pijn aan deze wereld. Pijn aan deze wereld waar ik zoveel van houd en die zo mooi zou kunnen zijn.

Ik voel me net als een tuinman in zijn tuin, tijdens een lang seizoen van droogte, die vol tederheid zijn tuin blijft sproeien, op gematigde wijze maar wel met regelmaat. Zijn buurman ter linkerzijde zegt tegen hem: "Het is nutteloos wat je doet, het gaat binnenkort regenen, je verspilt je water." En zijn rechter buurman zegt tegen hem: "Het is nutteloos wat je doet, de droogte blijft voortduren voor lange tijd, je verbruikt je water voor niets, want je zult nooit genoeg water hebben om het vol te houden totdat het weer regent." Maar de tuinman houdt van zijn tuin en de planten zien te sterven doet hem pijn. Dus, blijft hij water geven, bereid om voor zichzelf water te ontzeggen. Zijn burens lachen hem uit voor zijn gebrek aan realisme. En hij denkt in zichzelf: 'Ik weet niet hoe het morgen zal zijn, maar ik ben bereid om alles te doen zodat mijn tuin blijft leven! Ik hoop dat de regen op tijd zal komen.' En deze hoop is net zo realistisch als hun voorspellingen. Iedere dag geeft gelijk aan één van zijn burens en ongelijk aan de ander. Maar allebei hun tuinen gaan dood van dezelfde dorst! Onze wereld dorst naar vrede. Ik weet niet hoe het morgen zal zijn, maar diep in mij blijf ik hopen op een duurzame vrede. Ik weet dat het mogelijk is en zolang dat mogelijk is heb ik geen recht om op te geven vrede te zoeken.

Iedereen kan iets voor vrede doen! Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de **Vredesweek**, een jaarlijkse themaweek vol bezinning en actie in het kader van vrede. Dit jaar wordt de Vredesweek gehouden van 16 tot en met 24 september 2017. Het thema is **De kracht van verbeelding**. De Vredesweek van dit jaar inspireerde Simone Bartelds – Lathuilière tot het schrijven van het bovenstaande.

**God dank**

De uiteindelijke hoop van de mens op geheel worden, op leven dat niet stuk kan (Dorothee Sölle), behoedt de wereld voor beknelling en verstikking, maar lijkt in onze dagen en streken goeddeels vervlogen, weggere-deneerd, door van alles en nog wat vervangen. Goddank, beginnen ons de ogen weer open te gaan.

### **Vredesweek 2017; thema: 'De kracht van de verbeelding'**

Van 16 t/m 24 september wordt de Vredesweek gehouden. Een week waarin vredesorganisatie PAX aandacht vraagt voor een vreedzame benadering van conflicten, die overal in de wereld levens verwoesten. In een tijd van groeiende verdeeldheid doet PAX een beroep op de kracht van de verbeelding. Conflicten tus-sen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen Nederland versterken popu-listische leiders en bewegingen de polarisatie tussen 'wij' en 'zij'. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluis-terd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeel-dingskracht nodig om te blijven geloven in vrede; in ons eigen land om elkaar te blijven vinden. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesac-tivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. 'De kracht van de verbeelding' biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waar plaats is voor iedereen en waar iedereen leeft in vrede. Vredesorganisatie PAX, een samenwerkingsverband tussen IKV en Pax Christi, brengt wereldwijd kennis, kracht en mensen bij elkaar voor de ene doel: Vrede Nu! Wij, op onze beurt, kunnen PAX helpen om geweldloze vredesstrijders wereldwijd te steunen in hun moedige werk door gul te geven tijdens de extra kerkcollecte die in het weekend van 23 en 24 september – slotweek-end van de Vredesweek 2017 – in alle locaties van de parochie St. Franciscus van Assisië wordt gehouden. Steun geweldloos verzet en geef!

### **Twentse parochies in 2018 naar Lourdes, door Arie Vreeswijk, vicariaatscoördinator Twentebede vaarten**

Eind april 2018 wordt er vanuit het Aartsbisdom Utrecht weer een bisdombedevaart naar Lourdes georgani-seerd. Van 29 april tot 5 mei 2018 zullen naar verwachting weer meer dan duizend pelgrims uit ons bisdom het Mariaoord-bij-uitstek gaan bezoeken. Evenals dat voorbijgaande bisdombedevaarten het geval was zullen dan ook de Twentse parochies zich weer bij die bedevaart aansluiten. Op woensdag 20 september a.s. zullen wij voor Twente het officiële startsein geven voor deze bedevaart. In de parochiekerk van de H. Stephanus in Borne zal die avond om 19.0 uur een Mariaviering worden gehou-den, voorganger in deze viering is vicaris Ronald Cornelissen. Na afloop zal in de naastgelegen Stefanshof onder het genot van een kopje koffie een toelichting worden gegeven op de komende bisdombedevaart. Deze avond is speciaal bestemd voor eenieder die er over nadenkt samen met andere parochianen een keertje naar Lourdes te gaan, of misschien wel voor de zoveelste keer naar dit Maria-genadeoord wil gaan. Ook als u zo maar eens wilt horen wat zo'n bedevaart u te bieden heeft, bent u van harte welkom. Ook alle leden van pastorale teams, parochiecoördinatoren en contactpersonen voor het Lourdeswerk in de geloofs-gemeenschappen zijn voor deze bijeenkomst meer dan welkom. Hopelijk mogen wij velen ontmoeten op **woensdag 20 september om 19.30 uur in Borne.**

### **Het Conventrygebed, bron: 'Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht, september 2017'**

Vader, vergeef – de haat, die een muur optrekt tussen volken, rassen en klassen.  
Vader, vergeef – de gretigheid waarmee wij onze zinnen zetten op wat een ander toebehoort.  
Vader, vergeef – de hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.  
Vader, vergeef – onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.  
Vader, vergeet – onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van gevangenen, daklozen en vluchtelingen.  
Vader, vergeef – de begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt.  
Vader, vergeef – de trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God.  
Vader, vergeef. Wees jegens elkaar vriendelijk en barmhartig, elkaar vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Amen.

Het Conventrygebed als gebed van vrede en verzoening, is ontstaan naar aanleiding van het Duitse bombardement op Conventry op 14 november 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de St. Michael-kathedraal in Conventry stond, aan de kant van het hoogaltaar, nog één muur overheid. Een onbekende hand had hierop geschreven: "Vader vergeef". In de ruïne van de kathedraal van Conventry vond één van de kanunniken twee grote middeleeuwse spijkers uit het dak precies in de vorm van een kruis. Dit 'cross of nails' is na de oorlog het symbool geworden voor 'Internationale Vrede en Verzoening', een beweging die de herbouwde kathedraal van Conventry als basis heeft. Wekelijks, op vrijdag, wordt in de ruïne van de oude kathedraal het gebed voor Vrede en Verzoening gebeden.



Boekelo Buurse Haaksbergen

Voor Lourdes- Pancratiuscontact nr. 10 kunt ook ò tot dinsdag 19 september kopij in de brievenbus van het Pan-cratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 - 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: [pancratius@franciscusparochie.nl](mailto:pancratius@franciscusparochie.nl)

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen: [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)