



Parochie St. Franciscus van Assisië  
Locatie St. Pancratiuskerk

## LOURDES- PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 1 (16), nr. 13 (413) – 5 november 2017. *Alle informatie is altijd onder voorbehoud!*



### INLEIDING / OVERWEGING

**Oproep tot een leven in liefde en compassie**, door pastor Christianne Saris; bron: 'Informatieblad Geloofsgemeenschap H. Pancratius Tubbergen, jrg. 51 nr. 21'

In de Twentsche Courant Tubantia van 10 oktober jl. stond een interessant artikel, getiteld: 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf.' Het ging over de kleinzoon van Mahatma Ghandi, die vertelde wat hij geleerd had van zijn grootvader. Hij groeide als Indiase jongen in Zuid-Afrika op en werd geregeld in elkaar geslagen, wat hem boos en agressief maakte met nog meer knokpartijen als gevolg. Daarom stuurden zijn ouders hem naar zijn grootvader, Ghandi. Daar leerde hij dat alleen wijzelf de samenleving kunnen verbeteren door ons eigen gedrag. Daartoe is het van belang de goede reacties te versterken en de negatieve onder controle te houden.

Om geweldloosheid en vrede te voeden bij anderen, heb je respect, begrip, acceptatie, waardering en medeleven nodig. Ghandi leerde zijn kleinzoon om meer te investeren in anderen, in vriendschappen en goede relaties. In een leven met liefde en compassie. In echte betrokkenheid bij anderen. Diezelfde gedachte kunnen wij bij Maria terugvinden, aan wie we de afgelopen maand speciale aandacht hebben besteed. Dit kwam niet alleen naar voren in de verhalen over haar in het Evangelie, maar ook tijdens haar verschijningen in afgelopen eeuwen. In die verschijningen laat ze horen dat ze bezorgd is over de wereld en dat zij lijdt aan alles wat mensen elkaar aandoen. Ze roept op tot ommekeer en tot geloof in God, in wie vrede en liefde te vinden is. Deze boodschap komt telkens weer terug. Dat wij de oproep van Ghandi en Maria ter harte mogen nemen in ons dagelijks leven en mogen weten dat het ertoe doet wie wij zijn. Dat wij elkaar mogen inspireren tot werken aan een goede samenleving, waar ieder van ons zijn en haar bijdrage aan kan leveren.

### De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Sieni (Gezina Johanna) Eijsink – van der Kuil, Twijnerstraat 51, overleden op 81-jarige leeftijd.

### Dopen

Zondag 5 november hebben Luuk Dragtstra, zoon van Sandra en Robert (Govert Flinckstraat 2), Flore ten Harkel, dochter van Susan en Thijs (Veldkamphof 10) en Naud Plattel, zoon van Marloes en Tim (Lijsterbes 40) het heilig Sacrament van het Doopsel ontvangen en zijn daardoor in onze geloofsgemeenschap opgenomen.

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

### VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk - tot en met 19 november 2017

►► **Zondag 12 november: Tweeëndertigste zondag door het kerkelijk jaar; H. Josafat, bisschop en martelaar; H. Cunibertus; H. Lebuïnus van Gent, martelaar.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 25, 1: 'Dan zal 't met 't hemmelriek net gaan as met tien jonge deerns, dee der met ere laampen in de haande op oettröcken um 'n breugeman temeute te gaan.'*

⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pablokoor. De celebrant is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw A. Snijders; de acoliet is de heer J. Hofhuis; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: groen.

- **Jaargedachtenis** van Minie Hofmeijer – Wielens; van Nardy Nijhof – te Lintelo. ✓

- **Gebedsintenties:** familie Noordink – Garritsen; Alfons Slotman; Tiny Molenkamp – Kouijzer; Henk ten Thije Boonkamp en familie; Gerhard Bomkamp; Hendrik en Riek Wielens; Matijs en Merle; Tonnie Veldhuis. ✓

►► **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

⇒ **11.30 uur: Kleuterkerkviering** onder leiding van de Werkgroep Kleuterkerk. Koster: de heer F. Deeterink. Elders in dit Contact meer over deze viering voor kinderen van 3 tot ongeveer 7 jaar.

►► **Zondag 19 november: Drieëndertigste zondag door het kerkelijk jaar; H. Obadja, profeet; Werelddag van de armen.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 25, 14: 't Is net as met enen den oawer 'n poal gaan wol. Hee reup ziene knechte bieje um en vertrouwden eer zien geald too.'*

⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De celebrant is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw E. Veltkamp; de acolieten/misdienaars zijn Jill Holtkamp en Chantal Wildenborg; de koster is de heer S. te Bogt. Kleur: groen.

- **Jaargedachtenis** van Jan Veldboer. ✓

- **Gebedsintenties:** Elsbeth Klaver – Groothuis; Minie Goorden – Botterhuis; ouders Brummelhuis en kinderen; Diny Holtschlag – Wiggers en voor de levende en overleden leden van de familie Holtschlag en van de familie Wiggers; Gerhard Bomkamp; Johan ter Braak. ✓

→→ **Er zal** parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor het **Nationaal Jongerenwerk**. Zie elders in dit Contact voor meer informatie hierover.

➔➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 1 november.

### **VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'**

▶ **Vrijdag 10 november: 10.30 uur: Kerkdienst.** Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

▶ **Zaterdag 18 november: 17.30 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor W. Rekveld.  
Met medewerking van het Ouderenkoor.

### **VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal**

▶ **Woensdag 8 november: 09.00 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor C. van Breemen.

▶ **Woensdag 15 november: 09.00 uur: Communieviering.** Voorganger: pastoraal werker M. Dijkman.

### **12 november: Kleuterkerkviering, door Werkgroep Kleuterkerk**

Zondag 12 november is er in de St. Pancratiuskerk weer een Kleuterkerkviering voor kinderen van 3 tot ongeveer 7 jaar. We lezen het verhaal van 'De mooiste vis van Zee' met als thema: 'Delen'. Wie is de mooiste vis van de zee? Regenboog natuurlijk want zijn schubben zijn bezaaid met zilveren schitters. Maar hij is trots en ijdel en heeft geen vrienden. Omdat Regenboog eenzaam is vraagt hij raad aan Octopus. Deze raadt hem aan wat van zijn schubben te delen. Al snel ontdekt Regenboog dat het belangrijker is om vrienden te hebben dan de mooiste vis van de zee te zijn. Samen met de kinderen staan we hierbij stil en na de viering gaan we zelf een mooie vis knutselen. Kom je ook?

• Voor kinderen vanaf 3 jaar. • Ervaar de rustgevende sfeer binnen de kerk. • Informele viering waarin kinderen actief meedoen. • De collecte is voor de Voedselbank. • Kinderen mogen een levensmiddel in de mand doen.

• Voor iedereen, ook als je niet katholiek bent. • De viering duurt een half uur. • In de kerk na de viering koffie, ranja en een koekje. • Na de viering mogen de kinderen knutselen in de kerk. • En we gaan een kaarsje opsteken in de Mariakapel.

Tot zondag 12 november om 11.30 uur in de Sint Pancratiuskerk. We hopen weer veel kinderen, ouders, opa's en oma's te mogen begroeten!

### **Zorg hebben om..., door pastor Willy Rekveld**

De oktobermaand, Mariamaand, ligt weer achter ons en daarmee ook de 105<sup>de</sup> Gerardusbedevaart in Overdinkel. Voor deze bedevaart werden er drie jubilarissen onderscheiden. Eén van deze jubilarissen was de heer G.W. Leferink uit onze parochie en oud-collectant van de Pancratius. Hij was er voor de 75<sup>ste</sup> maal als pelgrim, waarvan het thema was: 'Wat brengt ons samen'. Ondanks het mindere weer mochten we ervaren dat het weer vele pelgrims samenbracht. Maar ook de vele, een kleine 100 vrijwilligers in de voorbereiding.

We naderen weer het einde van het kerkelijk jaar. November zijn we begonnen met herdenken en gedenken van hen die in onze Kerk heilig genoemd worden. 1 november, Allerheiligen en 2 november, Allerzielen van hen die voor ons veel betekend hebben in ons leven en voor ons als het ware 'heilig' zijn geweest in het leven van alledag. Zij die wij mogen aanroepen in onze noden van het leven en zij die zorg voor ons droegen als ouders, broers en zussen, als een partner en hoe verdrietig ook hen die nog zorg nodig hebben, kinderen. Hierbij moet ik denken aan de uitspraak van een onlangs overleden burgemeester: 'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.' Zorg hebben om... Zorg hebben om de schepping. Zorg voor mensen dichtbij en veraf. Het zijn die thema's die ons mensen bezig houden. Hoe geven wij die 'zorg om' door in de kerk, in onze geloofsgemeenschappen en in de wereld, onze stad, dorp, de plek waar we wonen en werken. Het Evangelie, de goede en blijde Boodschap wil en kan ons hierin een hulp zijn. In het Evangelie van de laatste zondag in het Kerkelijk jaar mogen wij dit horen. Op het Hoogfeest van Christus Koning. Op 26 november wordt ons dit voorgelouden: Zorg hebben om, of zoals die Koning dat zegt: "Alles wat jullie hebben gedaan hebben jullie voor de minsten onder ons gedaan, voor Mij." Zorg hebben om elkaar, om de kerk en wereld mag ons uitnodigen om een open hart en ogen te hebben. Dat wij delend in elkaars vreugde, maar ook in de pijn, het verdriet van alle dag wegen vinden. Wegen van hoop en nabijheid, van liefde en vrede. Van gerechtigheid. Want ik had zorg en aandacht nodig en jullie hebben mij dat gegeven.

### **Landelijke Ariëns-herdenking, bron: 'ParocBladenService**

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering vindt traditiegetrouw plaats op de derde zondag van november, in 2017 dus op 19 november. Zoals gebruikelijk wordt deze Eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt in Enschede. De viering start om 11.00 uur, de hoofdcelebrant is kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht. Pastoor A.G.M. Monnikhof van de Jacobus de Meerdere-parochie te Enschede

concelebreert. Voorts assisteert Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns Comité.

Onlangs heeft paus Franciscus de 33<sup>ste</sup> zondag voor het kerkelijk jaar uitgeroepen tot 'Werelddag van de Armen', als een voortzetting van en een herinnering aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De Ariëns-gedachtenisviering besteedt aandacht aan deze Werelddag. Het thema van de viering zal voorts te maken hebben met geloofsverdieping.

Medewerking verlenen het Ariënskoor uit Enschede en de Koninklijke Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Alphons Ariëns zelf opgericht. Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn. Daar zijn ook weer boeken en kaarsen te koop.

## **Bijbelse Opmerkelijkheden - 84 - DE PROFETEN: 4 JESAIA EN HUUB OOSTERHUIS,** door

Joop Walhain.

*(Profeten hadden in Israël en Judea een aparte status. Ze waren onkwetsbaar en angstaanjagend. Je stond ademloos naar ze te luisteren of te gruwelen. Profeten voorspelden niet de toekomst, maar kraakten de actualiteit. Het waren bittere narren, sarkasten, die de waan van de dag te lijf gingen. Het waren cabaretiërs en cartoonisten van hun tijd. Maar het lachen verging je meestal. In de volgende afleveringen komen ze aan het woord.)*

Jesaia waarschuwt voor de Babylonische ballingschap, maar zegt ook dat Jahwe zijn volk zal terugvoeren naar Jeruzalem. Huub Oosterhuis heeft het lied vertaald.

**Jesaia zegt:** De woestijn en het dorre land zullen blij zijn. De steppe zal juichen en zal bloeien als een roos. De steppe zal vol bloemen staan en zal juichen en jubelen. Dan zullen de ogen van blinden weer gaan zien. De oren van doven zullen weer gaan horen. Mensen die niet konden lopen, zullen springen als een hert. De mensen die niet konden praten, zullen juichen. Want in de woestijn zullen beken ontstaan en in de steppe rivieren. Het kurdroge land zal een waterplas worden en het dorre land zal vol zijn van waterbronnen.

Jakhalzen, leeuwen en roofdieren, die kom je daar niet tegen. Maar op die weg lopen de mensen die door de Heer zijn gered. Het zijn de mensen die door de Heer zijn vrijgekocht. Zij zullen over die weg naar huis komen en juichend naar Jeruzalem gaan. Ze zullen voor eeuwig stralen van blijdschap. Alle verdriet zal zijn verdwenen.

**Oosterhuis vertaalt:** De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen en drinken. De steppe zal drinken. De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen. De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven. Die gingen in rouw tot aan de eindden der aarde, één voor één en voorgoed, die keren in stoeten. Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen, die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen. De dode zal leven, de dode zal horen: nu leven. Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: dode, dode, sta op, het licht van de morgen. Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: Ik open hemel en aarde en afgrond, en wij zullen horen, en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven.

## **Werelddag van de armen;** bronnen: o.a. 'Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht – november 2017'

Paus Franciscus heeft de 33<sup>ste</sup> zondag van het kerkelijk jaar (dit jaar is dat op 19 november) uitgeroepen tot 'Werelddag van de armen'. De paus nodigt de hele kerk uit, mannen en vrouwen van goede wil en overal ter wereld, om hulp en solidariteit te bieden aan diegenen die dat nodig hebben.

In zijn brief 'Laten wij niet liefhebben met woorden, maar met daden' schrijft hij:

Terwijl wij in onze dagen steeds meer de onbeschaamde rijkdom zien die zich opstapelt in de handen van enkele bevoorrechten, en die vaak gepaard gaat met illegaliteit en krenkende uitbuiting van de menselijke waardigheid, zien we helaas de aanstootgevende verbreiding van de armoede in heel de wereld in grote sectoren van de maatschappij. Ten opzichte van dit scenario kan men niet werkeloos blijven en nog minder hierin berusten. Het is nodig om met een nieuwe visie te antwoorden op de armoede die de ondernemingsgeest van zoveel jongeren belemmert en hen verhindert werk te vinden, op de armoede die de zin van verantwoordelijkheid afstompt en ertoe leidt de voorkeur te geven aan afschuiven en het zoeken naar privileges, op de armoede die gemeenschappelijke bronnen vergiftigt en de ruimte voor professionaliteit beperkt en zo afbreuk doet aan de verdienste van wie werkt en produceert.

Al deze armen – zoals de zalige Paus VI graag zei – behoren 'door evangelisch recht' tot de Kerk (toespraak bij de opening van de tweede zitting van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, 29 september 1963) en verplichten tot een fundamentele keuzen voor hen. Zalig daarom de handen die zich openen om de armen te ontvangen en hun te hulp te komen: het zijn de handen die hoop brengen. Zalig de handen die iedere barrière van cultuur, godsdienst en nationaliteit overwinnen door olie van vertroosting op de wonden van de mensheid te gieten. Zalig de handen die zich openen zonder iets in ruil daarvoor te vragen, zonder 'als', zonder 'maar' en zonder 'misschien': het zijn handen die op broeders en zusters de zegen van God doen neerdalen.

## **Leven met Verlies-bijeenkomsten in 2017/2018,** door Eddy Oude Wesselink

Als je een dierbare bent verloren, verandert je leven ingrijpend. Je moet weer een nieuwe richting, weg zien te vinden in je nieuwe levensfase na het verlies. Iedereen die een dierbare is verloren nodigen wij uit voor ontmoeting en uitwisseling. Wij hopen dat je tijdens die bijeenkomsten ervaart dat je niet alleen staat in je verdriet. Dat je steun hebt aan elkaar door aandacht te schenken aan jezelf en aan elkaar. Dat je daar krachtiger en sterker van wordt. Een gevoel van verbondenheid of misschien herkenning kan ontstaan, verbonden-

heid met jezelf en met je omgeving. Het is een interkerkelijke bijeenkomst, dat betekent dat iedereen welkom is, of je wel of geen geloof hebt en wat je geloof is.

We komen bijeen op vrijdagmiddagen in enkele ruimtes van de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk, O.L.Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo. We beginnen om 14.00 uur met een korte inleiding. Vanaf 13.30 bent u van harte welkom. De data van de bijeenkomsten zijn: 24 november - thema: 'Bomen'; 15 december - thema: 'Kleur en licht'; 19 januari – thema: 'Grond onder je voeten'; 16 februari – thema: 'Leegte en gemis' en 16 maart – thema: 'Rituelen'. Je kunt naar alle bijeenkomsten komen, maar je kunt er ook voor kiezen om naar een of enkele bijeenkomsten te gaan waarvan het thema je aanspreekt. Voor meer informatie: Katholiek Centrum Welzijnsbevordering Overijssel, telefoonnummer 074- 266 24 87 en op internet: [www.kcwo.nl](http://www.kcwo.nl)

### **Bij alle..., door Peer Verhoeven; bron: 'De Roerom, september 2017'**

Bij alle haast dagelijkse geboden, bij alle spoed waarmee alles moet – jezelf zijn, aan jezelf toekomen en de tijd nemen om open en hartelijk met elkaar te verkeren.

Bij alle drang tot plannen en maken, de zucht tot kennen en kunnen – beseffen dat het leven gegeven is: een groot mysterie – niet om op te lossen maar te beleven.

Bij alle hang naar hebben en halen, naar hogerop en méér en méér – stilte het woord laten nemen, rust zijn werk laten doen en geluk beleven aan wat je gegeven is.

### **Nationale Jongerencollecte**

In het derde weekend van november (18/19) zal de jaarlijkse Nationale Jongerencollecte worden gehouden. Een belangrijke collecte voor de toekomst van het jongerenwerk binnen de kerk. Het doel is om mensen te vragen om een financiële bijdrage te leveren aan het katholiek jongerenwerk. Dit jongerenwerk verbindt jongeren met elkaar en brengt het katholiek geloof binnen hun eigen leefwereld. Jongeren zijn de toekomst van de Kerk, maar ook de Kerk van vandaag. Hierin moet geïnvesteerd worden. De jongerenwerkers op landelijk, lokaal en regionaal niveau doen belangrijk werk: ze leggen contacten met jonge mensen binnen en buiten de kerk. Ze organiseren ontmoetingen, vormingsdagen en diaconale projecten. Ze stimuleren jongeren om zich in te zetten in hun parochie en ontwikkelen materialen om tiener- en jongerengroepen op te zetten. Het is nodig dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten, deel kunnen nemen aan catechetische, liturgische en diaconale activiteiten.

Per ingang van 1 juli 2017 is Jesús Maruicio Meneses Santiago benoemd tot jongerenwerker van het aartsbisdom Utrecht. Zijn voornaamste werkzaamheden zijn het in samenwerking met het Jongeren Platform aartsbisdom Utrecht organiseren van jongerenactiviteiten en de voorbereiding van de aartsdiocesane deelname aan de Wereldjongerendagen in Panama (2019).

De Nationale Jongerencollecte, waarvan de opbrengst dus bestemd is voor het Katholiek Jongerenwerk, zal ook in onze parochie St. Franciscus van Assisië in het derde weekend van november (18/19) in alle locaties en tijdens alle vieringen worden gehouden. Door uw financiële gift kunnen we met z'n allen helpen bouwen aan de Kerk van Morgen, investeren wij met z'n allen in de toekomst van de Kerk!

### **Het bal van de gehoorzaamheid, door Madeleine Delbrêl; bron: 'Leestip van de dag – 2 oktober 2017'**

*Tussen 1940 en 1950 schrijft Madeleine Delbrêl (1904 – 1964) verschillende poëtische meditaties over het geloof in God. 'Het bal van de gehoorzaamheid' (1946) is een van de meest bekende. De tekst roept de lichtheid op van het spirituele leven. Volgens Madeleine, zelf een ervaren danseres, is geloven op de eerste plaats een kwestie van je te laten leiden.*

Omdat er veel heilige mensen zijn die niet graag dansen, zijn er veel heiligen geweest die moesten dansen. Zo graag leefden ze: de heilige Thérèse met haar castagnetten, de heilige Johannes van het Kruis met het kindje Jezus in zijn armen, de heilige Franciscus, dansend voor de paus. Waren we maar vol van U, Heer, dan zouden we niet weerstaan aan de dans die de wereld omkeert. Waren we maar vol van U Heer, dan zouden we wel raden welke dans U ons wilt laten dansen, volgden we maar de passen van uw Voorzienigheid.

Wij moeten ons door U laten heruitvinden om ons leven met U te dansen. Om een goede danser te zijn, met of zonder U, moet je niet weten waar de beweging heengaat. U volgen volstaat, blij en lichtvoetig, en vooral niet koppig zijn. Wij moeten U geen uitleg vragen over de passen die U zet. Wij moeten het levende en lichte verlengstuk zijn van U. Wij moeten van U het ritme van het orkest ontvangen. Wie danst moet niet nodeloos vooruit willen gaan, maar bereid zijn te keren of aan de kant te gaan.

Help ons het leven te leven, niet als een schaakspel waar alles berekening is, niet als een wedstrijd waar alles lastig is, niet als een probleem waarover we het hoofd breken, niet als een schuld die uitstaat: maar als een feest, als een bal, als een dans in de armen van uw genade, op de muziek van uw liefde. Heer, kom ons van onze stoel halen.



Boekelo Buurse Haaksbergen

Voor Lourdes- Pancratiuscontact nr. 14 kunt ook ò tot dinsdag 14 november kopij in de brievenbus van het Pancratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 – 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: [pancratius@franciscusparochie.nl](mailto:pancratius@franciscusparochie.nl)

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo – Buurse - Haaksbergen: [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)