



Parochie St. Franciscus van Assisië  
Locatie St. Pancratiuskerk

## LOURDES- PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 1 (16), nr. 12 (412) – 22 oktober 2017.

Alle informatie is altijd onder voorbehoud!



### INLEIDING / OVERWEGING

**Wat blijft, ergens, hoe dan ook, is onze ziel,** door theologe Jacobine Geel; bron: 'De Verwondering, nr. 3 – 2017'

Als wat leeft niet verandert, zou het geen leven zin. Alles wat leeft verandert.

Zolang in die verandering de groeikracht overheerst is ermee te leven. Dan dansen we op de muziek van hoop, verlangen, uitzicht, belofte. Maar zodra eindigheid de boventoon gaat voeren doet weemoed zijn intrede. Aftakeling, afscheid, de dood. In een mensenleven liggen die twee altijd en onvermijdelijk dicht bij elkaar, maar alleen zo nu en dan voelen we beide tegelijkertijd even hevig. Ik zelf nooit heviger dan na de geboorte van mijn zoon. Verwonderde vreugde over adembenemende, onstuitbare groeikracht ging hand in hand met een sterk besef van eindigheid. Dat van mijn ouders, mijn eigen. Bij een argeloos vrolijk liedje als 'Mijn opa, mijn opa, mijn opa'

haperde ik ineens bij de regel '... niemand was zo aardig als hij'. Zijn opa, mijn vader, er kwam een dag waarop dat ineens verleden tijd zou zijn. En iets vergelijkbaars gebeurde bij het voorlezen van De Appel van Dick Bruna. Steevast een brok in mijn keel wanneer ik op de laatste pagina was beland, waar de appel liggend in het gras zijn reismakkertje, het torenhaantje, toeroept 'Weet je nog hoe leuk het was?!' Maar het was juist ook die weemoed, dat huilen om de kiem van ooit voorbijzijn die gepaard ging met de komst van zoveel nog nauwelijks begonnen leven, die me stellig deed beloven: 'We gaan er iets moois van maken, van ons leven samen, van de wereld waarin je opgroeit'.

Veranderlijkheid en vergankelijkheid zijn een twee-eenheid in een individueel mensenleven. Energiegevend of droevig stemmend, en soms beide op hetzelfde moment. Een gegeven is het, die twee-eenheid, wat niet wil zeggen dat we dat zonder slag of stoot accepteren. Een mensenleven is soms niet lang genoeg, en wie de geschiedenis van de hele mensheid een beetje overziet, zou zelfs tot de verbaasde conclusie kunnen komen dat onze complete soort eigenlijk nauwelijks lijkt toegerust om om te gaan met wat toch in zijn hardware ingeschreven staat: alles wat leeft verandert. Wat eeuwenlang en in tal van vormen troost heeft geboden is het geloof dat alleen ons lichaam zo veranderlijk is dat het op zeker moment vergaat. Wat blijft en altijd blijft, ergens, hoe dan ook, is onze ziel. Kinderlijk? Irrationeel en onhoudbaar? Misschien. Maar behulpzaam, en in ieder geval minder schadelijk dan het soort vraatzucht dat alleen gericht is op eigen leven en overleven, en de rekening voor de vergankelijkheid, niet alleen van andere mensen maar ook van de aarde, helemaal overlaat aan die anderen, ook die nog niet eens geboren zijn. Hoe ongelooflijk lastig ook, en hoe bedreefd alle afscheid nemen ons bij vlagen stemt: we hebben het ermee te doen. Iets van ons zal misschien niet dood gaan, maar omdat we leven zullen we veranderen. Weemoed welkom, zonder jou zijn we nergens.

### De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Gerhard (Gerhardus Bernardus) Bomkamp, Molenstraat 86; overleden op 93-jarige leeftijd.

### Dopen

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

### VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk - tot en met 5 november 2017

►► **Woensdag 25 oktober: Woensdag in week 29 door het kerkelijk jaar; Kerkwijding van gconsacreerde kerken, waarvan de wijdingsdatum niet bekend is; H. Bernardus Calbo, bisschop; H. Johannes Stone, martelaar; H. Crispinus, martelaar.**

*Biebel in de Twentse sproake – Joh. 10, 22: Oonderwiel wörden der in Jerusalem 't feest van de inwijding van 'n teampel vierd. 't Was weentertied.*

⇒ **19.00 uur: Rozenkransgebed.** Koster: de heer J. Wetzelaer. Kleur: wit.

Voor de vierde en tevens laatste keer tijdens de oktobermaand – Rozenkransmaand – kunt u samen met anderen een rozenhoedje bidden in de Mariakapel. Als de St. Pancratiuskerk in verband met een avondwake of een afscheidsviering bezet is, zal het rozenhoedje in de Pancratiuszaal, tegenover de kerk, worden gebeden.

►● In de nacht van 28 op 29 oktober 2017 eindigt om 03.00 uur de zomertijd (03.00 wordt 02.00 uur).

►○ In de nacht van 24 op 25 maart 2018 begint om 02.00 uur de zomertijd (02.00 wordt 03.00 uur).

►► **Zondag 29 oktober: Dertigste zondag door het kerkelijk jaar; H. Narcissus van Jeruzalem, bisschop; H. Ida van Leeuw, kloosterlinge; H. Margarete van Hohenfels, priorin.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 22, 34: 'Kiek, doarum stuur ik owleu profeten en wieze leu en schriftgeleerden. Wat van eer zöl iej umbrengen en krusigen en wat van eer zöl iej geiseln in owwe*

*synagoges en iej zölt ze noa zitten, van de ene stad noar de aandere.'*

- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De celebrant is pastoor A. Monnikhof; de lectrice is mevrouw M. van Eyndhoven; de acoliet is Marieke Wildenborg; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: groen.
- **Jaargedachtenis** van Catrien Rijgwart – ten Vaarwerk; van Anton Hollink; van ouders Wielens – Terhürne; van Nardie Somhorst – Scholten; van Hennie Lammers; van Bernard Hobbenschot. ✓
  - **Gebedsintenties:** Gerbin Vaanhold en overleden ouders Damveld – ter Huurne; Dinant Dijkhuis, Lies Dijkhuis – Op den Akker en hun overleden kinderen; Tiny Molenkamp – Kouijzer; uit dankbaarheid; Johan en Willem Somhorst. ✓
- **Er zal** parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de **Parochiële Caritas Instelling**. Zie elders in dit Contact voor meer informatie hierover.
- **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

▶▶ **Woensdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 5, 1: Biej 't zeen van al dat volk gung Hee 'n bearg op. En too Hee was goan zitten, kwammen ziene leerlingen bije Um.*

- ⇒ **19.00 uur: Allerheiligeneucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De celebrant is pastor H. Zegger; de lector is de heer H. Hofhuis; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: wit.
- **Gebedsintentie:** Johan en Willem Somhorst. ✓

▶▶ **Donderdag 2 november: Allerzielen – Gedachtenis van alle overleden gelovigen.**

Zoals sinds 2007 gebruikelijk, zal de Bloemengroep van de St. Pancratiuskerk op deze dag een bloemstuk brengen naar dat deel van de begraafplaats -direct achter de 'Poort die altijd openstaat' aan de Enschedesestraat waar de overleden niet-gedoopte kinderen rusten.

*Biebel in de Twentse sproake – Lc. 23, 44: 't Was middag tied, too 't al duuster wörden oawer 't hele laand, tot drie uur an too.*

*Hee was goan zitten, kwammen ziene leerlingen bije Um.*

- ⇒ **09.30 uur: Allerzieleneucharistieviering - Requiem** met medewerking van de Pancratius koor-groep. De celebrant is pastor W. Rekveld; de lectrice is mevrouw E. Kleysen; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: paars.
- Wij gedenken tijdens deze H. Mis al onze overleden dierbaren. Wij bidden voor hen om vrede bij God en voor wie achterbleven bidden wij dat ze vrede leren hebben met het verlies van hun dierbare.
- **Gebedsintenties:** alle overleden niet-gedoopte kinderen en hun families; Wim Knijff; Bennie van Sark; Adele ter Huurne – Termathe; overleden familie Hammer – Heemink; Betsie Waanders – Suythof; alle overleden leden van de R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen; ouders Hannink – Lansing; Gerda Brummelhuis – te Koppele; pater Johan Brummelhuis; zuster Paulien Brummelhuis; Hennie en Antje Busschers; overleden leden van de families Diepenmaat en Brummelhuis; overleden familie Terhürne- Hofstede - Wantia; al onze andere dierbare overledenen. ✓
- ⇒ **19.00 uur: Allerzielenviering van Woord en Gebed** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De voorgangers zijn pastoraal werker M. Dijkman en mevrouw R. Snuverink; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: paars.
- Wij gedenken tijdens deze viering al onze overleden dierbaren, heel in het bijzonder hen die de voorbije twaalf maanden vanuit de St. Pancratiuskerk uitgeleide werden gedaan. Wij bidden voor hen om vrede bij God en voor wie achterbleven bidden wij dat ze vrede leren hebben met het verlies van hun dierbare. Voor de naastbetrokkenen zullen in de kerk de voorste banken van het middenschip worden gereserveerd.
- **Gebedsintenties:** dezelfde intenties als bij de viering van 09.30 uur.

▶▶ **Zaterdag 4 november: Zaterdag in week 30 door het kerkelijk jaar; H. Carolus Borromeüs, bisschop; H. Francisca van Amboise, abdis.**

*Biebel in de Twentse sproake – Lc. 14, 1: Op nen sabbatdag gung Hee 'n moal bije een van de leiders van de Farizeers 't hoes in um doar brood te etten; ze höalden Um good in de gaten.*

- ⇒ **19.00 uur: Taizéviering** met medewerking van het Taizékoor. De voorganger is pastoraal werker M. Dijkman; de koster is de heer S. te Bogt. Kleur: wit.

▶▶ **Zondag 5 november: Eenendertigste zondag door het kerkelijk jaar; HH. Elisabeth en Zacharias, ouders van Johannes de Doper; H. Odrada van Alem, maagd; Willibrordzondag.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 23, 1: Too sprök Jezus teagen 't volk en ziene leerlingen: 'Op Mozes zienen stooel hebt zich de schriftgeleerden en de Farizeeërs daalzat.'*

- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De celebrant is pastor W. Rekveld; de lectrice is mevrouw G. te Lintelo; de koster is de heer H. Abbink. Kleur: groen.

- **Jaargedachtenis** van Hendrik Heemink. ✓

- **Gebedsintenties:** Wim Knijff; Truus Waanders en overleden familie; Ria Slutter – Waanders; Adele ter Huurne – Termathe; Annie ter Huurne – Suijthof; pastoor Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; tot zekere intentie; Diny Holtschlag – Wiggers en voor de levende en overleden leden van de familie Holtschlag en van de familie Wiggers; overleden familie Goering; Margreth Goering – Horstink; Carla Goering – Wuestenenk.

→ **Er zal** parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de **Katholieke Vereniging voor Oecumene**. Zie elders in dit Contact voor meer informatie hierover.

➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratuszaal.

⇒ **11.00 uur: Kinderdoopviering** waarbij pastor W. Rekveld de doopheer is. De koster is de heer H. Abbink. Verdere informatie ontbreekt nog.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 18 oktober.

### **VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'**

▶ **Vrijdag 27 oktober:** 10.30 uur: Kerkdienst. Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

▶ **Zaterdag 4 november:** 17.30 uur: **Communieviering**. Voorganger: mevrouw E. Veltkamp.  
Met medewerking van het Ouderenkoor.

### **VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal**

▶ **Woensdag 25 oktober:** 09.00 uur: **Eucharistieviering**. Celebrant: pastor W. Rekveld.

▶ **Woensdag 1 november:** 09.00 uur: **Communieviering**. Voorganger: de heer B. ten Hove.

### **Allerheiligen en Allerzielen**, door diaken Paul Menting; bron: 'Triptiek – heilige Drie-eenheid, 4<sup>e</sup> jaargang'

We denken graag aan de familieleden en bekenden die zijn overleden. We vergeten onze dierbaren niet, halen de herinneringen aan hen weer naar boven. Denkend aan onze dierbare overledenen blijven wij ons met hen verbonden voelen. Met het sterven is niet plotseling alles voorbij; de ziel van de mens leeft voort. Het is een diep gewortelde intuïtie dat de zielen van de overledenen elkaar in de hemel weer ontmoeten: de weduwnaar die komt te overlijden ontmoet zijn vrouw, die hij zo lang gemist heeft; de moeder die overlijdt, ontmoet haar kind dat veel te vroeg is overleden. Die ontmoetingen aan de overzijde van het overlijden vinden wij heel natuurlijk. Daarom geloof je in het leven na de dood, ook al weet je niet hoe dat leven eruit ziet. Je gelooft dat de overledenen elkaar ontmoeten en je wenst ze toe dat ze ook God mogen ontmoeten.

Daarom bidden we tot God voor de zielen van de overledenen, heel speciaal op Allerheiligen en Allerzielen. Als je op die dagen aan je overleden dierbaren denkt, kun je die herinneringen aanvullen met het geloof in Jezus die uit de dood verrezen is. Hij sterkt ons geloof in het leven na de dood. Door Jezus worden bedroefdheid en gemis aangevuld door de vreugde van de verrijzenis.

### **29 oktober: extra kerkcollecte ten behoeve van de Parochiële Caritas Instelling – PCI**

De Parochiële Caritas Instelling doet haar werk (het omzien naar de naasten) op grond van de christelijke opdracht om naar al dié mensen (ongeachte hun levensovertuiging) om te zien, die op enige wijze in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te geraken. Daarbij hoort ook het actief helpen bij het ledigen van noodsituaties. Er zijn ook in Haaksbergen schrijnende situaties waarbij je je af kunt vragen: "Hoe is het mogelijk en dat in deze tijd? En dat in 2017! En dat in Haaksbergen! Stille armoede met alle gevolgen van dien!" Zodra de PCI daar ook maar een vermoeden van heeft, wordt met behulp van een maatschappelijk werkster alles in het werk gesteld om te beoordelen welke hulp noodzakelijk is om die mensen te kunnen helpen. Die hulp kan zeer divers zijn, maar is altijd zó, dat diegenen die echt in nood verkeren ook daadwerkelijk geholpen worden. In noodgevallen kan voor immateriële hulp (bijvoorbeeld advies bij schulden) en materiële hulp (financiële ondersteuning) een beroep worden gedaan op de Caritas. Daartoe kan contact worden opgenomen met de Parochiële Caritas Instelling en het e-mailadres is: [pci-hbb@live.nl](mailto:pci-hbb@live.nl) De hulpvraag kan ook voorgelegd worden aan één van de leden van het pastoraal team. De vragen om hulp worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Om het werk van de PCI mogelijk te laten blijven wordt in het weekend van 28 en 29 oktober in onze parochie St. Franciscus van Assisië tijdens alle vieringen in alle locaties een extra kerkcollecte gehouden die van harte bij u wordt aanbevolen.

### **Bijbelse Opmerkelijkheden - 83 - DE PROFETEN: 3 JEREMIAS**, door Joop Walhain.

*(Profeten hadden in Israël en Judea een aparte status. Ze waren onkwetsbaar en angstaanjagend. Je stond ademloos naar ze te luisteren of te gruwelen. Profeten voorspelden niet de toekomst, maar kraakten de actualiteit. Het waren bittere narren, sarkasten, die de waan van de dag te lijf gingen. Het waren cabaretiërs en cartoonisten van hun tijd. Maar het lachen verging je meestal. In de volgende afleveringen komen ze aan het woord.)*

Het Joodse volk heeft 70 jaar in ballingschap geleefd. Ze treurden. Hadden heimwee naar het verwoeste Jeruzalem en hingen hun harpen en lieren aan de wilgen langs de Eufraat. Het verdriet werd onder woorden gebracht door de profeet Jeremias in zijn klaagzangen, vol spijt en boosheid... ook op Jahwe.

'Ach, wat eenzaam zit zij daar, Jeruzalem, die stad eens zo fier en vol mensen; Als een weduwe is zij geworden, eens zo statig onder de volkeren; Eens vorstin van de gewesten, nu is zij een dwangarbeidster; Bitter

weent en schreit zij in de nacht, haar tranen biggelen over haar wangen; Van al haar minnaars is er geen die haar troost, al haar gezellen zijn er van door...'

Het Nederlandse woord jeremiëren of mieren, is ontleend aan die klaagzangen en het woord heeft een slechte bijbetekenis van zaniken en zeuren. Maar dat is onterecht. De klaagzangen zijn prachtige gedichten. Jeremias brengt de meedogenloze straf van Jahwe voor de ontrouw van Zijn volk onbewimpeld onder woorden. 'Heft je beide handen op naar Jahwe voor de ziel van je kindertjes, die versmachtend van de honger aan het begin van de straat liggen. Moeten de vrouwen hun eigen kinderen, hun vrucht, opeten? De kindertjes die werden gekoesterd? Kunt U het aanzien, Jahwe? Wat U ons aandoet? In uw tempel worden priesters en profeet gewurgd? Waar je ook kijkt, overal liggen jong en oud op straat, meisjes en jongens, gevallen door het zwaard. U heeft hen omgebracht. U was woedend. U heeft ons afgeslacht zonder iemand te ontzien, alsof U een feest hield.' En hoe liep het af?

Ondertussen waren Joodse wijzen en magiërs, waarvan Daniël de bekendste is, aan het Babylonische en later Perzische Hof bezig om een politieke oplossing te bedenken en een terugkeer voor te bereiden. En toen Cyrus koning der Perzen was geworden, kwam het besluit uit Persepolis: 'Keer allemaal terug naar Jeruzalem en herbouw je stad en tempel.'

### **Uit een overweging van Anselm Grün**

In deze overweging had hij het over de vreugde van verdriet. Hij wou hiermee het verdriet niet promoten of relativieren, maar hij schreef: 'Wanneer ik naar de bodem van mijn verdriet ga, als ik hem volg naar waar hij me wil meenemen, dan ontdek ik op zijn bodem het idee van gedragen te worden en beschutting. Dan voel ik de ernst van het verdriet en tegelijk diep in hem een rustige vrede.'

### **5 november: extra kerkcollecte op Willibrordzondag**

De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten. In de viering op deze zondag, staan wij stil bij de opdracht tot eenheid die Jezus zijn leerlingen heeft voorgehouden. We mogen de eenheid heel persoonlijk ervaren, maar tegelijkertijd weten we dat we toch ook weer niet *allen* één zijn. De zoektocht naar eenheid die kerken in de 20<sup>e</sup> eeuw met elkaar zijn begonnen, is nog niet voltooid. Maar wel zijn we veel meer dan vroeger bij elkaar betrokken zoals deze dagen bij de herdenking van het begin van de Reformatie. De ware hervorming vandaag, voor onze kerken en voor de samenleving in haar geheel, zou er weleens in kunnen bestaan, dat we eerlijk tegenover onszelf en anderen zijn over onze kwetsbaarheid en onze beperktheid. Wij maken het leven niet. Wij maken de samenleving niet. Ons leven is pas dan vervuld en 'geslaagd' wanneer we af zien van zelfprofilering en zelfhandhaving door ons te richten op Christus alleen.

Op Willibrordzondag, de zondag voor de oecumene, staan protestanten en katholieken vanuit hun verbondenheid in Christus stil bij de herdenking van de Reformatie. Dat willen zij doen met het oog op de toekomst van de Kerk in ons land en vanuit de overtuiging dat het herstel van de eenheid de Reformatie van vandaag is. De opbrengst van de extra kerkcollecte is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, die zich vanuit de R.K. Kerk inzet voor de oecumenische samenwerking in ons land.

### **Waar het om gaat, door Kolet Janssen; bron: 'Kerknet.be, 25 september 2017'**

Waar draait het eigenlijk om als je gelovig bent? Om kruisbeelden en hoofddoekjes, of toch nog om iets anders? Als je de actualiteit volgt, krijg je soms de indruk dat geloof alleen over rare dingen gaat. Over aanslagen door fanatieke zelfmoordterroristen die vanuit hun geloof chaos en paniek willen veroorzaken. Over onverdoofd slachten van weerloze dieren. Over besnijdenis van kleine jongetjes. Over hoofddoekjes achter het loket of boerini's aan onze stranden. Over lege kerken en wat we daarmee moeten aanvangen.

Terwijl elke gelovige, van welk 'merk' ook, weet dat het eigenlijk niet daarom draait. Dat geloof veel meer te maken heeft met een ander perspectief in je leven. Dat geloof je blik verruimt omdat je de wereld leert zien als de plek die ze zou kunnen worden als we meer en meer ons hart openstellen voor elkaar. Dat geloof van alle mensen kinderen van God maakt en dus zijn alle mensen je broers en zusters.

Wie gelooft, werkt met kleine stapjes mee aan de droom van een nieuwe wereld van saamhorigheid, elkaar nooit afschrijven, eenheid, zachtheid, vergeving en rechtvaardigheid. Overal ter wereld zijn gelovigen samen met andere mensen van goede wil daarmee bezig. Wie goed kijkt, ziet de mosterdstruikjes al groeien. We moeten niet opgeven vanwege alle hindernissen onderweg. We zijn er nog lang niet.

Maar God werkt met ons mee.



Boekelo Buurse Haaksbergen

Voor Lourdes- Pancratiuscontact nr. 13 kunt ook ù tot dinsdag 31 oktober kopij in de brievenbus van het Pancratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 - 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: [pancratius@franciscusparochie.nl](mailto:pancratius@franciscusparochie.nl)

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen: [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)