



Parochie St. Franciscus van Assisië
Locatie St. Pancratiuskerk

PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 15, nr. 382 – 28 augustus 2016.

Alle informatie is altijd onder voorbehoud!

Inleiding / overweging

Zonder franjes, door Stef Desodt, Belgische onderwijzer en auteur; bron: 'Inspiratie Magazine 6 – 2013'

Zoals elk jaar keken we uit naar de vakantietijd om op rust en op adem te komen, om te relaxen, om familiebezoeken af te leggen, om te kamperen, om met de kinderen op stap te gaan en avonturen te beleven, om te genieten, om ons -wat een luxe- de vraag te stellen: 'Wat willen we vandaag eens doen?'. Inmiddels liggen de vakantie-dagen -waar we telkens naar uitkijken- achter de rug. 'En? Leuke vakantie gehad?' vragen burens, kennissen, familieleden en collega's. Op mijn beurt stel ik hen dezelfde vraag. De antwoorden verrassen me al lang niet meer. 'Subliem! Geweldig! Fantastisch! Een aanrader. Prachtig!' 'Fijn voor jullie!' zeg ik dan.

Ligt het aan ons? Ik weet het niet, maar wij kunnen nooit uitpakken met dergelijke hoera-woorden. Er gaat geen vakantie voorbij of er gebeurt iets wat helemaal niet leuk is. Op de vakantiebestemming aangekomen stellen we vast dat we -nog maar eens- een of ander vergeten zijn. Of het regent pijpenstelen. David en/of Sophie hebben buikpijn. Té warm. Té koud voor de tijd van het jaar. Té druk. 'Oeps!' krijg ik dan als reactie, als ik zonder franjes over onze vakantie vertel. En dan komt het... 'Ja, nu ik eraan denk, we hadden wel een heerlijke vakantie, maar ik moest enkele dagen het bed houden.' Of: 'Daar zeg je me wat, met kinderen op reis... ik weet er alles van.' Of: 'Weet je, op het einde van de vakantie voel ik me meestal helemaal niet relaxed.' Weer iemand anders knikt en zegt: 'Jullie hebben geluk. Jullie kinderen willen nog mee op vakantie.' Of: 'Ach, je moest eens weten...'

'Waarom zeggen de mensen nooit meteen de waarheid?' wil Sophie weten als we het over de reacties van de vakantiegangers hebben. 'Misschien omdat de media, de reclame- en de zakenwereld het ons al te veel inpeperen dat er ook tijdens de vakantietijd ruimte noch tijd is voor misleunen? Omdat we te veel streven naar een perfectie die we tijdens ons leven nooit kunnen waarmaken?' 'Moeten we dan echt wachten tot het einde van ons leven om hemelse toestanden te beleven?' vraagt David. Zijn vraag verrast me en geeft me een dubbel gevoel. Ook ik vind het jammer dat er naast weliswaar toffe dagen ons eveneens talrijke pechdagen te beurt vallen. Anderzijds geeft het me een kick dat mijn leven een tussenstap is naar de uiteindelijke ontmoeting met onze Schepper, bij wie ons een hemelse tijd wacht. Zonder pechdagen tijdens de vakantie.

De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Karel (Frederik Karel Hendrikus) Schabbink, Dr. Prinsstraat 28; overleden op 83-jarige leeftijd.

Dopen

Naar alle waarschijnlijkheid zullen Job Koppelman, zoon van Danielle en Leon (Beethovenstraat 65) en Amèl Perik, dochter van Marloes en Ties (Maatkamp 31) **zondag 4 september** het heilig Sacrament van het Doopsel ontvangen en daardoor in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen. De doopheer is pastor W. Rekveld.

Nadien zijn in de St. Pancratiuskerk de eerstvolgende kinderdoopvieringen op 6 november en 4 december. Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk tot en met 11 september

- ▶▶ **Zaterdag 3 september: Zaterdag in week 22 door het kerkelijk jaar; H. Gregorius de Grote, paus en kerkleer, patroon van de kerkzangers; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**
Biebel in de Twentse sproake – Lc. 6, 1: Ees 'n moal gebeuren 't, too Jezus deur 't korenveald waandelden, dat ziene leerlingen oaren leupen of te roppen. Dee wreven ze tusken de haande en atten der van.
 - ⇒ **19.00 uur: Gezinsviering** met medewerking van het Regenboogkoor. De voorganger is pastoraal werker F. de Heus; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: wit.
Deze gezinsviering aan het begin van het schooljaar, is de eerste viering na de vakantieperiode in de reeks veel-vormig-vieren op de zaterdagavond vóór de eerste zondag van de maand.

- ▶▶ **Zondag 4 september: Drieëntwintigste zondag door het kerkelijk jaar; H. Maagd Maria, Moeder van Troost; H. Rosalia, maagd en kluisnares; Heiligverklaring Moeder Teresa van Calcutta; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**
Biebel in de Twentse sproake – Lc. 14, 25: Merakels vól volk trök der met Um op.
 - ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De celebrant is pastor W. Rekveld; de lectrice is mevrouw D. Laarhuis; de acolieten/misdienaars zijn Rosalie

Hackmann en Chantal Wildenburg; de koster is de heer S. te Bogt. Kleur: groen.

- **Jaargedachtenis** van Tonni Vogelsang; van Ignaz Langela. ✓

- **Gebedsintenties:** Gerhard en Marie ter Braak – Jansen; familie Laarveld – Horstink; Wim Knijff; Bernhard Hartgerink; Gerbin Vaanhold; Marianne Ordelmans – Hofmeijer; Adèle ter Huurne – Termathe; ouders Olthof – Konst; pastoor Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; tot zekere intentie; Diny Konuurne – ten Thije ook genoemd Boomkamp; Hennie Lammers; de leden van de Orde van Missionarissen van Naastenliefde – de orde die is gesticht door Moeder Teresa van Calcutta; Dini Wijlens – Leferink; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓

- ➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
- ⇒ **11.00 uur: Kinderdoopviering** waarbij pastor W. Rekveld de doopheer is. De koster is de heer S. te Bogt. Zeer waarschijnlijk krijgen Job Koppelman en Amèl Perik deze dag het heilig Sacrament van het Doopsel toegediend.

▶▶ **Zondag 11 september: Vierentwintigste zondag door het kerkelijk jaar; Z. Lodewijk IV, landgraaf van Thüringen; H. Vinciana van Wintershoven; Nationale Ziekenzondag; Open Monumentendag; Heilig Jaar van de Barmhartigheid.**

Biebel in de Twentse sproake – Lc. 15, 1: Mennigmoal kwammen alle tolgoarders en min volk noar Um lustern.

- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het dames- en herenchor uit Boekelo. De celebrant is pater A. Korterik; de lectrice is mevrouw G. te Lintelo; de acoliet is Marieke Wildenburg; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: groen.
- **Jaargedachtenis** van Antoon van der Kuil. ✓
- **Gebedsintenties:** ouders Ottink – Middelhuis; Bennie van Sark; Jan Rupert; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- ➔ **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

⇒ **11.30 uur: Kleuterkerkviering Haaksbergen.**

Het thema is 'Zorgen voor een ander' en het verhaal 'Het verloren schaap' wordt voorgelezen. Na de viering wordt hierover ook iets geknutseld. De kleuterkerkviering is voor alle kinderen van 3 tot ± 7 jaar, hun ouders, opa's en oma's. En niet alleen voor hen die aan de katholieke kerken zijn verbonden. De kinderen kunnen (houdbare) levensmiddelen meenemen die worden verzameld t.b.v. de Voedselbank Enschede – Haaksbergen. Na afloop van de viering wordt er samen ranja, koffie of thee gedronken en zijn er voor de kinderen kleurplaten. Deze viering staat onder leiding van de Werkgroep Kleuterkerk en de koster is de heer F. Deeterink.

Zie voor meer informatie op de kleuterkerk facebookpagina en op www.kleuterkerk.pvhaaksbergen.nl

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 24 augustus.

VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'

- ▶ **Vrijdag 2 september: 10.30 uur: Kerkdienst.** Voorganger: dominee J. Bouwmeester.
- ▶ **Zaterdag 10 september: 17.30 uur: Communieviering.** Voorganger: de heer L. Lenderink.
Met medewerking van het Ouderenchor.

VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal

- ▶ **Woensdag 31 augustus: 09.00 uur: Communieviering.** Voorgangers: enkele parochianen.
- ▶ **Woensdag 7 september: 09.00 uur: Communieviering.** Voorgangers: enkele parochianen.

Organisatorische mededelingen

- 1. Voedselbank.** Vergeet u de cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen niet? U kunt houdbare producten op de bank in de toreningang van de St. Pancratiuskerk leggen of op de bank in de Mariakapel.
- 2. Bezichtiging St. Pancratiuskerk.** Zoals elk jaar gaan ook deze zomer de deuren van de monumentale St. Pancratiuskerk, buiten de tijden van de gebruikelijke vieringen, weer open voor rondleidingen. Tot en met eind september is de prachtige kerk elke dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging. De St. Pancratiuskerk is zeer rijk aan historie. Kom uzelf overtuigen van al het wetenswaardige, mooie en serene dat de St. Pancratiuskerk te bieden heeft. De toegang is uiteraard gratis.
- 3. Vrijwilligersavond.** Op vrijdag 7 oktober wordt voor alle vrijwilligers van de St. Pancratiuslocatie een speciale dank-u-wel-avond gehouden. Daarom een verzoek aan die vrijwilligers: wilt u deze avond alvast in uw agenda noteren en vrijhouden? Nadere informatie volgt.

Bijbelse Opmerkelijkheden - 52 - HET PARADIJS VERLOREN-5: De hemel zet de achtervol-

ging in en Satan ziet Adam en Eva; door Joop Walhain. (*'Bijbelse Opmerkelijkheden' is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

Rond de Bijbelse verhalen is veel gefantaseerd... drieduizend jaar lang. In 1667 schreef de Engelsman John Milton een adembenemende thriller: Het Paradijs Verloren. Wat heeft Adam en Eva beziel in opstand te komen tegen hun Schepper?

Uriël kijkt nog even om of het grappige engeltje de weg naar de aarde vindt en ziet Satan met grote snelheid in het paradijs landen. Hij rent de trappen op om Gabriël te waarschuwen. Die slaat onmiddellijk groot alarm en stuurt een afdeling cherubijnen om het paradijs uit te kammen en het grote Kwaad te vinden.

Satan loopt verbijsterd door het paradijs. Overal klateren beekjes op de bodem waarvan goudstof wervelt. De geur van cederhout en kaneelbast bedwelmt hem. Het zonlicht speelt in het lover van eiken en platanen. De gewaarwording van het paradijs, de geuren, kleuren, het zonlicht brengen Satan in verwarring. Ooit was hij zelf Lichtdrager, Lucifer, en gevoelig voor schoonheid. Hij herinnert zich zijn staat van toen, maar dan wordt hij overweldigd door drie emoties, jaloezie, toorn en wanhoop. Hij vervloekt de zon en rilt van de geuren alsof het gif is. Hij wiekt naar de top van de hoogste boom van Eden, het is een reusachtige appelboom. Terwijl hij uitkijkt over de tuin, karmozijn van de flamboyanten, goud van de kibrahacha's, purper van de passiebloemen, ziet hij twee nieuwe vreemde schepselen. Ze wandelen hand in hand, eten appels en zijn in gesprek. Dat moet de Mens zijn. Satan neemt de gedaante aan van een vos en volgt het tweetal op de voet. Ze voeren een gesprek over de boom des levens, de boom der kennis, waarvan hun Schepper hun heeft verboden te plukken en Satan ziet hoe de beeldschone vrouw de boom aandachtig bekijkt. 'We moeten dat gebod niet als onaangenaam beschouwen.' zegt de man, 'We kunnen immers vrijelijk genieten van al het andere. Laten we Gods goedheid eren.' Dan vleien zij zich in elkaars armen en genieten van de opkomende maan en de sterrenhemel. Satan neemt de gedaante aan van een pad. (wordt vervolgd)

Donderdag 8 september: Mariaviering bij de Mariakapel 'Onze Lieve Vrouw van de Vrede'

Op 8 september viert de Katholieke Kerk het feest van de geboorte van Maria, moeder van Jezus Christus en dochter van Joachim en Anna. Op het feest van Maria Geboorte, op donderdag 8 september a.s., begint om 19.00 uur een Mariaviering bij de Haaksbergse kapel 'Onze Lieve Vrouw van de Vrede', hoek Veldmaterstraat – Wagnerstraat. Als het op dat tijdstip regent, wordt uitgeweken naar de HH. Bonifatius en Gezellenkerk. De Mariaviering wordt verzorgd door enkele leden van de Pastoraatgroep Haaksbergen. Een groot aantal vrijwilligers zullen er voor zorgen dat alle 'benodigdheden' om deze viering goed te laten verlopen, aanwezig zijn. Maria wordt niet alleen "Onze Lieve Vrouw van de Vrede" genoemd maar ook "Moeder van de Barmhartigheid". En in dit heilig Jaar van de Barmhartigheid zal tijdens deze Mariaviering extra aandacht worden besteed aan én de barmhartigheid én aan het grote verlangen naar de wereldwijde vrede. Na afloop van deze viering ter ere van Maria en waarbij vooral Maria centraal zal staan, is er koffie en thee en alle gelegenheid om met elkaar (bij) te praten. Bij dezen worden alle mensen die Maria een warm hart toedragen van harte uitgenodigd om bij die Mariaviering aanwezig te zijn en mee te bidden en ook uit volle borst mee te zingen! U bent meer dan welkom!

Schietgebed, door Toon van Beek; bron: 'De Roerom, jaargang 30, nummer 7 - 2016'

Het zal de geachte lezer wel duidelijk zijn dat ik iets heb met kapelletjes. Ik beschouw ze als de kathedralen van het volksgeloof. Volksgeloof is in deze tijd van ontkerkelijking nog steeds een ijzersterk fenomeen. Veel mensen doet het goed naar een kapelletje te gaan. Ze hebben daar iets mee dat écht recht uit het hart komt. Onze Lieve Heer is daar heel gevoelig voor. Ditzelfde geldt voor schietgebedjes. Een schietgebed is de meest authentieke vorm van gebed; een directe vertaling van emotie. Precies zoals een liefdesverklaring of intens verdriet, komt ook een schietgebedje recht uit het hart. Daar zit geen afweging tussen, geen egoïstische bijbedoelingen, nee een schietgebedje welt op en schiet naar boven, naar Onze Lieve Heer. Hoezeer een kapelletje van betekenis kan zijn voor mensen zag ik laatst bij een oude boom achter een Mariakapel. Er waren twee kistkruisjes dicht bij elkaar tegen die boom gespijkerd – het ene duidelijk ouder dan het andere. Ik veronderstel dat de ene partner eerder is overleden. Dat ze samen zijn tot in de dood, illustreren deze twee kruisjes. Zonder woorden voel je op deze plek intense liefde tussen twee mensen. Het is een schietgebed dat Onze Lieve Heer zeker heeft opgepikt.

Stel niet uit tot morgen wat ge heden doen kunt, door Jaap Fijnvandraat

Het leven kan soms zwaar overkomen. We moeten hard werken. We hebben zorgen over de kinderen. Om goed rond te kunnen komen moeten we op onze tellen passen. Ook zien we de broosheid van ons leven. Ziekte en dood, beperktheid en onmacht: we kunnen ze niet ontlopen. Onze beste bedoelingen hebben niet altijd het effect dat we graag zouden willen. Toch mag dat alles ons niet verleiden tot een pessimistische levensvisie. We hoeven niet uit het oog te verliezen dat er ook veel te genieten valt. Natuur en mensen, vriendschap en liefde, geluk en vrede: ze zijn ons gegeven om te genieten. Als ons leven alleen maar sloven en slaven wordt, dan doen we onszelf te kort. We kunnen niet alles op zijn beloop laten. Maar we mogen onze ogen ook niet sluiten voor het mooie en het goede op onze levensweg. Ons werken is slechts goed, als het in dienst staat van écht leven: van delen en geven, van verwonderen en ontvangen, van samen gelukkig zijn. Genieten moeten we niet uitstellen tot morgen. Het mag vandaag al beginnen. Echt... het mag! Dat staat ook in de Bijbel!

Je hart volgen, door pastor J. Meupelenberg; bron: 'Informatieblad H. Pancratius, Tubbergen, nr. 16-2016'

U kent het wel: je hebt van die vrienden die je soms een hele tijd niet spreekt. Niet omdat je het niet wilt, maar

omdat het er gewoonweg niet van komt of omdat je te ver weg woont. Zo sprak ik deze week onverwacht een goede vriend die even op de koffie kwam. Toen ik hem vroeg hoe het met zijn ondernemerschap ging, begon hij enthousiast te vertellen. Na jarenlang gewerkt te hebben in het onderwijs, is hij nu ZZP-er en maakt hij theater. Het is hem op het lijf geschreven. Van kindsbeen af aan had hij al iets met theater, deed hij aan toneel en het liefst maakte hij hiervan zijn beroep. Hij belandde daarentegen in het onderwijs. Maar het is zoals een bekende uitdrukking zegt: 'Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.' Inmiddels heeft hij zijn eigen bedrijfje, maakt hij theater en is hij gelukkig. Hij durfde het aan om zijn hart te volgen. Een buurvrouw vertelde me onlangs dat ze haar hart gaat volgen en pleegouder wordt voor kinderen tot zes jaar. Voor haar een jarenlange droom die nu werkelijkheid gaat worden.

'Je hart volgen' is dus belangrijk voor een goed en gelukkig leven. Doe de dingen die voor jou belangrijk zijn en die je raken; maak dromen waar! Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je je verstand niet moet gebruiken, maar als je eerlijk en oprecht luistert naar jezelf, dan zal je gevoel, je intuïtie je nooit bedriegen en zul je uiteindelijk de juiste keuzes maken. Veel mensen hebben jarenlang geleefd of leven nog steeds naar de waarden, normen, verwachtingen van anderen en maken op basis hiervan keuzes; bang om anders niet gewaardeerd of gekend te worden. Dit is jammer, want het verhindert de kans om jezelf als mens te ontdekken en te ontplooiën. Het maakt je uiteindelijk ook niet gelukkig. Gun jezelf de tijd om eens oprecht te luisteren naar je hart. Wat zegt het je? Waar word je blij van, kun je nog dromen en zijn die dromen te realiseren? Zeg nooit: 'Ik ben te oud of dat is aan mij niet meer besteed' want geluk is niet leeftijd gebonden. Laat daarom je hart spreken... volg het...

Ik eindig met een gezegde van de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho: 'Niemand kan vluchten voor zijn hart. Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt!'

4 september: Heiligverklaring Moeder Teresa van Calcutta, door Leo Fijen; bron: 'info@adveniat.nl

Moeder Teresa, als voorbeeld van deze tijd, heb ik een paar keer van dichtbij mogen meemaken. Klein van stuk, letterlijk buigend voor het leven, gerimpeld gelaat en vastbesloten in haar expressie. Zo herinner ik me haar. En die herinnering is er een met afstand. Door de tijd die inmiddels verstreken is en vanwege de fysieke distantie die er was toen ik haar met eigen ogen zag. Ze maakte wel indruk, juist door haar gedrevenheid om de weg van Christus te gaan.

Bij haar sterven was er minder aandacht voor haar dan ze verdiende. De grootste belangstelling was er toen voor een andere icoon van onze tijd: Lady Di. Ze stierven bijna gelijktijdig. Ik heb me toen vaak afgevraagd wie van deze twee model stond voor de tijd waarin we leven. Op het eerste gezicht lijkt dat bijna twintig jaar na haar dood nog steeds Lady Di. Ze ging haar eigen weg, ze symboliseerde de vrijheid van het individu en ze toonde de veerkracht van de vrouw in het publieke domein. Ik denk dat Moeder Teresa zo veel jaar later ook aan deze criteria voldoet en nog zo veel meer te bieden heeft.

Ze was een strijdbare vrouw die vocht voor het leven, ze zocht op haar eigen manier de weg van Christus en ze deed dat op de meest persoonlijke wijze. Maar ze leerde ons daarnaast dat je dat kunt doen door klein en kwetsbaar te zijn. 'Niet iedereen kan grote dingen doen, maar we kunnen kleine dingen doen met grote liefde', is een uitspraak van Moeder Teresa die me uit het hart gegrepen is. En misschien nog wel meer kan ik me vinden in een ander citaat: 'Wacht niet op leiders, doe het zelf van mens tot mens'. Moeder Teresa zocht haar weg in het kleine en opende daarmee deuren die anders gesloten bleven. En ze deed dat vanuit een indrukwekkende nederigheid, ook naar God toe. 'Vroeger was God het middelpunt van alles wat ik deed en zei. Tegenwoordig is alles zo somber, zo anders. Toch is alles in mij op Hem gericht, ondanks het feit dat Hij niet naar me omkijkt, dat Hij niets om me lijkt te geven', is zo'n fragment van de duisternis in haar ziel. Ook Moeder Teresa worstelde met God en heeft meer dan eens de afwezigheid van God ervaren. En toch bleef ze Hem trouw. Juist daarom is Moeder Teresa een voorbeeld voor deze tijd. Ze leert ons allemaal: blij zoeken, in de ander, waar en wanneer dan ook, om zo dichtbij het geheim van het leven te komen.

Het gebed dat verhoord werd, bron: Soefi literatuur, gelezen in een vakantieviering in de kapel van De Eeshof

Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om te leren oplossen.

Ik vroeg om voorspoed en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken.

Ik vroeg om moet en God gaf me gevaren om te overwinnen.

Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen om te helpen.

Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen

Ik ontving niets wat ik vroeg.

Ik ontving alles wat ik nodig had.



Boekelo Buurse Haaksbergen

Voor Pancratiuscontact nr. 383 kunt ook ù tot dinsdag 6 september kopij in de brievenbus van het Pancratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 - 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: pancratius@franciscusparochie.nl

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen: www.franciscusparochie.nl