



Parochie St. Franciscus van Assisië  
Localie St. Pancratiuskerk

## PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 15, nr. 389 – 4 december 2016.

Alle informatie is altijd onder voorbehoud!

### Inleiding / overweging

**Ik heb op je gewacht!**, door Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

“Ik heb op je gewacht!” Dat korte zinnetje kan zakelijk of emotioneel klinken. Het hangt ervan af wie het zegt en wanneer. En vooral tot wie je het zegt. “Ik heb op je gewacht!” klinkt anders wanneer een leerkracht het zegt tot een leerling die te laat de les binnenkomt. Of wanneer een ambtenaar het zegt tot zijn collega met wie hij 's morgen de trein naar Brussel neemt. Of wanneer een gevangene het zegt tot zijn vriendin die wekelijks op bezoek komt in de gevangenis. Of wanneer een jongen het zegt tot een meisje dat niet op tijd op de date verschenen is. Of wanneer een moeder het zegt tot haar dochter die in de vroege uurtjes met de auto terugkeert van een feestje. Of wanneer een vrouw het zegt tot haar man die meer met zijn werk getrouwd is dan met haar. Of wanneer een man het zegt tot zijn vrouw die weer eens te lang bij een vriendin is blijven hangen. Of wanneer ouders het zeggen tot hun kind dat na een operatie eindelijk terug thuis komt. “Ik heb op je gewacht!” Er kan vreugde en dankbaarheid of onbegrip en boosheid uit klinken.

“Ik heb op je gewacht!” We zeggen het niet tegen elkaar als er geen vriendschap of liefde in het spel is. Daaraan herken je vrienden en geliefden: dat ze op elkaar wachten, dat ze op elkaars aanwezigheid rekenen, dat ze ongeduldig of wantrouwig worden zodra de ander niet opdaagt, dat de afwezigheid van de ander op de afspraak pijn doet. Wanneer vriendschap of liefde bekoelen, vermindert het wachten op elkaar. Dan worden afspraken zakelijker. Dan wordt het wachten minder persoonlijk en minder emotioneel. Wil je weten wie je vrienden zijn of wie van je houdt? Dan is deze vraag een toets. Wie zou mij nu willen zeggen: “Ik heb op je gewacht!”?

Advent is een tijd van uitzien en wachten in voorbereiding op Kerstmis. “Ik heb op je gewacht!” Uitgerekend dat zinnetje past helemaal in deze tijd van het kerkelijk jaar. Opmerkelijk genoeg zullen we die woorden tijdens de advent vaak horen uit de mond van God: “Ik heb op je gewacht!” De hele Bijbel spreekt van Gods wachten op de mens. God volgt de mensheid niet koel van een verre afstand. Integendeel. Vol vriendschap en liefde is Hij betrokken bij de mens en bij het volk van zijn uitverkiezing. Hij verlangt ernaar dat Hij hun God mag zijn en zij zijn volk. Hoe vaak stond God niet alleen met die verwachting? Hoe vaak bleef Hij niet in de kou staan? Toch is God blijven zoeken om de mens nabij te komen. Van die goddelijke zoektocht is Jezus de volle openbaring. Tegelijk dorst de mens naar de komst van God. Dat wachten is een tweerichtingsverkeer. Maar al leeft in de mens een diepgeworteld verlangen naar Gods vriendschap en liefde, het is niet eenvoudig om God nabij te komen. God is volstrekt anders. Hij is zo volstrekt onvoorspelbaar. Het is niet gemakkelijk om met Hem een afspraak te maken of een ontmoeting te regelen. Hij overstijgt onze planning en onze agenda. Ook de mens blijft dus wel eens alleen in zijn zoektocht naar God. Wie van God houdt, moet over geduld beschikken, omdat het God betreft en niemand minder dan Hij. Over dat geduldige verlangen gaat het in de advent. Geduldig uitzien naar de komst van Jezus, om met Kerstmis tot Hem te kunnen zeggen: “Ik heb op Je gewacht!”

### Dopen

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

### VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk tot en met 18 december

►► **Donderdag 8 december: Hoogfeest Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria; H. Alfrieda.**

*Biebel in de Twentse sproake – Lc. 1, 26: In de zesde moand wörden 'n engel Gabriël deur God noar ne stad in Galilea, dee ze Nazaret neumt, henstuurd.*

⇒ **19.00 uur: Eucharistieviering** met orgelbegeleiding bij samenzang. De celebrant is pastor C. van Breemen; de lectrice is mevrouw D. Laarhuis; de acoliet is Marieke Wildenburg; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: wit.

- **Gebedsintenties:** voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓

►► **Zaterdag 10 december: Zaterdag in de tweede week van de advent; Z. Marcus Antonius Durando, priester; O.L. Vrouw van Loreto; H. Witmar; Dag van de rechten van de mens.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 17, 10: De leerlingen vreugen Um: 'Waarum zeijt de schriftgeleerden fealijk dat Elia earst kommen mot?'*

⇒ **20.00 uur: Sfeervolle Kerst met pop- en musicalkoor Match o.l.v. Jeroen Katier.**

De aloude kerstgeschiedenis is door pastoraal werker F. de Heus herschreven naar het jaar 2016 en hij leest de kerstgeschiedenis ook voor, afgewisseld met passende liederen door het koor Match. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of ranja nog even na te praten. U kunt uw waardering laten blijken door, om de onkosten te dekken, het doen van een vrije gift bij het verlaten van de kerk. Koster: de heer S. te Bogt.

►► **Zondag 11 december: Derde zondag van de advent – zondag Gaudete (Gaudete is Latijns voor ‘Verheugt u’ en verwijst naar het eerste woord van het Gregoriaanse intredegezing van de H. Mis van deze zondag, de dag met een extra vreugdevol karakter omdat Kerstmis nadert: ‘Verheugt u in de Heer te allen tijde! Nog eens: verheugt u! De Heer is nabij!’); H. Damasus I, paus; Adventsactie 2016.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 11, 2/3: Too Johannes in de gevangenis heurden wat Christus almoal deu, stuurden hee wat van ziene leerlingen um Jezus te vroagen: ‘Bin lej den man den kommen zol, of heb wiej nog nen aandern te verwochen?’*

- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De celebrant is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw L. Dijkhuis; de acoliet is de heer J. Hofhuis; de koster is de heer S. te Bogt. Kleur: paars/roze.
- **Jaargedachtenis** van Otto Hammer; van Bennie Somhorst; van overleden familie Westendorp – Morsinkhof. ✓
  - **Gebedsintenties:** familie Leussink; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, vreedzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- **De opbrengst** van de **eerste collecte** is, zoals te doen gebruikelijk op de derde zondag van de advent, bestemd voor een **kerstattentie** voor de zieke medegeloofsgenoten van de Pancratiuslocatie.
- **Er zal** parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de **Adventsactie 2016: ‘Straatkinderen terug naar huis in Rwanda’**.
- **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om ‘n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
- ⇒ **11.30 uur: Kleuterkerkviering Haaksbergen.** De voorgangers zijn pastoraal werker F. de Heus en leden van de werkgroep.
- Het thema is ‘Advent’ en het verhaal ‘Goed nieuws voor Maria’ wordt verteld. Met de kinderen zal de stal opgebouwd worden en wordt nagedacht over wie er allemaal bij het verhaal van de geboorte van Jezus betrokken zijn. De kleuterkerkviering is voor alle kinderen van 3 tot ± 7 jaar, hun ouders, opa’s en oma’s. En niet alleen voor hen die aan de katholieke kerken zijn verbonden. De kinderen kunnen houdbare levensmiddelen meenemen die worden verzameld t.b.v. de Voedselbank Enschede – Haaksbergen. Na afloop van de viering wordt er samen ranja, koffie of thee gedronken en zijn er voor de kinderen kleurplaten. Deze viering staat onder leiding van de Werkgroep Kleuterkerk en de koster is de heer F. Deeterink. Zie voor meer informatie op [www.kleuterkerk.pvhaaksbergen.nl](http://www.kleuterkerk.pvhaaksbergen.nl) en op de kleuterkerk-facebookpagina.

►► **Dinsdag 13 december: Dinsdag in de derde week van de advent; H. Lucia, maagd en martelares; H. Odilia; H. Judocus.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 21, 28: ‘Wat döch ow hier van? Nen man had twee zöns. Hee gung noar ‘n eersten en zea: “Mien jong, goa vandage in ‘n goarden wearken.”*

- ⇒ **19.00 uur: Adventsviering ter voorbereiding op Kerstmis** voor de Haaksbergse katholieke vrouwenverenigingen. De voorganger is pastoraal werker M. Dijkman; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: paars. De muzikale medewerking wordt verleend door het Pancratius dameskoor.
- **Vrijdag 16 december: Vrijdag in de derde week van de advent; Z. Maria van de Engelen, maagd; H. Adelheid van Bourgondië, keizerin; H. Everhard.**
- Biebel in de Twentse sproake – Joh. 5, 33: ‘lejeu hebt bosschoppers sturd noar Johannes en hee hef van de waarheid getuugd.’*
- ⇒ **19.30 uur: Avondvullend Kerstconcert**, verzorgd door het Poolse ‘Kathedraal Jongenskoor Poznan’. Koster: de heer J. Wetzelaer. Het koor telt ongeveer 75 jongens/jonge mannen van 8 jaar en ouder en tijdens dit concert staan 50 zangers, onder leiding van pater Szymon Daszkiewich op het podium. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via Theater de Kappen à € 10,00; aan de avondkassa bij de kerk: € 12,50.

►► **Zaterdag 17 december: Zaterdag in de derde week van de advent; H. Johannes van Matha, priester; H. Wivina van Brabant; H. Begga.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 1, 1: ‘t Book van ‘n komof van Jezus Christus, Zön van David, Zön van Abraham.*

- ⇒ **Van 17.00 tot 19.00 uur: Kerk open tijdens Kerstevent Haaksbergen.** Koster: de heer H. Oortman.

De kerk is sfeervol verlicht, de stal is opgezet en er klinkt gewijde muziek. Parochianen zullen belangstellenden gastvrij ontvangen. Een ieder is welkom om, vanuit de kerstdrukte, binnen te lopen, er even stil te zijn, rond te kijken of een kaarsje aan te steken. Voor kinderen wordt een speciale route naar de Kerststal uitgezet.

►► **Zondag 18 december: Vierde zondag van de advent; H. Gratianus, bisschop; H. Gatien van Tours; Internationale dag van de migrant; Adventsactie 2016.**

*Biebel in de Twentse sproake – Mt. 1, 18: Rond de geboorte van Jezus Christus gung 't der zo an too: too zien moder oonder de geboaden stön met Jozef, kwam 't oet dat zee in verwochting was van 'n Healigen Geest, nog veur dat dee beiden bieje mekaar wes hadden.*

- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van de Schola Cantorum Pancratius. De celebrant is pastor H. Zegger; de lector is de heer H. Scholten; de acoliet is Sjors Ordemans; de koster is de heer S. te Bogt. Kleur: paars.
- **Jaargedachtenis** van Diny Scharenborg – Middelhuis. ✓
  - **Gebedsintenties:** Marie Damveld – ter Huurne; Truus Noordink; Antoon van der Kuil; tot een zekere intentie; ouders Brummelhuis en kinderen; Henk ten Thije Boonkamp en familie; Lenie Hamers; voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. ✓
- **Er zal** parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de **Adventsactie 2016: 'Straatkinderen terug naar huis in Rwanda'**.
- **Na afloop** van deze viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
- ⇒ **Van 13.30 tot 16.00 uur: Zangprogramma tijdens Kerstevent in Haaksbergen**, verzorgd door verschillende koren uit de Franciscusparochie. Koster: de heer J. Wetzelaer. Achtereenvolgens treden op: 13.30 uur: Regenboogkoor met Kerstspel; 14.00 uur: Taizékoor; 14.30 uur: Instrumentaal ensemble, bestaande uit Margot Deterd Oude Weme, Daniël Nijhof, Joop Walhain en Ton ten Hagen; 15.00 uur: Pancratius dames en herenkoor.
- ⇒ **16.00 uur: Oecumenische Kerstsamenzang** met medewerking van alle koren. De voorgangers zijn dominee B. Wijnbergen en pastoraal werker M. Dijkman; de koster is de heer J. Wetzelaer.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 30 november.

### **VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'**

- **Vrijdag 9 december: 10.30 uur: Kerkdienst.** Voorganger: dominee N. Pronk.
- **Zaterdag 17 december: 17.30 uur: Communieviering.** Voorganger: mevrouw B. Broekhuis.  
Met medewerking van het Ouderenkoor.

### **VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal**

- **Woensdag 7 december: 09.00 uur: Communieviering.** Voorgangers: enkele parochianen.
- **Woensdag 14 december: 09.00 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor C. van Breemen.

### **Organisatorische en financiële mededelingen**

- 1. Expositie.** Op zaterdag 17 én zondag 18 december wordt vanaf 13.00 uur in de Pancratiuspastorie een expositie gehouden met werken van Anna ten Asbroek, Ans Mars, Harry van 't Erve, Joop Holsheimer en Herman Wildenburg. Zij leiden u graag rond, maar u kunt ook op eigen gelegenheid de kunstwerken bekijken.
- 2. Gesloten.** Het Pancratiussecretariaat is van vr. 23 december 2016 t/m ma. 2 januari 2017 gesloten.
- 3. Voedselbank.** Vooral in deze tijd kunnen cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen erg goed houdbare producten gebruiken. U kunt ze op de bank in de toreningang van de St. Pancratiuskerk leggen of op de bank in de Mariakapel.

### **Opgave gebedsintenties; overzicht vieringen; kribbeke kiekén - week 51 en week 52**

\* **De gebedsintenties** voor de vieringen van 24 december tot en met 1 januari s.v.p. zo spoedig mogelijk opgeven bij het Pancratiussecretariaat: dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur, Markt 20; ☎: 572 13 53. Voor vermelding in de parochiepagina 'Op Weg' in het weekblad 'Rond Haaksbergen' dienen de gebedsintenties vóór woensdag 14 december opgegeven te zijn.

\* **Overzicht vieringen week 51 en week 52.**

Di. 20/12: 10.00 uur **in de Pancratiuszaal:** voor ouderen: Eucharistieviering ter voorbereiding op Kerstmis | pastor C. van Breemen | Pancratiuskoorgroep.

Wo. 21/12: 19.00 uur: Viering van verzoening | pastoor A. Monninkhof | Pancratiuskoorgroep.

Za. 24/12: 19.30 uur: Gezinsviering | pastoraal werker F. de Heus | Schoolkoor Pius X.

Za. 24/12: 21.30 uur: Nachtmis | pastor W. Rekvelde | Pancratius dames- en herenkoor.

Zo. 25/12: 11.00 uur: Hoogmis van Kerstmis | pastor P. Kuipers | Pancratius dames- en herenkoor.

Zo. 25/12: 15.00 uur: Kindje wiegen.

Ma. 26/12: 09.30 uur: Eucharistieviering | pastor C. van Breemen | Schola Cantorum Pancratius.

Vr. 30/12: 09.30 uur: H. Familie-Eucharistieviering | pastoor A. Monninkhof | Orgelbegeleiding bij samenzang.

Za. 31/12: 18.00 uur: Oudejaarsavond woord- en gebedsviering | de heer B. ten Hove | Pancratius dames- en herenkoor.

Zo. 1/1: 09.30 uur: Eucharistieviering | pastoor A. Monninkhof | Orgelbegeleiding bij samenzang.

### \* Kribbeke kiek'n in de St. Pancratiuskerk

Ook dit jaar zullen leden van de 'Kerststalgroep' de kerststal/het kersttafereel zorgvuldig opbouwen. Van 18 december tot en met 1 januari kunnen u, uw kinderen en uw kindskinderen tot een half uur na elke viering de Pancratiuskerststal komen bekijken en bewonderen. Dankzij toezichthoudende gastvrouwen is de St. Pancratiuskerk Eerste Kerstdag van na de plechtige Hoogmis (die begint om 11.00 uur) tot 17.00 uur geopend.

### **Bijbelse Opmerkelijkheden- 60 -HET PARADIJS VERLOREN- 12: De zondeval;** door Joop Walhain. (*'Bijbelse Opmerkelijkheden' is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

Rond de Bijbelverhalen is veel gefantaseerd... drieduizend jaar lang. In 1667 schreef de Engelsman John Milton een adembenemende thriller: Het Paradijs Verloren. Wat heeft Adam en Eva bezielid in opstand te komen tegen hun Schepper?

Het geluid van de zondeval is het droge knakje, waarmee Eva een appel losmaakt van de boom. Ze zal Kennis hebben. Goed doen en Kwaad vermijden. Een godin zal ze zijn en geen dom meisje. Ze zet haar tanden in de appel en proeft. Het wervelt plotseling in haar hoofd alsof ze gegist druivensap op nuchtere maag drinkt. Haar neusvleugels verwijden zich. Ze ademt diep en voelt zich vrij en onvervaard. De slang ritselt weg in het struweel. Eva heeft het gevoel een grote daad te hebben verricht. Alles lijkt anders. Ze denkt God te begrijpen door Zijn gebod te overtreden. Het verbod was Gods uitdaging om Kennis te willen krijgen. Eva twijfelt even... zal ze de Kennis voor zichzelf houden of delen met Adam... nee, ze houdt te veel van hem... samen zullen ze God verrassen en zijn Kennis delen. Ze plukt een tak met appels en rent naar Adam. Adam heeft een bloemenkrans gemaakt voor zijn lief... maar die valt hem uit de hand en verdort wanneer hij begrijpt wat Eva heeft gedaan. 'Proef, lieverd, proef... en wees nog veel gelukkiger dan eerst, laat me niet alleen met het geluk van de Kennis.' Adam is verbijsterd. Hij weet dat hij hiervoor door God en Rafaël gewaarschuwd is. Nu zal Eva sterven. Even twijfelt hij om Eva alleen te laten met haar stommiteit, maar dan ziet hij haar staan met de blos op haar wangen en de verwachting in haar ogen... hij pakt een van haar appels en verslindt die. Dan staan ze tegenover elkaar... ze vallen in elkaars armen en paren als dieren...

Wanneer ze wakker worden is de roes uitgewerkt. Ze zijn schuldig... ze schamen zich voor elkaar, voor God en gaan op zoek naar bedekking van hun naaktheid... ze zijn bang... ze zullen nu sterven en weten niet wat dat is... maar sterven is de droefheid of woede van God... ze maken van vijgenbladeren een bedekking voor wat hun te wachten staat. Ai... daar klinkt het al... ADAM WAAR BEN JE? (wordt meedogenloos vervolgd)

### **Onze Vader,** door Toon van Beek; bron: 'De Roerom, jaargang 31, nummer 3'

Alles went, zelfs hangen, was in mijn jeugd een bekend gezegde, een *running gag* in de hedendaagse Nederlandse *newspeak* – aan mijn woordkeuze kan je zien dat ik met mijn tijd meega. Het is opvallend dat ik mijn Nederlands in het dagelijks spraakgebruik doorspek van Engelstalige woorden -een geval van culturele beïnvloeding- en ik tegelijk nog niet kan wennen aan het nieuwe Onze Vader dat 27 november is ingevoerd.

Veel wijkt het nieuwe Onze Vader overigens niet af. Het gaat om: 'En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven en leidt ons niet in bekoring.' Dit is geworden: 'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.' Deze nieuwe versie heeft onmiskenbaar een Vlaamse *touch*. Een speciale commissie heeft dan ook een gebed gemaakt van de Vlaamse en Nederlandse versie. Het oude Onze Vader zit zo diep ingesleten dat het voor mij moeilijk is om het anders te doen. Het feit dat er een lichte Vlaamse klank in zit is helpend. De navigatie in mijn auto heb ik ook in die *modus* gezet; klinkt een stuk vriendelijker dan het harde Hollands, het maakt me meer *happy*. Onlangs gaf ik ergens een lezing. In de pauze kwam een dame naar me toe. Ze liet me een kruisje zien. In het midden zat een bol glaasje en als je daar doorheen keek las je het Onze Vader nieuwe stijl. Zónder leesbril! Prachtig, zei ik maar ik dacht *great*.

### **Advent: Tekens van hoop,** door Jurjen Beumer; bron: 'Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht – november 2016'

Kijk vooral naar de tekens van hoop en de signalen van vertrouwen. Volg de weg van gerechtigheid en een spoor van liefde zal de aarde opnieuw bewoonbaar maken. Morgen kun je beginnen. De Bron van leven stroomt altijd door.



Boekelo Buurse Haaksbergen

Voor Pancratiuscontact nr. 390 kunt ook ù tot dinsdag 13 december kopij in de brievenbus van het Pancratiussecretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 – 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: [pancratius@franciscusparochie.nl](mailto:pancratius@franciscusparochie.nl)

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo – Buurse - Haaksbergen: [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)