



Parochie St. Franciscus van Assisië
Locatie St. Pancratiuskerk

PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 16, nr. 400 – 7 mei 2017.

Alle informatie is altijd onder voorbehoud!

INLEIDING / OVERWEGING

De glimlach van een kind! door Roy Clermons, geestelijk verzorger in de psychiatrie en lekenDominicaan; bron: 'Geloven Onderweg – voorjaar 2016'

Op een dag ging ik boodschappen doen met mijn zoontje van 2,5 jaar. Dat doen we elke week samen, dus dáárom was die dag niet speciaal. Er gebeurde iets moois die morgen tijdens het boodschappen doen. Toen we de parkeerplaats kwamen oprijden die tussen twee supermarkten in ligt, zag ik een oudere mevrouw staan bij de ingang van één van die supermarkten. Op het eerste gezicht iemand uit Oost-Europa, Bulgarije, Roemenië. Ze verkocht de zelfkrant, ofwel de daklozenkrant. Ze had een sjaal om haar hoofd gedraaid. Ze stond daar, liep soms een paar passen heen en weer en bleef dan weer staan. Het was al redelijk druk. Mensen liepen met lege winkelwagens naar binnen en kwamen met volle weer naar buiten. Iedereen moest langs haar om

naar binnen of naar buiten te gaan, maar niemand keek naar haar, zelfs niemand zei goeiedag. En met niemand bedoel ik ook niemand – ik dik het niet aan om de clou van mijn column te versterken.

Ik vroeg me af waarom niemand naar haar keek. Was het ongemakkelijk voor mensen om haar aan te kijken? Want als je kijkt en je haar ziet, moet je haar ook iets geven. En dat willen mensen niet, zo redeneerde ik. Of hebben mensen vooroordelen over vluchtelingen die een rol spelen? "Daar heb je er weer één, één van die velen die ons land overspoelen." In ieder geval had ik mijn zoontje al een muntstuk in zijn handen gedrukt om aan haar te geven, als we een winkelwagentje gingen halen. Niet dat wij nou zulke heilige boontjes zijn, maar ik wilde haar niet negeren en haar iets geven. Ze zag eruit alsof ze niet veel te besteden had. Mijn zoon liep naar haar toe en zei: "Assebief meffouw" en gaf haar het kleingeld. Met een stralende blik en een brede glimlach werd het ontvangen. In half Duits, half Oost-Europees, sprak ze mij en mijn zoon toe. Ze maakte een kruissteken en wees naar boven met haar hand. Ze bleef lachen naar mijn zoon en hij begon terug te lachen, lachte naar mij en keek weer lachend naar haar. Een aantal seconden stonden deze twee zo tegenover elkaar. Dit tafereel werd wel opgemerkt door omstanders van wie sommigen glimlachend het schouwspel gadesloegen. Toen zei hij: "Daag meffouw, " zwaaide naar haar en liep terug naar mij.

Jezus zegt in het Evangelie van Marcus: "Wie het Koninkrijk niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan." (Mc. 10) De ontwapende, niet veroordelende aard van een kind, dat het leven neemt zoals het zich voordoet, kan mensen en situaties doen ontgooien. Het is een zachte kracht die anderen uitnodigt hetzelfde te doen.

De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Franz (Franz Albert) Rotering, Geukerdijk 17; overleden op 80-jarige leeftijd.

Dopen

In de St. Pancratiuskerk is de eerstvolgende kinderdoopviering op 4 juni 2017.

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënhuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; ☎: 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is 's maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.

VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk tot en met 21 mei 2017

- ▶▶ **Woensdag 10 mei: Woensdag na de vierde zondag van Pasen; H. Antonius, bisschop; H. Damiaan de Veuster – de Melaatse, priester en missionaris; H. Job, wijze.**
Biebel in de Twentse sproake – Joh. 12, 44: 'Wel in Miej geleuft,' reup Jezus, 'geleuft nich in Miej, mer in Um den Miej stuurd hef.'
- ⇒ **19.00 uur: Rozenkransgebed.** Koster: de heer H. Oortman. Kleur: wit.
Voor de tweede keer tijdens de meimaand – Mariamaand – kunt u samen met anderen een rozenhoedje bidden in de Mariakapel. Als de St. Pancratiuskerk in verband met een avondwake of een afscheidsviering bezet is, zal het rozenhoedje in de Pancratiuszaal, tegenover de kerk, worden gebeden.
- ▶▶ **Zondag 14 mei: Vijfde zondag van Pasen; H. Mattias, apostel; H. Bonifatius van Tarsus – 4^e ijsheilige (11 mei: 1^e – H. Mamertus; 12 mei: 2^e – H. Pancratius van Rome; 13 mei: 3^e – H. Servatius); Moederdag.**
Biebel in de Twentse sproake – Joh. 14, 1: 'Loat ow herte toch nich zo veraltereerd wean. lej geleuft in God, geleuf ok in Miej.'
- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van de Schola Cantorum Pancratius. De celebrant is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw E. Kleysen; de acoliet is de heer J. Hofhuis; de koster is de heer H. Oortman. Kleur: wit.
 - **Jaargedachtenis** van Herman te Koppele; van ouders Wielens – Terhürne; van Arnold Middelhuis. ✓
 - **Gebedsintenties:** alle moeders en alle overleden moeders; Marietje Hofmann – Kroeze; ouders

Verhoef – Mulder; Marie Klein Rot; Gerard Brummelhuis; Annie Brummelhuis – te Koppele en overleden familie; Annie ter Huurne – Suijthof; Mini Goorden – Botterhuis; uit dankbaarheid voor Maria. ✓

- **Na afloop** van de viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal. Omdat 12 mei de naamdag was van St. Pancratius van Rome, de patroon van de St. Pancratiuslocatie, zal er bij de koffie of thee een extra traktatie aangeboden worden.
- ▶▶ **Woensdag 17 mei: Woensdag na de vijfde zondag van Pasen; H. Paschalis Baylón, franciscaner monnik; H. Giulia Salzano, stichteres congregatie zusters Catechisten van het H. Hart.** *Biebel in de Twentse sproake – Joh. 15, 1: 'Ik bin 'n echten wienstok en mien Vaar is 'n wienboer.'*
- ⇒ **19.00 uur: Rozenkransgebed.** Koster: de heer S. te Bogt. Kleur: wit.
Voor de derde keer tijdens de meimaand – Mariamaand – kunt u samen met anderen een rozenhoedje bidden in de Mariakapel. Als de St. Pancratiuskerk in verband met een avondwake of een afscheidsviering bezet is, zal het rozenhoedje in de Pancratiuszaal, tegenover de kerk, worden gebeden.
- ▶▶ **Zondag 21 mei: Zesde zondag van Pasen; H. Constantinus de Grote, keizer; H. Catharina van Cardona, kluiszuster; H. Ivo van Chartres, bisschop en theoloog.** *Biebel in de Twentse sproake – Joh. 14, 15: 'As iej Miej leefhebt, zöl iej miene anwiesings in acht nemmen.'*
- ⇒ **09.30 uur: Eucharistieviering** met medewerking van het gemengd koor uit Boekelo. De celebrant is pastor C. van Breemen; de lectrice is mevrouw D. Laarhuis; de acoliet is Chantal Belshof; de koster is de heer J. Wetzelaer. Kleur: Wit.
- **Gebedsintenties:** Truus Noordink; ouders Brummelhuis en kinderen. ✓
- **Er zal** parochiebreed een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor **de jongste vrijwilligers van de St. Franciscusparochie.** Zie elders in dit Pancratiuscontact voor meer informatie hierover.
- **Na afloop** van de viering is er gelegenheid om 'n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
- ⇒ **19.00 uur: Plechtig Marialof in het kader van de meimaand - Mariamaand** met orgelbegeleiding bij samenzang. De voorganger is pastor W. Rekveld; de lectrice is mevrouw G. te Lintelo; de acolieten zijn Sjors Ordelmans en Mark ten Breteler; de koster is de heer H. Oortman
Dit Marialof, met een moment van uitstelling van het Allerheiligst Sacrament, wordt opgeluisterd met Maria- en Sacramentsliederen. Aan het einde van dit lof wordt de zegen met het Allerheiligste Sacrament gegeven.

✓ **betekent:** deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 3 mei.

VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis 'het Saalmerink'

▶ **Vrijdag 12 mei: 10.30 uur: Kerkdienst.** Voorganger: dominee B. Wijnbergen.

▶ **Zaterdag 20 mei: 17.30 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor C. van Breemen.

Met medewerking van het Ouderenkoor.

VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal

▶ **Woensdag 10 mei: 09.00 uur: Eucharistieviering.** Celebrant: pastor C. van Breemen.

▶ **Woensdag 17 mei: 09.00 uur: Communieviering.** Voorganger: pastoraal werker M. Dijkman.

Organisatorische en financiële mededeling

1. Canons en fuga's. De muzikale bijeenkomst op dinsdag 9 mei gaat NIET door!

2. Voedselbank. Cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen kunnen houdbare levensmiddelen heel goed gebruiken. U kunt de artikelen op de bank in de toreningang van de St. Pancratiuskerk leggen of op de bank in de Mariakapel. De Mariakapel is alle dagen van 09.00 tot 17.00 uur geopend.

3. Opbrengst collectes. De opbrengst van de collectes, gehouden tijdens de vieringen in week 5 t/m 16, was € 3.657,27 (in het paasweekend: € 942,83). De extra collectes, die tijdens de vieringen in week 9 t/m 14 werden gehouden, brachten € 1.898,77 op en deze opbrengst is, evenals € 273,92 van de sponsorloop, bestemd voor de Vastenactie 2017: 'Bouw mee aan eilanden van hoop in San Salvador'. De extra collectes die werden gehouden tijdens het paasweekend, brachten € 827,55 op en dit geld wordt gebruikt voor het onderhoud en de versiering van het kerkgebouw. De opbrengst van de collectes, gehouden tijdens drie zaterdagse Taizévieringen, was € 104,36.

4. 24^{ste} Dauwtrappersmis. Donderdag 25 mei - Hemelvaart van de Heer – begint om 08.00 uur op het Bon Boyscomplex 'de Greune' de Dauwtrappersmis waarbij pastoor A. Monnikhof en pastoraal werker M. Dijkman de voorgangers zijn, het Franciscuskoor de muzikale medewerking verleent en iedereen welkom is.

5. Dauwtrappersviering Hertme. Hemelvaartsdag begint om 06.30 uur in het openluchttheater van Hertme de Dauwtrappersmis met muzikale medewerking van het parochiekoor van de St. Stephanus te Borne.

Bijbelse Opmerkelijkheden - 71 - DE GODDELIJKE KOMEDIE - 9:

Dante en zijn tocht door de Hel, naar de Louteringsberg en de Hemel – De Louteringsberg - inleiding, door Joop Walhain. (*‘Bijbelse Opmerkelijkheden’ is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.*)

Na de tocht door de Hel begint het tweede boek van de Goddelijke Komedie. Het *Purgatorio*, dat wij het Vagevuur noemen. Het zou kunnen dat verschillenden van ons in dat Vagevuur terecht komen en daarom is het handig, dat Dante ons de weg wijst, want het Vagevuur is een dichtbevolkte berg op het zuidelijk halfrond, met een ingewikkelde topografie. Je verdwaalt er snel. Maar Vergilius is Dantes gids en onze tomtom. De Louteringsberg rijst op uit de Stille Oceaan, heeft een strand, een voorportaal, dan twee terrassen met wach-tenden en een poort. Je wordt niet zo maar meteen tot de loutering toegelaten, want voor die poort wacht een engel met een vlammend zwaard. Eenmaal binnengelaten, volgt een lange weg die in zeven omme-gangen naar boven voert. Het is een soort Alp d’Huez met eindeloos veel haarspeldbochten. Tijdens die moeizame klim doet de ziel boete voor zijn zonden in de zeven hoofdcategorieën: *trots, jaloezie, wrok, luiheid, hebzucht, gulzigheid en wellust*. Iedere omme-gang is gewijd aan een van de hoofdzonden. Al klimmend wordt de ziel lichter en helderder. De ontberingen op de Louteringsberg - het is zwaar afzien – zijn anders dan in de Hel. Daar zijn lijden en straf oneindig en uitzichtloos. Maar op de Louteringsberg komt de Hemel steeds meer in zicht en voelt de ziel zich steeds reiner. De Hel is hopeloos. De Louteringsberg is hoopvol. Na de laatste omme-gang komt de ziel boven op de berg en daar bevindt zich... het aards paradijs, de Hof van Eden, waar God Adam en Eva boetseerde en levensadem inblies. Het aards paradijs boven op de berg is ook de lucht-haven waarvandaan de zielen opstijgen en komen te zweven in en tussen de grote glazen bollen, de sferen, waarop zon, maan, planeten en sterren zijn bevestigd. Daar komt de ziel gelukzaligen tegen, zijn lieve ouders, de serafijnen, cherubijnen, de aartsengelen, de heiligen, de apostelen, Maria en tenslotte kan hij ver boven het zacht zoemende en wentelende heelal Gods licht waarnemen en deelachtig worden. Zeven eeuwen gelezen zette Dante het diepe middeleeuwse geloof in de letterlijkheid van het Hiernamaals om in woorden. Hij schreef een sublieme samenvatting van wat de middeleeuwse mens zich voorstelde.

Ook jongste vrijwilligers zijn onmisbaar!

En met de jongste vrijwilligers worden de misdienaars én de leden van het Regenboogkoor bedoeld. Het Regenboogkoor staat onder leiding van dirigent Ton ten Hagen. Het kinderkoor verzorgt ongeveer één keer per maand een viering in een van de kerken in Haaksbergen en dat klinkt erg leuk. Kinderen die ook in het Regenboogkoor willen zingen kunnen contact opnemen met Els Harbers: elsharbers@live.nl
De meeste kerkbezoekers vinden het als vanzelfsprekend dat misdienaars tijdens vieringen assistentie verlenen. Geleidelijk aan merken wij echter dát het niet zo vanzelfsprekend is en dát er soms vieringen zijn waarbij maar één of soms helemaal geen misdienaar meer beschikbaar is. Dat is natuurlijk spijtig, maar vrijwilligers, van welke leeftijd dan ook, kun je nu eenmaal niet dwingen. Kinderen die ook misdienaar willen worden in de St. Pancratiuskerk kunnen contact opnemen met Mark ten Breteler: m.tenbreteler@home.nl
Om u, als kerkganger, de gelegenheid te geven de misdienaars die actief zijn tijdens de vieringen in onze parochie én de leden van het Regenboogkoor te laten weten/merken hoezeer u hun inzet waardeert, wordt in het weekend van 20 en 21 mei in alle locaties van de St. Franciscusparochie een extra kerkcollecte gehouden.

In de St. Pancratiuskerk is dat op zondag 21 mei. Met de opbrengst van deze collecte wordt voor deze jonge vrijwilligers een onvergetelijk uitje georganiseerd. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hoopvol, volgens Jack Layton, was Canadees politicus

Vrienden, liefde is beter dan boosheid. Hoop is beter dan angst. Optimisme is beter dan wanhoop. Laten we elkaar dus hoopvol en optimistisch liefhebben. Aldus zullen we de wereld veranderen.

Haaksbergse Kerkennacht Concours voor jonge musici

Een Kerkennacht is een oecumenisch evenement dat in de oneven jaren wordt gehouden. Het thema van dit jaar is: ‘Meer dan een dak’.

Op vrijdag 23 juni a.s. wordt de 3^e Haaksbergse Kerkennacht gehouden.

Dit jaar zal een onderdeel van deze manifestatie een concours voor jonge musici uit Haaksbergen, Buurse en St. Isidorushoeve zijn. Iedereen - kerkelijk of niet - die zingt, speelt of op een andere manier muziek maakt, ongeacht muziekstijl, wordt uitgenodigd mee te doen met dit concours.

Een jury van deskundigen zal bepalen wie de drie prijswinnaars zullen worden.

Het concours is op vrijdag 23 juni van 19.30 tot 20.45 uur in de Protestantse kerk aan de Jhr. Van Heijdenstraat. Bij een groot aantal aanmeldingen zal op zaterdag 17 juni een voorronde gehouden worden.

Graag aanmelden tot uiterlijk 3 juni bij de organisatie: kerkennacht@pkn-haaksbergen.nl óf ☎: 572 15 13 (ds. Nico Pronk).

Parochiële samenwerking RK Zuidoost Twente

Aan de parochianen van de parochies *Maria Vlucht, St. Jacobus de Meerdere en St. Franciscus van Assisië*, Beste Medegelovigen, Sinds 1 september 2013 hebben wij als drie parochies één gezamenlijk pastoraal team. In de achterliggende periode is er hard gewerkt aan een gezamenlijk pastoraal beleid en het faciliteren van het team. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van een bestuurscommissie waarin van elk parochiebe-

stuur twee vertegenwoordigers zitting hebben en de pastoor namens het pastoraal team. Met ingang van 1 april 2017 zijn wij overeen gekomen dat de bestuurlijke en pastorale samenwerking -met goedkeuring van het Bisdom- vastgelegd is in een overeenkomst die vooralsnog geldt voor een periode van vier jaar. De parochies blijven hun zelfstandigheid behouden en mandateren de leden van de bestuurscommissie om afspraken te maken over gezamenlijk beleid. De achterliggende periode heeft geleerd dat ondanks de verschillen tussen de geloofsgemeenschappen er een meerwaarde zit in samenwerken. Willen wij de aanwezigheid van de RK geloofsgemeenschap naar de toekomst veilig stellen en zorgen dat komende generaties kennis kunnen blijven nemen van de boodschap van het Evangelie dan zullen we de krachten moeten bundelen. Vertrekpunt hierbij is: Wij willen een Kerk zijn die nabij is. Daarbij zullen we steeds meer een beroep doen op vrijwilligers en op u als parochiaan om te zorgen dat we de gemeenschap levend houden. De professionals -het pastoraal team- zal vanuit hun expertise ons hierbij ondersteunen. Wat zult u als parochiaan hiervan merken? • Dat het aanbod van geloofsactiviteiten verbreed wordt door de bundeling van kennis en expertise van het pastoraal team; • Dat de leden van het pastoraal team hun expertise inzetten voor de drie parochies; • Dat er per parochie een eerste aanspreekbare binnen het team is; • Dat lokale activiteiten ook opengesteld worden voor de medegelovigen van de andere parochies; • Dat secretariaten gaan samenwerken waardoor bereikbaarheid en ondersteuning van pastoraal team en vrijwilligers beter kan worden gefaciliteerd; • Dat er meer afstemming komt in gebruik van middelen bij vieringen en geloofsbijeenkomsten. Pastoraal team en parochiebesturen hebben de overtuiging dat met deze stap een goede basis wordt gelegd voor het vitaal houden van de RK geloofsgemeenschap in Zuidoost Twente. Namens de bestuurscommissie RK Zuidoost Twente: André Monnikhof, pastoor en André Leferink, voorzitter.

Tarcisiusdag voor misdienaars op zaterdag 1 juli in Utrecht

Alle misdienaars en acolieten van het Aartsbisdom Utrecht mét hun begeleiders, zijn uitgenodigd voor de Tarcisiusdag die dit jaar wordt gehouden op zaterdag 1 juli in Utrecht. (Tarcisius is de patroon van de misdienaars.) De Tarcisiusdag is inmiddels een mooie traditie geworden waar steeds vele misdienaars en acolieten naar toe komen. Het thema van dit jaar is: 'Jij actief in de Kerk' en er is een heel nieuw, zeer gevarieerd programma voorbereid in het hart van Utrecht. Vanuit het werkgebied RK Zuidoost Twente gaat er zeker een bus naar deze gezellige dag en alle misdienaars en acolieten, ook de oudere, kunnen mee. De misdienaars en acolieten van de St. Pancratiuskerk kunnen zich opgeven bij Mark ten Breteler m.tenbreteler@home.nl Zie voor het volledige programma: www.franciscusparochie.nl

Luisteren, door Leo Buscaglia, was Amerikaans auteur en motiverende spreker

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint me adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint me te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat je iets moet doen om mijn probleem op te lossen... dan laat je me in de steek, hoe vreemd dat ook moge lijken. Misschien is dat de reden waarom voor sommige mensen bidden werkt omdat God niets terugzegt en Hij geen advies geeft of probeert de dingen voor je te regelen. Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop dat je er zelf wel uitkomt. Dus: alsjeblieft: Luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht even. Ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Uit een gedicht van Vaclav Havel, was schrijver en president van Tsjechoslowakije en Tsjechië

"Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wél de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop, het resultaat."

Naamsverandering Pancratiuscontact, door pastoraal werker M. Dijkman en voorzitter B. ten Hove – Pastoraatgroep Haaksbergen

Het Pancratiuscontact zal als nieuwe naam krijgen het **Lourdes- Pancratiuscontact**. De reden voor deze naamswijziging is, dat ruim 4 jaar na sluiting van de Lourdeskerk, de naam van de nog steeds bestaande en actieve geloofsgemeenschap in diverse publicaties niet of nauwelijks meer terugkomt. Omdat deze geloofsgemeenschap hiermee tekort gedaan wordt, zal om te beginnen in genoemd contactblad de Lourdesnaam weer terugkomen. Wellicht zal de naam van onze Lourdesgemeenschap in de nabije toekomst ook in andere vorm terugkomen. Hiermee kan recht worden gedaan aan het belang van een gemeenschap, die ondanks het sluiten van hun kerk actief gebleven is.



Voor Lourdes- Pancratiuscontact nr. 1 kunt ook tot dinsdag 16 mei kopij in de brievenbus van het Pancratius-secretariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 - 572 13 53. E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: pancratius@franciscusparochie.nl Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen: www.franciscusparochie.nl