



## Nieuwsbrief Mei 2016

### Interessante vieringen

<http://www.pvhaaksbergen.nl/vieringen/>



#### **Zaterdag 30 april: Muzikaal avondgebed in de Pancratiuskerk**

Zaterdagavond 30 april om 19.00 uur is er in de reeks 'Zaterdagavondvieringen in de Pancratiuskerk' voor de tweede keer een muzikaal avondgebed. Bernardie Broekhuis en Liesbeth Dijkhuis van de pastoraatgroep gaan voor. Zij hebben zich laten inspireren door teksten van paus Franciscus rond het 'Jaar van Barmhartigheid'. Ton ten Hagen heeft weer mooie muziek uitgekozen. Voor iedereen die houdt van klassieke muziek en een mooie rustige viering een aanrader! Kom ook en maak samen met anderen eens tijd vrij om rustig op adem te komen en je op te laden voor de komende week.



#### **Even op verhaal komen vanuit de drukte van werk en gezin**

Veel dertigers en veertigers zoeken voor de grote vragen van het leven niet langer antwoord in kerk of geloof. Een gemiste kans? Hoewel er met betrekking tot bezinning veel te kiezen is ( Boeddhisme, mind-fulness...), spreken de meeste dertigers, veertigers de taal van de christelijke traditie het best. Waarom zou je dan niet juist daarin, in je eigen 'native spiritual language', je richting en zin zoeken? Heb jij ( dertiger, veertiger) zin om een weekend bezig te zijn rondom de thema's:



### **Donderdag 12 mei: tentoonstelling Franciscus Catharijneconvent Utrecht**

Afgelopen maand heb ik de tentoonstelling over Franciscus van Assisië in het Catharijneconvent in Utrecht bezocht. Donderdag 12 mei ga ik weer. Wie heeft er zin om mee te gaan? We maken er een gezellig dagje Utrecht van. Geef je op bij [f.deheus@franciscusparochie.nl](mailto:f.deheus@franciscusparochie.nl) (afwezig van 26 april tot en met 6 mei). Geef daarbij aan, of je zelf auto wilt rijden, of dat je met iemand mee wilt rijden. Het Catharijneconvent is een museum voor religieuze kunst en zeer de moeite waard.

De tentoonstelling is een onderdeel van het museum. Het verhaal bij Franciscus wordt op prettige wijze verteld door Henk van Os. Daarbij heeft Utrecht een aantrekkelijk binnenstad om even rond te lopen. We vertrekken 's ochtends om 9.00 uur bij de Lourdeskerk en zullen rond 18.00 uur weer terug zijn.



### **Hulp gezocht voor Regenboogkoor en werkgroep gezinsvieringen**

Omdat de belangstelling voor gezinsvieringen de afgelopen jaren steeds verder is teruggelopen, gaan we kijken of we kinderen en ouders op andere manieren kunnen boeien en warm maken

- zingeving in je leven en de mogelijke rol van de christelijke traditie hierin;
- het leven in een snelle keuzemaatschappij. Hoe houd je de balans? Waar leg je prioriteiten?
- rust en ontspanning. Hoe kom je tot rust, hoe krijg je jezelf stil?

Geef je dan op voor een weekend in het klooster van de franciscanen in Megen aan de Maas van vrijdag(middag) 17 tot en met zondagmiddag 19 juni. Gun jezelf zo'n weekend. De kosten bedragen € 70,-. We gaan er met eigen vervoer heen. Er kunnen 10 mensen mee. Frank de Heus (pastoraal werker) en Gerben Keujer (psycholoog) zorgen voor de begeleiding. We leven mee met het kloosterleven en bieden ons eigen programma aan. Je doet mee waaraan je mee wilt doen. Alles gebeurt in een gezellige en ontspannen sfeer. Bel voor meer informatie met Marije Brouwer (06 473 14 806). Je kunt je opgeven bij [f.deheus@franciscusparochie.nl](mailto:f.deheus@franciscusparochie.nl).



### **Op korte termijn versterking gezocht voor koster Saalmerink**

Na vele jaren het kosterwerk in het Saalmerink te hebben gecoördineerd gaat Annie ter Braak het nu rustiger aan doen. We zoeken daarom voor het Saalmerink een nieuwe coördinator, maar ook koster, die willen helpen bij de vieringen, die door onze parochie in het Saalmerink worden verzorgd. De vieringen vinden eens in de twee weken plaats op zaterdagmiddag om 17.30 uur in de kapel van

voor onze geloofstraditie. We denken, dat we juist in deze tijd veel aan het geloof kunnen hebben. Vanuit onze gelovige achtergrond willen we waarden uitdragen als vergeven, het goede doen, naastenliefde, bouwen aan een betere wereld en leven vanuit hoop en vertrouwen. Daarbij is jong geleerd, oud gedaan. Kinderen wijden we door het vertellen van verhalen en gevoelig maken voor geloofstaal en symboliek in onze traditie in. Daar kunnen ze een leven lang plezier van hebben. Wie wil met ons meedoen en zich actief inzetten voor onze kinderen ? We proberen het Regenboogkoor en de werkgroep gezinsviering op oude maar ook op nieuwe manieren hiervoor in te zetten. Voel jij je aangesproken, geef je dan op bij [f.deheus@franciscusparochie.nl](mailto:f.deheus@franciscusparochie.nl) of 06 300 988 33.



### **Voorankondiging opgave vormselvoorbereiding**

Pastor Frank de Heus zal half juni elf scholen in onze parochie bezoeken om kinderen uit te nodigen mee te doen aan het parochieproject 'In Vuur en Vlam'. Ze krijgen dan een brief mee naar huis. 'In Vuur en Vlam' is tevens de voorbereiding op het vormsel in 2017. Ook kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden.

het Saalmerink.

Allereerst zoeken we een coördinator van de kostersgroep. De coördinator van de kosters maakt de lijsten met de vieringen, die op de gang komen te hangen; met vrijwilligers, die de mensen halen en brengen; met de kosters, die dienst hebben, én van bewoners, die op de kamer communie ontvangen. De coördinator moet handig zijn met de computer en het leuk vinden om met mensen om te gaan.

Daarnaast zoeken we ook nog nieuwe kosters. Taak van de koster is alles voor de viering klaar te zetten. Daarnaast doet de koster mee in de viering. Zij doet de eerste lezing en bidt de voorbeden.

We willen de bewoners in het Saalmerink niet in de steek laten en de vieringen door laten gaan. Daar hebben we wel uw hulp bij nodig. Voelt u zich aangesproken, neem dan contact op met pastoraal werker Frank de Heus, 06 300 988 33 of [f.deheus@franciscusparochie.nl](mailto:f.deheus@franciscusparochie.nl) ( afwezig tussen 26 april en 6 mei ).



Wergroep Thomasviering Haaksbergen

### **Zaterdagavond 2 april hebben we weer een Thomasviering gevierd.**

Het thema van de viering was "Gastvrijheid". Het Pancratiuskoor o.l.v. Ton Tenhagen heeft gezorgd voor de muzikale invulling. Het goede doel dat aan de viering gekoppeld was, heette "Wijkkracht":

Uitgebreide informatie vindt u op onze website: [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl) onder de rubriek 'sacramenten/vormsel'. Via onze website kunt u uw kind opgeven. De deadline voor de opgave ligt op 10 juli. Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle deelnemers een ouder op de Startavond aanwezig is en bereid is een hulptaak op zich te nemen. In Vuur en Vlam is een boeiend project dat aansluit bij de ervaringen van kinderen en kinderen bekend maakt met onze geloofstraditie. Ze doen er samen met hun ouders altijd enthousiast aan mee.



### **In de maand mei is er geen Kleuterkerkviering vanwege moederdag en meivakantie**

Wie wil de werkgroep Kleuterkerk komen versterken?

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website:

[www.kleuterkerk.pyhaaksbergen.nl](http://www.kleuterkerk.pyhaaksbergen.nl) en op onze kleuterkerk facebookpagina.

Wijkracht maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar.

Door de inzet van sociale wijkteams bieden ze zo snel, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk ondersteuning.

Zij behartigen de belangen van burgers en werken samen aan een leefomgeving waarin iedereen zich prettig voelt en de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Er wordt samengewerkt met gemeenten en sociale partners in het werkgebied.

Leila van Hoevelaak, van Wijkracht team Participatie(voorheen Scala Welzijn), kon helaas niet bij de viering aanwezig zijn om te vertellen over een project met kinderen van onlangs gehuisveste vluchtelingen in Haaksbergen. Ze heeft met haar collega's overlegd wat een mooie invulling zijn van het collectiedoel. Zij gaf hierbij het volgende aan:

*Een dagje ontspanning voor de kinderen van onlangs gehuisveste vluchtelingen in Haaksbergen zou erg welkom zijn. Geld voor dergelijke dingen is er niet in de gezinnen.*

*Het Blote Voetenpad bij Erve Brooks in Gelselaar staat met stip bovenaan. Je hebt dan weinig hinder van de taalbarrière en het is leuk voor kinderen van diverse leeftijden.*

De opbrengst van de collecte was € 70,00.

Tot slot:

Met heel veel passie, energie en enthousiasme hebben wij ons, als werkgroep Thomasviering Haaksbergen, ingezet bij het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de Thomasvieringen.

Na ruim 4 jaar willen we te kennen geven dat een deel van de werkgroep heeft besloten te stoppen.

**Zaterdagavond 2 juli a.s. vieren we voorlopig een laatste Thomasviering.**

Hoe verder, is op dit moment nog niet duidelijk. Wij danken onze bezoekers voor de komst en iedereen die op welke wijze dan ook heeft genoten van mooie, warme en inspirerende

vieringen!!  
Wergroep Thomasviering Haaksbergen



---

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen van Franciscus Parochie Haaksbergen?

[Klik hier om u uit te schrijven](#)

Uw eigen gegevens wijzigen of opgeven voor de nieuwsbrief ?

[Klik hier](#)

Copyright © 2015 Franciscus Parochie Haaksbergen

All rights reserved.

Deze mail is gestuurd naar: [m.leferink@franciscusparochie.nl](mailto:m.leferink@franciscusparochie.nl)

#### Colofon

*Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven van activiteiten van en in onze Franciscusparochie, die interessant kunnen zijn voor jongere parochianen en andere belangstellenden. Algemene informatie over onze parochie kunt u vinden op [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl). Wijzigingen van uw e-mailadres, aan- en afmeldingen kunt u doorgeven aan [algemenezaken@franciscusparochie.nl](mailto:algemenezaken@franciscusparochie.nl). Deze brief verschijnt telkens aan het einde van de maand.*