

E-brief voor jongere parochianen en belangstellenden in de Franciscusparochie



Nieuwsbrief April 2016

Interessante vieringen

<http://www.pvhaaksbergen.nl/vieringen/>



Zaterdag 2 april: Thomasviering

Zaterdag 2 april a.s. zal er in de Pancratiuskerk om 19.00 uur een Thomasviering zijn met als thema "Gastvrijheid".

Hoe gastvrij ben jij? We lezen een stuk uit de bijbel over gastvrijheid."

We luisteren naar mooie passende teksten en naar de muzikale invulling van het Pancratiuskoor o.l.v. Ton ten Hagen.

In de viering is ruimte voor gebed, voor rust, voor meditatie, voor bezinning.

Voel je vrij om te komen en mee te vieren !!

"dat is wat ik zoek



**Zondag 10 april
om 11.30 uur Kleuterkerkviering
Pancratiuskerk**

Hallo kinderen!

Zondag 10 april is er weer een
kleuterkerkviering voor kinderen van 3 tot

*een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein, een tuin, een tent
ik zoek vooral een stem die zegt:
goed dat je er bent'*



Zondag 10 april Zondagmiddagcafé met gast Han van Bree

Het Zondagmiddag-café is een initiatief van een groep vrijwilligers van de Franciscusparochie met als doel het organiseren van ontmoetingen op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap, religie en spiritualiteit. Op zondag 10 april 2016 is Han van Bree te gast in ons café.

Han van Bree schrijft boeken en artikelen, geeft lezingen, treedt op radio en televisie op als deskundige bij koninklijke gebeurtenissen en verzorgt boek- en muziekrecensies. Hij is als auteur al dertig jaar betrokken bij de jaaroverzichten-reeks HET AANZIEN VAN. Hij schreef ook speciale AANZIEN-uitgaven over leden van het Koninklijk huis, onder wie van Beatrix en Bernhard.

Daarnaast is Han auteur van meerdere boeken, waaronder de bestseller Beatrix: koningin der

ongeveer 7 jaar! We lezen een verhaal met als thema: een hart van goud, het verhaal **de barmhartige Samaritaan**. Na de viering gaan we hierover ook iets knutselen . Kom je ook?

De kleuterkerk is voor **alle** kinderen, niet alleen kinderen verbonden aan de Rooms Katholieke kerken!

Jullie kunnen (houdbare) levensmiddelen meenemen die worden verzameld ten behoeve van de Voedselbank.

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website:

www.kleuterkerk.pvhaaksbergen.nl en op onze kleuterkerk facebookpagina.

Tot zondag 10 april om 11.30 in de Sint Pancratiuskerk, we hopen weer veel kinderen, ouders, opa's en oma's te mogen begroeten!

Werkgroep Kleuterkerk



Even op verhaal komen vanuit de drukte van werk en gezin

Wij, dertigers en veertigers van nu, zijn opgegroeid in een meerkeuzemaatschappij. Er is (te) veel te kiezen en er wordt uitgegaan van een

Nederlanden. In het najaar van 2015 verscheen zijn nieuwste boek: De weemoedjaren, over Nederland tijdens de wederopbouw, een tijdperk dat begon met de Marshallhulp in 1948 en werd afgesloten door de oliecrisis van 1973.

Op zondag 10 april gaat Han met ons in gesprek over de Oranjes en hun religie, een met geheimzinnigheid omgeven combinatie. De leden van het koninklijk huis beschouwen geloof als een privézaak en dus is er meestal weinig bekend over hun godsdienstige opvattingen. Er zijn twee opvallende uitzonderingen op deze regel. Koningin Wilhelmina schreef in enkele brochures en in *Eenzaam maar niet alleen* redelijk openhartig over haar christelijke geloofsopvattingen. Haar dochter Juliana hield er vrij oecumenische denkbeelden op na, waarover meer bekend is geworden dankzij het proefschrift dat vorig jaar werd gepubliceerd: *De geest van het Oude Loo; Juliana en haar vriendenkring 1947-1957*. In dat boek gaat historicus Han van Bree nader in op de religieuze vriendengroep van Juliana, een groep waarin Greet Hofmans de centrale figuur was. Deze vrienden organiseerden tussen 1951 en 1957 een groot aantal religieuze conferenties op het Oude Loo, waarop de centrale gedachte was dat niet de mens maar God de wereld regeert. Han van Bree zal nader ingaan op de religieuze opvattingen van Wilhelmina en Juliana én hun vriendschap met Greet Hofmans. Waarin zij in de ban van de gebedsgenezers? In hoeverre lieten zij zich beïnvloeden? Wat was er precies aan de hand in het crisisjaar 1956?

Locatie: Lourdeszaal, Sonderenstraat 55 ,
Haaksbergen
(Ingang via poort linkerkant kerk).

Vanaf 15.00 uur staat de koffie of thee klaar. We beginnen om 15.15 uur.

maakbare identiteit. Je maakt jezelf als het ware. Hoe maak je die keuzes en wanneer weet je dat iets goed voor je is? De generatie van onze ouders loste levensvragen op met behulp van religie. Sindsdien is de rol van spiritualiteit steeds verder afgenomen. Onze generatie heeft alles geleerd. Aan echt nadenken over je eigen leven kom je vaak maar weinig toe.

Maar: "Als je geen goede antwoorden weet te vinden op de vragen naar zin, die het leven bij je oproept, heb je vervolgens moeite om je eigen levensbepalende keuzes te maken". Veel dertigers en veertigers zoeken voor de grote vragen van het leven niet langer antwoord in kerk of geloof. Een gemiste kans? Hoewel er met betrekking tot bezinning veel te kiezen is (Boeddhisme, mind-fulness...), spreken de meeste dertigers, veertigers de taal van de christelijke traditie het best. Waarom zou je dan niet juist daarin, in je eigen 'native spiritual language', je richting en zin zoeken? Heb jij (dertiger, veertiger) zin om een weekend bezig te zijn rondom de thema's:

- zingeving in je leven en de mogelijke rol van de christelijke traditie hierin;
- het leven in een snelle keuzemaatschappij. Hoe houd je de balans? Waar leg je prioriteiten?
- rust en ontspanning. Hoe kom je tot rust, hoe krijg je jezelf stil?

Geef je dan op voor een weekend in het klooster van de franciscanen in Megen aan de Maas van vrijdag(middag) 17 tot en met zondagmiddag 19 juni. Gun jezelf zo'n weekend. De kosten bedragen € 70,-. We gaan er met eigen vervoer heen. Er kunnen 10 mensen mee. Frank de Heus (pastoraal werker) en Gerben Keujer (psycholoog) zorgen voor de begeleiding. We leven mee met het kloosterleven en bieden ons eigen programma aan. Je doet mee waaraan je mee wilt doen. Alles gebeurt in een gezellige en ontspannen sfeer. Bel voor meer informatie met

Einde van de bijeenkomst om uiterlijk 17.00 uur.
Kosten: vrije gift en drankjes.

Deze bijeenkomst gaat door bij minimaal 15
deelnemers.

Aanmelden voor deze bijeenkomst dringend
gewenst via zm-cafe@ziggo.nl of 06-23090356.

Marije Brouwer (06 473 14 806). Je kunt je
opgeven bij f.deheus@franciscusparochie.nl



Uitje misdienaars en regenboogkoor

Zaterdag 13 februari was het weer tijd voor een
uitje voor alle misdienaars in de St.

Franciscusparochie samen met de zangers en
zangeressen van het regenboogkoor.

We verzamelden om 15:30 uur voor de
Pancratiuskerk. Het was tot op het laatst
spannend wat we precies gingen doen. Met de
auto vertrokken we richting Eibergen.

Daar hebben we bij Hof van Eckberge een uur
gebowl'd. De jongens samen in een groep en de
meiden verdeeld over de andere groepen. De
grote meiden helpen de kleinere en de sfeer zit
er direct goed in!

Na het bowlen mocht iedereen laser gamen. Niet
iedereen wilde dit. Gelukkig is er genoeg te
spelen bij hof van Eckberge, dus jong en oud
hebben zich prima vermaakt.

Voor iedereen kwam er een zak patat met snacks
op tafel. Het werd ineens behoorlijk stil!

Na het eten kon er nog even gespeeld worden.

Dit was natuurlijk veel te kort, toen we moesten verzamelen wilde eigenlijk nog niemand naar huis. Na het maken van een groepsfoto gingen we weer richting Haaksbergen. Daar wachtten de ouders al en iedereen ging moe maar voldaan weer naar huis.

Iedereen bedankt voor de gezelligheid!

