

ST. PANCRATIUS

DONDERDAG 24 MAART - WITTE DONDERDAG - OM 09.00 UUR: SCHOOLVIERING M.M.V. HET PAUS JOANNES-SCHOOLKOOR.

Voorganger: pastoraal werker F. de Heus. Koster: de heer J. Wetzelaer.

DONDERDAG 24 MAART - WITTE DONDERDAG - OM 13.30 UUR: SCHOOLVIERING M.M.V. HET PIUS X-SCHOOLKOOR.

Voorganger: pastoraal werker F. de Heus. Koster: de heer J. Wetzelaer.

DONDERDAG 24 MAART - WITTE DONDERDAG - OM 19.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE SCHOLA CANTORUM PANCRATIUS.

Voorganger: pastoor A. Monninkhof. Lector: de heer J. Hofhuis. Acoliet: Mark ten Breteler. Koster: de heer H. Oortman en de heer J. Wetzelaer.

VRIJDAG 25 MAART - GOEDE VRIJDAG - OM 15.00 UUR: KRUISWEGVIERING.

m.m.v. Annemarie Engelbarts (sopraan), Anne Gevers (mezzosopraan), Marjan Lentink (alt) en Joop Walhain (orgel).

Voorganger: mevrouw D. Laarhuis. Koster: de heer H. Oortman.

VRIJDAG 25 MAART - GOEDE VRIJDAG - OM 19.00 UUR: KRUISVERERING M.M.V. PANCRATIUS DAMESKOOR.

In deze viering wordt het passieverhaal voorgelezen.

Voorganger: pastoor A. Monninkhof. Lectrices: mevrouw E. Kleysen en mevrouw D. Laarhuis. Acoliet: Sjors Ordelmans. Koster: de heer H. Oortman.

ZATERDAG 26 MAART - PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG - OM 20.00 UUR: HEILIGE PAASNACHT – PAASWAKE M.M.V. HET FRANCISCUSKOOR.

Voorganger: pater T. van Balen. Lectrice: mevrouw G. te Lintelo. Acolieten/misdienaars: Loes Ordelmans, Mathilde Broekhuis, Phoebe ten Breteler en Jill Holtkamp. Koster: de heer S. te Bogt en de heer H. Abbink.

GEBEDSINTENTIES: ouders Ten Voorde – Bolster; ouders Klein Rot – Leferink; tante Marie Klein Rot; overleden families Arnold Middelhuis en Koppelman; Jan Ottink; Hennie Wildenborg en Cato Wildenborg – Wesseling; ouders Lammers – Molenkamp; een lieve vader en moeder Olthof – Konst; Frans ter Doest en overleden familie; Jan en Marie Rietman; Bettie en Erwin Wientjes.

ZONDAG 27 MAART - HOOGFEEST VAN PASEN - VERRIJZENIS VAN DE HEER OM 09.00 UUR: PLECHTIGE HOOGMIS VAN PASEN M.M.V. HET PANCRATIUS DAMES- EN HERENKOOR.

Vóór het begin van de viering wordt het 'Klaviertrio in C-dur' voor orgel, klavecimbel, fluit en cello van Johann Christian Bach gespeeld.

Tijdens de viering zingt het koor o.a. aloude Gregoriaanse gezangen en de vaste gezangen uit de 'Messe Brevis Sancti Joannis de Deo' van Joseph Haydn. De uitvoerenden o.l.v. dirigent Ton ten Hagen zijn: de leden van het koor, Margo Deterd Oude Weme (fluit), Babette Blokhuis (cello), Daniël Nijhof (cello) en Joop Walhain (orgel). Ook wordt 'Die Schöpfung – Die Himmel erzählen die Ehre Gottes' van Joseph Haydn en het 'Halleluja' van Georg Friedrich Händel gezongen.

Voorganger: pastoor A. Monninkhof. Lector: de heer H. Scholten. Acolieten: Chantel Belshof en Marieke Wildenborg. Koster: de heer H. Abbink. Na afloop van deze viering is er géén gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN

DONDERDAG 24 MAART - WITTE DONDERDAG - VAN 18.00 – 19.30 uur: MOGELIJKHEID AANBIDDING ALLERHEILIGSTE BIJ H. HARTALTAAR.

VRIJDAG 25 MAART - GOEDE VRIJDAG - OM 15.00 UUR: KRUISWEG M.M.V. BONIFATIUSKOOR.

Voorgangers: mevrouw Bernardie Broekhuis en de heer Gerrit de Munnik. Misdienaars: Thijs Spoolder en Stan Onland. Processiekruisdrager: Jos Westendorp.

VRIJDAG 25 MAART - GOEDE VRIJDAG - OM 19.30 UUR: KRUISWEG / KRUISVERERING,

JAARGEDACHTENIS: Frits Falkmann en Gerda Falkmann – Keizers; Christien Noordink – ten Asbroek.

GEBEDSINTENTIES: Gerhard en Marie ter Braak – Jansen; Grada en Herman Laarveld – ten Thije; Bernhard Hartgerink; Dinant Dijkhuis, Lies Dijkhuis – Op den Akker en hun overleden kinderen; ouders en Albert Noordink; familie Leusink; Herman Hengelman; Gerda Brummelhuis – te Koppelle; pater Johan Brummelhuis; zuster Paulien Brummelhuis; overleden familie Hemink; overleden familie Hammer; Tonni Vogelsang; Adele ter Huurne – Termathe; ouders Ter Huurne – Termathe; Hubert van Mast en Hubert ter Huurne; Annie Eysink – Masselink; Frans Eysink; Theo en Geert Lankheet en overleden ouders; ouders Heinst – Greve; Antoon Gerritsen en zoon André; overleden ouders Somhorst en Geesink en kinderen; families Abbink – Asbreuk; families Asbreuk – Rupert; familie Rietman – ter Braack; overleden familie Terhürne – Hofstede; overleden ouders Koppelman – Keizers en overleden familieleden; pater Bernard Koertshuis; Bep Schilderman; overleden familie Spenkelink – Lammers; Mia Terhürne – Wantia en overleden familie; Bernard ten Voorde; pa en ma Tuchter; Gerrie Nijhof; Antoon Leferink en Grada Leferink – Dwars; Henk Leferink en familie; Johan Baumeister en Maria Baumeister – Blokhorst; Herman Leferink; overleden familie Lansink – Horck; Theo Temmink en Marietje Temmink – Kerkemeijer; Gerard en Bernhard Brummelhuis; overleden familie Brummelhuis te Koppelle; Tonnie Diepenmaat.

MAANDAG 28 MAART - TWEDE PAASDAG - OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE SCHOLA CANTORUM PANCRATIUS.

Voorganger: pastor C. van Breemen. Lectrice: mevrouw E. Veltkamp. Acolieten/misdienaars: Rosalie Hackmann en Chantal Wildenborg. Koster: de heer J. Wetzelaer.

Na afloop van deze viering is er géén gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

GEBEDSINTENTIE: ouders Brummelhuis en kinderen.

MEDEDELINGEN:

■ Op 11 maart is Jet (Hendrika Catharina Hasina Albertha Maria) IJseldijk in de leeftijd van 94 jaar overleden. Zij woonde aan de Julianastraat 47. Zaterdag 19 maart heeft in de St. Pancratius de uitvaartviering plaatsgevonden en de begrafenisplechtigheid vond plaats op het kerkhof in Twello.

■ Op 15 maart is Marietje (Maria Hendrika) Hofmann – Kroeze in de leeftijd van 84 jaar overleden. Zij woonde aan de Ambachtstraat 54. De afscheidsviering in de St. Pancratiuskerk heeft vrijdag 18 maart plaatsgevonden en de begrafenisplechtigheid op Het Waarveld de volgende dag.

■ Tijdens het hele Paasweekend zal in elke viering een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de versiering en het onderhoud van de St. Pancratiuskerk.

■ Zaterdag 2 april om 19.00 uur: Thomasviering waarin pastoraal werker F. de Heus voor zal gaan en de Pancratius Koorgroep de muzikale medewerking zal verlenen.

■ De eerstvolgende kinderdoopviering in de St. Pancratiuskerk is op zondag 3 april.

■ Vergeet u niet dat u houdbare producten, die cliënten van de Voedselbank Enschede - Haaksbergen goed kunnen gebruiken, op de (voedsel-)bank in de toreningang of in de Mariakapel van de St. Pancratiuskerk kunt leggen? De mensen zijn u hier erg dankbaar voor!

EEN MODERN LIJDENSVERHAAL.

Deze viering wordt verzorgd door het PaBlokkor en pastoraal werker F. de Heus.

ZATERDAG 26 MAART - PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG - OM 12.00 UUR: KLOKGELUI EINDE VEERTIGDAGENTIJD (VASTENTIJD).

ZATERDAG 26 MAART - PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG - OM 19.00 UUR: GEZINS – VESPERVIERING M.M.V. HET PABLO KOOR.

Voorganger: pastoraal werker F. de Heus. Lectrice: mevrouw Sandra Spoolder. Acolieten:

Daan Loohuis en Erik van der Kuil.
Processiekruisdrager: Marije Gerdes.
JAARGEDACHTENIS: Marie Evers – Keizers; Jan Noordink.

GEBEDSINTENTIES: Adriënne van Touw – Verelst; Lucrezia Millonzi-Tirrito; Overleden familie Morssink – Rietman; Graddie Overbeek – Voordouw; Ouders Coster en Ouders Lubberink; Dine Diepemaat – Scharenborg; Aloys Aellerinck; Trui Noordink – Terhürne; Wim Bolster; Henk ten Hoopen van de Wiedenbroeksingel; Annie Hendriks – Kuipers en zoon Henk Hendriks; Frits en Riek Keizers – Breukers; Ouders Volker – Asbreuk; José en Thijs Volker; Vader en Zoon Nico Rutte; Overleden familie Lansink – Lubbers; Herman Gerdes; Ouders Vaanhold – te Lintelo; Tonny Veltkamp – Hilderink; Gerrit Strengers; Ouders Bosman – Austermann.

ZONDAG 27 MAART - HOOGFEEST VAN PASEN - VERRIJZENIS VAN DE HEER – OM 11.00 UUR: PLECHTIGE HOOGMIS M.M.V. BONIFATIUSKOOR.

Voor de viering spelen Jan Bossink en Ton ten Hagen het concert in C van Joseph Haydn voor orgel en clavecimbel en verder meerstemmig gezongen Latijn Vaste gezangen: missa Breve in C van Charles Gounod, Gregoriaans, waaronder het Haec Dies en Nederlandse Paasliederen, Voorganger: pastoor A. Monnikhof. Lector: de heer Gerrit de Munnik. Acolieten: Paul Leferink en René Broekhuis. Processiekruisdrager: Niek Beimer. Wierook: Reinier Heemink. Ceremoniarus: Jos Westendorp. Toortsdragers: Brechtje Boerhof; Kyonne Ruardij; Kyara Ruardij; Thijs Spoolder; Madieke de Boer en Lotte Breukers.

JAARGEDACHTENIS: Marie Evers – Keizers
GEBEDSINTENTIES: Adriënne van Touw – Verelst; Lucrezia Millonzi-Tirrito; Herman Gerdes; Ria Semmekrot – Terhürne; Marie Siemerink – Landewé; Jan Hollink; Henk Hendriks; Theo Wissink; Jan Beukert; Cis Hermesen; Bootsma; Joop te Rietmolen; Jan en Marie Westendorp – Hollink; Anne Bloemen – Hollink; Bob Vos; Anoon Belshof; Graddie Overbeek – Voordouw; Wim Stolwijk; Annie Gering – ten Asbroek; Marietje Siemerink – Rietman; Jan Rietman; Tonnie Broekhuis; Johan Vaanhold; Johan Hilderink; Riky Scholten – klein Rot; Diny ten Voorde – Morsinkhof; Hendrik Keizers; Overleden familie Keizers – Molenkamp; Dine Witbreuk; Overleden familie Boink – Wielens; Hendrik Lankheet; Ineke Hunink – Melman; Marietje Waanders – Koenderink; Marietje in den Nieuwenkamp – Horck; Cato Bargerink – ten Thije; Henk ten Hoopen van de Hengeloestraat; Annie Molenkamp – Scholten van de

KAPEL HET SAALMERINK

DONDERDAG 24 MAART - WITTE DONDERDAG - OM 17.30 UUR: KERKDienst M.M.V. HET OUDERENKOOR.

Voorganger: dominee B. Wijnbergen.

VRIJDAG 25 MAART - GOEDE VRIJDAG - OM 17.30 UUR: KERKDienst.

Voorgangers: dominee B. Wijnbergen en pastoraal werker F. de Heus.

ZATERDAG 26 MAART - PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG - OM 17.30 UUR: KERKDienst M.M.V. HET OUDERENKOOR.

Voorganger: dominee B. Wijnbergen.

O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)

WOENSDAG 30 MAART OM 09.00 UUR: COMMUNIEVIERING.

Voorgangers: enkele parochianen.

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

VRIJDAG 25 MAART - GOEDE VRIJDAG - OM 14.30 UUR: KRUISWEG GERICHT OP DE KINDEREN.

Voorgangers: mevrouw S. Abbink en mevrouw I. Klein Rot.

VRIJDAG 25 MAART - GOEDE VRIJDAG - OM 19.00 UUR: VIERING VAN WOORD EN GEBED M.M.V. HET SANIBONAKOOR.

ZATERDAG 26 MAART - PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG - OM 20.00 UUR: PAASWAKE M.M.V. HET SANIBONAKOOR EN HET PAROCHIEKOOR.

Voorganger: pastor C. van Breemen. Misdienaar: Wout Heuzels.

JAARGEDACHTENIS: Lies Deeterink- Temorsche; Jan Hendrik Horck.

Wottelweg; Annie Bouwmeesters – Landewee; Alwies Bouwmeesters; Graddy Hendriks – Hannink; overleden familie Hendriks – Wegerink – van Bolderen.

DINSDAG 29 MAART VAN 09.00 - 18.00 UUR: KUNT U WIJWATER HALEN IN HET TORENPORTAAL

DONDERDAG 31 MAART OM 09.00 UUR: LAUDEN ONDER HET OCTAAF VAN PASEN.

Voorganger: Mevrouw Bernardie Broekhuis. Misdienaar: Nora Prinsen en Jort Onland.

De intenties van Pasen worden ook gelezen in deze viering. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van koffie en of thee in de gemeenschapsruimte van de pastorie.

MEDEDELINGEN:

■ Op donderdag 10 maart is in de leeftijd van 80 jaar overleden Lucrezia Teresa Millonzi – Tirrito. Zij is weduwe van Antonino Millonzi. Zij is dinsdag 15 maart begraven op ons parochiekerkhof. Wij wensen haar kinderen en kelinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare moeder en oma.

■ De tweede collecte met de rieten mandjes is in het weekend van Pasen voor het groot en extra onderhoud van onze monumentale kerkgebouwen, sinds 1997 beschermd Rijksmonument.

■ In de Paasnacht begint de zomertijd. De klok gaat één uur vooruit! Wij hopen dat u met velen de vieringen van de Goede Week en met Pasen komt bezoeken.

■ Het zou prettig zijn als in de Paasnacht vele lichtjes branden op ons parochiekerkhof, zoals we dat afgelopen jaar ook gezien hebben met Allerzielen en Kerstmis. Wij verzoeken u vriendelijk de kerststukken van het graf van uw dierbare te halen. Met Pasen moeten die toch opgeruimd zijn!

■ Achter in de kerk staan de groene bussen in verband met de vastenactie.

■ Hemelvaartsdag 5 mei is om 08.00 uur de jaarlijkse Dauwtrappersmis, opgave via de daarvoor bestemde formulieren. Ze liggen binnenkort achter in de kerk, bij de Bon. Boys, bij Plus Leusink en de andere kerken van de Franciscusparochie.

■ Dinsdag 19 april om 19.30 uur, jaarlijkse vrijwilligersavond in de gemeenschapsruimte van de pastorie.

■ Schilderijen expositie door Elles Veltkamp en Yesa Bozoghlani in de week van Paasmaandag 28 maart tot en met Zondag 3 april te bewonderen dagelijks van: 14.00 uur tot 17.00 uur. De koffie / thee staat klaar! (zie artikel elders op deze parochiepagina).

KAPEL HET WIEDENBROEK

DONDERDAG 24 MAART - WITTE DONDERDAG - OM 18.30 UUR: OECUMENISCHE VIERING HEILIG AVONDMAAL

Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

VRIJDAG 25 MAART - GOEDE VRIJDAG - OM 15.00 UUR: OECUMENISCHE VIERING.

Voorgangers: dominee J. Bouwmeester.

ZATERDAG 26 MAART - PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG - OM 18.00 UUR: OECUMENISCHE PAASWAKE.

Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

H. MARCELLINUS BOEKELO

VRIJDAG 25 MAART - GOEDE VRIJDAG - OM 19.30 UUR: JESUS CHRIST SUPERSTAR DOOR HET KOOR "INSPIRATION".

ZONDAG 27 MAART - HOOGFEEST VAN PASEN - VERRIJZENIS VAN DE HEER – OM 10.00 UUR: GEBEDSDienst M.M.V. HET DAMES- EN HERENKOOR.

Voorgangers: mevrouw Katrien de Bock en de heer Jan Vos.

Sam's Kledingactie in Haaksbergen;

Steun Cordaid Mensen in Nood!

Op zaterdag 2 april vindt in Haaksbergen de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven van 10.00 uur tot 12.00 uur bij het volgende adres:

R.K. Pancratius locatie; Parochie Sint Franciscus van Assisie. Adres: Markt 20 in Haaksbergen

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de noodhulp- wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Al een aantal jaar steunt Sam's het Droogte Cyclus Management Project in Kenia. In dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de droogte. Dit jaar worden 20 nieuwe dorpen voorbereid! Sam's Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam's Kledingactie ondersteund door 1.200 vrijwil-

Na deze dienst is er gezamenlijk koffie drinken in het parochiezaaltje, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

MEDEDELINGEN:

■ De collecte heeft op zondag 06 maart € 132,41 opgebracht.

■ Tijdens de dienst op 1e Paasdag kunt u achter in de kerk producten neerleggen voor de Voedselbank Enschede-Haaksbergen.

ligers. Met de opbrengst steunt Sam's Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.



Terugblik maaltijd voor de vluchtelingen

Vrijdag 4 maart 18.00 uur. In de foyer en het theatercafé van Kulturhus 'de Kappen' druppelt een bonte verzameling mensen uit Syrië, Eritrea, Nederland, Turkije, Afghanistan en Sri Lanka binnen. Gezamenlijk hebben de geloofsgemeenschappen van Haaksbergen een welkomstaaltijd georganiseerd voor vluchtelingen, die zich de laatste twee jaar in Haaksbergen hebben gevestigd.

Onder Ierse klanken uit de viool van Adriane Kormelink en accordeon van Joop Walhain, zoekt iedereen een plaatsje. Op het menu staat linzensoep, turkse pizza's (lachmacun), boerenkool en hutspot met hachee, gemaakt door vrouwen uit de Islamitische gemeenschap en vele vrijwilligers thuis.

De gasten zijn allemaal vluchtelingen die in Haaksbergen zijn gehuisvest en statushouders zijn. Na het welkom begint de maaltijd en de mensen raken met elkaar in gesprek. Engels is de voertaal, soms een beetje Nederlands en soms handen en voetenwerk. Enkele kinderen beginnen spontaan een Arabisch lied te zingen of te rappen. De sfeer is ontspannen.

Missie geslaagd. We wilden deze mensen welkom heten. We wilden ze ontmoeten en bemoedigen. We wilden een tegen geluid laten horen tegen zoveel negativiteit rond vluchtelingen. Dank aan iedereen uit de geloofsgemeenschappen, de kokers, de mensen die allerlei hand- en spandiensten wilden verrichten voor en achter de coulissen, van kulturhus 'De Kappen', die hieraan hebben meegewerkt. Voor herhaling vatbaar!

ds. Bob Wijnbergen

Noot van de redactie: het gehele artikel lezen? Kijk dan op de parochiewebsite

Parochianen in avondwakes en uitvaartvieringen

Dat is een groep enthousiaste vrijwilligers, medeparochianen, mensen die vanuit hun hart, nabestaanden begeleiden met het voorbereiden van een persoonlijke en respectvolle avondwake, afscheidsviering of uitvaartviering en vervolgens voorgaan in deze viering.

Avondwakes op de avond voor de uitvaartviering worden al meer dan 20 jaar gedaan door deze vaste groep mensen. Zij gaan in tweetalen voor in de avondwake, assisteren de voorganger tijdens de uitvaartviering en, indien nodig gaan ze voor in het crematorium.

Omdat er steeds minder priesters en pastoraal werkers beschikbaar zijn, hebben een aantal van deze mensen een cursus gevolgd om ook te kunnen voorgaan in een uitvaartviering en op de begraafplaats.

In het begin was het vreemd, zowel voor de nabestaanden als voor de voorgangers, echter na een korte gewinning werd het heel gewoon. Op zaterdag is de voorganger in een uitvaartviering iemand van de uitvaartgroep. Avondwakes met aansluitend de volgende dag uitvaartvieringen kom je de laatste tijd steeds minder tegen. Het merendeel van de

overledenen en nabestaanden kiest voor een afscheidsviering met de dag daarna een begrafenis of crematie in besloten kring.

De toename van het aantal afscheidsvieringen en de toenemende vraag om ook door de week voor te gaan in vieringen was de reden de uitvaartgroep opnieuw uit te breiden. Tijdens de weekendviering van zondag 28 februari in de Pancratiuskerk zijn Diny Laarhuis, Mieke Wilminck en Marion Reinderink als nieuwe leden van de uitvaartgroep voorgesteld aan de parochie en hebben zij van pastoor Monnikhof de zending ontvangen.

We zijn blij dat we nu weer op sterkte zijn en wensen onze nieuwe leden veel succes, kracht en voldoening bij het vervullen van dit werk.

De uitvaartgroep, Fred Asbroek

Vrea en goodgoan!

'We vieren Lentefeest'. Geen Pasen meer? Nee, lentefeest. Dat is waar de samenleving naar neigt. Het komt je tegemoet in reclames van bedrijven, die winst moeten maken. Dan bepalen geldstromen de weg die men gaat, en wij stemmen met onze voeten of onze portemonnees. En natuurlijk, het is heerlijk dat de lente er weer aan komt.

Afgelopen week was ik jarig op mijn vrije dag en ik dacht: 'Deze dag ga ik ook echt eens een keer vrij houden'. Ik ben de hele dag de tuin in gedoken, met het laatste snoeiwerk bezig geweest en heb alles op orde gemaakt. Ik zie het aan alle knoppen van bomen en struiken. Ze staan op springen of komen al uit. Toch heeft een christen nog wat meer te vieren, dan alleen de komst van de lente. Want de lente roept iets bij ons op, dat dieper gaat dan het leven zelf. We raken aan

het geheim, dat als we op een dood spoor zitten in ons leven er een kracht voelbaar kan worden, die ons er weer bovenop helpt. Christenen zijn zich bewust, dat het met de dood niet ophoudt. Ergens, op één of andere manier, is er een goede God, die ons opvangt. En dat vieren we met Pasen. Natuurlijk, het graf van Jezus was leeg. In de bijbel kun je lezen, hoe zelfs de eigen volgelingen van Jezus zich afvroegen, waar men het lichaam van Jezus had neergelegd. De gedachte ging,

dat het gestolen was. We weten gewoonweg niet wat er gebeurd is. Dat is een historisch feit. Maar de betekenis en symboliek van het lege graf stijgen boven die geschiedenis uit. Telkens weer merken mensen, dat God hen zelfs in zeer moeilijke omstandigheden niet in de steek laat en dat ze er doorheen komen. Dat wens ik ook u toe. Zalg Pasen!



Pastoraal werker
Frank de Heus

Han van Bree in Zondagmiddagcafé

Het Zondagmiddag-café is een initiatief van een groep vrijwilligers van de Franciscusparochie. Zij organiseren ontmoetingen op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap, religie en spiritualiteit. Op zondag 10 april 2016 is Han van Bree te gast in ons café.

Han van Bree schrijft boeken en artikelen, geeft lezingen, treedt op radio en televisie op als deskundige bij koninklijke gebeurtenissen en verzorgt boek- en muziekrecensies. Hij is als auteur al dertig jaar betrokken bij de jaaroverzichtenreeks HET AANZIEN VAN. Hij schreef ook speciale AANZIEN-uitgaven over leden van het Koninklijk huis, onder wie van Beatrix en Bernhard.

Daarnaast is Han auteur van verscheidene boeken, waaronder de bestseller Beatrix: koningin der Nederlanden. In het najaar van 2015 verscheen zijn nieuwste boek: De weemoedjaren, over Nederland tijdens

de wederopbouw, een tijdperk dat begon met de Marshallhulp in 1948 en werd afgesloten door de oliecrisis van 1973.

Op zondag 10 april gaat Han met ons in gesprek over de Oranjes en hun

religie, een met geheimzinnigheid omgeven combinatie.

Han van Bree zal nader ingaan op de religieuze opvattingen van Wilhelmina en Juliana én hun vriendschap met Greet Hofmans. Waren zij in de ban van de gebedsgezeneres? In hoeverre liep de televisie zijn invloed? Wat was er precies aan de hand in het crisisjaar 1956?

Locatie: Lourdeszaal, Sonderenstraat 55, Haaksbergen (ingang via poort linkerkant kerk).

Vanaf 15.00 uur staat de koffie of thee klaar. We beginnen om 15.15 uur. Einde van de bijeenkomst om uiterlijk 17.00 uur.

Kosten: vrije gift en drankjes. Deze bijeenkomst gaat door bij minimaal 15 deelnemers. Aanmelden voor deze bijeenkomst nodig voor 31 maart via zm-cafe@ziggo.nl of 06-23090356.



Goed advies gevraagd

Er was veel belangstelling. Vooraan waren er nog twee stoelen leeg. Linksachter in de ruimte stond nog één lege stoel. Verder was de ruimte geheel gevuld.

Nadat de parochiële vrijwilligers een kopje koffie hadden ontvangen, heette de heer Hans Beimer, de voorzitter van de Werkgroep Aktie Kerkbijdrage, ieder van harte welkom. Via een beamerpresentatie werd het programma van deze vrijwilligersavond toegelicht. We kregen informatie over de organisatie en de activiteiten van de werkgroep Aktie Kerkbalans. Helder en transparant. Ook werd er aandacht besteed aan cijfers en ontwikkelingen in de St. Franciscus-parochie. Het meest interessante waren natuurlijk de positieve berichten over de kerkbijdrageactie 2016. Door de inzet van velen was er ook dit jaar een positief resultaat. "Het was een mooie avond," vertelden verschillende aanwezigen me spontaan. Nieuwsgierig vroeg ik een van

hen: "Hoe bedoel je?" Verscheidene onderwerpen waren immers aan bod gekomen. In het tweede gedeelte van het avondprogramma was ook duidelijk ruimte geweest voor ontmoeting en gezelligheid. Een drankje en borrelhapjes. Dus was ik benieuwd naar wat werd bedoeld met "een mooie avond". Spontaan zei deze vrijwilliger: "Ik vond het een mooie avond, omdat ieder van ons advies werd gevraagd: "Hoe kunnen we de positieve ontwikkeling rond kerkbijdrage in onze parochie ook volgend jaar vast houden en er meer mensen bij betrekken". De vrijwilliger gaf zelf al direct het antwoord: "Samen de schouders er onder". Kerk is immers van ons samen.

**Thij Willems
Werkgroep Aktie
kerkbalans.**

Zaterdag 26 maart Paaszaterdag

**17.30 uur
Het Saalmerink**
Kerkdienst
B. Wijnbergen
Ouderenkoor

**18.00 uur
Het Wiedenbroek**
Oecumenische
Paaswake
J. Bouwmeester

**19.00 uur
Bonifatius**
Vesperviering
F. de Heus
Pablokoor

**20.00 uur
Pancratius**
Paaswake
T. van Balen
Franciscuskoor

**20.00 uur
Maria Praesentatie**
Paaswake
C. van Breemen
Sanibonakoor
en Parochiekoor

Zondag 27 maart 1e Paasdag

**09.00 uur
Pancratius**
Plechtige hoogmis
A. Monnikhof
Pancratius dames- en herenkoor

**10.00 uur
Marcellinus**
Gebedsdienst
K. de Bock en J. Vos
Dames- en herenkoor

**11.00 uur
Bonifatius**
Plechtige hoogmis
A. Monnikhof
Bonifatiuskoor

Maandag 28 maart 2e Paasdag

**09.30 uur
Pancratius**
Eucharistieviering
C. van Breemen
Schola Cantorum
Pancratius

Kids Party Time

Op zondag 6 maart was de vierde bijeenkomst van de Kids Party Time. Dit is bedoeld voor kinderen die afgelopen jaar de eerste communie hebben gedaan tot kinderen die in groep 8 zitten op de basisschool. We hebben vijf bijeenkomsten per schooljaar, in het Ariënhuis van 09.30 tot 11.00 uur.



We beginnen altijd in de Mariakapel met het aansteken van zeven kaarsjes. Daarna lezen we een verhaal of kijken een filmpje en als laatste is er meestal een knutselwerkje wat met het thema te maken heeft. Afgelopen zondag heb-

ben we het gehad over de Goede Week. We hebben een mooie kijktafel gemaakt met daarop symbolisch de belangrijkste dagen van deze week uitgebeeld. Namelijk Palmzondag: Jezus trekt Jeruzalem binnen, Witte donderdag: Jezus wast

de voeten van zijn leerlingen, Goede vrijdag: Jezus sterft aan het kruis, Stille zaterdag: Jezus is in het graf gelegd en Pasen: Jezus is opgestaan. Leve het nieuwe leven. Daarna hebben we via een quiz de belangrijkste gebeurtenissen uit deze week nog een keer herhaald.

Als laatste hebben we buiten nog paaseieren gezocht en gevonden! Als je volgend seizoen belangstelling hebt om mee te doen, kun je je aanmelden bij Frank de Heus (f.deheus@franciscusparochie.nl).

Namens de Kids Party Time, Yvonne van Os.

Contact & bezoek

Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Ariënhuis, Sonderenstraat 55
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29
e: secretariaat@franciscusparochie.nl
open: ma, di, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl
facebook: St. Franciscusparochie Overijssel
twitter: @parfranciscus.nl
parochiële caritas instelling: e: pci-hbb@live.nl

Boekelo, H. MARCELLINUS
Beckummerstraat 169, 7548 BD,
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053-428 14 72,
e: marcellinus@franciscusparochie.nl

Buurse, H. MARIA PRAESENTATIE
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,
secretariaat: tel: 053-569 62 03,
e: maria.praesentatie@franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur

Haaksbergen, H.H. BONIFATIUS EN GEZELLEN
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,
secretariaat: tel: 053-572 14 19
e: bonifatius@franciscusparochie.nl
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur
Haaksbergen, ST. PANCRATIUS, EUCHARISTISCH CENTRUM,
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:
tel: 053-572 13 53
e: pancratius@franciscusparochie.nl
open: di t/m do 09.00 - 10.00 uur

Haaksbergen, O. L. VROUW VAN LOURDESZAAL
Sonderenstraat 55, 7481 HB

Haaksbergen, KAPEL HET SAALMERINK
Klaashuisstraat 9, 7481 EN

Haaksbergen, KAPEL HET WIEDENBROEK
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT

Pastoraal team

- Pastoor André Monnikhof
t: 06-227 861 51 e: a.monnikhof@franciscusparochie.nl
- Pastor Willy Rekveld
t: 06-208 748 66
e: hwjm.rekveld@gmail.com

- Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: f.deheus@franciscusparochie.nl

- Pastoraal werker Carla Berbee
t: 06-412 525 58
e: c.berbee@katholiekenschede.nl

- Pastoraal werker Ingrid Schraven
t: 06-229 246 57
e: i.schraven@katholiekenschede.nl

- Pastoraal werker Marga Klein Overmeen
t: Tel. 06 18 276 484
e: m.kleinovermeen@ziggo.nl