

ST. PANCRATIUS

ZONDAG 22 JANUARI OM 10.00 UUR (een half uur later dan te doen gebruikelijk): OECUMENISCHE VIERING M.M.V. HET PANCRATIUS DAMES- EN HERENKOOR.

Voorgangers: dominee N. Pronk en pastoor A. Monnikhof. Lector: de heer J. Hofhuis. Koster: de heer S. te Bogt.

Deze viering is in het kader van de 'Week van gebed voor de Eenheid onder de Christenen', heeft als thema: 'Jouw hand, mijn glimlach' en het uitgangspunt is: 'Wat ons drijft is de liefde van Christus'.

Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

MEDEDELINGEN:

■ Op zondag 22 januari is de Oecumenische viering, die begint om 10 uur, de enige viering in de St. Pancratiuskerk.

■ Denkt u nog aan de cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen? Zij kunnen houdbare producten erg goed gebrui-

ken. U kunt de artikelen op de bank in de toreningang van de St. Pancratiuskerk leggen of op de bank in de Mariakapel.

■ De eerstvolgende kinderdoopvieringen in de St. Pancratiuskerk zijn op 5 februari, 2 april en 4 juni 2017.

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN

ZATERDAG 21 JANUARI OM 13.00 UUR: INLUIDEN VAN DE JAARLIJKSE KERKBALANS.

Bijna in het hele land zullen op dit tijdstip de klokken luiden van alle kerken ter aankondiging van de jaarlijkse actie kerkbalans.

ZATERDAG 21 JANUARI OM 18.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR.

Voorganger: pastoor A. Monnikhof. Lector: de heer Gerrit de Munnik. Acolieten: Gery Broekhuis en Daan Lohuis. Processiekruisdrager: Reinier Heemink. Koster: Johan Kroeze en Jos Westendorp.

De misintenties van zaterdag 7 januari 2017 worden ook in deze viering gelezen i.v.m. het extreem gladde weer van die avond.

JAARGEDACHTENIS: Ineke Hunink – Melman (1e jrd); Herman Waanders; Hanna ten Hag; Gerhard Keizers. GEBEDSINTENTIES: Giuseppa di Franco – Trovato; Gerrit Michorius; Gerard Wissink; Tonny Hilgerink; Vader en Zoon Nico Rutte; Henk ten Hoopen van de Hengelosestraat; Graddy Hendriks – Hannink; Tonnie Broekhuis; Dine Witbreuk; Overleden familie Waanders – Leferink; Marie Schroer –

Leferink (i.v.m. geboortedatum 18 januari);

DONDERDAG 26 JANUARI OM 09.00 UUR: LAUDEN.

Voorganger: mevrouw L. Rutte. Misdienaar: nader in te vullen. Koster: Chris Vaanhold.

MEDEDELINGEN:

■ In het torenportaal staan manden waarin u houdbare voedselwaren kunt deponeren voor de Voedselbank Enschede - Haaksbergen. Openingstijden 09.00 uur tot 18.00 uur.

■ De maand januari staat zoals bekend in het teken van de jaarlijkse kerkbalans. Voor meer informatie zie elders in Op Weg.

■ Noteer vast in uw agenda: Op vrijdag 10 maart 's avonds uitvoering van het "Stabat Mater" door Ad Fundum uit Bornerbroek. Vorig jaar trok deze uitvoering volle kerken in Delden, Almelo, Tubbergen, Hellen- doorn en Bornerbroek.

■ Woensdag 11 januari zijn er professionele foto's gemaakt van het interieur van onze monumentale kerk. Binnenkort zijn deze te vinden op webpagina: www.kerkfotografie.nl

KAPEL HET SAALMERINK

VRIJDAG 20 JANUARI OM 10.30 UUR: KERKDIENT.

Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)

WOENSDAG 25 JANUARI OM 09.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING.

Voorganger: pastor W. Rekveld.

KAPEL HET WIEDENBROEK

VRIJDAG 20 JANUARI OM 15.00 UUR: KERKDIENT.

Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

ZATERDAG 21 JANUARI OM 19.00 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET PAROCHIEKOOR VAN BOEKELO.

Voorganger: pastoraal werker C. Berbée. Lector: mevrouw M. Wilmink.

JAARGEDACHTENIS: Johannes Hendrikus Deeterink.

GEBEDSINTENTIES: Geen.

MEDEDELINGEN:

■ Het secretariaat is dinsdags geopend van 18.30 tot 19.00 uur voor opgave van intenties en andere zaken.

H. MARCELLINUS BOEKELO

ZONDAG 22 JANUARI OM 10.00 UUR: OECUMENISCHE VIERING M.M.V. DE OECUMENISCHE CANTORIJ.

Voorgangers: dominee O. Haasnoot en pastor C. van Breemen.

Na deze viering is er gezamenlijk koffiedrinken, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

MEDEDELINGEN:

■ Spreekuur: Elke maand na de viering of op afspraak: tel. 4282694 / 4281472.

■ Tijdens de gebedsdienst kunt u achter in de kerk producten neerleggen voor de Voedselbank Enschede-Haaksbergen.

Bezoek aan de voedselbank

In het kader van ons jaarthema 'Vluchtelingen' gaan wij 24 januari a.s. een bezoek brengen aan de voedselbank te Enschede. Elke week wordt er in de kerken van Haaksbergen voedsel verzameld voor de voedselbank en vele vrijwilligers zijn daar bezig om al dat ingezamelde voedsel te verdelen in pakketten voor de mens in nood.

Voor welke mensen is de voedselbank bedoeld? Wie komen daarvoor in aanmerking? Hoe komt men aan de benodigde voedselproducten? Hoeveel mensen maken hiervan gebruik? Over al deze vragen en zaken zullen we uitvoerig worden geïnformeerd.

de Stichting Noodfonds Haaksbergen. Dit fonds is een initiatief van de gezamenlijke kerken en de gemeente Haaksbergen met als doel het verlenen van eenmalige hulp aan mensen die in een financiële noodsituatie verkeren en het maatjesproject.

Ook zullen op deze middag mevr. R. Dekkers en mevr. C. Roessen ons vertellen over

Datum: dinsdag 24 januari

2017

Vertrek: 13.15 uur vanaf de Lourdeskerk

Aanmelding: voor 23 januari. Bij voorkeur per email: vanterve@kpnmail.nl of tel. 053-5721760.

Kosten: € 5.00 p.p. (reiskosten, koffie en gift voedselbank).

Adres: Voedselbank Enschede / Haaksbergen

Hengelosestraat 108 (voormalige Opel garage Roeloffzen/Bleeker), 7514 AK Enschede, Tel. 06-20586039

Attentie: om het vervoer per auto te regelen is het beslist nodig dat u zich aanmeldt voor deelname!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Wittem Harry van 't Erve.

Verbinden en ontmoeten:

Inpakken actie Kerkbalans

Bedrijvigheid alom. In de tweede helft van januari wordt de landelijke actie Kerkbalans gehouden. De jaarlijkse wervingsactie voor uw financiële bijdrage aan de parochie St. Franciscus van Assisië. Het is een actie die in de katholieke kerk, oud-katholieke kerk en de protestantse kerken gehouden wordt met als thema "Verbinden en ontmoeten".



Vrijwilligers van onze parochie hebben op zaterdag 14 januari de handen uit de mouwen gestoken. De enveloppen die in de tweede helft van januari bij u bezorgd worden, zijn door meer dan twintig vrijwilligers gereed gemaakt. Ze zijn klaar en liggen in dozen om persoonlijk rondgebracht te worden.

bezorgen. Het is een enveloppe met een heel concrete vraag: "Wilt u bijdragen om onze parochie financieel in balans te houden?"

Informatie over parochieactiviteiten, de financiën en hoe u mee kunt doen, vindt u in de enveloppe maar ook op de website van de parochie: www.franciscusparochie.nl.

Meer dan tweehonderd vrijwilligers zullen vanaf 21 januari (landelijk inluiddmoment waarvoor u ook bent uitgenodigd, zie elders op deze pagina) bij ieder van u een persoonlijke uitnodiging tot deelname

Wij zijn volop in actie en nodigen u uit om mee te doen.

Zie ook: www.franciscusparochie.nl/kerkbijdrage

**Elles Veltkamp
Werkgroep Kerkbalans**

13 januari tot en met 12 februari Maand van de Spiritualiteit

Dit jaar is het thema Compassie – mededogen. Paus Franciscus sprak hierover tijdens zijn preek op Wereldvredegedag (1 januari):

"Iedereen spreekt over vrede. Ook wie oorlog voert en wapens levert. Velen deinzen echter terug voor de keuze van geweldloosheid.

De liefde voor de vijand vormt het hart van de evangelische geweldloosheid. Ziet het voorbeeld van Jezus. Actieve geweldloosheid is voortaan het referentiekader bij uitstek om vrede op te

bouwen in eigen omgeving en op wereldvlak". Voor deze uitdagende houding wordt de komende maand onze aandacht gevraagd. Ook onze St. Franciscusparochie zal daar een steentje aan bijdragen tijdens vieringen en andere bijeenkomsten. Ter ondersteuning van dit thema heeft Rosita Steenbeek, bekend Nederlands schrijfster, een essay geschreven dat vanaf 13 januari voor € 3,50 in de boekhandel te koop is.

**Ineke Wijsman, lid
Pastoraatgroep
Haaksbergen.**

Het jaar 2017 is op gang gekomen

Niet dat er veel veranderd is ten opzichte van 2016. Er is nog steeds in de samenleving, in de wereld heel veel gaande. De verschrikkingen van geweld en haat, de gevolgen van natuurgeweld en rampen hebben ook nu om onze aandacht gevraagd en om een reactie. Het is ook dit jaar de vraag hoe wij reageren als mens en als geloofsgemeenschap op al deze gebeurtenissen. De wereld en al wat er gebeurt houdt immers niet op bij de kerkdeur. We geloven en vertrouwen dat onze houding er toe doet in deze tijd, dat we als kerkmensen iets te betekenen hebben.

Niet voor niets heeft paus Franciscus in 2016 aandacht gevraagd voor de werken van Barmhartigheid. Die werken zijn door de Vastenactie verwerkt in een kwartet voor kinderen. Voor vormelingen die het spel spelen, worden die wat vreemde worden: 'werken van barmhartigheid' heel concreet en iets wat ook voor hen is weggelegd. Het gaat over: je inzetten voor mensen ver weg, iemand helpen een jas aantrekken, een baby de fles geven, thee inschenken, een nieuw kind mee laten doen. Onze houding naar zieken, vreemden,

gevangenen, mensen die niet genoeg hebben om van te leven laat iets zien van waar wij in geloven, zo hebben we de tieners proberen over te brengen. Als parochie hebben we een taak en opdracht om het evangelie te leven, blijde boodschap te zijn. Dat doen we met vallen en opstaan. Juist daar waar het ons niet lukt kunnen we door de manier van met die situatie omgaan duidelijk maken wat evangelie betekent. Parochie zijn we samen, zoals velen het afgelopen jaar de schouder onder de parochie hebben gezet, zo hopen we ook dit kalender jaar verder te gaan. Dat kan alleen als we kunnen blijven rekenen op uw meelevenheid en meedoen, uw betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap. En niet op de laatste plaats ook aan uw deelname aan de actie kerkbalans. Wij hopen van harte dat met uw bijdrage onze parochie iets betekenisvol kan blijven, zijn en worden. Dat we met uw bijdrage kerk van mensen en met mensen kunnen blijven en op een inspirerende manier de Boodschap van Jezus handen voeten kunnen geven in onze parochie.

Pastor Margot Dijkman

Het Onze Vader

Sinds de Eerste advent bidden we het Onze Vader in de liturgie in heel het katholieke Nederlandse taalgebied met dezelfde woorden. Voor het pastoraal team aanleiding om weer eens na te denken over wat we met de woorden uitspreken. Deze week buigen we ons over....

Uw Naam worde geheiligd...
Wie of wat is God eigenlijk? Die vraag heeft geleid tot vele namen voor God al naar gelang zijn of haar betekenis voor mensen. Zo wordt Hij de Eeuwige genoemd, denkend dat God er altijd is geweest en zijn zal. Of men noemt Hem de Barmhartige omdat God uit de bijbel naar voren komt als een god, die het altijd opneemt voor de kleinsten. Niet Ezaau ontving de zegen en het erfrecht van aartsvader Izaak, maar zijn jongere broer Jacob. Niet één van de oudste zonen van Isaï werd de tweede koning van Israël, maar hun jongste broer-

tje David die herder was. Jezus van Nazareth nam het vaak op voor de kleinsten of stelt hen ten voorbeeld aan de groten der aarde. Zo wordt God ook 'de Liefdevolle' genoemd, of 'de Rechtvaardige', 'Hij die ruimte geeft en vrijheid schept' en ga zo maar door. Ik zelf vind de mooiste naam voor God toch nog steeds de naam waarmee Hij zich in de woestijn bekend maakte aan Mozes: 'JHWH', wat wij uit het Hebreeuws kunnen vertalen als 'Ik zal er zijn voor jou'. Zo is God er voor iedereen op een andere wijze, want allen hebben wij Hem op een eigen, andere wijze nodig.



En dan bidden wij in het Onze Vader, 'uw Naam worde geheiligd'. Heiligen, in het Hebreeuws 'Kadash', betekent 'apart zetten'. Als wij bijvoorbeeld een kerk als een gewijde, heilige ruimte ervaren, komt dat omdat we die ruimte apart gezet hebben van de ruimte waar de rest van ons dagelijks leven zich afspeelt. Je kinderen zijn je heilig. Je idealen net zo. Daar moet iedereen van afblijven. Zo ook van die naam van God 'Ik zal er zijn voor jou'. Moge die naam zo betekenisvol voor jou zijn, dat die voor jou heilig is.

Pastor Frank de Heus

Afscheid lector

Bij de start van het nieuwe jaar zijn we op zondag 1 januari j.l. begonnen met een Eucharistieviering in de Pancratiuskerk.

Tijdens deze viering was het de laatste keer dat Hendrik Scholten zijn bijdrage leverde als lector. Al meer dan 70 jaar is Hendrik Scholten actief betrokken bij de kerk. Hij heeft daar in al die jaren diverse taken op zich genomen en zal ook nog actief blijven binnen de parochie. Ooit is hij begonnen als misdienaar, heeft zitting gehad in het bestuur van de locatie Buurse en is betrokken geweest bij de restauratie van de Pancratiuskerk. Hij is ech-



ter meer dan tientallen jaren lector geweest in de Pancratiuskerk. Hendrik heeft nu zelf de keus gemaakt om met deze taak te stoppen. Voor zijn zeer langdurige inzet als lector is hij bedankt door voorganger pastor Willy Rekveld en door Liebeth Dijkhuis namens de pastoraatgroep. Ook het bestuur is Hendrik

hiervoor zeer erkentelijk. Hendrik nogmaals dank! Voor de toekomst zien we Hendrik als lid van de financiële commissie en als lid van de werkgroep kerkbalans nog graag betrokken blijven bij onze parochie.

**Marion van der Holst
Bestuurslid Parochie St.
Franciscus van Assisië**

Uitnodiging

Op zaterdag 21 januari om 13.00 zullen in het hele land de kerkklokken luiden voor de start van de actie Kerkbalans.

Han ten Broeke en pastoor A. Monnikhof zullen de klokken luiden van de Pancratiuskerk in het centrum van Haaksbergen. Ook in onze overige

locatiekerken zullen op dat moment de klokken luiden. Zo wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans letterlijk ingeluid. Dankzij Kerkbalans kunnen kerk-

gemeenschappen hun maatschappelijke functie blijven vervullen. Wij nodigen u uit bij dit gezamenlijke moment aanwezig te zijn.

Contact & bezoek

Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29
e: secretariaat@franciscusparochie.nl
open: ma, di, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl
facebook: Franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen
twitter: @parfranciscus.nl
Youtube: Franciscus Parochie
Instagram: De jonge Franciscusparochie
parochiële caritas instelling: e: pci-hbb@live.nl

Foto's Franciscusparochie:
www.franciscusparochie.nl/beeldmateriaal/

Boekelo, H. MARCELLINUS
Beckummerstraat 169, 7548 BD,
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053-428 14 72,
e: marcellinus@franciscusparochie.nl

Buurse, H. MARIA PRAESENTATIE
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,
secretariaat: tel: 053-569 62 03,
e: maria.praesentatie@franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur

Haaksbergen, H.H. BONIFATIUS EN GEZELLEN
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,
secretariaat: tel: 053-572 14 19
e: bonifatius@franciscusparochie.nl
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur

Haaksbergen, ST. PANCRATIUS, EUCHARISTISCH CENTRUM,
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:
tel: 053-572 13 53
e: pancratius@franciscusparochie.nl
open: di t/m do 09.00 - 10.00 uur

Haaksbergen, O. L. VROUW VAN LOURDESZAAL
Sonderenstraat 55, 7481 HB

Haaksbergen, KAPEL HET SAALMERINK
Klaashuisstraat 9, 7481 EN

Haaksbergen, KAPEL HET WIEDENBROEK
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT

Pastoraal team

• Pastoor André Monnikhof
t: 06-227 861 51 e: a.monnikhof@rkzuidoosttwente.nl

• Pastor Willy Rekveld
t: 06-208 748 66
e: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

• Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

• Pastoraal werker Carla Berbée
t: 06-412 525 58
e: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

• Pastoraal werker Margot Dijkman,
t: 06-38903999,
e: m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

• secretariaat@rkzuidoosttwente.nl