

## ST. PANCRATIUS

### ZONDAG 19 FEBRUARI OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET PABLOKOOR.

Voorganger: pater A. Korterik. Lectrice: mevrouw G. te Lintelo. Acoliet: de heer J. Hofhuis. Koster: de heer J. Wetzelaer. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal. JAARGEDACHTENIS: Truus Waanders; Dinant Dijkhuis en familie Christiaan Dijkhuis – Lammers; Theo ter Braak. GEBEDSINTENTIES: Lenie Hamers; Jan Noor-dink en familie; Gerbin Vaanhold; Jan Noor-dink; Betsie Ottink en familie.

#### MEDEDELINGEN:

■ Op 7 februari is Minie (Wilhelmina

Johanna) Goorden – Botterhuis in de leeftijd van 81 jaar overleden. Zij woonde aan de Werfheegde 10. De uitvaartviering in de St. Pancratiuskerk heeft maandag 13 februari plaatsgevonden en in aansluiting daarop werd de begrafenisplechtigheid gehouden op begraafplaats Het Waarveld.

- Cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen kunnen houdbare levensmiddelen nog steeds erg goed gebruiken! U kunt de artikelen op de bank in de toreningang van de St. Pancratiuskerk leggen of op de bank in de Mariakapel.
- De eerstvolgende kinderdoopvieringen in de St. Pancratiuskerk zijn op 2 april en 4 juni 2017.

## HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN

### ZATERDAG 18 FEBRUARI OM 18.30 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR.

Voorganger: de heer L. Lenderink. Lectrice: mevrouw Ria Deggerich. Acolieten: geen. Processiekruisdrager: geen. Koster: Johan Kroeze en Jos Westendorp. JAARGEDACHTENIS: Cato Bargerink – ten Thije (1e jrd.). GEBEDSINTENTIES: Marie Westendorp – Hollink i.v.m. geboortedag 17 februari; Tonny Hilgerink i.v.m. geboortedag 21 februari; Graddy Hendriks – Hannink; Overleden familie Morssink – Rietman; Bennie Busschers; Tonnie Broekhuis.

### DONDERDAG 23 FEBRUARI OM 09.00 UUR: LAUDEN.

Voorganger: mevrouw M. Jansen. Misdienaar: nader in te vullen. Koster: Jan Oude Kamphuis.

#### MEDEDELINGEN:

- Op vrijdag 3 februari 2017 is overleden Bernardus Jozef Maria – Bennie – Busschers. Afgelopen Eerste Kerstdag is hij 60 jaar geworden. Hij is echtgenoot van Carla Busschers – Leferink en hij woonde aan de Stratersdijk 5. Velen zullen Bennie wel kennen als barman van de kantine van de Bon. Boys, tijdens de jaarlijkse Dauwtrappersmis op Hemelvaartsdag was hij ook altijd aanwezig en het aanspreekpunt in die hoedanigheid voor onze geloofsgemeenschap. De gezongen afscheidsviering heeft vrijdag 3 februari plaats gevonden. De crematieplechtigheid op zaterdag 4 februari. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verlies van hun

dierbare man, vader en opa.

- De eerstvolgende doopvieringen in onze kerk zijn op: 1 april en 3 juni.
- In het torenportaal staan manden waarin u houdbare voedselwaren kunt deponeren voor de Voedselbank Enschede - Haaksbergen. Openingstijden 09.00 uur tot 18.00 uur.
- In een geloofsgemeenschap zijn altijd vacatures, weliswaar vrijwillig niet vrijblijvend. We zoeken misdienaars (groep 6-7-8 van de basisschool) acolieten voor de zaterdagavond (vanaf de basisschool); koorzangers voor ons Bonifatiuskoor; mensen voor onderhoud van tuin en kerkhof, mensen voor de schoonmaak bestuursleden (locatieraad) etc etc.. Heeft u belangstelling neem even contact op met Jos Westendorp, hij kan u verder helpen en verwijzen.
- Mocht de envelop van de actie Kerkbalans niet bij u zijn opgehaald, dan verzoecken wij u deze alsnog te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
- Noteer vast in uw agenda: Op vrijdag 10 maart 's avonds om 20.30 uur uitvoering van het "Stabat Mater" door Ad Fundum uit Bornerbroek (zie [www.adfundumzingt.nl](http://www.adfundumzingt.nl)). Vorig jaar trok deze uitvoering volle kerken in Delden, Almelo, Tubbergen, Hellendoorn en Bornerbroek. Kaarten ad € 15,00 via Plus Leusink of bij Jos Westendorp, tel 06 186 00 463 of mail [joswestendorp@home.nl](mailto:joswestendorp@home.nl).
- Woensdag 11 januari zijn er professionele foto's gemaakt van het interieur van onze monumentale kerk. Deze prachtige bijzondere foto's zijn te vinden op webpagina: [www.kerk fotografie.nl](http://www.kerk fotografie.nl).

## KAPEL HET SAALMERINK

### VRIJDAG 17 FEBRUARI OM 10.30 UUR: KERKDIENTST.

Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

## O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)

### WOENSDAG 22 FEBRUARI OM 09.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING.

Voorganger: pastor W. Rekveld.

## KAPEL HET WIEDENBROEK

### VRIJDAG 17 FEBRUARI OM 15.00 UUR: KERKDIENTST.

Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

## MARIA PRAESENTATIE BUURSE

### ZONDAG 19 FEBRUARI OM 10.00 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET PARO- CHIEKOOR VAN BOEKELO.

Voorganger: mevrouw R. Snuverink. Lector: de heer L. Lenderink. JAARGEDACHTENIS: De overleden familie Roelink.

GEBEDSINTENTIES: Johannes Hendrikus Deeterink.

#### MEDEDELINGEN:

- De collectes in de maand januari hebben €185,85 opgebracht.

## H. MARCELLINUS BOEKELO

### ZONDAG 19 FEBRUARI: Géén viering.

U bent van harte welkom in één van de parochiekerken te Haaksbergen of Buurse.

## Het 'Onze Vader'

Sinds de Eerste advent bidden we het Onze Vader in de liturgie in heel het katholieke Nederlandse taalgebied met dezelfde woorden. Voor het pastoraal team aanleiding om weer eens na te denken over wat we met de woorden uitspreken. Deze week buigen we ons over

### 'en breng ons niet in beproeving'

Dit vind ik een lastige. Er stond 'beking' in de vorige versie. Het Griekse woord 'peirasmon' dat in de grondtaal van de bijbel staat kan ook vertaald worden als proef, loutering, verzoeking, verlokking. Is het iets dat je overkomt, dan wordt ook het woord 'aanvechting' genoemd. Al die woorden kunnen dus meeklinken, als we dit bidden. Is God, dan een God die ons op de proef stelt, die ons verlost? En tot wat dan? Van Jozef, de zoon van Jacob, is een mooi verhaal bekend, dat hij zijn broers op de proef stelt, als zijn naar Egypte komen om brood te kopen. In Israël is er hongersnood. Hun eigen broer Jozef hebben ze uit jaloezie en nijd jaren daarvoor in een

put geworpen. Eigenlijk met de intentie hem te doden. Uiteindelijk hebben ze hem als slaaf verkocht aan een voorbijkomende karavaan. Jozef kwam in Egypte terecht en klom daar op tot een hoge post onder Farao. Daar zwaait hij na zeven vette jaren de scepter over de opslag en verkoop van graan. Hij wordt door zijn broers niet meer herkend en dat houdt Jozef aanvankelijk zo. Hij is met zijn hongerige broers begaan, maar wil ook weten of ze veranderd zijn. Zijn zij gegroeid in broederliefde? Is er wat veranderd? Misschien worden wij in het leven zo ook wel eens op de proef gesteld, door mensen of in situaties. Dat zoek je niet. Dat overkomt

je. Soms doe je het een ander aan. Maar je kunt er wel aan groeien. Misschien kun je er achteraf zelfs de hand van God in herkennen, zoals Jozef en zijn broers dat deden. Ze hebben geleden aan elkaar, aan de hongersnood, aan de gevangenis zelfs, maar ze zijn er sterker en vooral menselijker door geworden. Maar liever ondergaan we zo'n beproeving natuurlijk niet. Het gemak dient de mens... en breng ons niet in beproeving.



Pastor Frank de Heus

## Samen Op Weg

**Wekelijks worden de lezers van Rond Haaksbergen via de parochiepagina 'Op Weg' geïnformeerd over de aanstaande vieringen en activiteiten en over de actualiteiten in alle locaties van onze parochie. De parochiepagina bestaat naast de parochiewebsite [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl). Beide media werken nauw samen.**

In de redactie van Op Weg is plek voor twee redactieleden. Heb je journalistieke belangstelling/achtergrond en wil je meedraaien in een enthousiast team vrijwilligers dan zoeken we jou. Uitgebreide functie informatie: [www.franciscusparochie.nl/vacatures](http://www.franciscusparochie.nl/vacatures).

Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Elles Veltkamp, tel. 053-5741250, [e.veltkamp@franciscusparochie.nl](mailto:e.veltkamp@franciscusparochie.nl).

## Dankbaar

**Dankbaar - een woord om even bij stil te staan! De tijd vliegt, we zijn bezig en zo druk. Vaak geen tijd om stil te staan bij dankbaarheid, wat we ontvangen lijkt zo normaal en zo gewoon. Is het dan bijzonder wat wij ontvangen in het leven?**

De mensen die jij mag ontmoeten - ze zijn zo bijzonder. De liefde die ze zomaar geven - bijzondere liefde. De hulpvaardigheid die ze bieden - ze strekken hun handen voor je uit. Het luisterend oor die we zo vaak nodig hebben - ze nemen de tijd.

De stem die spreekt met hoopvolle woorden - het sterkt ons. Het meningsverschil - dat ons samen scherp blijft houden.

Het is het geloof van ieder mens, om dankbaar voor te zijn. Geloven in elkaar, elkaar inspireren en op weg zetten. Mag het ook God zijn die meetrekt, durf zijn Naam te noemen, God

zet mensen in beweging, wees God ook dankbaar. Wees dankbaar voor wie wij ontmoeten, ieder mens heeft iets bijzonders, een talent of een gave om de ander nabij te zijn. Zo mogen wij het zout der aarde zijn, een licht in de wereld.



Diaken Bert Huitink

## Bezoek de parochie-website

Wilt u meer lezen en weten over de St. Franciscusparochie, dan kunt u kijken op [www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl). Zo leest u op de site informatie over ach-

tergronden bij de St. Franciscusparochie, informatie voor vrijwilligers, de agenda van de parochie en er is een fotogalerie met plaatjes van evenementen.

## Carnaval 2017

**"Na de carnaval pak ik de draad weer op."**

Deze spreuk las ik bij een carnavalsoptocht. Carnaval: even uit de sleur van het leven, de sleur van alle dag, de sleur van het vele moeten, de sleur van verplichtingen - wat zit ons hoofd vol van de vele verwachtingen die men van ons heeft! Carnaval: even niet jezelf hoeven te zijn. Er is tijd nodig om afstand te nemen, tijd voor jezelf, tijd voor samen zijn.

Maar waar pak je de draad van het leven weer op? Je hebt de draad van het leven laten vieren, is het gewoon weer doorgaan? Maar kan het leven ook een andere wending krijgen? Kan het zijn dat je de draad van het leven

anders gaat oppakken? Met andere bedoelingen? Door afstand te nemen ben je misschien wel tot een ander inzicht gekomen als het gaat om 'jouw' leven, als het gaat om 'samen' leven. Als het gaat om de toekomst - als het gaat om jouw geloof, nieuw geloof. Geloof kan je kracht geven, ieder mens heeft zijn of haar geloof: je moet het ontdekken, op zoek gaan, je mag het vinden.

Carnaval voorbij - vastentijd - tijd om te bezinnen. Zoek en vind! Maak er jouw geloof van, zet jouw geloof in voor onze samenleving. Samen op weg naar Pasen! *Ergens gelezen, maar bron helaas onbekend*

## Als je niet meer beter wordt

Als de vader van een vriendin te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, hoeft hij over levensverlengende behandeling niet lang na te denken. Hij heeft wel wat beters te doen: een kano bouwen voor zijn kleinkinderen. Als de kano af is, timmert hij verder. Ook heeft hij iets nodig wat hem over het water draagt. Hij maakt zijn eigen kist. En later een tweede, die beter past, want gaandeweg verandert hij. Als hij klaar is, kan hij sterven.

Dat gaat niet altijd zo. De boodschap dat je een ongeneeslijke ziekte hebt, maakt mensen vaak machteloos en sprakeloos. Iemand vertelde dat zijn vriendin onuitstaanbaar werd. Zij was veertig en ging dood, dus moest ze verder in alles haar zin hebben. Rekening houden met anderen was nooit haar sterkste kant geweest, nu gingen haar ogen helemaal dicht voor de mensen om haar heen. Onder grote spanning is het moeilijk te groeien en nieuwe wegen te bewandelen. Toch komt er soms in het aangezicht van de dood iets nieuws vrij: onvermoede kracht, grote creativiteit, overgave en openheid. Wie dat overkomt, is

vaak zelf verrast door wat er gebeurt. Wat kan mystiek betekenen voor iemand die ongeneeslijk ziek is? Op haar ziekenhuisbed schildert Dominica Steengracht vellen vol. Een nacht, een dag en een nacht verbeeldt ze de vragen die God aan Job stelt in het gelijknamige Bijbelboek. Korterna overlijdt ze. Haar naasten geven een boekje uit, zodat iedereen kan kennismaken met haar beelden. In prachtige kleuren en rake, spontane verfstreken komt heel de schepping terug. De vragen, letterlijk geschilderd, spreken je aan vanaf het papier. Je wordt er stil van. Niet een machteloze stilte, maar die van verwondering over het geheim van dood en leven. Eerder in haar leven schilderde Dominica ook, maar ze was er nooit mee voor de dag gekomen. Vlak voor haar sterven komt haar gave tot volle bloei en wordt haar worsteling vruchtbaar. Dorothee Sölle: 'Mystici zijn mensen die het stil geschreeuw dat God is, horen en dit hoorbaar én zichtbaar maken.'

**Beate Rose, predikant/geestelijk verzorger bron: 'Open Deur januari 2017'**

Overweging tijdens de Maand van de Spiritualiteit (13 januari t/m 12 februari)

## Compassie - mededogen

**Op weg geholpen door onder ander het essay van Rosita Steenbeek, getiteld: 'Heb uw vijanden lief' werd ieder deze maand uitgenodigd zich te bezinnen op het thema Compassie/Mededogen dat dit jaar het centrale thema was van de Maand van de Spiritualiteit.**

Het waren weken waarin wij werden opgeroepen tot een levenshouding van evangelische compassie en mededogen. Weken waarin wij hebben gebeden dat ook wij onze bijdrage daaraan willen leveren, zowel in het klein als in het groot.

Het komend weekend van 18 - 19 februari sluit de Evangelielezing uit Matteüs (hoofdstuk 5, vers 43 - 48) daar heel goed bij aan. Als afronding van deze Maand van de Spiritualiteit kunt u daar al bij voorbaat uw gedachten over laten

gaan... Het is een oproep tot onvoorwaardelijke liefde en aandacht voor zowel onszelf als onze naaste.

Jezus zei: Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naasten beminnen en uw vijanden haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals de Vader in de hemel volmaakt is...

**Ineke Wijsman, lid Pastoraatgroep Haaksbergen.**

### Zaterdag

18 februari

**18.30 uur Bonifatius**  
Communieviering  
L. Lenderink  
Bonifatiuskoor

### Zondag

19 februari

**09.30 uur Pancratius**  
Eucharistieviering  
A. Korterek  
Pablokoo

**10.00 uur Maria Praesentatie**  
Communieviering  
R. Snuverink  
Parochiekoor Boekelo

## Contact & bezoek

**Secretariaat St. Franciscusparochie:**  
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55  
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29  
e: [secretariaat@franciscusparochie.nl](mailto:secretariaat@franciscusparochie.nl)  
open: ma, di, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.  
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802  
[www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)  
facebook: Franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen  
twitter: @parfranciscus.nl  
Youtube: Franciscus Parochie  
Instagram: De jonge Franciscusparochie  
parochiële caritas instelling: e: [pci-hbb@live.nl](mailto:pci-hbb@live.nl)

**Foto's Franciscusparochie:**  
[www.franciscusparochie.nl/beeldmateriaal/](http://www.franciscusparochie.nl/beeldmateriaal/)

**Boekelo, H. MARCELLINUS**  
Beckummerstraat 169, 7548 BD,  
secretariaat: tel: 053-428 26 94  
b.g.g. 053-428 14 72,  
e: [marcellinus@franciscusparochie.nl](mailto:marcellinus@franciscusparochie.nl)

**Buurse, H. MARIA PRAESENTATIE**  
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,  
secretariaat: tel: 053-569 62 03,  
e: [maria.praesentatie@franciscusparochie.nl](mailto:maria.praesentatie@franciscusparochie.nl)  
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur

**Haaksbergen, H. H. BONIFATIUS EN GEZELLEN**  
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,  
secretariaat: tel: 053-572 14 19  
e: [bonifatius@franciscusparochie.nl](mailto:bonifatius@franciscusparochie.nl)  
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur

**Haaksbergen, ST. PANCRATIUS, EUCHARISTISCH CENTRUM,**  
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:  
tel: 053-572 13 53  
e: [pancratius@franciscusparochie.nl](mailto:pancratius@franciscusparochie.nl)  
open: di t/m do 09.00 - 10.00 uur

**Haaksbergen, O. L. VROUW VAN LOURDESZAAL**  
Sonderenstraat 55, 7481 HB

**Haaksbergen, KAPEL HET SAALMERINK**  
Klaashuisstraat 9, 7481 EN

**Haaksbergen, KAPEL HET WIEDENBROEK**  
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT

### Pastoraal team

• Pastoor André Monnikhof  
t: 06-227 861 51 e: [a.monnikhof@rkzuidoosttwente.nl](mailto:a.monnikhof@rkzuidoosttwente.nl)

• Pastor Willy Rekveld  
t: 06-208 748 66  
e: [w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl](mailto:w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl)

• Pastoraal werker Frank de Heus  
t: 06-300 988 33  
e: [f.deheus@rkzuidoosttwente.nl](mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl)

• Pastoraal werker Carla Berbée  
t: 06-412 525 58  
e: [c.berbee@rkzuidoosttwente.nl](mailto:c.berbee@rkzuidoosttwente.nl)

• Pastoraal werker Margot Dijkman,  
t: 06-38903999,  
e: [m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl](mailto:m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl)

• [secretariaat@rkzuidoosttwente.nl](mailto:secretariaat@rkzuidoosttwente.nl)