

Vastenactie 2017:

'Bouw mee aan eilanden van hoop in San Salvador'(5)

De afgelopen 4 weken hebt u al veel kunnen lezen over de Vastenactie 2017 die een aantal initiatieven van katholieke organisaties in San Salvador wil steunen die in de zee van geweld, veroorzaakt door drugsbendes – de 'mara's', eilanden van hoop in stand willen houden.

Eén van de bekendste Salvadorianen die de armoede en het geweld aan de kaak stelde was bisschop Oscar Romero in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Hij was sociaal bewogen en vredelievend maar hekelde wél de misstanden van de toenmalige dictatuur en de doodseskaders.

Hij werd bedreigd maar dook niet onder. Het gevolg: hij werd in 1980 tijdens een Eucharistieviering vermoord. Bisschop Romero inspireert tot op de dag van vandaag om niet te buigen voor het geweld, om het straatgeweld van de drugsbendes – de 'mara's' te doorbreken.

Om het straatgeweld van de bendes te doorbreken moet begonnen worden met de jeugd te leren de neerwaartse spiraal van geweld te doorbreken. Dat kunnen ze leren in jeugdcentra die voor hen de eilanden van hoop zijn. Hoop op een geweldloze toekomst. Een toekomst waar zij zelf invulling aan kunnen geven zonder in angst te hoeven leven voor het geweld van de 'mara's'. Om jeugdcentra te realiseren waar kinderen ervaren wat het is om echte aandacht, hulp en begeleiding te krijgen, is



geld nodig.

Dat is dan ook de reden dat het komend weekend in alle locaties van de St. Franciscusparochie een extra kerkcollecte wordt gehouden.

De stap naar een nieuw leven:

On the Run

Een muzikaal verhalenprogramma, met levensverhalen van heel verschillende mensen die op weg moesten gaan op zoek naar een bevrijdende toekomstverhalen over de stap naar een nieuw leven op de vlucht voor geweld op zoek naar werk of op weg naar een nieuwe identiteit. Een geschiedenis die zich keer op keer herhaalt. Grote stromen mensen onderweg, dat beeld hebben we direct op het netvlies. Een beeld van mensen

uit onveilige omgevings. Maar er zijn veel redenen om te vluchten. Veranderingen, heftige emoties en traumatische ervaringen zijn redenen om jezelf of je omgeving te ontvluchten. Zaterdag 1 april: Jacobuskerk, Oude Markt 1, 7511 GA Enschede
Dinsdag 4 april: Kristal-kerk, P.C. Hooftlaan 210, 7552 HE Hengelo
Vrijdag 7 april: Grote Kerk, Kerkplein 15, 7607 BT Almelo
Entree €12, kaarten via www.ontherun2017.nl.

De Passie in Buurse op Goede Vrijdag

De Passie: een verhaal van vergeving, opoffering, hoop en liefde. Een moment van bezinning op weg naar het feest van Pasen. In Buurse zal op Goede Vrijdag 14 april de Passie worden uitgevoerd. Deze zal plaatsvinden 's avonds om 19.30 uur in de Maria Praesentatiekerk.

De uitvoering wordt verzorgd door het Sanibonakoor uit Buurse. Tijdens deze passie zal het lijdensverhaal van de laatste uren uit het leven van Jezus Christus worden verteld. Het verhaal kan nog steeds als actueel worden beschouwd. Overal in de wereld zijn mensen die lijden en die in moeilijke omstandigheden leven. Er zijn ook nu vele mensen die zich met volle overtuiging op allerlei manieren inzetten en zo proberen de maatschappij en de wereldvrede te verbeteren. Het lijdensverhaal is zeker geen verhaal dat alleen over Jezus gaat. De Passie heeft ook zeker betrekking op de huidige tijd. De uitvoering van de Passie is een combinatie van vertellingen, afgewisseld met moderne

liederen. Deze worden visueel aangevuld met beelden die geprojecteerd zullen worden op een scherm. Tijdens de uitvoering zullen meerdere toepasselijke liederen te horen zijn, die gezongen worden door het koor. U kunt o.a. luisteren naar "Love changes everything", "Leun op mij", "het is zo stil in mij", "I don't know how to love him", Avond, Zwart Wit en nog vele andere liederen. Het verhaal wordt verteld door meerdere personen. Een speciale rol zal worden vertolkt door pastor H. Zegger. Er is ook gelegenheid om een bloemenhulde te brengen bij het kruis. Iedereen is van harte welkom op 14 april om 19.30 uur in de Maria Praesentatiekerk in Buurse. De toegang is gratis.

Voorbereiding Eerste Heilige Communie

"De derde middag stond het Huis van God centraal. Wat is het huis van God? Ben je dat zelf, is het je eigen huis of wat anders? Aan de hand van de antwoorden die de kinderen gaven werd er betekenis aan het huis van god gegeven.

Een van de plekken die werd genoemd was je eigen lichaam of je hoofd. Door heel stil te zijn tijdens het 'stil gebed' kun je God ontmoeten. Het stil gebed hebben de kinderen samen geoefend. Soms is dat wel moeilijk en word je er een beetje lacherig van. Dat is niet erg. Pastor Margot gaf goede tips en bovendien kun je het stil gebed ook goed oefenen door zo nu en dan even stil te zijn. Zo gaat het elke keer een beetje beter.

het zijn volgelingen en nu leren wij het.

Een andere plek die ook wel het huis van God wordt genoemd is de kerk. Ook daar kun je God ontmoeten. Als huiswerk hadden bijna alle kinderen een kerk bezocht en gekeken welke belangrijke plekken er in de kerk zijn. Het altaar en het doopvont

zijn belangrijk. Uiteraard kent ook de kerk, net als thuis, een plekje waar je je het meest op je gemak voelt. Welk plekje is dat?

Tot slot hebben we gekeken wat je allemaal in de kerk kunt doen. Tijdens de eucharistieviering met uitleg zullen de kinderen leren wat er precies gebeurt tijdens de viering en wat alles betekent. Leuk en een beetje spannend, zo komt de Eerste Heilige Communie steeds een beetje dichterbij."

Annerieke Kolenaar



Daarna hebben de kinderen samen een gebed met woorden gelezen, het "Onze Vader". Dit is een belangrijk gebed en is gericht aan God. Het gebed hebben we gekregen van Jezus, hij leerde

Ruimen Grafzerken parochiekerkhof HH. Bonifatius en Gezellen

Het parochiekerkhof achter onze monumentale en gezichtsbepalende kerk van de HH. Bonifatius en Gezellen is misschien wel de meest "heilige" en "dierbare" plek in de Veldmaat. Velen van ons hebben een dierbare daar begraven, is er as bijgezet of as uitgestrooid.

Na een bepaalde periode moeten we grafzerken ruimen. Dit omdat de grafrechten verlopen zijn en de nabestaanden gekozen hebben om deze rechten niet te verlengen. Al decennia lang worden deze werkzaamheden verricht door onze vrijwilligers. Overigens er wordt alleen de zerk geruimd (dus niet in de grond). Onze vrijwilligers

die maandelijks het kerkhof en parochiële tuinen onderhouden, worden steeds ouder, de meesten zijn rond de 80 jaar. Gezien het feit dat de huidige generatie steeds langer moeten werken komt er onvoldoende "jonge" aanwas. Om dit ruimen te laten doen door tachtigers is natuurlijk te gek.

Hierbij zou ik u willen vragen om een paar uur

van je tijd beschikbaar te stellen om mee te werken aan het ruimen van deze grafzerken. We willen hieraan beginnen op vrijdagavond 12 mei om 18.00 uur en gaan verder op zaterdagochtend 13 mei om 08.30 uur. Als je alleen op vrijdagavond of alleen op zaterdagochtend kunt helpen zou dat ook fijn zijn.

Wij hopen en rekenen op vele positieve reacties! Zeg niet meteen Nee. U kunt contact opnemen met Jos Westendorp tel: 06 186 00 463 email: jos-westendorp@home.nl

Heeft u algemene vragen over het kerkhof dan kunt u contact opnemen met mevrouw Riky de Mönnink, het liefst via het navolgende mailadres: begraafplaatsbonifatius@franciscusparochie.nl

Namens het locatiebureau : Hans te Lintelo en Joop Oosterkamp



Zaterdag

1 april

18.30 uur

Bonifatius

Communieviering
M. Dijkman
Bonifatiuskoor

19.00 uur

Pancratius

Taizéviering
F. de Heus
Taizékoor

Zondag

2 april

09.30 uur

Pancratius

Eucharistieviering
W. Rekveld
Pancratius dames- en herenkoor

10.00 uur

Maria Praesentatie Buurse

Communieviering
M. Dijkman
Sanibonakoor

10.00 uur

Marcellinus Boekelo

Gebedsdienst
A. Bellers en J. Vos
Dames- en herenkoor.

Contact & bezoek

Secretariaat St. Franciscusparochie:

Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29
e: secretariaat@franciscusparochie.nl
open: ma, di, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl
facebook: Franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen
twitter: @parfranciscus.nl
Youtube: Franciscus Parochie
Instagram: De jonge Franciscusparochie
parochiële caritas instelling: e: pci-hbb@live.nl

Foto's Franciscusparochie:

www.franciscusparochie.nl/beeldmateriaal

Boekelo, H. MARCELLINUS

Beckummerstraat 169, 7548 BD,
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053-428 14 72,
e: marcellinus@franciscusparochie.nl

Buurse, H. MARIA PRAESENTATIE

Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,
secretariaat: tel: 053-569 62 03,
e: maria.praesentatie@franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur

Haaksbergen, H.H. BONIFATIUS EN GEZELLEN

Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,
secretariaat: tel: 053-572 14 19
e: bonifatius@franciscusparochie.nl
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur
Haaksbergen, ST. PANCRATIUS, EUCHARISTISCH CENTRUM,
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:
tel: 053-572 13 53
e: pancratius@franciscusparochie.nl
open: di t/m do 09.00 - 10.00 uur

Haaksbergen, O. L. VROUW VAN LOURDESZAAL

Sonderenstraat 55, 7481 HB

Haaksbergen, KAPEL HET SAALMERINK

Klaashuisstraat 9, 7481 EN

Haaksbergen, KAPEL HET WIEDENBROEK

Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT

Pastoraal team

• Pastoor André Monnikhof
t: 06-227 861 51 e: a.monnikhof@rkzuidoosttwente.nl

• Pastor Willy Rekveld
t: 06-208 748 66
e: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

• Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

• Pastoraal werker Carla Berbée
t: 06-412 525 58
e: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

• Pastoraal werker Margot Dijkman,
t: 06-38903999,
e: m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

• secretariaat@rkzuidoosttwente.nl