

## ST. PANCRATIUS

**ZONDAG 21 JANUARI OM 09.00 UUR (een half uur eerder dan te doen gebruikelijk): EUCHARISTIEVIERING, M.M.V. DE SCHOLA CANTORUM PANCRATIUS.**

Voorganger: pastor H. Zegger. Lectrice: mevrouw G. te Lintelo. Acoliet: Chantal Belshof. Koster: de heer S. te Bogt.

Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal. JAARGEDACHTENIS: Gerbin Vaanhold; Bernard ten Voorde.

GEBEDSINTENTIES: ouders Ottink – Middelhuis; Lenie Hamers; Herman Damveld; overleden echtgenoot en familie; Gerhard Bomkamp; ouders en Albert Noordink.

**ZONDAG 21 JANUARI OM 10.15 UUR: OECUMENISCHE VIERING, M.M.V. HET PANCRATIUS DAMESKOOR.**

Thema: 'Recht door zee'.

Voorgangers: dominee G.S. Bunjes – van der Lee en pastoraal werker M.D. Dijkman.

Lectrice: mevrouw E. Veltkamp. Koster: de

heer S. te Bogt.

Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

### MEDEDELINGEN:

■ Op 6 januari is Doortje (Dorethea Geertruida) Klaver – Wielens in de leeftijd van 85 jaar overleden. Zij woonde aan de Boerenmaat 11. Vrijdag 12 januari heeft in de St. Pancratiuskerk de afscheidsviering plaatsgevonden en de volgende dag werd in besloten kring de crematieplechtigheid gehouden in Crematorium Enschede.

■ De eerstvolgende kinderdoopvieringen in de St. Pancratiuskerk zijn op 4 maart en 3 juni.

■ De mogelijkheid om houdbare artikelen voor de cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen op de bank in de toreningang óf op de bank in de Mariakapel van de St. Pancratiuskerk te leggen, is er nog steeds.

## HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN

**ZATERDAG 20 JANUARI OM 18.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR.**

Voorganger: pastor W. Rekveld. Lector: de heer H. ten Have. Acolieten: Brechtje Boerhof en Maudi Noordink. Processiekruisdrager: Gijsbert Heemink. Koster: de heren J. Kroeze en J. Westendorp.

JAARGEDACHTENIS: Gerhard Keizers; Jan Diepenmaat.

GEBEDSINTENTIES: Jan Meijerink (i.v.m. geboortedag 17 januari); Bernard Keizers; Hendrik Keizers; overleden familie Waanders – Leferink.

**DONDERDAG 25 JANUARI OM 09.00 UUR: LAUDEN.**

Voorganger: de heer J. Westendorp. Koster de heer C. Vaanhold

### MEDEDELINGEN:

■ De eerst volgende doopvieringen zijn op zaterdag 3 maart en zaterdag 2 juni, Aanmeldingen voor doop via de webpagina van de parochie. [www.pvhaaksbergen.nl](http://www.pvhaaksbergen.nl) doorklikken naar

Sacramenten en dan naar doop.

■ In het torenportaal staan manden waarin u houdbare voedselwaren kunt deponeren voor de Voedselbank Enschede - Haaksbergen. Openingstijden 09.00 uur tot 18.00 uur.

■ Na afloop van de zaterdagavondviering zal het licht op het parochiekerkhof worden ontstoken, zodat u na afloop van deze viering uw dierbare ook in de wintermaanden kunt bezoeken.

■ Vanaf deze plek willen we iedereen bedanken die de afgelopen december maand heeft meegeholpen op welke manier dan ook om de vieringen en andere bijeenkomsten in onze mooie HH. Bonifatius en Gezellenkerk in de Veldmaat te doen slagen. Ook zijn we blij met de grote belangstelling van Candle light, tot de Kerstvieringen, van het kerstconcert tot de Top 2000 viering etc. etc. Ook dit jaar bij andere momenten bent u wederom van harte welkom, zeker in de wekelijkse Laudens op donderdagochtend of tijdens de zaterdagavondviering.

## KAPEL HET SAALMERINK

**VRIJDAG 19 JANUARI OM 10.30 UUR: KERKDIENT.**

Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

## KAPEL HET WIEDENBROEK

**VRIJDAG 19 JANUARI OM 10.30 UUR: KERKDIENT.**

Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

## O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)

**VRIJDAG 19 JANUARI OM 19.30 UUR: POOLSE EN NEDERLANDSE KERSTLIEDJES.**

Voor meer informatie zie Op Weg week 2.

**WOENSDAG 24 JANUARI OM 09.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING.**

Voorganger: pastor W. Rekveld.

## MARIA PRAESENTATIE BUURSE

**ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21 JANUARI: : Géén viering.**

U bent van harte welkom in één van de parochiekerken te Haaksbergen.

### MEDEDELINGEN:

■ Elkedinsdag is de Pastorie open van 18.30 tot 19.00 uur voor het opgeven van intenties. U kunt intenties ook opgeven via [marwbg@outlook.com](mailto:marwbg@outlook.com), of via de telefoon 06 12773335.

## H. MARCELLINUS BOEKELO

**ZONDAG 21 JANUARI: Géén viering.**

U bent van harte welkom in één van de parochiekerken te Haaksbergen of Buurse.

## DE KERKBIJDRAGE-ACTIE VAN START

# Zullen kinderen dit jaar de klokken luiden?

**Het is een traditie. Onder het luiden van de klokken gaat de kerkbijdrage-actie van start. Op zaterdag 20 januari zullen om één uur meer dan 2000 klokken in ons land te horen zijn.**

Geïnspireerd door de Elisabethparochie van Midden Zeeuws-Vlaanderen, waar jongeren, met een lang touw vanuit de toren, de klokken geluid hebben, zochten we naar mogelijkheden om ook bij ons jongeren heel concreet bij de manifestatie te betrekken. Immers met de kerkbijdrage-actie willen we niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst de parochie financieel in balans te houden. Daarom betrekken we jongeren nadrukkelijk bij de start van onze actie. Jongeren, actief in onze kerk, hebben we uitgenodigd. Uitgenodigd voor een spannende tocht in de eeuwenoude klokkentoren. Zullen zij daar ook de

klokken luiden? Wilt u de start van de actie meemaken? U bent welkom. Vanaf twaalf uur staat in de Pancratiuszaal van de pastorie fris, koffie, thee en een klokkenluidersbroodje klaar. De voorzitter van de werkgroep kerkbijdrage, Hans Beimer, zal u welkom heten. Daarna gaan we naar de kerktoren. De klokken zullen luiden. De kerkbijdrage-actie gaat van start. Een actie om onze kerk, vandaag en morgen, financieel in balans te houden. Komende week krijgt u een uitnodiging in de brievenbus. Een uitnodiging om zelf uw kerkbijdrage te geven. De opbrengsten van de kerkbijdrage-actie waren in de afgelopen



*Thij Willems  
Werkgroep Kerkbijdrage.*

jaren bijzonder goed. Veel mensen deden mee. We hopen dit jaar weer op een succes. Daar gaan we voor. Doet u ook mee?

# Buurtzorghuis Haaksbergen



**In juni 2017 opende buurtzorghuis Haaksbergen aan de Aaftinksweg haar nieuwe onderkomen. Een hospice in een gerenoveerde monumentale boerderij in een prachtige groene omgeving. Voorzien van alle eigentijdse gemakken en moderne voorzieningen biedt het buurtzorghuis een sfeervol onderkomen voor zieke mensen in hun laatste levensfase.**

Alles in het zorghuis is gericht op professionele zorg op maat en geborgenheid. Mevr. M.Hendriksen en mev. L. Belshof van het hospice zullen ons deze middag uitgebreid informeren over deze nieuwe zorgvoorziening

en dhr. P. van de Lugt zal namens de huisartsengroep Haaksbergen vertellen over het opnamebeleid, de medische zorg, wat wel en niet kan, etc. Er is na de pauze voldoende gelegenheid voor vragen en discussie.

Iedereen is deze middag van harte welkom!

*dinsdag 23 januari 2018  
zaal Richtershof  
aanvang 14.00 uur  
entree en koffie 5 euro*

*Werkgroep Wittem/KBO  
Haaksbergen.*

# Brief aan mijn jongere ik

**Beste kleine Arthur, Je bent geboren in een groot Brabants katholiek gezin. Er was voortdurend een hoop lawaai en rumoer. De familie liep altijd gezellig binnen: vijf priesterrooms, tantes, twee broers en zussen. Kortom: het leven overkwam je en je bewoog mee. Je moest wel.**

Thuis werd er veel gediscussieerd over de paus, de kerk, de Acht Meibeweging en de Latijnse mis. Je vond die discussies als klein jongetje interessant, maar dit veranderde toen je ouder werd. Je vroeg je af waar het allemaal over ging en wat de essentie van het leven was. Je kon er toen nog geen woorden aan geven en er was ook geen ruimte om het hierover te hebben. Dingen waren zoals ze waren en pa wist hoe het zat. Katholiek was goed en dat andere? Dat mocht er wel zijn, maar

het was toch minder. Toen je in Delft ging studeren, was je zoekende. Je praatte met iedereen, van die discussies als klein Jehova's getuigen en mormonen tot bahá'í-aanhangers. Toen je bij studentenvereniging Navigators kwam, werd het allemaal duidelijker voor je. Zij wisten hoe het zat. De Bijbel was het woord van God. Die moest je lezen en gehoorzamen, want dan was je een kind van God. Met rode oortjes las je voor het eerst helemaal zelf het Johannes-evangelie. Je werd er blij

van en vond het prachtig. Maar na een paar jaar begon het te schuren. Je werd angstig. Je ging oordelen en twijfelen. Die zegt dit en die zegt dat, beiden met de Bijbel in de hand. Wie had er nu gelijk? Je belandde in theologie, je was alleen nog maar bezig in het hoofd. Het hart leek er niet toe te doen. Je wilde daarna niks meer met de Bijbel te maken hebben. Je was kwaad. Afijn, jonge Arthur, je hebt in het leven gezocht, getwijfeld en geworsteld. Nu ben je 57 jaar en eigenlijk

weet je het nog steeds niet precies. Maar het wanhopige zoeken is wel gestopt en heeft plaatsgemaakt voor rust en vertrouwen. Je voelt je nu thuis bij christelijke en niet-christelijke mystici als meester Eckhart, Johannes van het Kruis en Eckhart Tolle. Je leeft bij de dag en vertrouwt op God. Stiekem denk je dat je de woorden van Jezus nu beter begrijpt dan vroeger. Is dat niet mooi? En, kleine jongen, je was – en ik ben – zeker niet perfect, maar je bent wel bemind. Zeker weten.

*door Arthur Pirenne;  
bron: 'Elisabethbode, 3 november 2017'*

# 100 woorden

**Geloven is voor mij groeien. Mijn geloof is gegroeid door verdiepende ervaringen waar ik God heb ontmoet. Momenten van stilte, waar mijn gedachten als bladeren neerdwarrelden en waar ik een diepere kern, een plek van overgave en vertrouwen, kon ervaren. Ik bewaar dát in mijn hart wat mij raakt.**

De vragen van mijn kinderen en confronteren me: "Mama, ik wou dat God

en Jezus even uit de lucht kwamen vallen, ik wil ze zo graag zien". De filmische voorstelling

die mijn vriend heeft van de discipelen die om een tafel liggen en niet meer bijkomen van het lachen, doen me grijnzen. Ik dans, bevrage, speel, bezin en bezing mijn geloof.

*door Rebecca Schoon;  
bron: 'Vieren – Tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit, 4-2017'*

<p><b>Zaterdag</b> <b>20 januari</b></p> <p><b>18.30 uur Bonifatius</b> Eucharistieviering W. Rekveld Bonifatiuskoor</p>	<p><b>Zondag</b> <b>21 januari</b></p> <p><b>09.00 uur Pancratius</b> Eucharistieviering H. Zegger Schola Cantorum Pancratius</p>	<p><b>10.15 uur Pancratius</b> Oecumenische viering G. Bunjes en M. Dijkman Pancratius dameskoor</p>
--	---	--

## Contact & bezoek

**Secretariaat St. Franciscusparochie:**  
Alphons Arienshuis, Sonderestraat55  
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29  
e: [secretariaat@franciscusparochie.nl](mailto:secretariaat@franciscusparochie.nl)  
open: ma, di, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.  
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802  
[www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)  
facebook: Franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen  
twitter: @parfranciscus.nl  
Youtube: Franciscus Parochie  
Instagram: De jonge Franciscusparochie  
parochiële caritas instelling: e: [pci-hbb@live.nl](mailto:pci-hbb@live.nl)

**Foto's Franciscusparochie:**  
[www.franciscusparochie.nl/beeldmateriaal](http://www.franciscusparochie.nl/beeldmateriaal)

**Boekelo, H. MARCELLINUS**  
Beckumerstraat 169, 7548 BD,  
secretariaat: tel: 053-428 26 94  
b.g.g. 053-428 14 72,  
e: [marcellinus@franciscusparochie.nl](mailto:marcellinus@franciscusparochie.nl)

**Buurse, H. MARIA PRAESENTATIE**  
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,  
secretariaat: tel: 053-569 62 03,  
e: [maria.praesentatie@franciscusparochie.nl](mailto:maria.praesentatie@franciscusparochie.nl)  
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur

**Haaksbergen, H.H. BONIFATIUS EN GEZELLEN**  
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,  
secretariaat: tel: 053-572 14 19  
e: [bonifatius@franciscusparochie.nl](mailto:bonifatius@franciscusparochie.nl)  
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur

**Haaksbergen, ST. PANCRATIUS, EUCHARISTISCH CENTRUM,**  
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:  
tel: 053-572 13 53  
e: [pancratius@franciscusparochie.nl](mailto:pancratius@franciscusparochie.nl)  
open: di t/m do 09.00 - 10.00 uur

**Haaksbergen, O. L. VROUW VAN LOURDESZAAL**  
Sonderestraat 55, 7481 HB

**Haaksbergen, KAPEL HET SAALMERINK**  
Klaashuisstraat 9, 7481 EN

**Haaksbergen, KAPEL HET WIEDENBROEK**  
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT

## Pastoraal team

• Pastoor André Monnikhof  
t: 06-227 861 51 e: [a.monnikhof@rkzuidoosttwente.nl](mailto:a.monnikhof@rkzuidoosttwente.nl)

• Pastor Willy Rekveld  
t: 06-208 748 66  
e: [w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl](mailto:w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl)

• Pastoraal werker Frank de Heus  
t: 06-300 988 33  
e: [f.deheus@rkzuidoosttwente.nl](mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl)

• Pastoraal werker Carla Berbée  
t: 06-412 525 58  
e: [c.berbee@rkzuidoosttwente.nl](mailto:c.berbee@rkzuidoosttwente.nl)

• Pastoraal werker Margot Dijkman,  
t: 06-38903999,  
e: [m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl](mailto:m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl)

• [secretariaat@rkzuidoosttwente.nl](mailto:secretariaat@rkzuidoosttwente.nl)