

ST. PANCRATIUS**ZONDAG 11 FEBRUARI OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING, M.M.V. DE SCHOLA CANTORUM PANCRATIUS.**

Voorganger: pastor H. Zegger. Lectrice: mevrouw M. van Eyndhoven. Acoliet: de heer J. Hofhuis. Koster: de heer S. te Bogt. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal. JAARGEDACHTENIS: Minie Goorden – Botterhuis; Hanna van Rooy – Morsinkhof; Herman Siemerink. GEBEDSINTENTIES: Diny Holtschlag – Wiggers en levende en overleden leden van de familie Holtschlag en van de familie Wiggers; Gerhard Bomkamp.

WOENSDAG 14 FEBRUARI: ASWOENSDAG – begin van de Veertigdagentijd.

OM 09.00 UUR IN DE LOURDESZAAL: ASWOENSDAG-EUCHARISTIEVIERING MET ASOPLEGGING. Voorganger: pastor H. Zegger.

MEDEDELINGEN:

- Op 27 januari is Hedwig (Hedwig Maria) ten Asbroek – Völkring in de leeftijd van 87 jaar overleden. Zij woonde aan de Klaashuishof 7. De uitvaartviering in de St. Pancratiuskerk heeft vrijdag 2 februari plaatsgevonden en in aansluiting daarop werd de begrafenisplechtigheid op begraafplaats Het Waarveld gehouden.
- Op 27 januari is Marie (Maria Gerharda) Ordelmans – Wissink in de leeftijd van 88 jaar overleden. Zij woonde aan de Akker 35. Maandag 5 februari heeft in de St. Pancratiuskerk de uitvaartviering plaatsgevonden

en in aansluiting waarop werd in besloten kring de crematieplechtigheid gehouden in Crematorium Enschede.

- Op 28 januari is Antoon (Antonius Gerhardus) Hannink in de leeftijd van 91 jaar overleden. Hij woonde in verpleeghuis Het Wiedenbroek. De afscheidsviering in de St. Pancratiuskerk werd vrijdag 2 februari gehouden en de begrafenisplechtigheid op begraafplaats Het Waarveld heeft de volgende dag plaatsgevonden.
- Woensdag 14 februari: Aswoensdag. Dit is een verplichte vasten- en onthoudingsdag en het begin van de veertig dagen (de zondagen niet meegerekend) vóór Pasen, als voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen.
- Vanaf Aswoensdag tot Paaszaterdag (31 maart) zal het hongerdoek, in het jaar 2000 in filet-borduurtechniek vervaardigd door leden van het Pancratius dameskoor, vanuit de Triomfboog weer boven het priesterkoor (vóór het kruisbeeld) hangen.
- Dinsdag 20 februari in de Lourdeszaal: pastor Theo van der Sman te gast in Franciscuscafé Haaksbergen van 20.00 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden via: f.beuger@home.nl óf: 06 – 23 09 03 56.
- De eerstvolgende kinderdoopvieringen in de St. Pancratiuskerk zijn op 4 maart en 3 juni.
- De mogelijkheid om houdbare artikelen voor de cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen op de bank in de toreningang óf op de bank in de Mariakapel van de St. Pancratiuskerk te leggen, is er nog steeds.

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN**ZATERDAG 10 FEBRUARI OM 18.30 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR.**

Voorganger: pastoraal werker F. de Heus. Lectrice: mevrouw S. Spoolder. Acolieten: Hedy Gielink en Maud Borghuis. Processiekruisdrager: Reinier Heemink. Koster: de heren J. Kroeze en J. Westendorp. JAARGEDACHTENIS: Johanna Winkelhorst; Völkring Marietje in den Nieuwenkamp – Horck; Annie Hendriks – Kuipers. GEBEDSINTENTIES: zoon Henk Hendriks; Johan ten Voorde; Jan Winters; Tony Velthuis; vader en zoon Nico Rutte; Hendrik Keizers; Gerardus Winkelhorst.

WOENSDAG 14 FEBRUARI: ASWOENSDAG – begin van de Veertigdagentijd.

Om 18.30 uur: gebedsviering met aswijding en uitdeling askruisje m.m.v. Het Regenboogkoor en presentatie communicanten. Voorgangers: pastor H. Zegger, pastor W. Rekveld en pastoraal werker M. Dijkman. Misdienaars: Mats Diepenmaat en Jonna Diepenmaat. Processiekruisdrager: Jos Westendorp.

DONDERDAG 15 FEBRUARI OM 09.00 UUR: LAUDEN, THEMA VEERTIGDAGENTIJD.

Voorganger: mevrouw Bernardie Broekhuis

MEDEDELINGEN:

- Op zaterdag 17 februari a.s. willen we vanaf

KAPEL HET WIEDENBROEK**ZATERDAG 10 FEBRUARI OM 10.30 UUR: COMMUNIEVIERING.**

Voorganger: de heer B. ten Hove.

KAPEL HET SAALMERINK**ZATERDAG 10 FEBRUARI OM 17.30 UUR: COMMUNIEVIERING. M.M.V. HET OUDERENKOOR.**

Voorganger: de heer B. ten Hove.

MARIA PRAESENTATIE BUURSE**ZATERDAG 10 FEBRUARI OM 19.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET PAROCHIEKOOR.**

Voorganger: pastor W. Rekveld. Lector: de heer L. Lenderink. Misdienaar: Wout Heuzels. JAARGEDACHTENIS: Gerard ten Vregelaar; Frans ter Huurne. GEBEDSINTENTIES: Mia ter Huurne- Nijhuis; Ilse Kamphuis; Johannes Hendrikus Deeterink.

WOENSDAG 14 FEBRUARI: ASWOENSDAG –**H. MARCELLINUS BOEKELO****ZONDAG 11 FEBRUARI: Géén viering.**

U bent van harte welkom in één van de parochiekerken te Haaksbergen of Buurse.

08.30 uur de gedeeltelijk afgebrande conferenahaag tussen de parkeerplaats en de tuin van de kerk ruimen. Wie wil meewerken is van harte welkom.

- De eerst volgende doopvieringen zijn op zaterdag 3 maart en zaterdag 2 juni, Aanmeldingen voor doop via de webpagina van de parochie. www.pvhaaksbergen.nl doorklikken naar Sacramenten en dan naar doop.
- In het torenportaal staan manden waarin u houdbare voedselwaren kunt deponeren voor de Voedselbank Enschede - Haaksbergen. Openingstijden 09.00 uur tot 18.00 uur.
- De maand januari staat zoals altijd in het teken van de actie: Kerkbalans. Wij hopen dat u ook dit jaar uw kerk en / of geloofs-gemeenschap een warm hart toe draagt Bij voorbaat dank;
- Wenst u bezoek van de parochie ivm ziekte laat dat dan ook even weten, dit kan bij één van de koster, zij geven het dan wel door aan de ziekenbezoekersgroep;
- Voor vragen over de kerkradio kunt u terecht bij de heer Hans te Lintelo, Poetengraadshof 16, tel 57 232 07 hans_telintelo@kpnmail.nl;
- Voor vragen over het parochiekerkhof kunt u terecht bij mevrouw de Mönnink, tel: 053 - 57 2 55 36, email: rikiedem@hotmail.com;
- Na afloop van de zaterdagavondviering zal het licht op het parochiekerkhof worden ontstoken, zodat u na afloop van deze viering uw dierbare ook in de wintermaanden kunt bezoeken.

O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)**WOENSDAG 14 FEBRUARI: ASWOENSDAG – begin van de Veertigdagentijd.**

Om 09.00 uur: aswoensdag-Eucharistieviering met asoplegging.

Voorganger: pastor H. Zegger.

begin van de Veertigdagentijd.

Om 19.00 uur: gebedsviering m.m.v. Het Parochiekoor. Voorganger: de heer L. Lenderink. Lectrice mevrouw M. Wilmink.

MEDEDELINGEN:

- Elke dinsdag is de Pastorie open van 18.30 tot 19.00 uur voor het opgeven van intenties. U kunt intenties ook opgeven via marwbg@outlook.com, of via de telefoon 06-12773335.

'De belastingdienst geeft korting'

De column "De kaasboer en de belastingdienst" stond vorige week afgedrukt in 'Op Weg'. Jan en mevrouw Wijlens waren twee hoofdrolspelers. Jan snapte niets van het verhaal van mevrouw Wijlens. Was er zo gemakkelijk belastingvoordeel te krijgen bij een kerkbijdrage? Na het lezen van de onderstaande uitleg snapte Jan het. Natuurlijk maakt hij nu ook gebruik van die mogelijkheid. Het was eenvoudig. Lees zelf het verhaal!

Belastingaftrek bij periodieke giften

Wanneer u enkele jaren eenzelfde bedrag als kerkbijdrage geeft, kan het al snel een 'periodieke gift' worden. U heeft dan recht op een aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting. In dit hoofdstuk spreken we over belastingaftrek bij 'periodieke giften' of 'periodieke schenkingen'. 'Periodieke giften' zijn, in tegenstelling tot de gewone giften, geheel, van de eerste tot de laatste euro, fiscaal aftrekbaar. Maar: er is pas sprake van een 'periodieke gift' wanneer u schriftelijk vastlegt dat u (minstens) 5 jaar een zelfde bedrag als kerkbijdrage gaat geven. Zoals we schreven: u moet de 'periodieke gift' vastleggen. Via <http://www.pvhaaksbergen.nl/schenking-en-de-fiscus/> kunt u een concepttekst downloaden, of via het parochiesecretariaat opvragen. Vul deze modelovereenkomst in, en stuur deze dan naar het Parochie-secretariaat, Sonderestraat 55, 7481 HB Haaksbergen. U ontvangt dan een kopie van uw overeenkomst retour.

www.pvhaaksbergen.nl/schenking-en-de-fiscus/ kunt u een concepttekst downloaden, of via het parochiesecretariaat opvragen. Vul deze modelovereenkomst in, en stuur deze dan naar het Parochie-secretariaat, Sonderestraat 55, 7481 HB Haaksbergen. U ontvangt dan een kopie van uw overeenkomst retour.

Welk voordeel heeft u?

Laat ik een paar voorbeelden geven:
- Jan (67 jaar), die met mevrouw Wijlens in 2017 bruto € 34.524,-. Hij geeft elke maand € 10,- als kerkbijdrage aan de parochie. Wanneer hij dit nu als "Periodieke gift" regelt, dan krijgt hij € 49,- van de belastingdienst terug.

belasting te betalen en kost de kerkbijdrage haar dus € 4,92 per maand.

Een goede kerkbijdrage kost niet veel!

Kent u uw eigen mogelijkheden? U kunt via de website <https://kerkbalans.nl> een goede calculator vinden en uitrekenen hoe weinig een goede kerkbijdrage u kost.

**Thij Willems,
Werkgroep
kerkbijdrage**

- Mevrouw Wijlens (50 jaar). Na aftrek van de hypotheekrente een inkomen van € 20.242,- per jaar. Zij geeft van haar vakantiegeld € 100,-. Omdat ze dit als periodieke gift heeft vastgelegd, hoeft ze ruim € 40,- minder



Uitnodiging voor kerkgangers, voorgangers, lectoren, koren, kosteren, acolieten

Beste mensen, het liturgisch beraad organiseert op 13 februari in de Bonifatiuskerk een avond rond liturgie voor alle betrokkenen bij de liturgie in de Franciscusparochie. Ad de

Keijzer zal met ons zijn gedachten en inzichten delen over liturgie. Het gaat om vragen als: Wat is liturgie eigenlijk? Wat wil het bewerken? Wat wil liturgie ons geven? Welke rollen zijn er en

hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat vraagt liturgie van ons? Ad de Keijzer was jarenlang dienstverlener voor liturgie van het aartsbisdom. Hij werkt nu bij de zusters JMJ en bij het Titus Brandsma instituut. Daar is zijn aandachtsgebied de liturgie en de spiritualiteit ervan. Hij is behalve deskundig ook

een heel inspirerende en boeiende verteller. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Opgeven voor koorleden bij secretaris van het koor, voor anderen bij secretariaat@franciscusparochie.nl graag voor 10 februari.

Het liturgisch beraad.



Zaterdag

10 februari

**10.30 uur
Wiedenbroek**
Communieviering
B. ten Hove

**17.30 uur
Saalmerink**
Communieviering
B. ten Hove
Ouderenkoor

**18.30 uur
Bonifatius**
Communieviering
F. de Heus
Bonifatiuskoor

**19.00 uur
Maria Praesentatie
Buurse**
Eucharistieviering
W. Rekveld
Parochiekoor

Zondag

11 februari

**09.30 uur
Pancratius**
Eucharistieviering
H. Zegger
Schola Cantorum
Pancratius

Contact & bezoek

Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29
e: secretariaat@franciscusparochie.nl
open: ma, di, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl
facebook: Franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen
twitter: @parfranciscus.nl
Youtube: Franciscus Parochie
Instagram: De jonge Franciscusparochie
parochiële caritas instelling: e: pci-hbb@live.nl

Foto's Franciscusparochie:
www.franciscusparochie.nl/beeldmateriaal/

Boekelo, H. MARCELLINUS
Beckumerstraat 169, 7548 BD,
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053-428 14 72,
e: marcellinus@franciscusparochie.nl

Buurse, H. MARIA PRAESENTATIE
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,
secretariaat: tel: 053-569 62 03,
e: maria.praesentatie@franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur

Haaksbergen, H.H. BONIFATIUS EN GEZELLEN
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,
secretariaat: tel: 053-572 14 19
e: bonifatius@franciscusparochie.nl
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur

Haaksbergen, ST. PANCRATIUS, EUCHARISTISCH CENTRUM,
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:
tel: 053-572 13 53
e: pancratius@franciscusparochie.nl
open: di t/m do 09.00 - 10.00 uur

Haaksbergen, O. L. VROUW VAN LOURDESZAAL
Sonderenstraat 55, 7481 HB

Haaksbergen, KAPEL HET SAALMERINK
Klaashuisstraat 9, 7481 EN

Haaksbergen, KAPEL HET WIEDENBROEK
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT

Pastoraal team

• Pastoor André Monnikhof
t: 06-227 861 51 e: a.monnikhof@rkzuidoosttwente.nl

• Pastor Willy Rekveld
t: 06-208 748 66
e: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

• Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

• Pastoraal werker Carla Berbée
t: 06-412 525 58
e: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

• Pastoraal werker Margot Dijkman,
t: 06-38903999,
e: m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
• secretariaat@rkzuidoosttwente.nl

Nieuwe functie Margot Dijkman

Het pastoraal team en de bestuurscommissie van de parochies van Zuidoost Twente laten u weten, dat pastoraal werker Margot Dijkman per 1 april van dit jaar een functie heeft aanvaard als geestelijk verzorger in zorgcentrum de Cromhoff te Enschede.

Mogelijk zal zij naast deze functie nog anderhalve dag per week als pastoraal werker beschikbaar blijven voor onze parochies.

Dat zal de komende maand duidelijk moeten worden. Margot zal in ieder geval een flink aantal taken neer-

leggen. Wij vinden dat jammer, maar hopen dat zij veel voldoening vindt in haar nieuwe werkring.

**Namens pastoraal team en bestuurscommissie Zuidoost Twente,
Pastoor André Monnikhof**



Foto Vaarhorst

Onbegrijpelijk of toch niet

De vormelingen en hun ouders kregen het er warm van. We lopen tegen het einde aan van de voorbereiding. Tijd om wat niet zo eenvoudig is in het midden te leggen. In een vorige bijeenkomst hadden de tieners een voorwerp meegebracht.

Bij dat voorwerp hadden ze een verhaal dat duidelijk maakte dat dit geen gewoon voorwerp was, maar een speciale betekenis heeft. In een kwartetspel ontdekten ze vervolgens dat voorwerpen in de kerk ook een verhaal en betekenis hebben dat verder gaat dan wat je in eerste instantie ziet.

Deze keer gingen we een stap verder en lazen we een gesprek tussen Jezus en een vrouw over water. Het was een grote spraakverwarring. De vrouw die over water in de put sprak, letterlijk. Jezus die haar levend water bood waardoor ze nooit meer dorst zal hebben. Waar heeft hij het over? Onbegrijpelijk, niet te snappen was de eerste reactie van de meeste tieners.

Metaforen, symbooltaal is iets wat je niet zo maar vat, bleek wel. Dezelfde problemen doen zich voor bij het lezen van gedichten of het verstaan van symbolen. Woorden worden veelal letterlijk geï-

terpreteerd. Dat maakt voor velen de kerkelijke taal in eerste instantie onverstaaanbaar, ver af en ingewikkeld. Gelukkig bleken we stap voor stap de geheimen te kunnen ontrafelen. Want waar staat water voor? Wat doen we ermee? Welke betekenis heeft het in ons dagelijks leven? Dat was niet moeilijk: we wassen ons en onze spullen er mee, we drinken het, we hebben het nodig, we kunnen niet zonder.

Wat Jezus ons geeft is iets waar we niet zonder kunnen en als we het hebben ontvangen, gaat het nooit meer weg. Wat zou dat kunnen zijn? Als we een huis en eten, drinken, kleren, alle spullen hebben, wat ontbreekt er dan nog aan ons geluk? Daar konden ze wel iets over zeggen: vriendschap, liefde, mensen die van ons houden zoals je bent.

Zo kwamen we uit dat Jezus ons de boodschap brengt en mensen laat ervaren dat Gods van ons houdt zoals we zijn. Dat gaat nooit weg, daar kun je altijd op terug

vallen. Wat de mensen om je heen ook zeggen, hoe stom je ook geweest bent, hoe donker alles ook voelt, hier mag je je leven lang op rekenen. Deze bron houdt nooit op en kan je helpen de weg naar het licht en geloof in je zelf terug te vinden.

Vertrouwen in jezelf mag je hebben om wie je bent, je talenten en kwaliteiten. Ze hebben er, (en dat is veel voor Twentse tieners zei een moeder), 10 van zichzelf opgeschreven en hun ouders hebben er nog 5 bij gezet. Het is al het goede in jouw dat we met het sacrament van het vormsel bekrachtigen. Het is opgeschreven in hun werkboek om zich even van het goede en de kracht in zichzelf bewust te zijn en wie weet als het tegengit nog eens te kunnen lezen.



Foto Vaarhorst

Pastor Margot Dijkman