

ST. PANCRATIUS**ZONDAG 1 JULI OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET PANCRATIUSKOOR.**

Voorganger: pastor J. Kortstee. Lectrice: mevrouw G. te Lintelo. Acoliet: Marieke Wildenburg. Koster: de heer S. te Bogt.

Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.

JAARGEDACHTENIS: Tiny Molenkamp – Kouijzer en familie; Annet Wildenburg.

GEBEDSINTENTIES: Jan Noordink en familie; Truus Waanders en familie; Lenie Hamers; overleden echtgenoot en familie; Wim Knijff; ouders Theo en Truus Wildenburg; overleden familie Spenkelink – Lammers; pastoor Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; tot zekere intentie.

MEDEDELINGEN:

- Om alvast in uw agenda te noteren: zondag 15 juli begint om 10.30 uur een bijzondere Eucharistieviering ter gelegenheid van het

zestigjarig priesterjubiläum van pastor C. van Breemen.

- Tot en met eind september is de monumentale St. Pancratiuskerk elke dinsdag- en donderdagmiddag van 3 tot 5 uur geopend voor bezichtiging, waarbij een lid van de groep Kerkbezichtiging u desgewenst rond kan leiden.
- Het Pancratiussecretariaat is van 2 juli t/m 26 augustus alleen op de dinsdag- en woensdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur geopend.
- De eerstvolgende kinderdoopvieringen in de St. Pancratiuskerk zijn op de zondagen 7 oktober, 4 november en 2 december.
- Ook tijdens de zomermaanden is er de mogelijkheid om houdbare artikelen voor de cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen op de bank in de toreningang óf op de bank in de Mariakapel van de St. Pancratiuskerk te leggen.

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN**ZATERDAG 30 JUNI OM 18.30 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET REGENBOOGKOOR.**

Voorganger: pastoraal werker M. Dijkman. Lectrice: mevrouw M. Nieuwenhuis. Acolieten: Brechtje Boerhof en Hedy Gielink. Processiekruisdrager: Edwin Noordink. Koster: de heren C. Vaanhold en J. Kroeze.

JAARGEDACHTENIS: Benny Bouman.

GEBEDSINTENTIES: Tineke Portier; Annie ten Dam – Leferink; Bibi Westendorp (Bibi zou vandaag 30 juni, 26 jaar worden); Herman Gerdes; Overleden familie Bouman - Lansink.

DONDERDAG 5 JULI OM 09.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING (GELEZEN H. MIS).

Ingaande deze donderdag is er elke eerste donderdag van de maand wederom een Eucharistieviering in onze kerk. De andere donderdagen zijn de bekende Laudens.

Voorganger: pastor W. Rekveld. Gebedsintenties: zie zaterdagavond. Koster de heer C. Vaanhold.

MEDEDELINGEN:

- In het torenportaal staan manden waarin u houdbare voedselwaren kunt deponeren voor de Voedselbank Enschede - Haaksbergen. Openingstijden 09.00 uur tot 18.00

uur;

- Wenst u bezoek van de parochie ivm ziekte laat dat dan weten, dit kan bij één van de koster, zij geven het dan wel door aan de ziekenbezoekersgroep;
- Voor vragen over de kerkradio kunt u terecht bij de heer Hans te Lintelo, Poetengraadshof 16, tel 57 232 07 hans_telintelo@kpnmail.nl;
- Voor vragen over het parochiekerkhof kunt u terecht bij mevrouw de Mönnink, Zij is woensdagochtend in het Alfons Arienshuis te bereiken op tel: 053 - 57 439 29, email: begraafplaatsbonifatius@franciscusparochie.nl
- In verband met een aantal privéomstandigheden van onze koster zijn we dringend op zoek naar versterking. Heeft u belangstelling, neemt u contact op met de heer Hans te Lintelo, Poetengraadshof 16, tel.: 57 232 07 of mailen hans_telintelo@kpnmail.nl;
- Op 09 augustus en 23 augustus verschijnt er geen Rond Haaksbergen. Denk dus aan tijdige opgave voor (mis) intenties;
- In de tweede helft van dit jaar zijn er minder zaterdagavondvieringen in onze kerk. Hou Op Weg dus goed in de gaten.

KAPEL HET SAALMERINK**ZATERDAG 30 JUNI OM 17.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET OUDERENKOOR.**

Voorganger: pastor H. Zegger.

KAPEL HET WIEDENBROEK**ZATERDAG 30 JUNI OM 10.30 UUR: COMMUNIEVIERING.**

Voorganger: mevrouw R. Snuverink o.g. Lansink.

O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)**WOENSDAG 4 JULI OM 09.00 UUR: EEN VIERING.**

Voorganger: de heer B. ten Hove.

MARIA PRAESENTATIE BUURSE**ZONDAG 1 JULI OM 10.00 UUR: OECUMENISCHEVIERING M.M.V. HET SANIBONAKOOR IN DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK AAN DE ALSTEEDSEWEG.**

Voorgangers: ds. B. Wijnbergen en mevrouw M. Wilmink.

MEDEDELINGEN:

- In de maanden juli en augustus zijn er de volgende vieringen in de R.K. kerk in Buurse:
- Zaterdag 14 juli Eucharistieviering, voor-

ganger: pastor W. Rekveld.

- Zondag 5 augustus Communieviering, voorganger: de heer B. ten Hove.
- Op zondag 19 augustus is er een Oecumenischeviering op het feestterrein.
- Van dinsdag 17 juli tot en met dinsdag 14 augustus is het secretariaat op dinsdag gesloten.
- U kunt intenties voor zondag 5 augustus opgeven via marwbg@outlook.com, of via de telefoon 06 12773335.

H. MARCELLINUS BOEKELO**ZONDAG 1 JULI OM 10:00 UUR: GEBEDSDIENST M.M.V. HET DAMES- EN HERENKOOR.**

In deze viering worden de parochianen herdacht die de laatste 12 maanden zijn overleden en de parochianen waarvoor we volgens het herdenkingsboek in de maand juli de jaargedachtenis vieren.

Voorgangers: mevrouw T. van der Pol en de heer J. Vos.

Na deze dienst is er koffiedrinken, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

MEDEDELINGEN:

- Tijdens de gebedsdienst kunt u achter in de kerk producten neerleggen voor de Voedselbank Enschede-Haaksbergen.
- De opbrengst van de collecte op 3 juni was € 104,85.

Vorbereitung op het ontvangen van het sacrament van het heilig Vormsel

Aanmelding project 'Vormselkracht'

Maandag 10 september vindt de Startavond voor ouders én kinderen plaats voor het Vormsel. Dit zal zijn van 18.30 tot 20.00 uur in de Lourdeszaal aan de Sonderenstraat 50 te Haaksbergen. We werken met het project 'Vormselkracht'.



De deelnemers leren wat de weg van Jezus inhoudt. Ze krijgen op speelse wijze informatie over het sacrament van het Vormsel en hoe we iets van de heilige Geest in ons leven kunnen vermoeden of ervaren. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en

vanuit de parochie. Zo ontdekken ze de kracht van de heilige Geest, die het beste in mensen naar boven brengt. Doorgaans doen kinderen van groep 8 het Vormsel, maar ook kinderen van de middelbare school zijn welkom. Dat geldt ook voor kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn.

Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden. Het Vormsel vindt waarschijnlijk begin februari 2019 plaats.

Verdere informatie vindt u op onze website: www.franciscusparochie.nl onder de rubriek 'sacramenten' bovenaan onze homepage. Daarna aanklikken 'Vormsel'. Via het opgaveformulier

dat u daar vindt, kunt u uw zoon of dochter opgeven. De deadline voor de opgave ligt op 21 juli. Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. Een positieve houding en inzet van onze deelnemers, ouders en kinderen, vinden wij vanzelfsprekend.

**Pastoraal werker
F. de Heus**

Werken aan geluk,

Op een zonnige zondagmiddag in het late voorjaar, liep ik door een winkelstraat. Het was druk. Mensen liepen door elkaar heen. Jongeren verdiept turend op hun mobiele telefoon. Ouderen voorzichtig kijkend waar ze liepen. Kinderen renden achter elkaar aan, zigzaggend tussen mensen door. In de verte kwam een kind aan de hand van zijn moeder mij tegemoet. In de andere hand hield

het meisje een ijsje vast, waar het af en toe aan likte. Druppels gesmolten ijs drupten op de grond. Het kind kwam dichterbij. Ik keek naar haar. En toen ze mij heel dicht genaderd was, stak ze haar handje met het ijsje naar me uit. Ze wilde haar ijsje met me delen. Ik lachte naar haar en deed alsof ik een likje van haar ijsje nam. Haar moeder keek vertederd naar haar kind en glimlachte. Mensen om ons heen die dit tafereeltje zagen, deelden in dit ontroerende moment. Ik

kon het geluk zien dat straalde op het gezicht van deze mensen. Het meisje zorgde voor dit kleine geluksmoment van haar moeder, van mij en van allen die zich lieten ontroeren.

Kleine dingen zijn slechts nodig om mensen te ontroeren en hun stemming te laten omslaan in een moment van geluk. Zulke momenten kunnen we zelf bewerkstelligen door kleine bliken van medeleven naar elkaar toe. In deze periode van het jaar, nu we door het mooie weer meer tijd

buitenshuis doorbrengen, kan dat heel gemakkelijk. Naar iemand zwaaien die je in de verte ziet, als blijk van herkenning. Iemand groeten die je met de fiets passeert, kost niets. Een oude man met een rollator helpen oversteken, geeft je een goed gevoel. Een luiserend oor bieden aan een vrouw die rouwt om het verlies van haar man, geeft kracht. Er zijn veel kleine dagelijkse attenties die mensen helpen geluk te vinden. In de evangeliëverhalen in deze periode horen

we hoe Jezus mensen nabij is en worden verhalen verteld die laten zien hoe Gods Nieuwe Wereld dichterbij gebracht kan worden. De verhalen uit de Schrift zijn goede herinneringen om te ervaren wat een bron van geluk kan zijn. Ook als wij terugdenken aan plezierige momenten uit ons leven of momenten die ons gelukkig maakten, is het alsof je 'witte kiezelsteentjes' op je levenspad legt. Dan weet je weer dat je zelf kunt bijdragen aan geluk en dat het fijn is om te leven. Plezier in het leven en momenten van geluk liggen binnen handbereik. Het is er: we kunnen ze vinden in de verhalen uit de Bijbel en gelukkige momenten heb je immers al eens meegemaakt.

Wat kun je doen in deze tijd om bij te dragen aan het geluk van anderen, om zo voor elkaar tot zegen te zijn?

door René Hornikx; bron: 'Kerk-Krant' jrg. 6, nr. 7 - 2018'

Kerkradio!

Meer weten?
Bel: **Johan Eijsink**,
06 12 85 17 80

God is mens geworden

God is mens geworden
Hij is gekruisigd, gestorven, begraven.....
En uit de dood weer opgestaan!
Jezus Christus is zijn Naam.

Overwinnaar van zonde en dood!
God is almachtig, onbegrijpelijk groot!
Nieuw, volkomen nieuw
Wordt het persoonlijk leven voor allen
Die zich aan Jezus overgeven!

Een parochiaan M.N.

Iedere eerste donderdag van de maand

Eucharistieviering in HH. Bonifatius en Gezellenkerk

In oktober 2011 (vertrek pastoor H. de Jong) werd de wekelijkse Eucharistieviering in de HH. Bonifatius en Gezellenkerk afgeschaft. Een aantal parochianen heeft er voor gezorgd dat er toch wekelijks een viering kan plaats vinden. Al sinds die tijd worden er wekelijks Laudens verzorgd.

Met ingang van 5 juli zal er iedere eerste donderdag van de maand weer een Eucharistieviering plaats vinden. Voorganger zal veelal pastor W. Rekveld zijn. We zijn hier erg blij mee en hopen dat ook mensen die liever een Eucharistieviering hebben dan een andersoortige viering als deze komen bezoeken. De andere donderdagen

van de maand zullen de inmiddels bekende Laudens blijven plaatsvinden door de vertrouwde voorgangers. Ook hier bent u van harte welkom. Na afloop is er een kop koffie en of thee in de pastorie. Het aantal bezoekers in deze viering is stabiel, door ziekte, verhuizing en overlijden zijn ons de laatste jaren wel een

aantal vaste kerkgangers ontvallen. De kerk is echter groot genoeg om er meer te herbergen. Dus ook u bent welkom om te komen! Wat is nu een mooier begin van de ochtend als het bijwonen van een stuk bezinning, rust en luisterend naar mooie muziek? En vaak kunt u genieten van een door de ochtendzon overgoten kerk waarin de zonnestralen vele kleuren geven over de gewelven. Lichtstralen door de prachtige gebrandschilderde ramen die onze kerk rijk is. Een paradijselijke ervaring.

Tot ziens.
Jos Westendorp

Juni t/m september:

Bezichtiging en rondleiding St. Pancratiuskerk

Zoals elk jaar gaan ook deze zomer de deuren van de monumentale St. Pancratiuskerk, buiten de tijden van de gebruikelijke vieringen, weer gastvrij open voor rondleidingen. In de maanden juni tot en met september is de prachtige kerk elke dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging. Alle belangstellenden uit Haaksbergen en ook toeristen hier op



vakantie, zijn van harte welkom. Een lid van de groep Kerkbezichtiging

leidt u rond óf u kunt met behulp van de 'Gids voor bezoekers St. Pancratiuskerk Haaksbergen' de kerk zonder rondleider bezichtigen en bewonderen. De St. Pancratiuskerk is zeer rijk aan historie.

Kom uzelf overtuigen van al het wetenswaardige, mooie en serene dat de St. Pancratiuskerk te bieden heeft. De toegang is uiteraard gratis.

Zaterdag

30 juni

**10.30 uur
Wiedenbroek**
Communieviering
R. Snuverink o.g.
Lansink

**17.30 uur
Saalmerink**
Eucharistieviering
H. Zegger

Ouderenkoor
**18.30 uur
Bonifatius**
Communieviering
M. Dijkman
Regenboogkoor

Zondag

1 juli

**09.30 uur
Pancratius**
Eucharistieviering

J. Kortstee
Pancratiuskoor

**10.00 uur
Nederlands Her-
vormde Kerk Buurse**
Oecumenische viering
B. Wijnbergen en
M. Wilminck

**10.00 uur
Marcellinus Boekelo**
Gebedsdiens
T. van der Pol en J. Vos
Dames- en herenkoor

Contact & bezoek

Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29
e: secretariaat@franciscusparochie.nl
open: ma, di, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl
facebook: Franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen
twitter: @parfranciscus.nl
Youtube: Franciscus Parochie
Instagram: De jonge Franciscusparochie
parochiële caritas instelling: e: pci-hbb@live.nl

Foto's Franciscusparochie:
www.franciscusparochie.nl/beeldmateriaal/

Boekelo, H. MARCELLINUS
Beckummerstraat 169, 7548 BD,
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053-428 14 72,
e: marcellinus@franciscusparochie.nl

Buurse, H. MARIA PRAESENTATIE
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,
secretariaat: tel: 053-569 62 03,
e: buurse@franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur

Haaksbergen, H.H. BONIFATIUS EN GEZELLEN

Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,
secretariaat: tel: 053-572 14 19
e: bonifatius@franciscusparochie.nl
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur
Haaksbergen, ST. PANCRATIUS, EUCHARISTISCH CENTRUM,
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:
tel: 053-572 13 53
e: pancratius@franciscusparochie.nl
open: di t/m do 09.00 - 10.00 uur

Haaksbergen, O. L. VROUW VAN LOURDESZAAL
Sonderenstraat 55, 7481 HB
Haaksbergen, KAPEL HET SAALMERINK
Klaashuisstraat 9, 7481 EN

Haaksbergen, KAPEL HET WIENBROEK
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT

Pastoraal team

• Pastoor André Monnikhof
t: 06-227 861 51 e: a.monnikhof@rkzuidoosttwente.nl

• Pastor Willy Rekveld
t: 06-208 748 66
e: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

• Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

• Pastoraal werker Carla Berbée
t: 06-412 525 58
e: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

• Pastoraal werker Margot Dijkman,
t: 06-38903999,
e: m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
• secretariaat@rkzuidoosttwente.nl